

Geloofsbelijdenis en HA op 1 juni: “Meeloper of volgeling?”.

Orde van dienst:

Zingen: “Tienduizend redenen” (Opw. 733 – Nederlandse versie van “10.000 reasons)

Votum en zegengroet

Psalm 18: 1

Wet

GK 160 Groot is uw trouw, o Heer”.

Gebed

Voor de kinderen: oogappel.

“Who am I”- Casting Crowns.



Jezus
volgen

Lezen: Lukas 14: 25-35

Tekst: Lukas 14: 26, 27

Preek

Zingen: “Heer, ik kom tot u”- Opw. 488

Geloofsbelijdenis:

Formulier met vragen – ja-woord

Eén voor een knielt en krijgt tekst met zegen.

 Toezingen: “Ga met God en Hij zal met je zijn”- NLB 416

Geschenken

Viering HA:

Formulier

 Bij het klaarmaken van de tafel: Psalm 63: 1

Zingen: GK 57

 Muziek

 Psalm 23

 “Ik bouw op U” – GK 163

Slot: dank.

Gebed

Collecten - Lied van Hannah.

GK 141: 1, 3

Zegen.

Voor de kinderen: oogappel.

Voor de tekst: Sommige uitspraken van Jezus lijken heel hard. Moeilijk te aanvaarden.

Breken met je vader en je moeder?

Je laten kruisigen?

Wat is dat voor vreemde eis?

Je bijt je tanden stuk op zo'n tekst.

Dit soort van teksten lijkt op een hard snoepje.

Een hard snoepje met een lekker zachte binnenkant.

Chocola doe je in je mond, je zuigt erop en het smaakt meteen lekker. Maar zo'n hard snoepje is anders. Daar moet je eerst lang op zuigen.

Maar bij zo'n hard snoepje moet je opletten. Als je te snel die lekkere kern wilt proeven, kun je je tanden stuk bijten.

Je moet rustig zuigen. Geduld hebben.

Zo is dat ook met deze tekst: je moet lezen en nog eens lezen en nadenken. Als je dat wilt, kom je bij de kern. En die is heel zoet.

Preek:

Inl. Waarom zou je eigenlijk christen worden? Waarom in Jezus geloven?
Je maakt het jezelf alleen maar moeilijk.

In onze tijd horen we, bijvoorbeeld, veel verhalen van Moslims, die christen worden.
En vrijwel allemaal vertellen ze hoe ze buiten de familie zijn gestoten. Met de dood bedreigd.

Daarbij moet u bedenken, dat in het oosten de familie nog veel belangrijker is, dan bij ons in Nederland. Je familie is je leven. Je trots. Daar ben je iemand. Daar vind je bescherming. Daar wordt voor je gezorgd. Je familie is je oudedagsvoorziening. Als je dan buiten je familie gestoten wordt....

Ook in het welvarende Nederland is het niet zo aantrekkelijk om christen te worden. Veel mensen hebben het gevoel, dat ze dan hun vrijheid kwijt zijn. Dan moet je naar de kerk op zondag, terwijl je misschien liever uitslaapt. Daar leer je om anders met drank en seks om te gaan. Ja, en dat wil je niet. Je wilt doen wat je zelf vindt. Je kunt dus zomaar denken: "Ach, dat geloof, dat is niets voor mij".

Ja, en dat vindt Jezus zelf ook.

Hij is op weg naar Jeruzalem. Hij weet, dat Hij daar gevangen genomen gaat worden en dat mensen Hem aan het kruis gaan slaan.

Onderweg spreekt Jezus over zijn Vader. Doet de mooiste wonderen. Hij opent de ogen van blinden. Geneest verlamden en melaatsen. De mensen zijn er vol van.

Steeds meer mensen lopen achter hem aan. Een enorme menigte. Ze vinden het prachtig! Maar opeens draait Hij zich om en zegt tegen al die mensen: 'Weten jullie wel wat je doet?'

Als jullie christen worden zal jullie familie je haten. Uitstoten.

Je zult veranderen. Slechte dingen niet meer doen. Snijden in je vlees.

Weten jullie wel wat je doet?

Hij bedoelt: er is een groot verschil tussen **meelopers en volgelingen**.

Dia.

Wat zou het verschil zijn, jongens en meisjes?

Nou, een **meeloper** loopt achter Jezus aan zolang het allemaal nog mooi en makkelijk is.

Zolang Jezus van die mooie wonderen doet, ja, dat wil je wel meemaken. Vuurwerk.

Maar als Jezus offers van je vraagt of als je uitgelachen wordt om je geloof, ja, dan laat je Hem los. Een **volgeling** niet. Die blijft bij Jezus. Hoe zwaar het ook is.

En deze vraag komt zo ook naar jou toe: "Ben je een meeloper of ben je een volgeling?"

Thema: **Meeloper of volgeling?**

1. eerlijk:

Jezus is wel erg eerlijk.

Soms kunnen politici mensen paaien met mooie beloften. Ze schudden handen en delen folders uit op de markt en ze beloven van alles: belastingverlagingen, minder wachtlijsten, meer banen. Maar als ze eenmaal gekozen zijn, zie je van die beloften maar weinig terug

Je kunt dat ook hebben als je op vakantie in een hotel zit. In de folder staat dat de kamer 60 euro per nacht kost. Maar op de rekening staat 85 euro.

Hoe kan dat?

De kleine lettertjes.

Je betaalt ook nog toeristenbelasting, servicekosten en je parkeerplaats.

Jezus niet.

Bij Hem geen kleine lettertjes. Geen valse beloften. Hij is eerlijk.

Hij draait zich om en zegt in feite: ik ben op weg naar het kruis.

En als je mij volgt, dan ben jij ook op weg naar je kruis. Je leven wordt er dus niet makkelijker op als je mij wilt volgen. Het is Kruisdragen.

Je kunt zelfs buiten je familie gestoten worden. Buiten je vriendenkring.

Daarom moet je wel goed weten wat je doet.

Dat doe je ook als je een huis koopt. Je gaat naar een makelaar, je laat eerst alles berekenen. Je salaris, de kosten, wat er nog verbouwd moet worden...en dan pas koop je een huis. Dát zegt Jezus: weet wat je doet.

2. breken:

En het lijkt nog erger te worden als je goed leest wat er staat.

Als je christen wordt, zegt Jezus, moet je breken met je vader en moeder, met je vrouw en met je kinderen en met je broers en zussen!

Letterlijk staat hier, dat je hen moet haten.

En je knippert met je ogen: staat dat er echt?

Moet je je vader en moeder haten en je broers en zussen? Dat kan Hij toch niet menen!

Wat bedoelt Jezus?

Ja, Hij kan niet letterlijk bedoelen, dat we onze vader en moeder en broers en zussen moeten gaan haten. Want op andere plekken wil hij juist, dat je je naaste lief hebt.

Dat je zelfs je vijanden lief hebt.

Nou, dan toch zeker je broers en zussen. Je familie.

Het woordje wat hier staat voor 'breken', 'haten', dat betekent ook vaak 'op de tweede plaats zetten', 'de voorkeur geven'.

Bijvoorbeeld: in Genesis 29 lezen we over Jakob en zijn twee vrouwen Lea en Rachel.

Lea en Rachel zijn zussen.

En Jakob was verliefd op Rachel. Smoorverliefd.

Met haar wil Jakob trouwen. Mooie Rachel.

Maar omdat Lea de oudste was wilde haar vader, dat Jakob eerst met Lea trouwde en daarna ook met Rachel.

En dan staat er in het hebreuws: "Jakob hield van Rachel, maar hij haatte Lea".

Betekent dat Jakob Lea echt haatte? Dat hij haar sloeg en negeerde?

Nee, het betekent, dat hij Lea minder lief had dan Rachel.

Zijn liefde voor Lea verbleekte bij zijn liefde voor Rachel.

Rachel had hij vurig lief. Van Lea leerde hij houden.

Dia.

Zo zegt Jezus het ook in **Mattheus 10: "Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard"**.

Hoe doe je dat? Wat betekent dat?

Nou, vergelijk het met het licht van de zon: 's avonds ben je blij met het licht van de maan en de sterren. Je voelt je veilig en je vindt je weg.

Maar als de zon opkomt, dan overstraalt het licht van de zon het licht van de maan en de sterren. Dat licht verbleekt.

Zo overstraalt de liefde van God voor jou de liefde van je vader en moeder. Die liefdes zijn er nog wel en die zijn vaak heel sterk, maar vergeleken met Gods liefde voor jou, zijn het maar sterretjes in de nacht.

Hij wil dus niet al die andere liefdes uitdoven. Nee, die mogen allemaal blijven stralen. Je mag je eigen familie blijven liefhebben en vasthouden. Je liefde voor je vader en moeder en je broers en zussen wordt zelfs alleen maar mooier en voller.

Maar de zon van zijn liefde schijnt gewoon veel vuriger.

Jij bent Gods Rachel.

En dat laat Hij zien ook: Jezus is op weg naar het kruis.

Hij gaat daar voor onze zonden lijden en sterven. Hij gaat de diepe verontwaardiging van God over de ontrouw van mensen dragen.
Zó lief heeft God jou. Zo vurig. Jij bent zijn Rachel.
En nu wil Hij ook jouw Rachel zijn.

Dat kan betekenen, dat je door je familie verstoten wordt, omdat jij christen wordt.
Nou, als dat zo is, dan moet je dat dragen. Hoe moeilijk dat ook is.
Dat is het punt: als mensen je voor een keuze stellen, dan moet je voor Jezus kiezen.

Daar komt nog wel één ding bij. Want dit lijkt erg hard.
Daar sta je dan in je eentje. Leuk hoor, om Jezus te volgen.

Ja, maar Jezus zegt meer. In Markus 10 lezen we iets heel moois. Daar zegt Jezus dit:
“Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten om mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven”.

Je krijgt in dit leven dus nieuwe vaders en moeders en broers en zussen.
Wie zouden dat zijn?
Ja, dat is de gemeente.
Wij zijn de nieuwe familie voor mensen, die christen worden.
En dat verwachten veel mensen ook.
Vooral veel mensen uit Afrika of het oosten.

Ik zei al, dat familie daar heel belangrijk is. Je familie is je alles. Je veiligheid. Je levensverzekering. Meer nog dan wij dat kennen.
Veel mensen missen op allerlei manieren hun familie. Soms omdat ze zijn gevlucht. Soms omdat hun familie hen niet meer wil kennen.
Maar God geeft hen een nieuwe familie. Ons.

3. kruis:

Nu nog die andere moeilijke eis van Jezus: als je Hem volgt moet je ook jezelf haten en je kruis dragen. Wat bedoelt Hij daarmee?
Vaak denken we daarbij aan de uitdrukking: “Ieder huisje heeft zijn kruisje”.
Een kruis is kan dan een ziekte zijn. Of de gevolgen van een ongeval.
Ieder huisje heeft zijn kruisje: in ieder huis is er wel pijn. Maar, ja, dat moet je dragen.
Daar zit op zich veel waars in.

Maar dat bedoelt Jezus hier niet. Hij bedoelt een echt kruis.
Zoals hij ook zelf een echt kruis gaat dragen straks in Jeruzalem.
Maar dat is wel heel extreem: een kruis betekende een vreselijke dood. Executie.
Een straf voor zware criminelen.
Moeten christenen, Gods kinderen, dan zo'n zware straf ondergaan?
Wat vreemd.
Vooral omdat je als christen nu juist gelooft, dat Jezus dat voor jou gedaan heeft.

Wat Jezus bedoelt verwoordt Paulus.
Hij heeft het dan over de vruchten van de Geest. Dia.
Als je Jezus gaat volgen, naar Hem gaat luisteren, groeien er heel mooie vruchten in je leven: “liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing”.

Dat wordt je nieuwe leven.
En je laat je oude leven achter je.

Dat leven werd getekend door afgoderij en drank. Door jaloezie en woede-uitbarstingen.
Door roddel en ruzie. Door liefdeloze liefde.
Dat is het oude leven. Je leefde alleen maar voor jezelf.

En dan zegt Paulus: "Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen".
Hij bedoelt dus niet dat jijzelf aan het kruis moet, maar dat je afscheid moet nemen van je oude leven. Dat je alle kwaad wegdoet.
Dat kwaad moet je kruisigen. Zo radicaal moet je het wegdoen. Want dat kwaad maakt alles alleen maar stuk.
En dan komt er ruimte in je leven voor al die mooie vruchten in je leven: liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, geloof en goedheid.

4. toekomst:

Ja, ik zij u al, dat onze tekst een hard snoepje is. Van buiten hard. Maar als je geduldig zuigt, dan kom je vanzelf bij de zachte, zoete binnenkant
Daar komen we nu.
Misschien, dat je nu al denkt: 'Hm, ja, dat is op zich mooi. Liefde, vrede, geduld, blijdschap en goedheid: zo wil ik wel zijn. Alleen de prijs lijkt zo hoog'.
Ja, dat kan.

Maar, het ligt er maar aan wat je ervoor krijgt.
Honderd euro voor een vulpen is erg veel geld.
Maar honderd euro voor een Porsche, ja, dat is helemaal niks.
Met andere woorden: waar doe ik het voor? Wat krijg ik ervoor?

Nou, een paar dingen zijn dus al genoemd: je krijgt in één keer een paar honderd nieuwe broers en zussen. Je ontvangt steun. Liefde. Familie.
Daarnaast maken al die mooie vruchten, dat het in je huwelijk beter gaat en met je kinderen.
Met mensen om je heen. Je wordt vriendelijker, geduldiger. Uit op vrede. Je vergeeft en slaat niet terug.

Het wordt nog mooier.
Want waarom heeft Jezus zelf eigenlijk zijn kruis op zich genomen?
De bijbel zegt: "Om de vreugde, die voor hem lag".
De vreugde van de overwinning op de dood en het kwaad.
De grote blijdschap, dat miljoenen mensen voor altijd verlost zouden zijn van pijn en zonde en verdriet. De aarde wordt weer een paradijs.
Die vreugde is voor Jezus zo groot, dat Hij daar de diepe pijn van het kruis voor over heeft.

Eeuwig leven. Je mag God ontmoeten.
Alle wonden worden geheeld. Alle tranen afgedroogd. Je bent op weg naar het paradijs.
Amen.

Formulier voor de openbare belijdenis van het geloof

Geliefde *broeder(s)/zuster(s)*,

Jullie staan hier voor God en zijn gemeente om jullie vertrouwen in Hem te belijden.
Ik vraag jullie eerlijk te antwoorden op de volgende vragen.

Geloven jullie in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer en Verlosser, en in de heilige Geest, de Drie-enige God van jullie doop?

Erkennen jullie dat je als een zondig mensenkind op de wereld bent gekomen en dat je daarom vooral geneigd bent om voor jezelf te leven. En dat dat voor de God, die de liefde zelf is, niet kan bestaan?

Belijden jullie dat je met gedachten, woorden en daden de goede geboden van de Heer vaak hebt overtreden? Hebben jullie berouw over deze zonde?

Geloven jullie dat Jezus Christus ons als Verlosser geschonken is en dat jullie door de kracht van de heilige Geest bij hem horen? Geloven jullie, dat God ons door het offer van Jezus aan het kruis al onze zonden vergeeft?

Geloven jullie dat de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament het verlossende woord van God zijn, zoals de kerk dat in haar geloofsbelijdenis uitspreekt en zoals dat hier in de kerk wordt verkondigd? Zullen jullie, zolang je leeft, bij deze belijdenis blijven en alles verwerpen wat tegen Gods woord ingaat?

Aanvaarden jullie de belofte en verplichting van Gods genadeverbond, waarvan de doop afbeelding en garantie is? Verlang jullie ernaar om God en naaste lief te hebben, met de zonde te breken, uw oude, zondige aard te doden en eerbiedig met de Heer te leven?

Beloven jullie om de gemeente te dienen, trouw met haar naar het woord van God te luisteren en het avondmaal te gebruiken?
Zullen jullie open staan, als anderen jullie aanspreken op jullie geloof en leven?

Formulier viering Heilig Avondmaal:

We mogen in deze dienst ook het Avondmaal vieren met elkaar.

Het Avondmaal is door de Here Jezus zelf ingesteld. Dat gebeurde in de nacht vlak voor zijn offer aan het kruis. In het evangelie staat het zo:

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: 'Neem, eet, dit is mijn lichaam.' En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: 'Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.'

Als we Avondmaal vieren denken we aan het offer dat Jezus bracht aan het kruis. In grote liefde voor ons heeft Hij zichzelf aan het kruis laten slaan om onze zonden te bedekken en ons het leven te geven. Als broers en zussen van één huisgezin vieren we ons geluk met brood en wijn. Zo maakt Jezus heel duidelijk, dat Hij ons verlost van zonde en dood. Hij voedt ons hart, troost ons en maakt ons geloof sterk. Zo helpt Hij ons om Hem elke dag met blijdschap te volgen en te dienen.

Het Avondmaal is vol van vergeving. Maar om die vergeving ook echt te ontvangen is het nodig, dat we onze zonden voor God belijden en met open handen om vergeving vragen. En als je berouw over je zonden en je vraag om vergeving uit je hart komt, dan moet dat ook te zien zijn aan je oprechte verlangen om in liefde met God te leven en Jezus te volgen in het leven van elke dag.

Ga daarom bij jezelf na hoe je Avondmaal viert en kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en wees blij met de verlossing, die God je geeft.