

# Richteren 14: “De leider verleid”.

---

## **Orde van dienst:**

Welkom

Votum en zegen

Psalm 57

Wet

Psalm 87

Gebed

Voor de kinderen: Vrede.

GK 28

Lezen: Richteren 14

Preek

Psalm 56

Gebed

Collecte

GK 163

Zegen.

-----



## **Voor de kinderen: Vrede.**

Een paar kinderen naar voren roepen: Wat is vrede?

Wat stel je je voor?

Hebben wij vrede in Nederland?

Kennen jullie ook een paar vreemde woorden voor vrede?

## **Voor de tekst: inleiding.**

Nog even de kaart en de situatie.

## **Preek:**

Inl. Het geweld bereikt opnieuw een dieptepunt: een IS-strijder onthoofd een Amerikaan. En het is geen Amerikaanse soldaat of zo, maar een journalist. Vreselijke beelden.

In de Gazastrook zet Hamas een hele groep Palestijnen tegen de muur en schiet ze neer. Gewoon in een woonwijk.

Afschuwelijke wreedheid. U heeft er vast iets over gezien.

Ja, en toen moest ik een preek maken over Simson, die zomaar 30 Filistijnen doodslaat om hun kleren. Dertig!

Wat is het verschil?

Dat zie je ook terug in gesprekken over het geweld van moslims.

In allerlei gesprekken en artikelen wordt dan de Koran aangehaald. Daar staan namelijk nogal stevige teksten in over bloedig geweld tegenover niet-moslims.

Maar er wordt dan ook vaak naar de Bijbel gewezen: daar staan ook dit soort teksten in! Over stenigingen en over het uitroeien van allerlei volken in Kanaan.

Wat is het verschil?

Je zou bijna nergens meer in geloven!

“Religie leidt alleen maar tot haat en geweld”, roepen mensen..

We hebben vanmorgen niet de tijd om al deze vragen uitgebreid te beantwoorden.

Kan Simson hier zijn licht over laten schijnen?

Thema: **“De leider verleid”**. We zien 1. de kracht van de verleiding (Thema-dia.)  
2. de kracht van God.

### **1. De kracht van de verleiding.**

Het begon zo mooi. Zo vol beloften.

Ergens in Dan, in het huisje van Manoah en zijn vrouw wordt een kindje geboren.

Ze hebben er lang op gewacht. Veel om gebeden.

En nu staat Manoah met zijn zoontje in zijn armen. De zon schijnt warm en vol hun leven binnen. Hij kijkt naar zijn zoontje en noemt het vol blijdschap “Simson”.

Zonnekind.

Want door dit kindje straalde de zon weer in hun huis.

En: door dit kind zou ook het licht in Israel gaan stralen. Simson zou het land bevrijden van de wrede Filistijnen. Dat had de engel gezegd.

Wat een mooie beloften liggen er in dit kindje verborgen! Wat een licht.

Simson. Zon.

Alleen: het gaat zo anders, dan je zou verwachten!

Het eerste wat je verder over deze Simson leest, is dat hij naar Timna gaat, een stad van de Filistijnen, en dat hij daar verliefd wordt op een Filistijns meisje.

Geen strijd, maar liefde.

Dat lijkt mooi.

Je kunt tenslotte toch maar beter liefde brengen, dan haat en geweld.

Dus wat is er mis met deze verliefde Simson!??

Ja, alles.

Dat merk je al aan de reactie van zijn ouders.

Als Simpson bij hen komt met zijn verhaal over dat mooie meisje uit Timna, dan schrikken ze. Ze roepen geschokt: “Waarom zoek je je bruid bij die onbesneden Filistijnen? Er is toch wel een mooi meisje te vinden in Israel?!”.  
En dat is geen vreemde vraag.

De HERE had zelf al meerdere keren gewaarschuwd om niet met een jongen of een meisje te trouwen uit een van de vreemde volken in Kanaän.

Waarom?

Is de HERE zo eenkennig?

Alleen verliefd op zijn eigen volk?

Zijn andere volken minderwaardig? Mogen die allemaal gewoon verloren gaan?

Nee, helemaal niet.

Vanaf het begin heeft God alle volken op het oog.

Bijvoorbeeld: in de tijd tussen de zondvloed en Abraham zakten alle mensen en alle volken weer weg in een donker, wreed heidendom. De sterren worden gediend en stukken steen en allerlei vage vruchtbaarheidsgoden. Met veel seks en geweld.

Uit heel die donkere wereld roept hij Abraham en maakt met hem een nieuw begin.

Niet alleen om Abraham zelf.

**Dia**

Nee, er staat in Genesis 12: De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.

Ik zal je tot een groot volk maken,

ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,

een bron van zegen zul je zijn.

Ik zal zegenen wie jou zegenen,

wie jou bespot, zal ik vervloeken.

Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.'

Het volk van God moest een zegen worden voor alle andere volken.

Een licht in een donkere wereld.

God heeft dus steeds heel de wereld en alle volken op het oog. Toen en nu. De Filistijnen en de Palestijnen. Alle volken, alle mensen, heeft Hij gemaakt. Hoe zou Hij die willen prijsgeven!?? Hij wil ze allemaal verlossen.

En Israel, Simson, David, en wij mogen licht van God zijn. En Jezus een heel bijzonder licht.

Ik heb al eens verteld, dat de HERE zijn volkje Israel uit Egypte heeft bevrijd en in Kanaan heeft gebracht. Kanaan: op het kruispunt van de continenten.

Dit is een oude kaart waarop je het idee goed kunt zien: Kanaan, Jeruzalem, ligt

**Dia**

in het hart van de wereld. Alle wegen leiden door Kanaan. En nu heeft God zijn volkje als een juweel in dat land neergelegd.

**Dia**

Zó, dat het licht van Gods liefde door dat volkje over alle volken zou schijnen. Als een blijde uitnodiging om de God van Abraham te dienen. Bij hem vind je vergeving. Bij hem is eten en drinken. Bij hem vinden vreemdelingen een thuis. Armen vinden hulp. Bij hem is vrede en leven.

De Here heeft de volken dus niet afgeschreven. Die Filistijnen ook niet. Ook zij mochten in Gods liefde leven. Het probleem was, dat die Filistijnen dat helemaal niet wilden.

Wat was dat voor volk? Waarom moest dat worden uitgeroeid?

Die Filistijnen waren één van de zeevolken. Kwamen uit de buurt van Cyprus en Kreta.

Zij wilden, als een soort zeerovers, eerst Egypte binnenkomen, maar werden tegengehouden en verdreven door de legers van Faraó Ramses III.

Op oude inscripties in Egypte komen we daar nog plaatjes van tegen.

**Dia + dia.**

Ze gingen daarop een eindje verder aan land: de Gaza-strook. Aan de kust.

Dat was een goede plek: de grond was er heel vruchtbaar.

Het was er zo vruchtbaar, dat Filistea wel de "korenschuur van Kanaän" genoemd werd.

De heuvels waren bedekt met korenvelden en wijngaarden.

De Filistijnen vereerden de vruchtbaarheidsgod Dagon.

**Dia**

Zijn naam betekent "vis". Hij was de "visgod".

Maar ook wel "graan". God van vruchtbaarheid. Net als Baäl en Astarte.

Ook van die vruchtbaarheidsgoden.

En deze afgoden werden met allerlei seksuele ritens vereerd.

Ritens en feesten vol drank, overspel en lust.

Hun goden woonden in grote indrukwekkende tempels.

**Dia.**

Het was ook een volk vol cultuur. We hebben nog veel van die cultuur teruggevonden. Dia

U moet zich voorstellen hoe indrukwekkend dit allemaal was voor een Israëliet. Een jongen uit dat zwervend slavenvolkje. Boeren zonder cultuur. Zonder beeld van hun God. Zonder mooie grote tempel. En zonder al die hete feesten.

Voelt u de verleiding?

Daarbij: die Filistijnen waren ook een sterk volk. Ze hadden een goed en sterk leger. **Dia**  
En waren goed bewapend. Ze kenden al het ijzer en maakten daar hun wapens van. Israël kende alleen nog het brons. Ze hadden strijdagens met sterke paarden boogschutters. **Dia**  
Denk aan een strijder als Goliath! Ze versterkten hun steden met dikke muren en wachttorens.

Niet voor niets lopen de Filistijnen steeds over Israël heen. Indrukwekkend. Angstaanjagend.

De Filistijnen waren ook heel strijdlustig. Altijd uit op veroveringen. Wreed.  
Voor hun goden brachten ze zelfs kinderoffers. Kinderen werden in het vuur gegooid om goede oogsten van de goden af te dwingen.  
Kort gezegd: het was een volk vol kwaad en wreedheid. Een soort van ISIS-strijders.

Wat is er door Simson heengegaan, als hij van Dan naar Timna liep of Gaza? Als hij de meisjes zag, de tempel, de feesten, de strijdagens en de paarden?  
Voelt u de verleiding!

Simson wordt verliefd op dat mooie meisje in Timna.  
Zo sterk is hij dus niet. De verleidingen zijn sterker.  
En die verleidingen overwoekeren zijn roeping. De zon verliest zijn kracht.  
En wat kan dat herkenbaar zijn! Wat is dit oude boek Rechters actueel. Want hoeveel christenen zijn niet uitgedoofd door de sterke verleidingen om hen heen.  
Wat kun je daarmee worstelen!  
Achter die verleidingen zit de grote verleider: Satan. De tegenstander. Hij wil het licht van God doven. Dus ook het licht dat Simson uitstralen.  
Petrus schrijft eeuwen later: "Wees op je hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar prooi".  
Wie ben ik, dat ik daartegen op kan!??

### **De kracht van God.**

Er staat iets vreemds in dit verhaal.  
iets waar je zomaar overheen leest.  
Want Simson is verliefd. Op dat meisje in Timnon en hij wil met haar trouwen.  
Zijn ouders schrikken. Terecht. Ze proberen met Simson te praten. Maar Simson zet door.  
Want, ja, liefde is blind.  
Dat kent u wel: als je verliefd bent, zie je alleen maar de mooie dingen, de roze wolk. Je wilt die jongen, je wilt dat meisje. Hij is zo vriendelijk, zij is zo mooi.  
Waarschuwingen helpen niet. Je wilt het gewoon niet horen.  
Vaak gaan pas na jaren de ogen open. Met veel pijn en verdriet.  
Simson is verliefd. En liefde maakt blind.

En dan staat er: "Zijn ouders wisten niet, dat het de HERE was die hierop aanstuurde, **Dia**  
omdat hij een aanleiding zocht om de strijd aan te gaan met de Filistijnen".

Dat is vreemd!

Simson is verliefd. Brengt dus liefde in plaats van geweld. Een bruiloft in de plaats van een bloedbad. Wat mooi! En dan is God bezig met strijd en doodt Simson straks 30 Filistijnen om hun kleed! Je zal daar maar lopen op een mooie morgen: je laat je hondje uit en dan komt Simson er met veel geweld aan.....!??

Wat doet de HERE hier? Wil hij dit? Wat is Hij voor een God?  
En je kijkt in onze tijd om je heen en je ziet de strijd, de vluchtelingen en het geweld. Een journalist wordt wreed onthoofd. En hij was nog overtuigd christen ook.  
En je denkt: waarom laat God dit toe? Wil God dit? Waar is hij?  
Wat vreemd: God stuurde in Simsons leven aan op strijd.

Waarom?

Omdat hij de ogen van Simson wilde openen en zijn hart.

Dat zie je heel mooi terug in die leeuw, die Simson onderweg aanvalt.

Aan de ene kant was dit toeval.

In die dagen leefden er nog allerlei wilde dieren in Kanaan. Vooral rondom de Jordaan en in de uitgestrekte bossen. In die dagen was de Jordaan nog een brede rivier. **Dia**

En in het brede Jordaandal waren de oevers groen en bebost. De mensen hadden het over de 'pronk van de Jordaan'. Er leefden daar beren, poema's, leeuwen, tijgers.....

Denk aan David, die ook tegen leeuwen vocht, die de schapen aanvielen!

Simson is op weg naar Timna en wordt aangevallen door een jonge, brullende leeuw.

(Thema-dia)

Het is meer dan toeval.

Want er staat: "Toen voer de Geest van de HEER in hem en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw alsof het een geitenbokje was".

Die leeuw herinnert Simson aan zijn kracht. Zijn bovenmenselijke kracht.

Weet je nog Simson!?

Van die engel? Van jouw wonderlijke geboorte? Van jou roeping?

Die leeuw moet zijn verliefde ogen openen.

Die leeuw is als het ware een beeld van wat gaat komen. Een spiegel.

Niet voor niets heeft de Heilige Geest dit vreemde voorval laten optekenen in het eeuwig evangelie!

Kijk maar: Simson wordt aangevallen door die jonge leeuw.

De Geest van God geeft hem bovenmenselijke kracht: met zijn blote handen doodt hij de leeuw. Alleen dat al.

Maar later, als Simson met zijn ouders op weg gaat naar dat fatale huwelijksfeest, dan maakt Simson een korte omweg. Hij is nieuwsgierig en wil nog eens naar die leeuw kijken. Hij vond het zelf dus blijkbaar ook niet zo gewoon!

En wat vindt hij: het verdroogde karkas van de leeuw. De ingewanden en de spieren zijn opgegeten en verteerd. De dikke huid en de beenderen zijn verdroogd. En in de holte hebben bijen hun nest gemaakt. Het is nu een holte vol honing.

Simson eet de zoete honing en geeft ook zijn ouders daarvan.

Het lijkt allemaal heel gewoon.

Maar die leeuw gaat Simsons verliefde ogen openen.

Want ze gaan naar het feest.

En zo'n trouwfeest duurde in die dagen zeven dagen.

In het Hebreeuwse woordje wat hier staat voor feest, zit het woordje drinken. Er werd op deze feesten dus vooral veel gedronken. Zeven dagen lang.

Heeft Simson ook gedronken?

Heeft hij zijn raadsel in een dronken bui aan die 30 vrienden verteld?

Hoe dan ook: op weer een feestdag vol drank dagen de mannen elkaar uit. Simson heeft een raadsel voor ze, wat ze nooit zullen raden.

"Als jullie dit raden, dan krijgen jullie allemaal een stel boven- en onderklederen van mij!".

Simson was nogal zeker van zijn zaak.

Simson vertelt zijn raadsel. Het raadsel is die leeuw: "Het is sterk en het verslindt altijd, nu biedt het een maal van zoetheid"..

Drie dagen lang kunnen die Filistijnen het niet raden.

In gedachten zie je Simson triomfantelijk rondlopen: "En? Weten jullie het al?".

Je ziet die trotse Filistijnen denken: "We laten ons door die Israëliet niet vernederen!".

En dan komt hun ware aard naar boven: ze gaan naar de bruid en zeggen tegen haar:

"Ontfutsel het antwoord op het raadsel bij Simson, anders zullen we jouw huis en het van al je familie platbranden!". Stel je voor! Om een raadseltje!

Als trotse leeuwen vallen ze haar aan.

Dagenlang zeurt ze Simson aan zijn hoofd om het antwoord.  
Ze kiest dus de kant van die harde Filistijnen!  
U kent het verhaal verder: Simson vertelt haar de oplossing. Zij vertelt het aan die 3 mannen en zij komen triomfantelijk bij Simson. Simson woest.  
En dán gaan Simsons ogen open.  
Woest loopt hij weg, doodt 30 filistijnen, neemt hen hun boven- en onderklederen af en geeft die aan die bruiloftsvrienden.

God opent de verliefde ogen van Simson voor de ware aard van de Filistijnen.  
Hij opent de ogen voor zijn roeping.  
Voor de agressie van de leeuw. Voor satan, die zijn licht wil doven.  
Voor de zoete smaak van vrede als de leeuw verslagen is.  
Het verhaal is uit.

Nee, toch niet helemaal.  
Want dit verhaal komt natuurlijk niet zomaar ons leven binnen.  
Het wil onze ogen openen.  
Ogen, die zomaar dicht kunnen zitten.  
Uit liefde voor de wereld. Voor de verleidingen, die ook zomaar jouw leven binnenkomen en je hart verblinden. Vaak zoveel aantrekkelijker, dan wat je in je geloof of de kerk vindt.  
Of je ogen en je hart zitten dicht, juist omdat je niets meer van deze wereld snapt. Je ziet het geweld, de haat, de vluchtelingen. Je bent zelf gewond. En was God?

Laat die zwakke Simson je ogen openen.  
Voor het kwaad, dat er gewoon is. Een kwaad, een pijn, zo groot en fel, dat je aan alles kunt zien, dat er bovenmenselijke krachten bezig zijn.  
Achter al het kwaad, alle verleidingen, zit de koning van het kwaad. De satan zelf. Een engel vol licht, die zelf God wil zijn en dus al het licht van God wil doven.  
Simson heeft zijn kracht ervaren.

Laat die zwakke Simson je ogen openen.  
Want Simson doet zo vaak ook denken aan Jezus.  
Zijn geboorte alleen al. Zijn naam. Zijn roeping. De tegenstand. Ook de manier waarop hij straks zal sterven.  
Ook Jezus heeft moeten strijden tegen die brullende leeuw. In de woestijn. In de zee van spot. En zou hij niet dezelfde verleidingen hebben gekend als wij?  
Ook Jezus wordt door de Heilige Geest van God aangegrepen. Sterk gemaakt.  
Mar dan vooral sterk in zijn liefde voor zijn Vader.  
In zijn liefde voor ons.  
Op Golgotha geeft hij zijn leven voor ons. Draagt daar onze zonden, onze blindheid.  
Opent zo de weg terug naar het Paradijs.  
Opent onze ogen voor de liefde van God.

Want daarvoor ging Jezus naar het kruis en vernederde zich.  
Uit liefde.  
En om de vreugde die voor hem lag. De zoete smaak van de overwinning op het kwaad.

Als je vraagt waar God is, kijk dan naar Hem.  
Hij is het Licht van de wereld. Onze Simson.  
Sterk in zijn liefde.  
Nog even en de volken stromen naar het nieuwe Jeruzalem en we eten honing met hem en we drinken nieuwe wijn. Amen.