

# Johannes 1: 6-13: "Gods Licht schijnt op aarde".

## Orde van dienst:

Tekst, Adventskaars en lied.

Votum en zegengroet

Psalm 108: 1

Wet

Psalm 119: 12

Gebed

Voor de kinderen: arend.

Sela: "Wijs mij de weg naar Bethlehem".

Lezen: Johannes 1: 1-13

NLB 456b "Kwam van Godswege".

Tekst:

Preek

NLB 439 "Verwacht de komst des Heren".

Gebed

Collecten

GK 86 "Wij trekken in een lange stoet".

Zegen.

-----

## Voor de kinderen: Arend.

In Krommeniedijk staat een heel bijzonder kerkje.

Met mooie glas-in-lood-ramen.

Ze hebben allemaal een betekenis.

Kijk maar.

Wat zou dit betekenen?

Dia



Er zijn ook vier mooie glas-in-lood-ramen van de vier evangelisten.

Weten jullie wie dat zijn? Wie schreven de vier evangeliën?

Mattheus, markus, Lukas en Johannes.

Maar wisten jullie ook, dat al deze evangelisten met een dier vergeleken worden?

Elk evangelie heeft een dier als symbool.

Met een leeuw, een stier, een rund en een arend.





Johannes

Arend:  
van heel hoog kijkt hij wat er op aarde gebeurt.

Er zijn 4 evangeliën.

Het dier van Johannes is een arend.

Een arend, die hoog boven de wolken zweeft. Zijn vleugels in brede wiekslag.

Maar vanuit die hoogte ziet een arend heel scherp wat er op aarde gebeurt. Hij kan hoog in de lucht op aarde zelfs een muisje zien lopen! Zulke scherpe ogen heeft een arend.

Soms kun je een roofvogel zien bidden.

Ja, dat kan!

Hebben jullie dat wel eens gezien? Een valk of een buizerd.

Hij vliegt dan in de lucht en staat opeens stil in de lucht. Zijn vleugels gaan wel snel op en neer om niet naar beneden te vallen. Maar verder hangt hij stil in de lucht.

Hij hangt daar omdat hij beneden zich een prooi ziet: een veldmuisje, dat door het gras kruipt. Of een konijntje.

De roofvogel hangt er boven en wacht af. En dan, schiet hij opeens pijlsnel naar beneden om dat muisje te pakken!

Als een vogel zo boven zijn prooi hangt, noemen we dat 'bidden'. Hij staat even stil voordat hij gaat eten!

Zo is Johannes een arend: eerst cirkelt hij hoog in de hemel en vertelt over de Here Jezus, die bij God was en ook zelf God is.

En dan vertelt hij, dat Jezus op aarde wordt geboren. Ver in de diepte. In onze geschiedenis. En daar begint onze tekst mee: "Er was een mens, van God gezonden...".

-----

### **Inleiding voor Schriftlezing:**

We lopen nog op de oprijlaan. Op weg naar het kasteel.

Daar loopt iemand.

Zou dat de kasteelheer al zijn?

Nee.

Nee. Het is de tuinman.

Hij wijst ons verder: als je deze weg volgt kom je vanzelf bij het kasteel en bij jullie vriend.

Vanmorgen ontmoeten we Johannes de Doper op de oprijlaan.

-----

## **Preek.**

Kun je iemand verwijten, dat hij niet gelooft?

Zeg je wel eens: 'Waarom geloof jij eigenlijk niet? Dat is wel erg dom van je!!'.

Nee, dat doen je niet zo snel.

We zeggen eerder dit: "Als iemand niet gelovig is opgevoed, ja, dan kun je het iemand toch niet kwalijk nemen, dat hij niet gelooft.

Of als iemand veel heeft meegemaakt.

Een broer of zus verloren of een kind, ja, dan ga je niet zeggen: 'Wat raar, dat jij niet in God gelooft en niet naar de kerk gaat!'.

Er is tegenwoordig in Nederland veel eerder een sfeer van: 'Nou, dat jij gelooft en naar de kerk gaat is mooi. Goed voor jou, maar ik heb er niet zo'n behoefte aan'.

Iemand verwijten, dat hij of zij niet gelooft, dat doe je dus niet.

Je hebt in onze tijd zelfs veel vaker het gevoel, dat **jij** iets moet uitleggen als je christen bent.

En toch.

De woorden in Johannes lijken een verwijt: het ware licht komt in de wereld, maar de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen".

Er zit verbazing, ontzetting in: Hij kwam naar zijn eigen volk en familie! Naar zijn wereld. Om die wereld te verlossen. Verlossen van zonde en dood. Van lijden en haat. Wat mooi! Wat hebben mensen dat nodig!!!

En toch.....

Het klinkt als een verwijt: 'Het licht was zó helder, zó duidelijk, zo mooi en toch hebben velen het niet willen aannemen!'.

Blijkbaar is er alle reden om dit licht te aanvaarden

**Thema: Gods Licht schijnt op aarde.**

Dit licht schijnt helder.

Dit licht geeft leven.

### **1. Dit licht schijnt helder.**

In de bijbel gaat het vaak over licht.

God woont in het licht.

In God is alleen maar licht en geen duisternis. Dat betekent, dat er in God helemaal geen kwaad is. Geen zonde, geen leugen. Hij is volkomen rein.

En zo is ook de zoon van God: Licht. Stralend als de zon.

Later zal Johannes de Here Jezus nog eens ontmoeten. Op Patmos.

En dan staat er: "zijn gezicht straalde als de felle zon".

Maar als Jezus straks op aarde wordt geboren, in Bethlehem, dan wordt Hij geboren als mens. Zwak mens. Zonder heerlijkheid.

Een baby als duizend anderen.

Ja, even schijnt er uitbundig licht rond Bethlehem als de engelen verschijnen en zingen.

Maar het licht dooft en het wordt weer donker in het veld en in de stal.

Je kunt je dus makkelijk verkijken op dat kindje: 'Is dát de Messias!!?'.

Daarom stuurt de Here ook een voorloper. Een Heraut.

Een knecht, die de komst van de Koning aankondigt.

Dat deden mensen vroeger vaker. Als de koning in een stad kwam, ging er eerst een heraut naar de stad, blies op zijn trompet en riep: "Maak u klaar, de koning komt eraan!".

Soms werden wegen mooi en vlak gemaakt. Poorten verhoogd: De koning komt eraan".

Zo was Johannes de dooper de heraut van de Here Jezus. De voorloper.

Ja, er waren al veel meer voorlopers.

Want Johannes schrijft: "het ware licht, dat naar de wereld kwam en ieder mens verlicht".

Letterlijk: **“Hij was bezig om naar de wereld te komen”**. Dat betekent: het Licht, Jezus, wás er altijd al. Je zag Hem door de eeuwen stap voor stap dichterbij komen.

Door Gods beloften heen:

Beloften aan Adam en Eva al: Eva mocht moeder worden.

Aan Abraham: hij zou een zegen worden voor de volken..

Aan David: er zou altijd een zoon van David op de troon zitten.

De offers vertelden over vergeving en nieuw leven met God.

Profeten wezen vooruit naar een grote verrassing: “Ik maak je tot een licht voor alle volken!”.

Op allerlei manieren is de Messias voorzien.

Zijn woorden, zijn wonderen, de opstanding, het was allemaal zo duidelijk.

Hij was bezig om naar de wereld te komen.

Als de zon, die langzaam naar de horizon klimt.

Daarom had de HERE vlak voor de komst van Jezus ook **Johannes de Doper** gezonden.

En dat is heel belangrijk.

Niet voor niets komen we hem nu al tegen.

Dat is voor ons misschien niet zo opvallend, maar voor de mensen toen wel!

Voor ons is Johannes de Doper vaak alleen maar een vreemde profeet.

Jarenlang zwierf hij een beetje door de woestijn.

Hij at wilde honing, die hij zo uit de raat nam. En hij at sprinkhanen.

Hij had een mantel om van kamelenhaar.

Echt een woestijnbewoner.

Dia.

Een beetje een vreemde figuur.

Hij leek ook heel somber.

Want hij had het veel over zonde. Over boete doen en bekering.

Dia

Niet iemand, die je zou uitnodigen voor je feestje!

Is hij nu zo belangrijk?

Ja.

Het probleem is een beetje, dat wij terugkijken.

En als je terugkijkt, dan verdwijnt Johannes de Doper een beetje achter de Here Jezus.

Want Jezus wás natuurlijk veel belangrijker dan Johannes.

Johannes is de heraut en Jezus is de koning zelf.

Het is net als met de zon en de maan.

Als de maan 's nachts schijnt aan een open hemel, dan geeft de maan aardig wat licht. Maar als de zon opkomt, dan verbleekt het licht van de maan en zie je de maan zelfs niet meer.

Zo verdwijnt het licht van Johannes als Jezus zelf komt.

Maar daarom was Johannes voor de komst van Jezus nog wel heel belangrijk.

Alleen zijn geboorte al: uit twee bejaarde mensen, die geen kinderen konden krijgen.

Zacharia en Elizabeth. Heel het bergland sprak erover.

Zijn geboorte was aangekondigd door een engel.

En dan zijn verschijning: in alles leek hij sprekend op de profeet Elia. En Elia was naast Mozes één van de grote profeten van het Oude Testament.

Niet voor niets komen er duizenden mensen naar Johannes de Doper toe als hij in het openbaar gaat optreden. Uit het hele land stromen de mensen toe.

Zelfs Jeruzalem loopt leeg als Johannes doopt bij de Jordaan. Farizeeën en

Schriftgeleerden, allemaal erkennen ze: Johannes de doper is door God gezonden!

Johannes bedoelt: het was allemaal zo helder, zo duidelijk. Het licht kwam in de wereld. Het is aangewezen. Johannes was zo'n sterke getuige.

Daarnaast moet u bedenken, dat Johannes zijn evangelie schrijft als Jezus al in de hemel is. Op de troon.

En wat had Jezus niet veel wonder tijdens zijn leven op aarde: demonen uitgedreven, blinden genezen, doden opgewekt, gestorven aan een kruis en weer opgestaan uit de dood. Stel je voor: opgestaan uit de dood!

Het licht was zo helder. Zo warm. Zo goed.  
De koning was zo liefdevol, zo vol vergeving.

En toch heeft niet iedereen hem aangenomen.  
Dat is een onthutsende ontdekking.  
Hoe komt dat?

Ja, dat komt juist, omdat het licht zo helder is!  
Johannes noemt het 'het waarachtige licht'.

Het licht was zuiver en waar, bedoelt Hij.

En dit licht wilde iedere mens verlichten. Het wilde genezen, vergeven, de duisternis van kwaad en zonde en dood verdrijven. Dit Licht schijnt diep in je hart. Het troost. Geeft hoop. Maar: dat licht kan ook lastig zijn.

Je moet iets met dit licht.

Je moet iets met Jezus.

Je moet iets met de zonden in je leven.

## **2. Dit licht geeft leven.**

thema-dia.

Dat zie je al in de natuur: licht geeft bloei. Als straks de dagen weer langer worden en de lente aanbreekt, komen er weer knoppen en lopen takken uit. Bloemen komen boven de aarde uit.

Dat zie je ook in de wereld.

Want er zijn veel mensen, die Hem afwijzen. Zij sluiten hun ogen voor dit licht.

Maar, zegt Johannes, er zijn er ook heel veel, die Jezus wél hebben aangenomen.

Die door dit licht tot leven kwamen. Die gingen bloeien en vrucht dragen.

Zij werden bevrijd uit de gevangenis van hun zonden. Bevrijd van angst voor de dood.

Bevrijd van angst voor God.

Ja, zij werden zelfs kinderen van God en durfden God 'Vader' te noemen. Abba.

Johannes zegt het hier zó: 'Maar allen, die Hem aangenomen hebben, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden'.

Het voorrecht om kinderen van God te worden.

Dit is blijkbaar wat wij het meeste nodig hebben.

Want je zou kunnen denken: "Wat heb je nu aan dit kind van God?"

Dat kind geboren in een stal.

Waarom moet ik daarvoor buigen?

Moet ik voor zo'n kind offers brengen, snijden in mijn vlees?

Wat levert dat op?

Is zo'n kind het antwoord op de problemen in onze wereld? Op de honger en de oorlogen?

Op ziekten en dood?

Is dit wat we nodig hebben?

Ja: dit kind geeft mensen, wat zij het meeste nodig hebben.

Wat geeft Hij dan? Goud en zilver?

Nee, het geeft voor alles een Vader in de hemel.

Want dát is de achtergrond van alle problemen: de wereld wil God niet als Vader.

Als mens wil je niet iemand boven jou, die iets over jou te zeggen heeft. Je wilt vrij zijn.

Dat was ook de grote nood van de verloren zoon: hij had zijn vader verlaten.

Dát was zijn grootste probleem. Dáár begon de ellende.

En daar brengt de Zoon van God ons weer bij terug: bij onze Vader.

Dat kind in de kribbe brengt de vrede terug tussen mij en God. .

Want Hij zal straks zeggen: "Niemand komt tot de Vader dan door Mij".

Hoe gaat dat?

Hoe word je weer kind van de Vader?

Drie antwoorden en die lees je in het laatste deel: 12, 13.

Dia.

Daar staat: *“Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God”.*

### **Ontvingen.**

Dia

Je moet dus bereid zijn om dat Licht in je leven toe te laten.

Zoals je een gast toelaat in je huis.

Je gaat open staan voor Jezus. Op zoek. Je wilt Hem leren kennen. Je zet de deur van je huis open. Je durft te ontdekken, dat Hij je leven niet kleiner wil maken en benauwd, maar dat zijn licht jouw leven tot bloei wil brengen.

Daar begint het mee.

Daarna ga je in hem **geloven**.

Hoe meer je hem leert kennen, hoe meer je hem gaat vertrouwen.

Je gaat hem volgen. Je gaat zelfs je leven in zijn handen leggen.

Je beseft, dat je door hem vergeving ontvangt. Vrede met God. Stel je voor: vrede met God!

En dan word je **opnieuw geboren**.

Niet nog een keer uit een mens, maar uit God.

Dit tekent de diepe band die je met God gaat krijgen. Je bent zijn kind. Hij heeft je lief.

Stel je voor: de schepper van hemel en aarde heeft jou lief! Je bent zijn kind.

Je bent geen slaaf van God, die voortdurend in angst leeft. Je bent kind. Geborgen.

Opnieuw geboren tekent de blijdschap! Wat mooi als je een kindje mag krijgen. Wat een blijdschap. Zo komt er een diepe blijdschap in je eigen leven en is er feest in de hemel als een mens zich naar God toekeert.

“Opnieuw geboren” tekent ook hoe diep de **verandering** in je leven is.

Je vlucht niet meer voor God, maar je zoekt hem. Elke dag keer je je weer naar zijn licht, zoals een bloem zich naar de zon keert.

Je gaat vruchten dragen.

Zoals bij een bloesemtak: in de herfst vallen alle bladeren af.

Dia

Er blijft een kale, dode tak over.

Maar als tegen het einde van de winter de zon weer langer schijnt, zie je de verandering: Dia er groeien knoppen. Uit de knoppen groeien bladeren. Hier en daar komen bloemetjes te voorschijn. Bloesem.

Dia

Als het warmer wordt en nog lichter groeien daar vruchten uit.

Dia

Appels, peren, bramen....

Licht geeft leven.

Dia

Als je niet wilt, dat jouw plant verder groeit en bloemen gaat dragen, dan moet je die plant in de kou en het donker zetten.

Als jij in het licht gaat leven, als Jezus jou leven mag binnenomen, jou zijn liefde geven, dan ga je dus vruchten dragen. Liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geloof en zelfbeheersing.

Je wordt een mooi mens.

Je wordt een kind van de Schepper.

Amen.