

Johannes 3: 3: “Opnieuw geboren”.



Orde van dienst:

Welkom

Votum en zegengroet

Nieuw Liedboek 287 “Rond het licht dat leven doet”.

Voor de wet: Ezechiël 36: 25-28

Wet

Psalm 119: 49 “Hoe wonderbaar is uw getuigenis”.

Gebed

Kindmoment: In bad!

GK 158 “Als een hert”.

Lezen: Johannes 2: 23-3: 13

Psalm 51: 4

Tekst: Johannes 3: 3

Preek

Zingen: Sela “Doop”.

Doop: Uitleg dmv Formulier

Kinderen bij het doopvont – zingen: GK 45: 1

Vragen aan de doopouders

Doop.

Zingen: Opwekking kids 185 “De Here zegent jou en hij beschermt jou.”

Doopkaart.

Gebed

Collecte (Opwekking 717)

GK 166: 1, 2

Zegen.

Voor de dienst: Nieuwe geboorte.

In deze dienst gaat het over geboorte. Over een nieuw begin.

Niet zo vreemd natuurlijk: er wordt een pasgeboren kindje gedoopt.

Maar het gaat tegelijk over een heel bijzondere geboorte: over wedergeboorte.

Over Jezus die zegt, dat ieder mens, die in dit leven als klein kindje uit een moeder geboren is, nog een keer geboren moet worden.

Hij zegt in een gesprek met een zekere Nikodemus zelfs dit: *“Alleen als je opnieuw geboren bent, kun je in Gods Koninkrijk komen”*.

Ja, dat is natuurlijk vreemd: dit kindje is nog maar net geboren en dan wordt er al gezegd, dat ze nog een keer geboren moeten worden.

Wat bedoelt Jezus met die wonderlijke woorden?

Daar gaat deze dienst over.

Over een heel belangrijke vraag: Hoe kom je in Gods Koninkrijk?

Ook een heel mooie vraag: je mag het Koninkrijk van God blijkbaar binnenkomen! Een koninkrijk vol licht. Het paradijs.

Bij de wet: Nieuw hart.

Jezus spreekt over een “nieuwe geboorte”. Over geboren worden uit water en geest. Over rein worden tot diep in je hart. Over een nieuw leven.

Dat was niet nieuw. Dit zijn woorden, die al eeuwenlang als mooie juwelen liggen te schitteren in het Oude Testament. Bijvoorbeeld een paar woorden van de profeet Ezechiël:

“Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je

versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen". (Ezechiël 36)

Kindmoment: In bad.

Voor de Schriftlezing: Jezus is op aarde. Onder de mensen. Hij is begonnen aan zijn grote taak: zijn leven geven voor de wereld van God. De wereld genezen. Hij is de weg ingeslagen naar het kruis. Onderweg doet hij tientallen wonderen. Hij geneest blinden. Verlamden. Melaatsen. Heeft gesprekken met allerlei mensen. Soms met een menigte. Duizenden tegelijk. Soms heel persoonlijk.

Preek:

Inl.: Veranderkunde.

Dat kun je in onze tijd studeren. Veranderkunde.

In die studie leer je wat er nodig is om in je bedrijf of op je school dingen te veranderen.

Beter te maken. Dat lijkt heel makkelijk.

Want veranderingen, die alles beter maken: wie wil dat nu niet!???

Ja, dat is een goede vraag.

In de praktijk blijkt dat moeilijker.

Niet iedereen vindt een verandering altijd een verbetering.

Sommige mensen vinden het vaak fijn als er niet te veel verandert. Dat maakt ze onzeker.

Ze houden van het vertrouwde. Dezelfde werktijden. Liefst elke dag dezelfde outfit.

Anderen willen weer veel te veel in een keer veranderen. Alles moet anders, alles nieuw!

Dat geeft vaak veel onrust.

Het is natuurlijk best wel belangrijk om veranderingen heel zorgvuldig door te voeren, want voor je het weet heb je alleen maar problemen, verzet, wantrouwen en ruzie in je bedrijf of op je school.

Vorig jaar kreeg ik dit boek: *"Leren veranderen" – Een handboek voor de veranderkundige.*

Ja, dat ziet er dik en gevaarlijk uit, hè!?

Dia

Wees gerust: ik heb het alleen nog maar wat doorgebladerd! ;-)

Maar bij dat doorbladeren viel me wel op, dat het alleen maar gaat over het veranderen van een organisatie. Van een bedrijf of een afdeling.

Het gaat nergens over het veranderen van mensen.

Want soms is een afdeling gewoon heel goed georganiseerd, mooie werkruimte, nieuwste computers, maar als de mensen het niet goed doen....dan gaat het alsnog fout.

Je kunt een mooi huis hebben, snelle auto, slimme kinderen, maar als jij als man of vrouw niet van je vrouw of man houdt - als alles om jou draait- dan is je huwelijk alsnog een moeilijke weg vol pijn. Ondanks je mooie huis en je verre vakanties..

Erg gezond dus om ook naar jezelf te kijken: wie ben jij? Hoe ga je om met je man of vrouw, met je familie of vrienden? Met je geld en je seks? Wie ben jij?

Ja, dat is natuurlijk wel wat moeilijker.

Soms is een hele afdeling veranderen makkelijker, dan jezelf veranderen.

Naar jezelf kijken, je eigen zwakheid zien, jezelf aanpakken, ja, dat is erg lastig voor een mens. We zoeken de oorzaak van fouten en falen liever bij een ander.

Als mijn werknemers nu wat meer hun best deden, als de politiek wat meer deed, als mijn vrouw er nu wat beter uitzag,.....

Maar vaak is het het beste om eerst maar eens te beginnen bij het begin: bij jezelf.

Daar heb ik ook een handboek voor: de Bijbel.

Handboek voor mensen, die zichzelf willen veranderen.

1. Wonderen.

Het gaat in het gesprek tussen Jezus en Nicodemus over veranderen.
Waarom komt die Nikodemus eigenlijk bij Jezus? En wat heb ik aan dit gesprek?

De aanleiding voor dit gesprek is heel bijzonder.

Jezus is al een paar dagen in Jeruzalem. Het is Pascha. Het feest waarop de joden de bevrijding uit de slavernij in Egypte vieren. Het grote feest van Gods ontferming.

En rondom dit feest bevrijdt Jezus honderden mensen van hun ziekten en hun zonden. Lammen, blinden, melaatsen...Jezus geneest hun leven.

Als teken van de grote bevrijding van het leven, als Jezus eeuwig Koning is en het leven weer een paradijs wordt.

En dan staat er: "...veel mensen kwamen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen, die Hij deed."

Zelfs Nikodemus komt daarom bij Jezus. Hij zegt: "Rabbi, wij weten dat u een leraar bent, die van God gekomen is, want niemand kan die wondertekenen doen die u doet".

Let op: Al eeuwen gaat het over de vraag "Wie is die Jezus? Heeft hij wel echt bestaan en zijn al die verhalen waar?

Ja, ze zijn waar. Jezus deed wonderen. Er waren vaak duizenden ooggetuigen.

Nergens lees je dan ook dat de vijanden van Jezus zijn wonderen ontkennen en zeggen: "Die wonderen van die Jezus zijn niet echt. Het zijn trucs!".

Nee, iedereen ziet ze gewoon gebeuren. Van alle kanten stromen de mensen toe met ligbedden vol zieken. Zijn wonderen zijn waar. Echt gebeurd.

Juist daarom maken de leiders zich ook zo bezorgd over die Nazarener.

Zo komt ook Nikodemus bij Jezus.

In de nacht.

Hij wil blijkbaar niet met Jezus gezien worden.

En dat begrijp je wel als je weet wie Nikodemus is.

Johannes vertelt, dat hij een van de joodse leiders is. Lid van de Hoge Raad. Het sanhedrin. Een soort van minister.

Hij is ook een 'leraar van Israël'. Een Schriftgeleerde. Een bekend theoloog.

Daarbij is hij ook nog een Farizeeër. Een religieuze partij, die elke dag druk bezig was met de wet. De Thora. Met de sabbath, vasten, reinigingsvoorschriften.....

Altijd bezig met het koninkrijk van God.

Deze mensen stonden in hoog aanzien bij het volk.

Kortom: Nikodemus is een zeer hooggeplaatst man!

En hij komt bij Jezus. Hij kan niet om zijn wonderen heen. En dus kan hij niet om Jezus heen. Hoe graag hij misschien ook zou willen.

Hij komt in de nacht.

Maar: hij komt!! En dat is op zich al een wonder!

2. Voorwaar...

Soms kom je juist in de nacht tot de meest wezenlijke gesprekken.

Je kent dat: iedereen slaapt. Het is volmaakt rustig. Geen afleiding. Je kunt de stilte bijna horen. Hoog boven je fonkelen de eeuwige sterren. In je glas fonkelt de wijn.

Je ervaart de grootsheid van de kosmos en je denkt: "Wat is het dagelijkse leven, wat zijn mijn dagelijkse zorgen, toch onbeduidend! Wat ben ik klein! Wie ben ik eigenlijk? Waar leidt het leven mij naar toe?".

Onder de sterren praat je over de dingen, waar het echt om gaat.

En dan zegt Jezus: "*Voorwaar, voorwaar, ik verzeker u: alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God zien*".

Jezus' woorden raken het hart van het bestaan: wat hier gezegd wordt is erg belangrijk.

"Voorwaar, voorwaar": twee keer voorwaar. Twee keer "amen, amen".

Wat Jezus zegt is dus erg waar. Erg belangrijk.

En het gaat over de superbelangrijke vraag: "Hoe kom ik in het Koninkrijk van God?".
Bestaat God? Wat gebeurt er met mij na dit leven? Wie ben ik?

Wat goed om af en toe de stilte op te zoeken.

Een avond geen TV, geen computer, geen mailtjes van je werk.

Gewoon samen aan tafel blijven zitten of in de tuin onder de sterrenhemel en dan samen praten over het leven en wat je van het leven verwacht. Over je huwelijk. Hoe het begonnen is en hoe het nu gaat. Over waar je in gelooft en waar je voor gaat. Of het vuur nog brandt. Over het leven na dit leven. Over God en waarheid.

Jezus en Nikodemus spreken in de stilte van de nacht.

Zonder al de mensen. Zonder al die verwachtingen. Zonder pretentie.

En dan raakt Jezus het bestaan van Nikodemus aan tot op de diepste snaar: "Alleen als je opnieuw geboren wordt, kun je het Koninkrijk van God zien".

Voorwaar....dit is erg belangrijk!

3. Aangeboren.

Waarom begint Jezus juist hierover?

Om Jezus goed te begrijpen moet u weten, dat deze woorden "opnieuw geboren" ook kunnen betekenen: "Van bovenaf geboren".

Van God uit geboren.

Nu is geboren worden natuurlijk heel belangrijk. Heel mooi ook. Je mag bestaan!

En wat is de geboorte van een kindje bijzonder!

Jullie hebben dat weer ervaren, Matthijs en Marieke: uit jullie liefde is een heel nieuw mensje geboren. Een nieuwe reis door het leven begint. Wat indrukwekkend!

Voor de joden in die dagen komt daar nog iets bij: ze waren er heel trots op, dat zij uit Abraham geboren waren. Zij horen daardoor bij het volk van God. Zij wonen in het beloofde land. Zij hebben de wet. In hun Jeruzalem staat de tempel waar God woont. En wat heeft de HERE een mooie belofte aan Abraham gegeven!

Ze stonden toen ook samen onder de sterrenhemel. God en Abraham.

Dia

En toen belofte de HERE aan Abraham: "Zie je al die sterren? Kun je ze tellen? Nou, zo groot zal jouw nageslacht zijn. Een groot volk. En dat zal een zegen voor de wereld zijn.

Door dat volk zal het licht uit de hemel op aarde binnenvallen!".

Wat een groot geschenk dus, als je dat kunt zeggen: 'ik ben een kind van Abraham!'.
Maar het gevaar is groot, dat dat alleen maar buitenkant is.

Wel mooi als erop je doopbewijs staat: "Kind van Abraham".

Maar wat betekent dat als je niet leeft als kind van Abraham? Als je niet met God wandelt? Zoals je ook de zoon van een koning kan zijn, een prins van geboorte, maar in van binnen, in het hart, zit een oplichter. Een dronkaard. Een vrouwenversierder. Een egoïst.

Je doopbewijs zegt niet alles.

God vraagt straks niet waar je geboren bent en hoeveel diploma's je op aarde had en hoe mooi en duur je huis op aarde was.

Straks vraagt hij naar je hart. Naar je liefde.

Had je een hart van steen? Leefde je alleen maar voor jezelf? Liet je de pijn en de verlangens van anderen binnenkomen? Mocht God ook binnenkomen met zijn liefde en zijn geboden? Of had je zo je eigen afgoden? Je eer, je uiterlijk, je geld, je seks.

Jezus bedoelt: het recht op de toegang tot Gods Koninkrijk is niet aangeboren.

Al ben je nog tien keer uit Abraham geboren. Al ben je gedoopt en overgedoopt. Al ben je al jaren lid van de kerk.

Waarom?

Omdat het om de binnenkant gaat. Om je hart.

Omdat het Koninkrijk van God een Koninkrijk vol liefde is. Van dienen. Geven.
Omdat God zelf zo is. Een God met een hart van vlees.
Om dat Koninkrijk binnen te komen, binnen te willen zelfs, heb je een nieuw hart nodig. Een hart van vlees in plaats van een hart van steen.
Ver van alle ijdelheid en egoïsme.

Je moet dus veranderen. Jezus zegt: "opnieuw geboren worden".
Daarmee laat Jezus ook zien hoe diep die verandering moet gaan.
De verandering is niet alleen maar, dat je een beetje anders gaat leven. De buitenkant. Wat aardiger zijn. Andere politieke partij. Milieuvriendelijker auto. Kind van Abraham.
Nee: het gaat over een nieuwe geboorte. Een nieuw hart.
Zo diep moet de verandering gaan.
Het gaat om de wortels van je leven.
Is je leven geworteld in deze wereld, in egoïsme, of is dat geworteld in de liefde van God?
Is God jouw Vader?

Opnieuw geboren: dat geeft ook iets aan van de diepe blijdschap!
Wat een feest als er een kindje geboren wordt. Gedoopt wordt.
Wat mooi als je opnieuw mag beginnen!
Dat is het mooie, diepe geheim van het christelijk geloof: je mag iedere dag opnieuw beginnen. al je fouten, je domme keuzes, je egoïsme, mag je bij God neerleggen en hij tilt het van je schouders. Je mag opnieuw beginnen.
Wat een ruimte geeft de Vader van Jezus!

4. Water en Geest.

Ja, de volgende vraag is natuurlijk: hoe gaat dat dan?
Hoe kun je nu 'van boven af' geboren worden, vanuit de hemel, uit God?
Hoe kun je nu zo veranderen, dat je hart open gaat staan. Dat je mensen om je heen echt lief gaat hebben. Dat je gaat geloven in God? Dat je daar zelfs heel blij mee bent? Dat je vreedstichter wordt? Dat je gaat vergeven ipv terug slaan?
Dat vertelt Jezus: 'van bovenaf geboren worden' is geboren worden "uit water en geest".
Ja, daar wordt het misschien niet meteen veel duidelijker van.
Het klinkt zo vaag.

Het betekent dit:

Water wil zeggen, dat je helemaal rein moet worden. Schoon tot diep in je hart. Alle zonde, alle kwaad weggewassen. Alle jaloezie. Onreine gedachten.
Misschien word je daar wanhopig van: 'dat lukt me nooit!'.
Ja, klopt, maar het mooie is, dat God dat gaat doen.
Het is een nieuwe geboorte uit de hemel van God. Hij gaat je helemaal schoonwassen door zijn vergeving. Dat belooft hij. En door het water van de doop laat hij dat zien.

En daar blijft het niet bij: als je zo schoon uit het water komt, gaat hij je leven blijvend veranderen. Door zijn **Geest**.

Hoe doet die Geest van God dat?

Heel kort gezegd zo: de Heilige Geest van God laat zien hoe God werkelijk is.
Want wij hebben zo onze ideeën over God. We hebben zo onze afgoden. Onze projecties.
En die beelden zijn vaak erg menselijk.
Op aarde blijven die beelden vaak heel hardnekkig in het denken en in de cultuur hangen.
Daarom komt God vanuit de hemel naar ons toe.
Hij laat door zijn beloften en daden zien, dat hij trouw is en zuiver. Barmhartig en liefdevol.
Rechtvaardig en heilig.
Zo anders, dan wij vaak over God denken.
Daarom vertelt de Heilige Geest ook zoveel over Jezus.

Jezus die voor ons stierf aan een kruis.

Straks zegt Johannes het zo: "Want God had de wereld zó lief, dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft". (3: 16)

Zo is God.

Een God, die zijn zoon laat schijnen over gelovigen en ongeloven. Die regen geeft op de akkers van zijn kinderen, maar ook van mensen, die niets van hem willen weten. En die zelfs rozen laat groeien in de tuinen van atheïsten.

Hij is een God, die zelfs het liefste voor je over had om jou eeuwig leven in zijn Koninkrijk te geven.. Zijn zoon aan een kruis.

In de Romeinenbrief staat het zo: "Weet u niet, dat het Gods goedheid is, die u tot inkeer wil brengen".

Die diepe verandering in je leven is dus niet onder de druk van Gods almacht of van zijn oordeel of boosheid.

Nee, zijn goedheid. Zijn vergeving. Zijn liefde.

Dat is de wortel van de verandering van je leven: je hebt Gods goedheid gezien. Ik wil zijn kind zijn. Uit Hem geboren.

Ja, het gaat nog verder: want Jezus stond op uit de dood. Het graf is leeg.

Maar: dat verandert alles!

Door hem weten we, dat de dood niet het einde is. Er komt een nieuw eeuwig Koninkrijk op een nieuwe aarde. Nieuw leven.

Maar als dit waar is, dan verandert dat je hele kijk op dit leven. En jouw leven zelf verandert.

Je hoeft niet meer alles uit dit leven te halen. Het mooiste komt nog!

Je hoeft niet meer zo bang te zijn om te sterven: je mag door de poort van het sterven bij God komen. In zijn licht.

Je hoeft niet gebukt te gaan onder je foute keuzes en je falen. Er is vergeving.

Ziet u: door de opstanding van Jezus is er een compleet nieuwe situatie ontstaan.

Zo word je 'opnieuw geboren', 'van boven af'. Vanuit de hemel zelf.

Sterker: door de geest van God komt de hemel zelf al jouw hart binnen.

Wij denken vaak: de hemel komt straks.

Als ik sterf ga ik naar de hemel.

Maar dat is niet waar: door het open graf stroomt er nu al hemels licht en hemelse liefde jouw hart binnen. En daardoor hoop en blijdschap. Zelfs al zit je tussen de brokken van deze gebroken wereld.

Je leert een nieuwe vreugde kennen in je leven onder de sterren.

Amen.