

Hemelvaartsdag 2015: Het grote hart van God.

Orde van dienst:

Welkom/mededelingen
GK 101 De dag van onze vorst brak aan.
Votum en zegengroet
Psalm 47: 1, 3, 4
Gebed
Kinderen: Winterkoning.
GK 69
Lezen: Johannes 13: 31-14: 20
LB 661
Tekst: Johannes 14: 1-3
Preek
Opwekking 534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt
Gebed
Collecten
LB 665
zegen



Voor de kinderen:

Kennen jullie dit vogeltje? Wie weet hoe het heet?
Dit is het "winterkoninkje".
Eén van de kleinste vogeltjes. En heel schuw.
Weten jullie waarom het winterkoninkje zo heet?

Er is een verhaal dat vertelt, dat deze kleine vogel had meegedaan aan een wedstrijd met alle andere vogels wie het hoogste kon vliegen.
Maar, ja, dat kleine winterkoninkje wist natuurlijk wel, dat het nooit zou winnen. En daarom had dit vogeltje zich verstopt tussen de veren van een grote arend.
Die arend vloog met krachtige slagen van zijn vleugels steeds hoger en hoger.
Totdat hij het hoogste was gekomen van alle vogels.
Moe begon hij aan de afdaling om zijn titel in ontvangst te nemen.
En op dat moment kwam het kleine vogeltje tussen de veren van de arend vandaan en vloog met frisse kracht nog een stukje hoger.
En hij riep: "Ik ben koning. Ik ben koning!".
De andere vogels waren boos, maar moesten wel toegeven, dat hij het hoogste had gevlogen. Maar het kleine vogeltje durfde zich vanwege die boosheid niet zo makkelijk te vertonen. Hij verborg zich schuw tussen de takken.
Af en toe durfde het nog te roepen "Ik ben koning".
En het leek alsof hij riep "winterkoning".

Dit lijkt een beetje op wat er met de hemelvaart van de Here Jezus gebeurt.
Hij gaat naar de hemel.
Maar daar kunnen wij niet komen.
Daarvoor zijn wij veel te diep gevallen. We zijn te zwak.
Maar als je in de Here Jezus gelooft, dan mag je geloven, dat je in Hem ook in de hemel kunt komen. Hij draagt jouw naam. Hij bidt voor je bij de Vader.
Door Hem ben je geen slaaf meer, maar een koning.

Preek:

Hemelvaart. Hemel.

Dat lijkt heel mooi, maar ook heel ver weg.

Een tijdje geleden was ik op de begrafenis van een jongen, die was verdronken.

Er lag toen een boek in de kerk, waarin vrienden en bekenden wat konden schrijven.

Eentje schreef: "De hemel is een stukje dichterbij gekomen".

Dat lijkt eerst wat vreemd: voor veel anderen leek de hemel juist erg ver weg in die weken!

Weken vol vragen en verdriet.

Wat bedoelde dat zinnetje: "De hemel is een stukje dichterbij gekomen"?

Dit: Je kunt met elkaar praten over de hemel. Je kunt geloven, dat er een hemel is en je hoopt, dat je daar later ook zult komen.

En dat is mooi.

Maar als je man daar is of je vrouw of je broer of zus of je kind, ja, dan ga je daar veel meer over nadenken: waar is mijn vrouw nu? Wat zou mijn broer daar eigenlijk doen?

Hoe ziet het er allemaal uit?

De hemel komt heel dichtbij: het is een werkelijkheid.

Zoals je ook opeens veel over Australië gaat lezen, als jouw kind daar rondzwerft.

Ja, en eigenlijk zou iedereen veel over de hemel moeten nadenken: één van ons is in de hemel: Jezus, onze broer.

Als Jezus naar de hemel gaat, gaat Hij dus niet ver weg. De hemel komt nu heel dichtbij.

Aanleiding: Jezus zit aan tafel met zijn discipelen. Pascha. Bevrijding uit Egypte.

Judas is weggegaan. Om hem te verraden.

Als de deur dichtvalt weet Jezus: nu gaat het beginnen!

Nu komt het uur van de duisternis.

En dan vertelt Jezus over wat er komen gaat. Zijn lijden. Zijn vernedering. Zijn afscheid.

Afscheid nemen is een beetje sterven.

Het wordt een mooi, moeilijk, gevoelig en heel intiem gesprek met zijn leerlingen.

Moeilijk voor Jezus: want wat weten zijn discipelen nog maar? Ze hebben nog zo weinig geleerd, zo weinig begrepen van wat Jezus nu eigenlijk deed.

En nu moet Jezus hen al loslaten.

Moeilijk voor de leerlingen zelf. Niet omdat ze zo weinig weten.

Ze denken juist, dat ze heel veel weten. Voor hen is het plaatje allang duidelijk!

Jezus is de beloofde zoon van David. Hun Jezus is sterk! Hij kan zieken genezen, doden opwekken. Hij kan zelfs een storm stillen met één woord!

Ze zijn nu in Jeruzalem en nog even en Jezus zal de macht grijpen. De troon. Hun meester zal koning worden en zij zijn ministers.

Vandaag of morgen zal hij Herodes verdrijven en de Romeinen. Het land zal weer vrij zijn!

Judas en Petrus koesterden hun korte zwaarden onder hun lange gewaden.

En dan begint Jezus over afscheid. Over lijden en sterven. Over een kruis. Over een weg waarop zij hem niet kunnen volgen.

De discipelen zijn geschokt.

De grond onder hun voeten is weggeslagen.

Dit is zo anders.

Zo vreemd. Waar gaat Jezus dan heen!??

Ze zijn niet bedroefd of ongerust. Ze zijn geschokt.

En dan vertelt Jezus over zijn hemelvaart: "In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. En ik ga voor jullie een plaats klaarmaken". .

Wat bedoelt Jezus hiermee?

Ziet de hemel er zo uit: een heel groot gebouw met ontelbaar veel kamers?

Nee. Over de hemel is de bijbel erg sober. Wij zouden graag willen weten hoe de hemel eruit ziet. Hoe leeft mijn kind daar nu? Hoe is het met mijn man of vrouw?

Maar daar vertelt de bijbel weinig over.

En als er over de hemel verteld wordt, dan gebeurt dat vaak vooral in beelden. De hemel is als een bruid, als een stad, als een koninkrijk. Met straten als van goud.

Nee, Jezus vertelt niet hoe de hemel eruit ziet.

Hij bedoelt: er zullen heel veel mensen in de hemel komen en bij de Vader wonen. Er is veel ruimte bij God. Vele miljarden voor eeuwig gered.

Velen: niet alleen heel veel, maar ook heel veel verschillende soorten mensen. Joden en Grieken. Blanken en zwarten. Groot en klein. Een enorme verscheidenheid.

En juist Jezus kan dat weten, want Hij is daar kind aan huis. Veel kamers.

Ja, en dat zegt dus eigenlijk niet zoveel over de hemel.

Het zegt meer over het hart van God.

Dat hart is erg groot.

Daar ging het al even over aan tafel.

Toen Judas net vertrokken was, zei Jezus: "Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden en door hem de grootheid van God".

Grootheid.

Maar even later hangt Jezus aan een kruis. Bloedend. Vernederd. Gekleineerd.

Grootheid?

Wat bedoelt Jezus?

Dit: door het lijden aan het kruis laat de Zoon zien hoe groot Gods liefde voor de wereld wel niet is. Dit offer had hij ervoor over.

Door de opstanding laat Hij zien, dat zelfs de dood niet oppermachtig is.

Door zijn hemelvaart laat hij zien, dat Jezus Koning is en alle macht heeft.

Jezus bestijgt de troon.

Niet in Jeruzalem.

Maar in de hemel.

Zo groot is God!

Zo graag wil Hij mensen redden.

Dat zie je ook terug in het boek Openbaringen.

Als Johannes daar in een visioen de mensen mag zien, die voor Gods troon staan in witte gewaden, dan is dat een schare, die niemand kan tellen.

En nu zegt Jezus tegen zijn discipelen: ik ga die weg voor jullie leggen. De weg naar het Vaderhuis. Ik ga voor jullie een woonvergunning klaarmaken. Ik ga het huis inrichten.

En op een dag zal ik terug komen om jullie op te halen. Wees niet bang.

-Wat doet je dat nu? Wat heb ik daar nu aan? Jezus lijkt ver weg en wat merk je van Hem? Bijvoorbeeld: Een jongen en een meisje gaan trouwen. Ze gaan in Nieuw Zeeland wonen en ze gaan daar ook trouwen. De jongen gaat alvast vooruit. Hij gaat een huis zoeken en inrichten en werk zoeken en de trouwdag voorbereiden. Stadhuis, kerk en restaurant. Maar ondertussen zit dat meisje in Nederland.

En daar heeft ze een moeilijke tijd.

Haar moeder sterft plotseling en ze kan maar geen baan vinden.

Wat heeft ze dan aan haar vriend in Nieuw Zeeland?

Wat hebben we eraan, dat de Here Jezus in de hemel is?

Je zou kunnen zeggen: 'De Here Jezus gaat naar de hemel om voor ons een plaats klaar te maken. Nu weet ik, dat ik straks in de hemel mag komen na mijn sterven'.

Dat is waar. Een hele troost.

Maar het is meer.

Want als Jezus in de hemel is, dan is één van ons al in de hemel. Terug bij God.

Stel je voor!
Eén van ons is terug in het Paradijs. Onze broer, Jezus!
Maar: dan ligt de weg weer open!
Alleen dat al.
Door het open graf schijnt er hemels licht op aarde.

Maar er is meer.
Want je kunt nog denken: "Ja, maar dat is allemaal toekomst! Dat komt straks.
Maar dat is niet waar.
Want even later belooft Jezus zijn heilige Geest.
Hij gaat door zijn hemelvaart een woning voor ons klaarmaken bij God.
En door zijn Geest komt hij zelf ook in ons hart wonen.
Maar dat betekent, dat een stukje van de toekomst nu al ons leven binnenkomt!
Vanuit de nieuwe wereld, die op het punt staat geboren te worden, komt de Geest ons leven binnen. De nieuwe wereld waar de bijbel zo mooi over spreekt.
Dat is de wereld waar vrede is en bloei. Die wereld.
Dat is de wereld waar het lam en de leeuw naast elkaar leven. Die wereld.
Dat is de wereld waar geen kwaad, geen satan en geen verleiding meer is. Die wereld.
Dat is de wereld waarin geen trots meer is en eerwraak. Die wereld.
Dat is de wereld waarin we God mogen zien in al zijn grootheid en liefde. Die wereld.
Die komt door de heilige Geest nu al ons leven binnen.

Hij is een voorschot op de erfenis.
Door hem schijnt er nu al hemels licht ons leven binnen. En er gaan nu al paradijselijk mooie vruchten in ons leven groeien. De vrucht van liefde, geduld, zelfbeheersing, vriendelijkheid, vergeving.... De Geest van Jezus komt in je wonen en wat gebeurt er dan?
Ja, dan ga je ook op Jezus lijken.

Er is nog meer: die Heilige Geest komt ons nu de weg wijzen naar de plek waar Jezus al is.
De weg naar het Paradijs.
Hij is de Geest van de waarheid.
Eeuwen geleden trok het volk Israël door de woestijn op weg naar het beloofde land.
Ook toen al kwam God bij zijn volk wonen.
In de tabernakel.
God ging vooruit en wees de weg naar het Beloofde Land.
Overdag in een wolkkolom en 's nachts in een vuurkolom.
Iedereen zag: God is bij ons. Hij wijst de weg, dus we zullen niet verdwalen.
Zo wil de Geest jouw Gids zijn.
Gids naar de nieuwe wereld.
Hij is de Geest van de waarheid.

Jezus gaat naar de hemel.
En eerst denk je: wat jammer!
Wat was het niet mooi als hij nog op aarde was.
Als je naar hem toe kon gaan. Even zijn handen op jouw grijze haar. Even zijn helende handen op het gezwel in je buik. Even je kind bij hem op schoot zetten. Even met al je twijfels met hem kunnen spreken. Hem zien.
Of met je vrienden: "Kijk, daar is Hij! Zie je wel dat Hij echt bestaat!?"

Maar Jezus ging naar de hemel.
Om plaats voor ons te maken bij God.
En hij liet een belofte achter.
Hij zei: "Op een dag kom ik terug en dan zullen jullie zijn waar ik ben".
We hebben iets heel moois om naar uit te kijken!
Amen.