

Mattheus 10: Een dubbele belijdenis – Openbare Geloofsbelijdenis juni 2015.

Welkom en mededelingen.

Zingen: GK 167: 1, 3

Votum en zegen

Zingen: Heilig, heilig, heilig/Holy, holy, holy

Wet

“Create in me a clean heart”.

Gebed

Voor de kinderen: Asiel.

Zingen: Psalm 5: 9, 10

Lezen: Mattheus 9: 35 – 10: 1 + 10: 16- 39

Zingen: Opwekking “Mijn Jezus, mijn redder/My Jesus my saviour”.

Preek over Mattheus 10: 32, 33

Zingen: “Doxology: Praise God from whom all blessings flow”.

Belijdenis:

Op podium: vragen

Ja-woord + tekst + zegen.

Toezingen: “Heer, wijs mij uw weg”.

Geschenken.

Gebed

Collecten -

Zegen: “Gebed om zegen”.

Zegen.

Feliciteren.

Kindmoment: Asiel.

Preek:

Het is driedubbel feest vandaag.

Het is zondag. De dag dat Jezus opstond uit de dood. Hij opende de weg naar het nieuwe leven. Sinds die dag schijnt er door het open graf hemels licht op aarde.

Het is feest, omdat Marleen, Willemijn, Wilma en Donovan openlijk vertellen, dat zij deze Jezus vertrouwen en willen volgen.

En het derde?

Het is ook feest in de hemel.

De Here Jezus zegt het op een dag zo: “Zo blij als een herder is, die zijn verloren schaap weer terugvindt, zo blij zijn de engelen van God als een zondaar de weg terugvindt naar zijn hart”.

Stel je voor: op het moment, dat wij hier in de kerk zitten en zingen en feestvieren, is er ook feest in de hemel bij God!

Wat mooi ook in onze tekst, als er staat, dat Jezus in de hemel voor je opkomt!

Wat komt de hemel dan opeens dichtbij!

Tegelijk maakt deze tekst mij ook bang.

Want om mij heen zie ik wat het mij kan kosten, als ik Jezus ga volgen.

Ik hoor en lees veel spot in Nederland.

Ik zie hoe mensen uit hun familie worden gestoten. Alleen omdat zij christen geworden zijn.

Ik zie duizenden vluchtelingen alles achterlaten. Op de vlucht voor mensen, die hen willen doden. Alleen maar omdat ze in Jezus geloven.

Ik zie op de stranden van Libië mensen op een gruwelijke manier onthoofd worden. Alleen maar omdat ze christen zijn.

Dat maakt mij vaak bang.

Voor mijzelf.

Maar ook voor mijn kinderen en kleinkinderen.

Bent u daar nooit bang voor? Wat gaat er allemaal nog komen?

Daarom vind ik dit hoofdstuk zo mooi.

Want daar zegt Jezus letterlijk: "Wees niet bang." "Wees niet bang voor hen, die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel kunnen doden."

Wees niet bang.

Waarom zegt Jezus dat eigenlijk tegen zijn leerlingen: "Wees niet bang"?

Omdat zij diezelfde haat tegen Jezus gaan tegenkomen.

Jezus trekt dan door het land Israël.

Door steden en dorpen.

Hij vertelt het goede nieuws over het Koninkrijk van zijn Vader. Hoe mooi dat is. Dat daar geen zonde meer is een geen dood of verdriet. En dat dat voor iedereen open staat.

Hij doet ook wonderen, die dat Koninkrijk al een beetje laten zien: hij geneest melaatsen, geneest de oren van de doven en de ogen van de blinde. De benen van de verlamde. Hij wekt zelfs doden op. Overal waar hij komt staat het Koninkrijk al op een kier en stromen de mensen naar hem toe.

Alleen: het is te veel.

Hij ziet die stroom van mensen, hij ziet hun wanhoop, hun pijn, hun zoeken, en dan staat er heel mooi: "...hij voelde medelijden met hen, omdat ze geen herder hebben".

En om al die mensen te bereiken, stuurt hij zijn 12 leerlingen op pad.

Twaalf herders.

Zij mogen ook over Gods mooie Koninkrijk vertellen en zij mogen dezelfde wonderen doen. Zieken genezen, kwade geesten uitdrijven. Zelfs doden opwekken.

En alles 'om niet'. Gratis.

Geen onbetaalbare rekeningen achteraf.

Nee, het is nog mooier: je wordt genezen, je kunt weer zien én je krijgt ook nog eens een uitnodiging voor het eeuwige feest op een nieuwe aarde.

Dat is Jezus.

En dan is hij ook nog eens op weg naar Jeruzalem om voor jou te sterven aan een kruis. Om je te verlossen uit de donkere greep van het kwaad. Om wat jij fout deed te bedekken. Te vergeven. Om zo zelfs de liefde van God voor jou te laten schitteren.

Hij wil dat je leeft en bloeit. Hij geeft daar zijn leven voor. Welke god doet dat?

Hij wil dat je leeft en bloeit. Hij geeft daar zijn leven voor. Welke god doet dat?

Dat is Jezus. Zo is God.

Misschien zit je hier in de kerk, maar geloof je helemaal niet. Of je twijfelt. Of je vindt dat religie alleen maar strijd oplevert en bloedvergieten. Of je hebt pijnlijke ervaringen met de kerk. Je vindt al die christenen maar schijnheilig. En je wilt daar dus helemaal niet bij horen.

Mag ik je vragen: kijk daar eens overheen en kijk eens naar Jezus zelf.

Wat vind je van hem?

Zou je wel bij hem willen horen?

"Wees niet bang".

Want weet u wat zo opvalt?

Dit: je zou verwachten, dat de mensen overal heel erg blij zouden zijn met die leerlingen van Jezus. Je zult maar opeens weer kunnen zien!!

Je zou verwachten, dat ze –om zo te zeggen- langs de kant van de weg zouden staan. Lachend. Blij. Zoals mensen soms al uren langs de kant van de weg staan als koning Willem Alexander en koningin Maxima daar langs gaan komen.

Maar dat is niet zo.

Jezus voorzegt, dat de tocht van zijn leerlingen door Israel helemaal geen zegetocht gaat worden! Hij waarschuwt hen: de mensen zullen jullie haten. Ze zullen jullie gevangen nemen en voor rechters slepen en koningen. Een broer zal zijn broer verraden. Kinderen zullen hun vader of moeder laten terecht stellen. Je zult gezeseld worden. Gedood. Omdat je in mij gelooft.

Hoe komt dat?

Waar komt die haat toch vandaan?

Ik vraag me dat vaak af.

Want Jezus is zo goed.

En ook christenen zijn door de eeuwen heen mensen, die andere mensen helpen. De armen. De zieken. De vluchtelingen.

Waar komt die haat vandaan?

Waarom is niet iedereen blij met Jezus? Waarom schamen mensen zich voor hem?

Ja, daar is veel over te zeggen.

Bijvoorbeeld: Je bent niet tegen, maar je hebt gewoon veel vragen. Over de Bijbel, over God. Over Jezus. Heeft hij wel echt bestaan? Waarom al dat lijden? Is de evolutie niet bewezen?

Of je hebt slechte ervaringen met de kerk. Roddel. Pesterijen. Misbruik. Leugens.

Als dat laatste zo is, dan spijt me dat vreselijk. Meer dan ik nu kan zeggen.

Weet je wat ook kan?

Dat God door Jezus gewoon te dichtbij komt. Jezus is te goed.

Want in God geloven, dat hij bestaat, ja, dat gaat nog wel. Over God praten, oké.

Maar hij moet niet te dichtbij komen.

Hij moet niet zeggen, dat ik hem nodig heb. Dat hij voor mij sterft. Dat hij mij liefheeft.

Vergeeft.

Hij moet niet gaan zeggen hoe ik moet leven. Al die ouderwetse geboden!

Hij moet mij niet gaan vertellen wat ik fout doe. Hoe ik moet omgaan met mijn seks en mijn vriendschappen....

Hij komt veel te dichtbij. Ik wil vrij zijn.

Dus draaien veel mensen om Jezus heen. En dus om God. Komen niet zo makkelijk in de kerk.

Want zo voelden de mensen dat ook al in de dagen van Jezus.

Jezus kwam te dichtbij. Hij was te goed.

Hij ontmaskerde.

Veel mensen waren heel druk met God. Met bidden en vasten. Met offers en tienden.

Mooi.

Maar van binnen was er trots, neerkijken, gierigheid, egoïsme. En Jezus zei dat ook.

Hij keek door de mooie buitenkant heen en zag de binnenkant. Het hart.

Hij kijkt door je mooie woorden heen en door je mooie Facebook-pagina.

Hij kent je zoals je echt bent.

Je kunt je niet voor hem verbergen. Alleen maar buigen.

Je voelt: ik moet kiezen. Mijn kruis op me nemen en offers brengen.

Ja, en dan!? Wil ik dat? Wat moeilijk!

Die weerstand zullen de leerlingen van Jezus tegenkomen als zij door het land zwerven.

Weerstand en zelfs haat. Jezus liefde maakt veel krachten los! Voor en tegen.

En dan bemoedigt Jezus zijn leerlingen.

Hij waarschuwt ze voor wat komen gaat.

Hij belooft ze: als je voor koningen of rechters staat, dan zal ik jullie de goede woorden geven. Je staat daar nooit alleen.

En: Als God al voor twee mussen zorgt, zal hij zeker voor jou zorgen.

En dan die mooie woorden: *“Iedereen, die voor mij uitkomt bij de mensen, daar zal ik voor uit komen bij mijn Vader in de hemel”*.

Als jij je niet voor mij schaamt, zal ik mij niet voor jou schamen!

Maar dat is wat: Jezus noemt mijn naam voor de troon van God in de hemel!

Stel je voor: “Vader, dit is Willemijn, zij heeft mijn naam op aarde beleden...”

Vader dit zijn Wilma en Donovan, zij willen mij volgen en vertellen over mij...

Vader, dit is Marleen, zij heeft voor mij gekozen en zich niet voor mij geschaamd,.....”.

Wat bijzonder.

Wat mooi voor al die mensen, die om hun geloof in Jezus zijn vervolgd. Gevangengezet, bespot, gezeseld, vermoord. Zoals die mannen op het strand in Lybië.

Er volgen ook moeilijke woorden: *“Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn vader in de hemel”*.

“Als jij niet bij mij wilt horen, wil ik niet bij jou horen. Als jij je voor mij schaamt...”

Dat klinkt hard.

Ja, maar wacht even.

Zo begon het niet.

Jezus kwam naar de aarde, komt jouw leven binnen, omdat hij jou wil verlossen. Omdat hij jou bij de Vader wil brengen. Omdat hij bij jou wil horen. Jouw broer wil zijn.

Hij gaf zijn leven voor jou.

Maar als jij dan op aarde zegt: “Ik ken hem niet! Ik hoor niet bij hem!”, dan zou het toch een leugen zijn, als hij zegt: “Hij hoort bij mij!?!?”

Jezus zegt dat dan ook niet met plezier of trots: “Hij hoort niet bij mij”.

Hij zal dat met verdriet zeggen.

Het ligt niet aan hem.

Hij wil graag bij je horen. Hij wilde voor je sterven.

De vraag is: wat wil jij?

Nog één ding.

Want het kan heel stoer lijken, heel overtuigd, heel sterk, als je zo in de kerk op het podium je geloof belijdt.

Zo van: “Ik heb goed nagedacht en de waarheid gevonden. Ik volg Jezus. Ik heb gelijk.”

En alle andere mensen en religies hebben dus ongelijk.

Maar het is juist andersom: als je je geloof in God belijdt, dan zeg je daarmee tegen God, dat je hem nodig hebt.

Dat heb je ontdekt

Dat je maar een zwak mens bent in een grote wereld. Een mooie wereld vol kleur en uitdagingen. Maar ook een wereld vol verleidingen en haat.

Als je belijdenis doet zeg je: “Vader, wilt u dicht bij mij blijven en mij beschermen en de weg wijzen naar uw Koninkrijk. Ik kan en wil niet zonder u”.

Je belijdt, dat je de weg door het leven zonder hem niet vinden kunt.

Je belijdt, dat je ongelijk hebt.

Niet jij hebt de waarheid gevonden. De waarheid heeft jou gevonden. En je hebt haar vol liefde omarmd.

Je bent kwetsbaar. Een sterfelijk mens. Daarom zoek je je kracht bij God.

Zoals een kind bij haar vader schuilt.

Zoals een vluchteling een schuilplaats zoekt.

En als een goede Vader, wil de Here God niets liever dan dat!

Amen.