

Dankdag 2015 – Prediker 2: 24-26 “Eten en drinken uit Gods hand”.

Orde van dienst:

Welkom

LB 712 Het jaar neigt zich tot stille groet

Votum en zegengroet

LB 103c Loof de Koning heel mijn wezen

Gebed

Schriftlezing 1: cantorij Psalm 67

Schriftlezing 2: Prediker 2: 17-26

Cantorij: dank u voor al wat leeft

Tekst: Prediker 2: 24-6

Preek

LB 713

Gebed

Collecte

LB 910

Zegen

Voor de Schriftlezing:

Dankdag is een mooi feest. Want het is dankdag voor de oogst, die God gaf.

We lezen uit het boek Prediker vanavond.

Alleen: past dit boek wel bij een feest?

Want het lijkt erg somber.

De vaste boodschap van het boek is, dat alles lucht en leegte is. zonder zin.

Prediker lijkt een sombere, verzuurde man.

Iemand, die je niet zou uitnodigen op je feestje.

En toch las het joodse volk dit boekje op een feest. Het Loofhuttenfeest!

Een oogstfeest: de oogst was binnen, de voorraadschuren waren vol. En dus werd er feest gevierd! Het was een van de mooiste en vrolijkste feesten.

Vol eten en drinken en genieten.

En wij lezen het dus ook op ons oogstfeest. Op dankdag.

Preek:

In de Herfstvakantie waren we een dagje in Rotterdam.

In de Laurenskerk. In het stadhuis. Op de Erasmusbrug. Aan de Maas.

Indrukwekkend mooie stad.

We zijn ook in de nieuwe markthal geweest.

In de volksmond de “Koopkathedraal”.

Een enorme, kleurige hal met aan de buitenzijde allemaal appartementen. Van binnen een tientallen kramen vol met eten en drinken. Nog maar een jaar open en er waren al 8 miljoen bezoekers geweest.

En in de binnenstad de Bijenkorf met de “Drie dwaze dagen”. Dagen vol koopjes en koopjesjagers. Onderweg kom je langs allerlei terrasjes en eethuizen.

En langs de “Koopgoot”: winkels onder het straat niveau.

Koopkathedraal, koopgoot, dwaze dagen, terrasjes..... wat zou de prediker daarvan vinden?

Ik denk misschien dit: “Wat een leegte! Wat een materialisme: Koopkathedraal, koopgoot, Bijenkorf met drie dwaze dagen....! Wat een leegte!”.

En hij heeft gelijk.

Er is namelijk geen einde aan kopen en eten en drinken. Elke dag moet je weer naar de winkel. En die koopjes? Ach, die staan over een paar jaar op zolder of een rommelmarkt. Allemaal lucht en leegte.

Prediker is namelijk nogal somber. Teleurgesteld. Over het leven. En over al die mensen op zoek naar geluk.

Hij heeft namelijk veel onderzoek gedaan. Op zoek naar de kern, naar de zin van het leven. Hij heeft onder iedere steen gekeken.

Hij zag de zon opkomen en weer ondergaan. Rivieren naar de zee stromen. Hij at en dronk. Hij bouwde paleizen en stapelde goud en zilver op. Ging naar de mooiste feesten. Maar wat leverde dat nu allemaal op.

Niets.

Niets blijvends. Alleen maar een hoop gedoe. Gezwoeg.

Het is altijd tijdelijk en nooit genoeg. Geluk verdampt nogal makkelijk.

Jezus zei dat ook: al je schatten op aarde kunnen verroesten en zelfs de duurste kleren verslijten.

Toch zegt hij dit niet in onze tekst.

Hij zegt: "Je kunt maar beter genieten. Het leven is al kort en somber genoeg".

Doe dus jezelf tegoed. Eet en drink. Wees vrolijk en geniet.

Maar hij zegt nog iets.

Hij schrijft: "En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem?".

Prediker noemt de naam van God.

Tot nu toe hadden we Prediker nog niet zoveel over God horen zeggen. Maar nu wijst hij heel nadrukkelijk op de hand van God.

Alles wat in die Koopkathedraal te koop is en in de Koopgoot en in de Jumbo en wat op de akkers groeit, dat komt uit de hand van God.

God maakt het verschil!

Als je geluk zoekt, als je de zin van het leven zoekt, als je wilt genieten, dan moet je bij hem zijn. Hij alleen is eeuwig. Hij is de bron. Alles wat je hebt, alles waar je blij van wordt, dat heb je niet zelf geregeld, dat is een cadeau van hem.

Mensen zijn rusteloos op zoek naar geluk. Ze zoeken het in de koopkathedraal en de koopgoot, in aandelen en goud. Maar Jezus zei al: "Kijk eens naar de leliën in het veld. Kijk eens hoe ze groeien. En naar de vogels in de lucht. Kijk eens hoe mooi ze zijn. Ze hebben geen voorraadschuren, geen aandelen. En toch hebben ze elke dag volop te eten. Ze eten uit de hand van God.

Als je dus naar geluk zoekt, dan moet je naar God zoeken.

Hoe weet je dat?

Omdat het niet in de hand van de mens ligt.

Kijk maar om je heen.

De een is rijk. De ander zwoegt en zwoegt, maar blijft arm.

Er zijn koopkathedralen, maar ook landen geteisterd door hongersnood.

Eten en drinken komt uit de hand van God. Geniet er dan ook van en dank hem ervoor.

Prediker is dus niet zomaar somber. Alsof dit leven eigenlijk maar niets is.

Het leven is leeg, los van God.

Maar als hij zijn hand opent, rijpt het graan en fonkelt de wijn in het glas.

Prediker zet dus geen domper op het genieten.

Hij heiligt het genieten.

Hij verbindt genieten met God.

Genieten, eten en drinken, oogst, het komt allemaal van Hem.

Daarom komen we vanavond samen om onze God te danken. Voor hem te zingen.

Hij is de God van de oogst. Van de blijdschap. Van het leven.

Vanavond vouwen we onze handen dus en danken Hem, die leven geeft. Amen.