

Doopdienst - Mattheus 13: 44: "Soms vind je een schat".

Orde van dienst:

Welkom

Inleiding

Votum en zegengroet van Sela

Psalm 84 vers 1

Wet

GK 145 (Opwekking 70)

Gebed

Voor de kinderen: Doop

Opwekking 355 "U, die mij geschapen hebt".

Inleiding: Paradijs.

Lezen: Openbaring 21: 1-8

Psalm 145: 3

Tekst: Mattheus 13: 44

Preek

GK 22

Doop:

Doopformulier

Gebed

Doopvragen en doop.

Zingen: Opwekking 518 "Heer, u doorgrondt en kent mij."

Geschenk.

Gebed

Collecten – tijdens de collecte: Psalm 91 van Sela

Opwekking 334: "Heer, uw licht en uw liefde schijnen".

Zegen.

Kinderen: doop.

Verlaat de gevangenis zonder betalen.

Voor de Schriftlezing: paradijs.

Preek:

Afgelopen maand was in Amerika de trekking van de Powerball-loterij.

Heeft u dat gevolgd?

Er zat maar liefst 800 miljoen dollar in de pot. 800 miljoen!

Dia

En hoe groter de pot werd, hoe meer Amerikanen loten kochten. Lange rijen voor de winkels.

Amerika leed aan loterijkoorts. Nog ernstiger dan goudkoorts.

Hoe groot is de kans, dat je gaat winnen? Heel, heel erg klein.

Dat was nu 1 op 292.000.000!

Dia

Je wint dus nooit.

Er was een vrouw uit New Haven en die vertelde dat het kopen van loten "bij haar dagelijkse routine hoorde". Ze had er vorige week tien gekocht en vandaag nog eens tien.

De loten zijn 3 dollar per stuk.

Toen dacht ik: stel dat die vrouw nu al 20 jaar lang elke dag **geen** lot koopt voor drie dollar per lot, maar dat geld opzij legt? Dan had ze nu 3 x 365 x 20 dollar gehad. Dat is 21.900 dollar. Zo'n 20.000 euro.

Dia



Daar kun je best een paar keer van uit eten gaan of een leuke auto kopen!
Nu had ze niets.

En, ja, eigenlijk weet iedereen dat ook wel.

De kans is heel klein, dat je wint.

Ondanks de schreeuwende slogans van de Postcodeloterij.

Dia

Het risico dat je miljonair wordt is niet zo groot. Eigenlijk erg klein.

Daar komt nog de vraag bij of je wel zoveel gelukkiger bent als je in je geld kunt zwemmen.
Er zijn verhalen van mensen, die onder de weelde bezweken zijn. Met het geld kwam ook de hebzucht en de achterdocht hun leven binnen. De leegte en de drank. Ruzies met familie.
Mensen die je willen plukken. Spanningen rond de koers van je geld.
Je wilde zwemmen in een zee van geld. Maar je vergat, dat je niet kunt zwemmen.

Daar komt nog iets bij: jij zwemt nu in het geld. Van de ene op de andere dag ben je miljonair. Je koopt je droomhuis met zwembad. Je Maserati. Alles is nu anders in jouw nieuwe koninkrijkje.

Alleen: de wereld om je heen niet is niet veranderd.

Om je heen is er nog armoe en honger. Oorlogen en vluchtelingen blijven je dure flatscreen-TV kleuren. Je kunt nog steeds ziek worden. En de dood kun je met al je geld niet omkopen.

Ja, en toch blijven mensen dromen: in één keer schatrijk!

Een nieuwe auto, een nieuw huis, nooit meer werken, verre vakanties.

Een ander leven.

Jezus vertelt een gelijkenis over een man, die een schat vindt.

Dia.

Hij is aan het werk op het land.

In de brandende zon.

Hij moet de akker klaarmaken om te kunnen ploegen en daarna te kunnen zaaien.

In onze tijd gaat een boer dan even met de tractor over zijn land.

In het warme oosten niet.

Voordat je kunt ploegen, moet je namelijk eerst de akker schoonmaken. Want overal zitten stenen in de akker. Grote en kleine. Met een schep moet je de stenen opsporen en uitgraven.

Die stenen werden vaak aan de rand gelegd en opgestapeld: een mooi muurtje om de akker!

Maar, goed, die man is druk aan het werk en stoot weer op een steen.

Maar het geluid is anders. Hol.

Hij graaft en graaft en vindt een kruik. En in die kruik zit geld. Veel geld. Een schat!

Een schat verborgen in de akker.

Dat is niet zo vreemd als het lijkt.

In die dagen hadden de mensen nog geen bankkluisjes waar ze hun geld en sieraden in bewaarden. Veilig tegen dieven.

Ze stopten hun geld en goud vaak in de grond. Op een plek die niemand wist.

En de grond praat niet. Zij zwijgt en verbergt.

Maar, ja, als de eigenaar van het geld stierf, dan bleef die kruik met goud onder de grond zitten. Wachtend op de gelukkige vinder. De nieuwe miljonair.

Die knecht vindt zo'n schat!

De schat valt hem zomaar in de schoot!

Hoewel....

Hij vindt de schat en stopt hem weer terug onder de grond! Zand erover.

Waarom doet hij dat?

Ja, die akker en dus die schat, zijn van een ander.

Hij is maar een knecht, die op de akker van een ander werkt.

Dus is die schat ook van een ander.
Maar hij is slim.
Hij begraaft de schat weer en gaat naar huis.
Als hij thuis komt, verkoopt hij alles wat hij heeft. Zijn kleren en zijn meubels.
Misschien ook wel zijn huis. Alles.
Van het geld, dat hij nu heeft, koopt hij die akker. Al zijn geld.
Want in die akker zit een schat.
En nu de akker van hem is, is de schat ook van hem! En dat is geen gok, geen lot uit de loterij. Dat weet hij zeker!
Hij is in één keer schatrijk.

Dia

Wat wil Jezus nu met dit korte verhaal zeggen?
Dit: Jezus is Koning en elke dag weer vertelt hij vol enthousiasme over dat Koninkrijk.
Want dat Koninkrijk is heel bijzonder.
Heel anders, dan koninkrijken op onze aarde.
Want het is het koninkrijk van zijn Vader. Het Koninkrijk van de hemel.
Dat wil niet zeggen, dat dat koninkrijk in de hemel is.
Het wil vooral zeggen, dat dat koninkrijk uit de hemel afdaalt op aarde.
En de eerste die afdaalt, het eerst wat je van dat koninkrijk kunt zien, is de koning zelf.
Jezus.

Die schat in de akker is dus niet veel geld of een stapel aandelen. Het zijn geen juwelen en het is niet het winnende lot uit de loterij. Geen droomhuis met droomvrouw.
Die schat is het Koninkrijk van de Vader.
Dat lijkt minder.
Wij kopen liever een staatslot met de kans om miljonair te worden.
Dat Koninkrijk lijkt vaag en ver weg. Het lijkt minder.
Maar het is veel meer!
Kijk maar: Jezus vertelt niet alleen over dat Koninkrijk. Hij laat het ook zien.
Hij geneest blinden. Verlost mensen, die in het kwaad gevangen liggen. Hij geneest mensen, die aan lepra lijden. Hij vergeeft mensen hun schuld, die als een zware last op hun hart ligt.
Hij geeft vrouwen hun waardigheid terug. Hij bevrijdt zelfs mensen van de dood.
En de mensen hebben de tekenen gezien.
Met hun eigen ogen.
Duizenden mensen stromen naar Jezus toe.

Dat is dat Koninkrijk van de hemel.
Het is een rijk waar geen ziekte meer is. Geen dood. Geen kwaad. Geen IS. Geen leugen.
Geen overspel. Geen haat. Dat koninkrijk is een rijk vol liefde en leven. Een paradijs.
Een plek waar God een Vader blijkt te zijn.
Dat is die schat.
En hij ligt voor het oprapen. In één keer ben je schatrijk. Een droom komt uit!

Tegelijk is er wel iets merkwaardigs aan de hand met die schat, vertelt Jezus.
Die schat ligt namelijk verborgen in de akker.
Verborgen.
Mmmm..., dat is vreemd.
Is die schat, is dat Koninkrijk van God, verborgen? Verbergt God zich?
Is het dan toch een lot uit de loterij als je God vindt? Weggelegd voor enkelingen?
Geen wonder, dat kerken in Nederland leeglopen.
Waarom is dat Koninkrijk verborgen?

Dat heeft te maken met die Koning. Met Jezus.
Hij is de zoon van God. Hij is dus uit de hemel afgedaald. Hij doet grote tekenen.
Dus aan de ene kant is er niets verborgen.
Je kunt hem zien. Je kunt zijn wonderen zien. De hemel staat op een kier.
Ja, dat is waar.
Maar tegelijk is Jezus ook echt mens. Zoon van Maria. Geboren als wij. Opgegroeid in een klein gehuchtje. Nazareth. Hij heeft soms honger. Is soms ziek. Hij kan sterven.
Geen gouden koets. Geen paleis. Geen erewacht. Geen leger. Geen gouden kroon vol juwelen.
Nee, mensen nemen hem gevangen, martelen hem en slaan hem aan een kruis. Spotten met hem.
En er komt geen engel uit de hemel om hem te redden.
Geen vader, die zijn hand naar hem uitsteekt.
Het is dus nogal een vreemde koning.

Op nog een manier.
Hij is ook geen koning die zichzelf opdringt. Die mensen dwingt.
Koningen worden op aarde zomaar tirannen. Ze dwingen mensen op de knieën. Door hun geld of hun paleizen. Als het moet met wapens.
Jezus niet.
Hij wil dat je Hem dient uit vrije wil. Uit liefde. Met je hart.
Dat je Hem uit jezelf gaat zoeken.
Want hoe kun je nu koning zijn over mensen, die weigeren zich door jou te laten regeren.
Het is dus een heel andere koning, dan wij verwachten.

Verborgen in de akker.
Zoals je ook niet verwacht, dat je het ware geluk in de kerk vindt.
Al die gewone mensen.
Met hun karakters. Niet rijk. Niet bijzonder. Mensen, zo gewoon als een droge akker vol stenen. En toch vind je in die akker een schat. Jezus.

Verborgen.
Niet omdat God hem expres verbergt. Om het ons moeilijk te maken.
Het is geen onbereikbare schat. Hij ligt gewoon op aarde. Dichterbij dan je denkt.
Je moet hem alleen willen vinden. Willen knielen.

Er gebeurt nog iets bijzonders in het verhaal van Jezus.
Want die man vindt een schat. Een grote schat.
Als hij die schat ziet, weet hij: nu wordt mijn leven anders.
Alleen, ik zei al: die akker is niet van hem en dus die schat ook niet.
Hij is maar een knecht, een dagloner, die op de akker van zijn heer werkt.
Wat nu?
En wat doet hij?
Hij is zo blij met die schat en hij wil die zo graag hebben, dat hij alles wat hij heeft verkoopt en van dat geld koopt hij die akker. En nu is de schat ook van hem.

Zijn burens hebben misschien raar opgekeken: "Wat doet Ruben nu!!! Kijk eens: hij verkoopt alles. Zijn kleren, zijn stoelen. Zijn bed. Zelfs zijn huis! Wat bezielt die man!"
Ja, dat is die schat.
En dat is ook het leven van een christen.
Alles heb je over voor die schat. Voor Koning Jezus.
Al moet je alles verkopen. Al moet je vluchten en alles achterlaten. Want de vrede, die Hij geeft, de vreugde, de vergeving, de beloften van nieuw leven, dat wil je nooit meer kwijt!
Christen-zijn heeft dus alles te maken met vreugde.

Met ogen die fonkelen, omdat je een schat hebt gevonden.

Misschien kent u het verhaal van **Samer Younan**.

Dia.

Een man uit Syrië. Zomaar een levensverhaal.

Hij groeit op in een moslimland. Een land vol onvrijheid.

En in een christendom, dat alleen maar buitenkant was. Hij geloofde niet in het bestaan van God en was in feite atheïst.

Hij vluchtte naar Europa, het vrije westen. Op zoek naar geluk.

In Oostenrijk kwam hij vast te zitten, omdat hij gelogen had over zijn identiteit.

In die gevangenis was een kleine bibliotheek. Maar er was maar één boek in het Arabisch.

Dat was de Bijbel. Hij had er niet veel zin in, maar hij had ook weinig keus en ging dus maar een beetje lezen in de bijbel.

Maar eenmaal aan het lezen, bleef hij lezen. Hij nam de bijbel stiekem mee zijn cel in. En daar bloeide het evangelie voor hem open als een schat, die eerst verborgen lag in de aarde. Hij las over Jezus, over Gods liefde. Over genade en een leven na dit leven.

Dia.

Hij kwam tot deze conclusie: *“Als God mijn vader wil zijn, waarom zou ik dan nog verlangen naar vrijheid, rijkdom en democratie? Welke vrijheid heb je als je slaaf bent van rijkdom en individualisme”*.

Niet lang daarna wordt hij vrij gelaten. Hij vlucht verder naar Nederland en komt daar in een opvangcentrum in Drenthe. Daar leert hij andere christenen kennen en verdiept hij zijn zicht op het evangelie. Hij vindt een Nederlands meisje, dat zijn vrouw wordt.

Samers leven wordt helemaal anders.

Samer wil ook groeien en gaat theologie studeren.

Hij wil het grote nieuws over Gods koninkrijk doorgeven aan andere mensen.

Op dit moment woont hij in Amersfoort en is voorganger in een gemeente voor

Arabischtalige mensen. De gemeente heet: “De oase”.

Dia.

Hij zegt: *“Ik heb het verlangen om veel mensen met zijn evangelie te bereiken, opdat ze het geluk zullen vinden, dat ze tot nu toe hun leven lang hebben gemist”*.

***schatkaart:** waar kun je die schat vinden?

Dia

Ja, jongens en meisjes, weten jullie dat?

Hoe kun je een schat vinden?

Ja, daar heb je een schatkaart voor nodig.

Zoals deze:

Dia:

En waar vind je de schat?

Nou, dat is makkelijk: op iedere schatkaart staat een kruis: daar ligt de schat.

De bijbel is een schatkaart.

En die brengt je bij het kruis.

Dia.

Aan het kruis hangt Jezus, de Zoon van God.

Wat zie je door hem?

Want het lijkt zo schamel, zo vernederend. Zo verborgen. Een man aan een kruis.

Totdat je beseft: hij sterft daar voor mij.

En dan zie je opeens de liefde van God opbloeien in die gekruisigde.

Opeens zie je het: God heeft mij lief.

Hij vindt mij waardevol.

Hij wil mijn koning zijn en mijn vader.

Ik mag in zijn Koninkrijk komen.

Hij is het grootste risico om miljonair te worden! Ik laat hem nooit meer los.

Amen.