

Biddag 2016: Lukas 12 “Let op de raven...”

Orde van dienst:

Welkom
Psalm 91: 1
Votum en zegengroet
Psalm 84: 1, 2
Gebed
Lezen: Lukas 12: 13-34
Zingen: Psalm 147: 3
Tekst: Lukas 12: 24
Preek
Nieuw Liedboek 910 Soms groet een licht
Gebed
Collecten
GK 123: 1
Zegen.



Voor de schriftlezing:

In de bijbel gaat het vaak over dieren. Over de leeuw, de mier, de os en de ezel. Het paard en de klipdas.

Ook vaak over vogels: de gier, de mus, de zwaluw en de ooievaar. De arend en de duif. Vaak om iets over Gods grootheid te vertellen.

Dia.

Luther schreef daar het volgende over: “De Here Jezus zegt dus, dat de vogels onze schoolmeesters en leraars zijn. Het is een blijvende vernedering voor ons, dat een hulpeloze mus een theoloog en prediker moet zijn voor de meest wijze man... We hebben net zoveel leraars en predikers als er kleine vogels zijn in de lucht. (...) Als je luistert naar een nachtegaal, luister je dus naar een uitstekend prediker. Alsof hij zegt: ‘Ik ben liefst in de keuken van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en Hij is zelf de kok en de gastheer. Elke dag geeft hij ontelbare kleine vogeltjes te eten uit zijn hand’.

In onze tekst heeft de Here Jezus het over de raaf.
En wat leren we van de raaf?

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten,

In onze tijd kennen we zo tegen de 9000 soorten vogels. Bijna 9000! Dia.
Je ziet ze in de woestijn en in het tropisch regenwoud. Op de Zuidpool en de Noordpool. In onze tuin zien we mussen, roodborstjes, merels, kraaien, eksters, koolmeesjes, noem maar op. En wat een verschillen tussen al die vogels!

De kleinste vogel is de bijenkolibrie. Dia.
Weet u hoe groot die is?

Nog geen 6 centimeter van het puntje van zijn snavel tot het puntje van zijn staart. Hij weegt nog geen 2 gram.

Als je de bijenkolibrie ziet vliegen, denk je: ‘Dat is een insect!’.

Nou, zet daar de struisvogel eens naast: die kan wel 150 kilo wegen! 150 kilo!

En daartussen zitten papegaaien, zwaluwen, adelaars, duiven.... 9000 soorten in de mooiste kleuren. En al die 9000 soorten zijn door God geschapen.

Ook Jezus heeft veel oog voor de vogels.

In de bergrede zegt Hij: "Kijk naar de vogels aan de hemel,....."

En dan staat er een Grieks woord, dat betekent: "Kijk aandachtig, bestudeer...". Hij wil dus dat je er echt naar kijkt. Met aandacht.

In onze tekst zegt de Here Jezus: "Let op de raven.....".

We kunnen dus iets leren van de raven.

Wat?

Nou, laten we er eens naar kijken.

Wat zijn raven voor vogels?

Dia

Raven zijn mooie, zwart-grijze vogels. Familie van de kraaien. De grootste uit deze familie. Het zijn alles-eters. Ze eten vruchten en zaden en ook aas. En een lekker mals konijntje zullen ze ook niet laten lopen.

Raven zijn heel intelligent en kunnen allerlei geluiden imiteren.

Bij de Tower of London zijn altijd raven.

Dia

Daar zit een legende aan vast. Volgens de legende zal de monarchie namelijk vallen als de raven verdwijnen en dan zal Engeland in handen van de vijand vallen. Om te voorkomen, dat de raven verdwijnen, worden de raven daarom goed gevoerd en de vleugeltjes aan een kant bijgeknipt. Dan kunnen ze nooit ver weg vliegen.

De raaf komt ook in de bijbel vaak voor. Dat weten jullie wel, jongens en meisjes: Welke vogel werd door Noach het eerste uit de ark losgelaten? Ja, de raaf.

En welke vogels brachten Elia eten bij de beek Krith, toen het hongersnood was in Israël?

Ja, de raven. En in psalm 147 zongen we erover hoe God ook de jonge raven voedsel geeft.

Ja, maar wat leren wij nu van de raven? Van de raven leren we **geloof**.

Want kijk eens hoe de raven eten! Ze maaien niet en zaaien niet en ze hebben geen voorraadkamer, geen grote schuren, en toch hebben ze elke dag te eten.

Raven zijn niet bezorgd.

Ze vliegen elke dag uit en weten, dat er voldoende voedsel ligt.

Kijk naar de raven: wees dus niet bezorgd. Tob niet zo.

Misschien lijkt het moeilijk: "je mag niet bezorgd zijn".

En je denkt: er is juist zoveel om bezorgd over te zijn!

Ik moet alle zeilen bij zetten om mijn bedrijf goed te runnen. Er is zoveel concurrentie!

Of denk aan de vele politie-agenten, die thuis zitten.

De zorgen over de thuiszorg.

Of de dreiging van allerlei ziekten voor mijn dieren.

Of, wat als ik zelf ziek wordt of werkeloos!

Ik heb een vrouw en kinderen om voor te zorgen.

Niet bezorgd?

Ik barst van de zorgen!

En moet je eens om je heen kijken: in veel landen heerst droogte of juist overstromingen.

Oorlogen. Hongersnood in Eritrea. Er sterven wereldwijd miljoenen mensen aan allerlei ziekten. Zorgen over het broeikas-effect."

Dan lijken Jezus' woorden over de vogels en over die mooie leliën in het veld wel erg idyllisch. Een beetje argeloos. We hebben juist zoveel om erg bezorgd over te zijn.

Ja, en dat is precies ook wat de Here Jezus hier bedoelt.

We leven buiten het Paradijs. Een wereld vol dorens en distels. Waar ziekte is en ouder worden. Waar je keihard moet werken: "in het zweet van uw aanschijn".

Daarom zegt Jezus juist: 'Probeer dan ook niet om hier op aarde je kleine paradijsje te realiseren. Dat je zó druk bezig bent met eten en drinken en kleren en geld verdienen, omdat je denkt, dat dit leven alles is. Want als je dood bent is alles voorbij!

Nee, zegt Jezus, nee!, er komt een nieuw Koninkrijk. Een nieuw Paradijs.

Pas dus op, dat je niet zó met dit aardse leven bezig bent, dat je daar alles van verwacht. .

Denk aan die rijke dwaas: hij heeft een schitterende oogst. Zoveel, dat hij voor jaren genoeg heeft. En wat doet hij: hij bouwt grote schuren en denkt: "Mooi, ik heb eten en drinken voor jaren, eet, drink en wees vrolijk".

Maar hij heeft geen jaren: diezelfde nacht roept God hem weg uit dit korte aardse leven. Hij staat voor God en zijn schatten liggen op aarde. En nu?

Hij heeft alles geïnvesteerd in eten en drinken en nooit geïnvesteerd in zijn leven met God en het leven na dit leven.

En dát bedoelt Jezus: hij zegt hier 'wees niet bezorgd'.

Dat betekent dit. "grijpen naar wat je macht te boven gaat". "In handen proberen te krijgen wat je niet in handen kunt krijgen".

Anders gezegd: je kunt geen paradijs op aarde krijgen. Dat lukt je niet. Dat paradijs is juist door onze zonden verloren gegaan. Wie kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Nee, dat kun je niet.

Dus zet daar al je energie niet in! Vertrouw op Hem, die dat paradijs wél kan openen. Zoek eerst het koninkrijk van God en investeer daarin.

Investeer in je bedrijf. Maar investeer ook vooral in je band met God.

Jezus zegt niet dat je niet moet zorgen voor je toekomst, maar Hij verlegt de horizon. Onze toekomst is niet dit korte leven op deze aarde, maar een eeuwig leven op een nieuwe aarde.

Ik wil hierbij nog **3 misverstanden** uit de weg ruimen.

1. Wees niet bezorgd, want als God al zo goed voor de vogels zorgt en de bloemen en het gras, dan zal Hij toch zeker voor de mensen zorgen.

Nu zou je kunnen denken: 'Mooi, ik gooi mijn studieboeken aan de kant. Ik ga lekker skaten of paardrijden. God zorgt wel, dat ik eten en drinken krijg. Ik kan mijn winkel wel sluiten! Pluk de dag!'

Bedoelt Jezus dit? Moeten we zorgeloze zwervers worden? Lekker in onze luie stoel?

Nee. Dat bedoelt Jezus niet.

We moeten zorgen en voorzorgen nemen.

Jezus bedoelt: 'Wees niet angstig bezorgd. Tob niet!'

Maar daarom mag je wel maatregelen treffen.

De bijbel spoort zelfs aan om goed aan de toekomst te denken.

Denk aan de Spreuken. Daar staat in 6:6: "Ga naar de mieren, luiaard, dia.

Kijk hoe ze werken en wordt wijs."

Waarom moeten we naar de mieren kijken?

Wij denken vaak: omdat mieren zo ijverig zijn. We lopen voortdurend heen en weer. Het zijn echte werkezels.

Maar dáár gaat in het Spreuken niet over.

In Spreuken 6 wordt op de **mier** gewezen, omdat de mier voorzorgsmaatregelen neemt. In de zomer verzamelt zij haar brood voor de winter. Ze leggen een voorraad aan voor de tijd dat er geen voedsel te vinden is. ze zorgt voor voedsel in de winter.

Je mag dus best wel sparen, een verzekering afsluiten, investeren in je bedrijf, een goede opleiding volgen.

Dia.

Mag ik u hierbij nog een citaat van Luther doorgeven? Hij schreef: "God wil niets te maken hebben met de luie, gulzige vetbuiken die zich nergens druk over maken en niks te doen hebben; zij doen alsof ze alleen maar op God hoeven te wachten totdat Hij een gebraden gans in de mond laat vallen".

2. Jezus bedoelt ook niet, dat Gods kinderen nooit een **ongeluk** zullen krijgen en dat alles altijd goed zal gaan. Dat je bedrijf altijd goed gaat of dat je nooit werkeloos zult worden. Dat je altijd alles zult krijgen wat je wilt en altijd gezond zult zijn.

Dat we nooit zullen sterven.

Jezus zei: "Er kan geen musje van het dak vallen zonder de wil van uw hemelse Vader".

Maar er vallen dus wel musjes van het dak of uit het nestje.

Ook mensen kunnen vallen en gewond raken. Zoals een jong musje uit het nest.

Jezus heeft ook nooit beloofd, dat Hij de wet van de zwaartekracht opzij zal schuiven.

Hij beloofde, dat er niets met ons zal gebeuren zonder dat onze hemelse Vader erbij is. Je bent nooit alleen in een donker dal.

3. Geloof, dat God voor je zorgt, sluit ook niet uit, dat je **middelen** gebruikt.

Geloof zegt niet: 'ga jij maar lekker in je luie stoel zitten en dan zal God wel alles voor je regelen'.

Zo van: 'Ja, ik ben werkeloos, maar ik heb God om een nieuwe baan gebeden en dus zal ik binnenkort wel een telefoontje krijgen van een bedrijf'.

Nee, je moet bidden én werken. Bidden én solliciteren en zoeken en bellen.

God zorgt voor je, maar je moet ook zelf in actie komen.

Ja, de HERE zorgt voor regen en zon en dat het graan opgroeit en vrucht draagt, maar jij moet wel het land bewerken, zaaien, onkruid weghalen, en oogsten.

Sommige dingen krijg je van God als je daarom vraagt: vergeving, een nieuw leven, geloof, opstanding uit de doden. Dat krijg je. Dat heeft de Here Jezus allemaal voor ons volbracht.

Dat hoef je alleen maar aan te nemen.

Maar voor veel andere dingen moet je ook zelf werken.

Kijk nog maar eens naar de raven.

Want hoe voedt de Here de raven?

Nou, dat doet Hij niet.

In ieder geval niet rechtstreeks.

Hij legt niet elke dag een stapel voedsel bij hun nest neer. Niet uit zijn hand. Zoals een baby.

Nee, de raven moeten er wel op uit. Op zoek.

Ja, er is heel veel te eten.

Maar ze moeten het wel zelf verzamelen.

Daar komt dit nog bij: want de Here Jezus zegt, dat God aan al zijn schepselen eten en drinken geeft. Maar hoe komt het dan, dat er zoveel mensen zijn die honger hebben?

Hoeveel kinderen sterven er niet elke dag van de honger?

Er is zoveel armoede.

Ook in landen waar veel christenen wonen.

Schiet God tekort?

Dat is een heel moeilijk probleem.

Maar één ding kunnen we er nu wel van zeggen.

De voornaamste oorzaak van honger is niet dat God tekort schiet, maar dat mensen het eten zo slecht verdelen. Dat regeringen miljarden uitgeven voor wapens en oorlogen in plaats van aan voedselprojecten en opleidingen.

Wij weten namelijk, dat de aarde meer dan voldoende voedsel kan produceren. De aarde kan de totale wereldbevolking wel 2 x voeden.

Maar mensen plunderen de hulpbronnen voor zichzelf. Mensen delen heel moeilijk.

En dat is een opdracht die God ons geeft: met elkaar delen.

Jezus zegt dat ook: wij moeten de naakten kleren geven en de hongerige voeden en de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken.

Als mensen elkaar meer zouden helpen en geven, zou er veel minder bezorgdheid bestaan.

Ten slotte: de Here Jezus noemt ons hier "kleingelovigen".

Daarmee bedoelt Hij niet zozeer, dat ons geloof vaak klein is, maar dat wij in kleine dingen geloven. Wij gaan voor het geluk, dat onze wereld biedt. Voor eten en drinken en een mooie auto.

Maar, dat geluk is zo klein vergeleken met het geluk, dat Hij wil geven.

Zoals die man met zijn schuren vol voedsel: die denkt, dat dat geluk is.

Maar God had een veel groter geluk voor hem in petto. Eeuwig leven in zijn Koninkrijk. Eeuwig gezond op een nieuwe aarde. Een nieuw paradijs.

Wij zijn vaak zo kleingelovig. We geloven in te kleine dingen.

Daarom zegt Hij: wees niet zo vreselijk druk met eten en drinken. Doe ontspannen je werk en leef van wat God je geeft.

Zoek vooral zijn Koninkrijk. Een schat, die nooit opraakt.

Let op de raven: als de HERE voor hen zorgt, zorgt Hij ook zeker voor jou.

Amen.