

Lukas 19: 1-10: “Verloren en gered!”

Orde van dienst:

Votum en zegen
Liedboek 652 Zing jubilate
Wet
Psalm 119: 49
Gebed
Kinderen: Wonderen.
GK 55 Er is geen plaats....
Lezen: Lukas 18: 31 – 19: 10
GK 156 Heer, ik kom tot u.
Tekst: Lukas 19: 10
Preek
Psalm 65: 1, 2, 3
Gebed
Collecten
Liedboek 23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij.
Zegen.



Voor de dienst: We komen in de kerk en we geloven, dat we daar onze God ontmoeten. Sommige kerken dragen zelfs de naam: “Ontmoetingskerk”. Ook de Bijbel staat vol ontmoetingen. God komt bij Adam en Eva. Bij Abraham. Bij Mozes. Mozes heeft dan een eigen tent, een beetje buiten het kamp, waar hij in woont. Daar ontmoet de HERE hem vaak. De tent wordt dan ook wel de “Ontmoetingstent” genoemd. Ook Jezus ontmoet elke dag tientallen mensen. We zagen al zijn ontmoeting met Maria en Martha. Vandaag Zacheus. Wel mooi om bij stil te staan: de HERE wil ons ontmoeten. Komt naar ons toe. Zoekt ons op. En dat is een groot wonder.

Kinderen: Waarom deed Jezus wonderen?

Preek:

Verloren. Dia.
Zo kijkt God naar mensen: ‘Hij is ons **verloren**’.
Iedereen is wel eens iets verloren.
Je paspoort of je fietsleuteltje.
Lastig.
Veel erger is het wanneer je een goede vriend verliest of als je kind zijn eigen weg gaat en nooit meer bij je komt.
Verloren.

Zo kijkt God blijkbaar naar mensen op zijn aarde.
Hij is ons kwijtgeraakt en Hij wil ons weer terug.
Niet iedereen voelt dat zo. .
Veel mensen voelen zich eerder wel gelukkig of succesvol.
En of God bestaat?
Vaak hoor je: “Daar denk ik eigenlijk nooit zo over na. Zonder God ben ik ook wel gelukkig”.

Jezus opent onze ogen en leert ons anders naar God te kijken.

Hij doet dat door eerst de ogen van een blinde te openen op de weg naar Jericho.
Een ongelooflijk wonder.
De mensen zien het wonder en volgen hem: zou Hij nog meer wonderen doen?
Ja.
Maar een ander wonder dan zij dachten! Een groter wonder.
Hij gaat het huis van een zondaar binnen en geneest zijn hart.
Dát is het grote doel van zijn komst: Hij komt om het verlorene te zoeken.
Daarom is hij op weg naar Jeruzalem. Om daar voor zondaren te lijden en te sterven.

Lukas vertelt over Zacheüs.
De mensen in Jericho kennen deze schatrijke **oppertollenaar** wel. Dia.
Tot ver buiten Jericho was hij bekend.
En gehaat.
Hij staat er buiten.
Hij stond er altijd al buiten.
Die kleine man.
Misschien hebben zijn vriendjes hem vroeger wel uitgescholden.
Zijn vrienden, die wel groeiden en met kop en schouders boven hem uit staken: "Zo, kleintje!
Mag jij wel zo ver van huis van je moeder!??".
"Zo, kleintje, mag jij al wijn drinken van je vader!?".
Altijd dat gesar. Meedogenloos.
Hij voelde zich vaak minderwaardig.

Maar: hij was slim. Slimmer dan die lange slungels.
Hij leerde voor belastingontvanger en werd tollenaar.
Maakte carrière en promoveerde zelfs tot oppertollenaar.
En nu is hij meedogenloos voor zijn vroegere kwelgeesten en voor heel de wereld.
Hij ging in dienst van de Romeinen werken. Alleen dat al! Die verrader!
En hij vroeg vaak meer belasting dan nodig was.
Zelfs van de allerarmsten.
Dat geld stak hij in zijn eigen zak. Die zakkenvuller!
Met zijn rijkdom en dure kleren steekt hij zijn volksgenoten de ogen uit.
Hij staat erbuiten.
Die oppertollenaar.
Maar erger is, dat hij ook buiten het koninkrijk van God staat!
Hij heet Zacheüs. Dat betekent: 'Rechtvaardige, reine'.
Maar hij was verre van rechtvaardig. Hij was een opperzondaar.

En dan komt op een goede dag Jezus naar Jericho.
En weer staat Zacheüs erbuiten.
Want de straten vullen zich met honderden mensen.
Ze roepen: 'Jezus van Nazareth komt eraan. De genezer!'.
En ook de kleine Zacheüs rent zijn belastingkantoor uit en wil Jezus zien.
Maar hij kan niet over de mensen heen kijken en de mensen laten die afperser er ook niet
tussen. Ze sluiten de rijen.
Hij staat er weer buiten.
Maar Zacheüs is weer slim.
Hij vindt een boom op de route. Een grote vijgenboom.
Ja, wie niet groot is moet slim zijn: wat heeft hij een mooie plek!
Hij kan hoog over de mensen heen kijken en ziet Jezus zo al van ver aan komen lopen.
Nieuwsgierig kijkt hij tussen de takken door.
'Hoe zou die Jezus er uitzien?'.
Maar ziet u wat Zacheüs doet?
Hij wilde Jezus wel zien. Maar hij wilde geen ontmoeting.

Die boom was zijn uitkijkpost, maar tegelijk zijn schuilplaats.

En hoeveel mensen zitten er niet naast die kleine Zacheüs in de boom.
Verborgen tussen de bladeren.
Trotse mensen, die denken dat zij het maken in de wereld. Zij hebben Jezus niet nodig.
Maar ook mensen, die zich minderwaardig voelen. Achtergelaten. Gepest.
Zou Jezus naar hen omzien?
Beschadigde mensen met gewonde harten.
De alleen gelaten vrouw.
De vluchteling uit Syrië, die nergens welkom is. Zou Jezus misschien...?

Die jongen, die worstelt met zelfbevrediging en porno. Maar niemand mag het weten.
Dat meisje, dat seksueel misbruikt werd en dat zich zo vies voelt. Zo vies.
Die vrouw, die vroeger altijd achteruit werd gezet. Niet mocht leren van haar ouders, omdat "ze toch niets kon". Haar broers en zussen konden altijd alles beter. Mochten studeren. Ze voelt zich zo miskend. En boos. Boos op alles en iedereen.

Of de jongen, die langzaam ontdekt, dat hij jongens mooier vindt dan meisjes. Hij wordt warm van binnen als zijn vriend zomaar even een arm om hem heen legt. Maar: dat is toch niet normaal? Wat zou God wel van hem denken?

Die vijgenboom zit dus vol met mensen, die iets te verbergen hebben en bang zijn voor de ontmoeting met God. Verloren in een wereld vol kwaad.
Omdat ze zich niet kunnen voorstellen, dat God iets met hen heeft.
Ze verstoppen zich tussen de vijgenbladeren.
Bang om gezien te worden.
Bang om hun geheim te delen.
Bang voor afkeuring.
Zoals eens Adam en Eva zich verstopten in de struiken voor God.

Zacheüs wilde geen ontmoeting met Jezus. Hij wilde Hem alleen maar zien.
Op veilige afstand.
Maar Jezus wilde hem wél ontmoeten.
Als Hij vlak bij die vijgenboom komt, kijkt Hij opeens omhoog.
Hij kijkt door de bladeren heen en roept: "Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven".
"Zacheüs!": Jezus kent zijn naam!
Alleen dat al!
En Jezus wil Hem ontmoeten!
Zacheüs slaat om als een blad aan de boom: "Jezus wil bij hem in huis komen! Stel je voor!".
Zacheüs valt bijna uit de boom, zo snel klimt hij naar beneden.
Hij klopt zijn kleren af en gaat Jezus voor.
Trots zie je Zacheüs op zijn korte beentjes voor Jezus uit lopen door de straten van Jericho.
Opnieuw steekt hij de mensen de ogen uit: "Natuurlijk komt Jezus bij hem, Zacheüs, de oppertollenaar!".
En hij ontvangt Jezus vol vreugde in zijn huis.

Maar wat blijkt: Jezus komt niet bij Zacheüs in huis, omdat hij een oppertollenaar is, maar omdat hij een **opperzondaar** is. Een verloren schaap. Dia.
Daarom morren de mensen ook en spreken schande van Jezus: "Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan!".

Wat zijn mensen toch vaak snel met hun oordeel!
Eerst waren ze vol van het wonder en loofden ze God. Een blinde ziet weer!!!
Nu morren ze onderling: 'Hij gaat bij een zondaar binnen! Wie is die Jezus eigenlijk?'.

En ze weten niet, dat Jezus Jericho klaar maakt voor een veel **groter wonder!**

Dia.

Want Jezus gaat met Zacheüs mee naar zijn huis.

En daar gebeurt iets heel bijzonders.

Zacheüs en Jezus hebben samen een maaltijd. En zij moeten veel met elkaar besproken hebben, want opeens staat Zacheüs op en doet een ongelofelijke belijdenis.

Hij staat op en zegt tegen Jezus: "De helft van al mijn bezittingen geef ik aan de armen en als ik iemand iets afgeperst heb, vergoed ik het viervoudig".

Let op: de helft van zijn bezit geeft hij gewoon weg aan de armen.

Alleen dat al.

Maar hij doet meer.

Want de wet van Mozes eist een vergoeding van 20% wanneer je iemand hebt afgeperst.

Als je iemand voor 1000 euro hebt afgeperst moet je dus 1200 euro teruggeven.

Maar hij vergoedt vier keer zoveel.

Hij geeft dus 1800 euro terug. Veel meer dan nodig is.

Dat betekent, dat Zacheüs in één keer bijna alles kwijt is. Al zijn geld!

"Hij is verloren", roepen mensen, "want wat moet je nu zonder geld!??".

"Nee, hij is juist gered", zegt Jezus.

Want hij heeft veel meer terugontvangen: de liefde van Jezus en genade bij God.

Het was al een wonder, dat Jezus de ogen van de blinde opende.

Maar dit wonder is groter: hij opent het hart van Zacheüs.

Want wat een wonder: een oppertollenaar, die al zijn geld weggeeft!

En hij doet het zo spontaan.

Hij wil er niet eerst lang over na denken.

Of eerst berekenen wat de consequenties allemaal kunnen zijn.

Of hij het allemaal wel waar kan maken.

Nee, Hij geeft. Hij geeft gewoon zijn hart.

Als Zacheüs zo zijn hart aan Jezus geeft, zegt Jezus: "De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was". Hij is op weg naar Jeruzalem om voor zondaren te sterven aan het kruis. Want achter Jericho ligt Jeruzalem. En Golgotha.

En juist aan Zacheüs kon Jezus dat laten zien.

Hij is gekomen om verloren mensen terug te brengen bij God.

"Ik wil bij jou in huis komen, Zacheüs!

Ik wil maaltijd met je houden".

En weet u: dat vraagt Christus aan ons allemaal!

Dat vraagt hij aan jou!

Ja, dat lijkt bedreigend.

Als Jezus zo dichtbij komt.

We willen hem wel **zien**, maar we willen Hem niet **ontmoeten**.

En we verschuilen ons tussen de bladeren.

'Hij gaat me toch niet bekeren??!

Ik moet mijn leven toch niet veranderen, hè??!'. Nee.

Als je Hem hebt leren kennen, dan ga je dat zelf doen!

Kijk maar naar Zacheüs!

Hij gaf zelf zijn leven aan Jezus. Hij zei zelf: 'ik ben een slecht mens. Verloren.

En toch zoekt Hij mij op!'.
Want juist in de ontmoeting met Jezus en zijn diepe liefde, ga je zien hoe arm en verloren je was zonder hem.

En dus ga je zoeken. Wil je hem ontmoeten.

Elke dag. Je wilt rijk worden.

Niet met geld. Maar met genade en liefde. Amen.

Dia.