

# Moeilijke vraag: “Wat is Gods plan met mijn leven?”

---

## Orde van dienst:

Welkom

“Breng ons samen” (Sela)

Votum en zegengroet

Psalm 18: 9

Gebed

Introductie: Kristallen bol.

Lezen: Romeinen 8: 14-30

Opw. 518 “Heer, u doorgrondt en kent mij”.

Zondag 10: “Gods plan”.

Preek.

Geloofsbelijdenis: “Belijdenis”- Sela

Gebed

Collecte – Luisterlied “Lopen op het water”.

Nieuw liedboek 913: 1, 2, 3 “Wat de toekomst brengen moge”.

Zegen.

-----



**Inleiding:** Is God een kristallen bol?

Ik moet een studie kiezen.

Maar welke?

Ik kom een jongen tegen op een dating-site. Hij ziet er aardig uit. Maar: moet ik hem nu gaan mailen? Is hij de ware?

Ik wordt ernstig ziek. Wat wil God daarmee zeggen?

Ik kom in een andere kerk. Het spreekt me aan. Wil God dat ik mij nu hierbij aansluit?

Het is erg moeilijk in mijn huwelijk. Laatst kwam ik een vrouw tegen, die mij begreep. Waar ik me zo goed bij voelde. Zou God die op mijn weg geplaatst hebben?

Wat is Gods plan met mijn leven?

En je zoekt in je gebed naar Gods wil. Je slaat de bijbel gewoon open en je leest de eerste tekst die je tegenkomt. En dat is dan wat God wil. Denk je.

Soms lijkt God een kristallen bol, die jouw toekomst moet voorspellen.

Vaak hoor je dat zo: “God heeft een plan met je leven!!”.

Is dat zo?

En welk plan is dat dan?

Hoe kan ik dat weten?

-----

## Preek:

Wat is Gods plan met mijn leven en hoe weet ik dat?

Ik sprak een jongen, die al een paar keer had gesolliciteerd, maar steeds niet werd aangenomen. Hij zei: “Misschien gebeurt dat wel omdat God een ander plan met mij heeft. Hij heeft vast een andere baan voor mij op het oog!”.

Een meisje zocht een vriend. Een man om mee te trouwen.

Ze hoopte natuurlijk op de prins op het witte paard. De ware Jakob.

Maar hoe zou ze weten wie dat is?

Wie had God voor haar in gedachten? Wie was voor haar de ware Jakob?

Wat is Gods plan met mij?

Moet ik misschien naar Afrika? Werken in een huis voor weeskinderen?

Moet ik mijn verkering aanhouden? Het gaat soms best moeilijk tussen ons.

Wil God daarmee zeggen, dat hij niet de ware is?

En je hoopt op een teken of een Bijbeltekst of op de deurbel met de ware Jakob op de deurmat!

Wat is Gods plan en hoe weet ik dat dan?

Thema-dia

**1. Om te beginnen** is het heel belangrijk, dat God heel veel heeft bekendgemaakt, maar ook veel niet. Er is een geopenbaarde wil en een verborgen wil van God.

Dat staat heel helder in Deuteronomium 29: 29: **“Wat verborgen is, behoort de HEER, onze God toe; wat openbaar is, komt ons toe. Wij en onze kinderen dienen ons altijd te richten naar alle bepalingen van deze wet”**.

Hij heeft zijn geboden aan ons geven.

En de Here Jezus heeft die geboden nog eens heel goed uitgelegd en verdiept. Je kunt dus heel goed weten hoe je moet leven.

Soms kun je denken, zoals ik al zei: “Mijn huwelijk is niet makkelijk. Altijd conflicten. En nu heb ik een vrouw ontmoet, die mij begrijpt en waar ik me zo goed bij voel! Dit is vast een teken van God. Hij heeft die vrouw op mijn weg gezet!”.

Maar is dat zo? Hoe weet je dat?

Want Gods geopenbaarde wil zegt heel duidelijk: “Je mag niet scheiden van elkaar”. En Jezus zegt, dat je niet eens met verkeerde verlangens naar een vrouw mag kijken.

Dat is nogal duidelijk.

Deze wil staat in je Bijbeltje. Die ligt op je nachtkastje. Heel dichtbij.

Niet echt een vage kristallen bol!

Zo heeft Jezus ons veel geleerd over het koninkrijk van zijn Vader. Alleen nog niet alles.

Wanneer komt dat Koninkrijk? Hoe ziet het eruit?

Door zijn profeten heeft hij veel verteld over het beloofde land. Over de komst van Jezus.

Over de kruisdood. Over de wederkomst.

Maar nog niet alles.

Er zijn veel dingen geopenbaard. En ook nog veel dingen verborgen.

Maar de vraag is nu: Leidt God mijn leven?

Heeft Hij een plan met mijn leven?

Ja, God leidt jouw leven. Hij heeft een bedoeling, een doel, met jou.

In Matheus 10 zegt Jezus dat heel teer: **“Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie hemelse Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld”**.

De HERE wil daarmee zeggen: “Ik ken jou! Je bent niet geboren uit toeval en een warme nacht. Ik heb jou gemaakt. Ik heb je leven bedoeld. En dus heb ik ook een doel met jouw leven”.

Wat is dat doel? En kan ik dat weten?

Ja, dat kun je weten.

Themadia.

**2. In Romeinen 8 zegt Paulus het heel mooi en diep.**

Hij schrijft daar over de gebrokenheid in de schepping. De schepping, die zucht onder de vergankelijkheid. Onder de pijn van ziekte en zonden.

En als mens maak je vaak moeilijke dingen mee. Je zucht onder depressies. Onder je ziekte.

We verlangen naar verlossing.

En dan schrijft Paulus: **“Wij weten, dat wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede”**.

In de vorige vertaling stond: “God laat alle dingen meewerken ten goede”.

Alles.

Niet alleen de mooie dingen, maar ook de moeilijke dingen.

Je pijn, je verdriet, je ziekte....

Hoe kan dat?

Om daar iets van te begrijpen moet u eerst weten wat dit **niet** betekent.

Het betekent niet, dat alles wat jou in dit leven overkomt daarom goed is.

Dat zeggen mensen soms: "Rondom elke donkere wolk zit wel een zilveren randje".

Of: "Ach, je ziekte lijkt wel slecht, maar als je er van de andere kant tegen aan kijkt, dan kan het ook goed voor je zijn."

En daarmee wordt die ziekte of dat verdriet bijna zelf goed.

Maar dat betekent het niet.

Het kwaad, het lijden, de dood, zijn alleen maar slecht.

Denk aan Jezus bij het graf van Lazarus.

Daar gaat Jezus uit iets slechts iets goeds maken.

Hij gaat Lazarus uit de dood opwekken en zo gaat Jezus zijn kracht tonen. Zijn glorie. Hij gaat laten zien, dat Hij de macht over de dood heeft. Hij is de zoon van God.

Maar dat zou Hij niet hebben kunnen doen als Lazarus niet echt gestorven was.

Jezus gaat iets slechts laten meewerken ten goede.

Maar hoe doet Jezus dat?

Loopt Jezus vrolijk naar het graf toe? Een beetje huppelend?

Zo van: "Ah! Wacht maar even, jongens! Die dood is helemaal niet erg. Is eigenlijk wel goed.

Want kijk maar eens wat ik nu ga doen!!

Nee.

Jezus huilt.

Jezus is bewogen. Verbolgen. Kwaad op de dood.

Zonde, ziekte, dood zijn in zichzelf slecht.

Daar zit geen zilveren randje om en geen klein fleurig strikje. Alsof het toch allemaal niet zo erg is.

Nee, het is wel erg. De schepping zucht onder de druk van het kwaad. Mensen zuchten onder de vreselijke macht van ziekte en sterven. Terecht.

Maar God is machtiger!

Hij kan zelfs uit iets slechts iets goeds laten groeien.

Themadia

### **3. Wat is dat goede?**

Dat staat in het volgende vers: "**Wij weten, dat wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie Hij al van te voren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van te voren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon**".

God gebruikt alles, ook pijn, lijden en verdriet, zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Dát is zijn plan met jou.

Dat is dat goede.

Daar is de Heilige Geest in ons hart mee bezig.

Wij denken vaak dat de omstandigheden ons grootste probleem zijn.

"Als ik maar genoeg zou verdienen, als ik maar een betere baan had, als mijn vrienden maar wat vaker aan mij dachten, als mijn gezondheid maar beter was, als mijn man maar....., dan zou het wel beter gaan. Dan zou ik gelukkig zijn".

En we vergeten, dat ons karakter, ons egoïsme, onze lafheid, onze zondige aard ons ongelukkig maken.

Die vernietigt ons.

Onze trots, onze jaloezie, onze leugens.

Ons ongeluk zit ten diepste niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant.

En dáár werkt God aan door zijn Geest.

Hij verandert niet eerst de omstandigheden. Een andere baan. Een mooiere vrouw.

Nee, Hij gebruikt de omstandigheden, goede en slechte, om ons te veranderen.  
We mogen op Jezus lijken.  
Net zo liefdevol als hij. Net zo open en mild. Net zo geduldig. Nederig. Niet veroordelend.  
En vol vertrouwen op de Vader.  
Ook als het leven verwarrend is. Het kwaad heel sterk lijkt.  
Vertrouwen zoals Abraham. Die bleef op God vertrouwen ook toen God aan hem vroeg om zijn enige zoon te offeren. Izaak.  
Vertrouwen zoals Jezus, die te midden van vijandschap en verraad toch op zijn Vader bleef vertrouwen. Zelfs aan het kruis.  
Het gaat dus niet om allerlei plannen voor de buitenkant, maar om plannen voor de binnenkant. We mogen op Jezus gaan lijken.

En dat keert alles om.  
Dan gaat het niet over de vraag of jij de ware Jakob vindt, de man of vrouw, die God voor jou achter de hand had. Dan gaat het over de vraag of jij wel de ware Jakob of Jakoba voor de ander wilt zijn.  
De HERE zet niet een jongen of meisje voor je op stoep.  
Jij mag zelf zoeken en kiezen.  
En als je gekozen hebt en samen verder gaat, dan mag je geloven, dat je die man of vrouw van de HERE hebt gekregen. En dan mag je de ware voor die ander zijn.  
Je merkt al snel, dat die man of die vrouw een mens is van vlees en bloed. Met mooie kanten en zwakke kanten.  
Je geniet van de gezelligheid van je man. Maar je botst ook op zijn zwijgen. "Hij kan zo moeilijk praten over zijn gevoelens".  
Je vindt het fijn, dat je vrouw zo makkelijk contacten maakt. Maar het is lastig, dat zij minder zin heeft om te vrijen dan jij.  
Er kan zoveel gebeuren in een huwelijk.  
Wat moet je vaak veel geduld opbrengen. Begrip. Pijn verdragen.

Jij bent op zoek naar een gemeente waar jij je thuis voelt. Een gemeente, die jou aanspreekt en die jou begrijpt.  
Maar God keert het om: hij wil, dat jij anderen zich laat thuis voelen in de gemeente. Dat anderen zich door jou begrepen voelen. Dat jij voor de ander een waardevolle zus of broer bent.  
Ja, dat is natuurlijk wel wat moeilijker.  
Maar alleen zo lijk je op Jezus, die diende. Offers bracht. Pijn verdroeg. Zonden vergaf.  
Lief had zonder voorwaarden.  
Dat is Gods plan met je leven. Je mag op Jezus lijken. Dat plan ken je nu dus ook.

Themadia.

#### **4. Hij leidt je leven.**

Dit wil niet zeggen dat God je dus verder helemaal los laat.  
Nee, Hij leidt je leven ook.  
Alleen: dat zie je niet altijd op het moment zelf.  
Soms wel.  
Maar vaak pas als je terugkijkt.

Denk bijvoorbeeld aan Jozef: hij was een zoon van Jakob, zoon van Izaak, zoon van Abraham. Aan hen had God beloofd: uit jullie wordt een groot volk geboren. En dat volk zal leven in dit mooie land Kanaan. Iedereen zal vrede en voorspoed kennen.  
En dan wordt Jozef geboren.  
Jozef de eerste zoon van Rachel. Mooie Rachel. Jakobs lieveling.

En zo werd ook Jozef de lieveling van Jakob. Hij trok hem voor. Heel erg dom van Jakob.  
De broers hadden dat al gauw in de gaten en waren jaloers.

Begonnen Jozef te haten. Verkochten hem aan slavenhandelaars. Hij komt in Egypte terecht. Als slaaf. Wordt door de vrouw van zijn heer vals beschuldigd van overspel. Komt in de gevangenis terecht. Voor jaren.

Wat moet Jozef gedacht hebben terwijl hij door de tralies naar de sterren keek?

Zie je hem zitten?

Wat moet zijn leven doelloos geleken hebben!

Welk plan had God met zijn leven!???

**Dia**

Waar is nu die God van mijn vader Jakob.

Waar blijft die belofte van een mooi land en vrijheid?

Ik zie er niets van!

Pas veel later, als hij onderkoning is, als hij een volk redt van de hongersnood, als na vele jaren zijn broers voor hem staan, dan kijkt hij terug en begrijpt: God heeft mij hier gebracht. Door mij heeft hij een heel volk in leven gehouden.

Ja, het is waar: mijn vader heeft mij verwend. Mijn broers waren jaloers. Zij hebben mij verkocht. De vrouw van Potifar heeft mij verleid en door haar kwam ik in de gevangenis. De bewaker gaf mij wat klusjes te doen en toen ontmoette ik die schenker en die bakker met hun rare dromen. Toevallig dacht die schenker na jaren nog een keer aan mij en mocht ik de droom van de Farao uitleggen.

Maar als ik terugkijk, zie ik de hand van God.

Allemaal menselijke keuzes. In alle vrijheid genomen. Er speelde jaloezie en wraak en overspel doorheen. Al die kleine menselijke zwakheden.

Maar daardoor heen gaat God zijn weg.

Soms zegt hij dat van te voren. Soms merk je het op het moment zelf. Soms zie je het pas na vele jaren. Vaak pas na dit leven.

En als je daar iets van zien mag, dan is dat als troost bedoeld. Je ziet even wat je al wist:

God draagt mijn leven, hij leidt mij als een herder. Het komt goed.

Daarom zegt Jozef dat ook tegen zijn broers.

Die staan trillend van angst voor Jozef.

En terecht.

Dat broertje dat ze zo haatten en die ze verkocht hebben aan slavenhandelaars, die zijn leven verwoest hebben, staan opeens voor hem. En dan is Jozef niet dat kleine broertje meer, maar een machtige Egyptische koning. Eén woord en zijn soldaten gooien hen voor altijd in dezelfde gevangenis als waar Jozef jaren in gezeten heeft. Of erger.

En dán zegt Jozef: "Wees niet bang. Niet jullie, maar God heeft mij hier gebracht. Hij had een plan met mijn leven. Wees niet bang".

**Dia**

Soms zie je dat ook in je eigen leven terug.

Dan zie je hoe een tijd van ziekte, die heel moeilijk was, je heeft gevormd. Je bent meer gaan nadenken over wat echt belangrijk is. Je hebt de hulp en liefde van mensen leren kennen, die je eerst maar weinig zeiden.

Door het sterven van je man ben je veel beter gaan beseffen, dat het leven een keer voorbij is. De hemel is opeens veel dichterbij gekomen.

Soms zie je dat.

Niet altijd.

Wat is de zin van de strijd in Syrië?

Van al die vluchtelingen. Van dat kind dat aanspoelt op het strand.

De wereld lijkt vaak een grote smeltkroes vol pijn en onzin. Je mist juist vaak die hand van God. In de wereld. In je leven.

Waar is Hij?

Ik zie helemaal geen plan van God. Het is alleen maar chaos en pijn en vragen.

En ook mijn geloof in God, mijn groei in geloof, mijn verlangen om het beter te doen....het is vaak zo klein. Zo uitgedoofd. Zo op de tweede plaats.

Heeft God daar een bedoeling mee? Een plan?

Dán zegt God ook tegen ons: "Wees niet bang. Ook al zie je het niet en snap je het niet, ik ben er. Ik ben de levende. Mijn beloften worden waar. Mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. Mijn wegen hoger dan jouw wegen. Ik ben God".

Themadia

## 5. Kiezen.

Laatste gedachte: mensen vragen "Wat is Gods plan met mijn leven?".

En dat mag.

Het gevaar is alleen, dat die vraag jou passief kan maken.

Je blijft in je stoel zitten totdat God jou op de een of andere manier duidelijk maakt wat je moet gaan doen: naar Afrika om in dat tehuis voor weeskinderen te werken of dat baantje bij de Albert Heijn. Je blijft wachten totdat God de prins op het witte paard op je weg zet. Je wacht op de ware Jakob.

Je tuurt in de kristallen bol: wat wil God met mij?

Maar die houding, dat passieve wachten, dat is nu juist wat God niet wil!

Hij heeft je gemaakt naar zijn beeld.

Je kunt nadenken en verlangen en kiezen. Je kunt liefde geven. Je kunt ervoor kiezen om die vrouw, die jou zo'n pijn deed, op te zoeken en vrede te maken. Je mag de wereld in en daar de liefde van je leven tegenkomen. Je kiest ervoor om die zieke op te zoeken. Om te zorgen voor de gevangene. De eenzame.

Je mag kiezen. Je mag nadenken. Je mag iets doen.

Je mag God in je gebed vragen om je te helpen om eerlijk te zijn in je gedachten.

Daarom heeft hij de Bijbel ook gegeven.

We hebben geen kristallen bol. We hebben een Vader die ons kent. En we hebben woorden van deze Vader op schrift. Zwart op wit.

Diepe beloften. Eindeloze vergezichten. Concrete geboden.

De Heilig Geest heeft ervoor gezorgd, dat dat werd opgeschreven en aan ons gegeven. En je kunt die woorden op aarde lezen.

Probeer dus niet naar de hemel op te klimmen en in Gods plannen daar te kijken.

Lees zijn woorden.

Daar lees je zijn plan: dat je door Jezus zijn kind wordt en dat je steeds meer op Jezus gaat lijken.

Daarom vertelt de Heilige Geest ook zoveel over deze Jezus. Vier evangeliën vol.

Je leert over naastenliefde.

Je leert vragen: niet "wie is mijn naaste?", maar "voor wie kan ik een naaste zijn?".

Niet: "Wie is voor mij de ware? Ben ik misschien toch met de verkeerde getrouwd?", maar "Hoe kan ik de ware zijn voor mijn man of vrouw?"

Hoe moeilijk dat misschien ook is.

Je leert een liefde, die actief maakt. Die wil zorgen voor kinderen in Afrika, maar ook voor je buurvrouw, die ouder wordt. Liefde, die openheid vraagt en tegelijk wil vergeven. Liefde die offers wil brengen. Liefde die niet eerst vraagt "wat heb ik eraan?", maar "wat heeft die ander eraan?".

Liefde maakt actief.

Liefde maakt gevoelig. Je leert vragen: "Wat heb jij nodig?".

Liefde maakt je mens.

Dia.

Paulus schrijft: "Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde".

Amen.