

## Moeders van Jezus: Rachab – Jozua 2.

### Orde van dienst:

Zingen: Welkom, Welkom...

De muren van Jericho – Elly en Rikkert

Aan uw voeten Heer...

Welkom

Votum en zegen zingen (Sela)

Wet: kinderversie “10 geboden in beeld en lied”.

Gebed

Inleiding: Ketting met de moeders: nu Rachab.

Lezen: Jozua 2

\*Jericho

Zingen: GK 12 “Jericho, Jericho...”.

\*Rachab

Zingen: “Een sterke vrouw”

\*Rode draad

Zingen: Rachab “De Heer zal met je zijn, je hebt ons erewoord.

(Zie Liedjes rond de Bijbel van Jan Visser)

\*Jezus

Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon

Gebed

Collecte

GK 10 De HEER zegene u.

Zegen.

-----

### Ketting: moeders van Jezus.

Deze ketting met kralen is de stamboom van de Here Jezus. De opa en de overgroot-opa, de over-, over-grootopa, en zo nog verder. Voorvaders.

Iedere kraal aan de ketting is een voorvader.

De Here Jezus is de zoon van Adam, van Abraham en van David.

Maar tussen al die mannenkralen zijn er vijf vrouwen.

Tamar, Rachab, Ruth, Bathseba en Maria.

Onderaan de ketting is een ster.

Dat is de Here Jezus zelf.

Vorige week ging het over Tamar.

Vandaag gaat het over Rahab. Daar gaan we over lezen.

-----

### Jericho:

Het volk Israel is uit Egypte bevrijd.

Ze zijn door de Rietzee getrokken (Dia).

Daarna wel 40 jaar door de hete woestijn (dia). En toch was er elke dag brood en water. En geen vijand kon het volk aan!

Dat komt omdat God bij hen was. (Dia)

Het volk ligt bij de Jordaan. Als ze die oversteken zijn ze in het beloofde land! (Dia – kaartje)

Maar: wie wonen daar allemaal? Willen de mensen vrede? Willen ze ook God dienen? Zijn ze erg sterk?

Daarom stuurt Jozua eerst twee verspieders. Die moeten het land gaan bekijken. (Dia)

Ze komen bij de eerste stad. Jericho. En ze schrikken: wat een sterke stad! Wat een hoge muren!

Daar komen ze nooit in!



Weet je: Jericho was eigenlijk een soort fort. Een vesting. Een fort bij de ingang van Kanaan. Als vijanden de Jordaan overkwamen, dan stuitten ze eerst op Jericho. Een fort dat die ingang moest bewaken. Als je Jericho in kon nemen, dan kon je het land verder in bezit nemen. Daarom waren die muren zo hoog en de mensen zo sterk.

Maar weet je wat de verspieders tegen Jozua zeggen als ze terugkomen?

Dan zeggen ze: we komen makkelijk binnen!

Want de muren zijn wel hoog en sterk, maar de mensen achter die dikke muren, die zijn doodsbang voor ons! Echt! Doodsbang.....voor onze God!

Hoe weten ze dat?

Zingen: "Jericho, Jericho...". GK 12

### **Rachab:**

De muren zijn dik. Zó dik dat er wel een huis op kan staan.

In één van die muurhuizen woont Rachab.

Ze woont helemaal aan de rand van de stad. Ook een beetje aan de rand van het leven.

Dat kon je ook zien.

Want: naast haar voordeur hing een rood touw.

Waarom?

Omdat Rachab niet goed leefde.

Haar huis was haar huis.

En een plek waar je wat kon eten en waar je kon slapen. Een herberg.

Ja, dat is niet erg.

Nee, maar het was ook een plek waar je met Rachab kon slapen. In één bed.

Rachab gaf je voor geld eten en een bed.

Maar ze gaf je ook haar lichaam aan veel mannen.

En dat is niet goed.

Hoe wisten die mannen dat?

Door dat rode koord naast de deur.

In onze tijd hebben zulke vrouwen een rode lamp bij de deur.

In die tijd een rood koord.

De verspieders gaan de stad binnen.

Dia

Om te kijken hoe groot de stad is en hoe sterk. Hoe groot en sterk de mensen zijn.

Ze kijken goed om zich heen.

Als het avond wordt en donker, zoeken ze een plek om te eten en te slapen.

Ze gaan bij Rachab naar binnen.

Maar de mensen zien hen lopen in de stad. En ze zien natuurlijk, dat het geen mensen uit Jericho zijn. Ze hebben andere kleren aan. Ze praten anders.

En ze vertellen aan de koning van Jericho: "Er zijn spionnen in de stad! Vijanden. Mensen uit het volk Israel." En meteen gaan soldaten die verspieders zoeken.

Ze komen bij het huis van Rachab.

"Rachab, kom naar buiten! Zijn die mannen bij jou!??".

"Nee, nee, ze zijn hier wel geweest, maar ze zijn alweer weg", zegt Rachab.

En wat doet Rachab?

Ze neemt die twee verspieders mee naar het dak. Op het dak ligt vlas te drogen. En ze verbergt die mannen onder het vlas.

Dia.

"Blijf hier stil liggen", zegt ze, "ik zal jullie beschermen!".

Stel je voor!

Wat een sterke vrouw is Rachab!

Zou jij dat ook doen?

Zingen: "Een sterke vrouw"

**Rode draad:**

Rachab verbergt de twee mannen onder het vlas op haar dak. Dia.

Wat moedig van Rachab!

Wat sterk!

Maar is dat zo?

Is Rachab zo moedig en sterk?

Nee, helemaal niet.

Rachab is bang. Doodsbang.

Bang voor de God van Israel.

Kijk maar: ze gaat weer naar boven, naar het dak. Ze praat met de verspieders. Dia.

En ze zegt: "Ik weet wie jullie zijn. En ik weet, dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven.

Wij zijn allemaal doodsbang voor jullie en voor jullie God. Alle inwoners van dit land zijn bang. Want we hebben gehoord, dat de HEER de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte vertrokken. Jullie hebben de koningen van de Amorieten verslagen. Toen we dat allemaal hoorden werden we doodsbang. Echt doodsbang! Want jullie God is een machtige God".

Hoor je dat!

Alle mensen in Kanaan kennen de verhalen over de bevrijding uit Egypte, over de Rietzee, de tocht door de woestijn.... Alle mensen weten dat! Ze kennen God! ze kennen zijn macht!!

Zelfs Rachab heeft dat gehoord in haar huis aan de rand van Jericho.

Hoor je dat: Gods grote daden zijn bekend in die landen!

En dan zegt Rachab nog iets: "Beloof me, dat jullie mij en mijn familie zullen beschermen. Red ons!".

Hoor je dat?!!

Rachab kiest voor de God van Israel!

Ze verraadt de verspieders niet.

Ze vraagt: "Zweer bij de HEER, dat jullie mij en mijn familie zullen beschermen!".

Hoor je dat: Rachab kiest voor God! Zou jij dat ook doen?

Maar de verspieders beloven dat Rachab bescherming krijgt.

"Weet je, Rachab, hang een rood koord uit je raam. Als de stad valt, blijft jouw huis overeind staan. En dan wordt jij en iedereen, die bij jouw in huis is door God bewaard".

Ze laat de verspieders aan het rode koord naar beneden zakken. Aan de andere kant van de muur. De verspieders vluchten de bergen in en verbergen zich.

Maar: ze laat het koord hangen. Dia.

Eerst hing dat rode koord bij haar voordeur.

Nu hangt het achter haar huis aan de andere kant van de muur.

Ze vertrouwt op God.

En dat gebeurt: na een paar dagen komen de Israëlieten. In een grote optocht. De ark voorop. Priesters met bazuinen. Ze lopen de eerste dag om de stad heen. En de tweede dag weer. En de derde dag weer. En de vierde dag. en de vijfde. En de zesde weer.

Op de zevende dag lopen ze zeven keer om de stad heen. Dan blazen de priesters op de bazuinen en de mensen beginnen te juichen. Dia.

En wat gebeurt er!??

De dikke muren beginnen in elkaar te storten.

Maar één stuk muur blijft staan: het huis van Rachab.

Het rode koord hangt uit haar raam.

Rachab is gered!

Ze is veilig bij de God van Israel.

"De Heer zal met je zijn, je hebt ons erewoord."

**Jezus:**

Rachab is de over-, over-, over-, ..... overgrootmoeder van de Here Jezus. Dia.

Jezus zorgt er ook voor, dat je veilig bent bij God.

Hij is voor jou aan het kruis gestorven. Dia.

Zijn rode bloed druppelde in het zand.

Voor de mensen in de dagen van Rachab was rood de kleur van hun goden. Van zonde.  
Voor de deur van Rachab hing een rode draad om mannen in de strikken van haar liefde te lokken.

Maar: rood is in de Bijbel de kleur van liefde en leven. Van verzoening.

Van het bloed van Jezus.

Hij gaf zijn leven voor ons.

Als je in hem gelooft, word je gered.

Dia.

Kijk naar Rachab: terwijl de muren vallen, hangt er een rode draad buiten de muur te wiegen in de wind. Eerst teken van een leven vol liefde zonder liefde.

Nu een teken van redding en trouw.

Kies je voor hem?

Dan ben je veilig.

Amen.

Zingen: Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon