

Johannes 17: Jezus bidt.

Orde van dienst:

Welkom / mededelingen.

Inleiding

Cantorij LB 13c "Hoe lang nog Heer".

Votum en zegengroet

Sela: "Brenge ons samen". (Wisselzang)

Wet

Psalm 40: 3

Kinderen: bidden

Zingen: "Ik ga slapen...".

Lezen: Johannes 17

Zingen: "Nu legt Gij in de paaszaal".

Preek



Zingen `Facing a task unfinished`.

Presentatie Pastoraal jeugdteam.

Gebed

Collecte – Cantorij zingt: "Zie hoe Jezus lijdt voor mij`.

LB 939 'Op u alleen, mijn licht en kracht`.

Zegen zingen met GK 10.

Kinderen: bidden.

Preek:

Inl. Wat is het belangrijkste woord in dit gebed?

Wat denkt u?

Het woordje 'wereld`.

Jezus bidt voor de wereld. Voor een wereld verloren in schuld.

Voor de redding van de wereld.

Dat is heel bijzonder.

Want op aarde kun je minstens twee bewegingen zien.

*Er is veel pijn in onze wereld. Veel lijden. We leven ten oosten van Eden.

En mensen proberen aan die pijn te ontsnappen.

Dat doen mensen soms door uit de wereld weg te vluchten.

Het Hindoeïsme en Boeddhisme leren onthechting.

Door niets te bezitten en niets te verlangen kun je ook niets verliezen en kun je niet teleurgesteld raken. Je hebt genoeg aan een mantel en een bedelnap.

*Je kunt ook aan die pijn ontsnappen door je juist helemaal aan die wereld over te geven en te genieten wat er nog te genieten valt. Je hebt maar één leven en dus moet je eruit halen wat er in zit.

Jezus doet geen van beiden: hij is naar onze wereld gekomen en werd ons vlees en bloed. Hij wil die wereld redden. Hij heeft de wereld lief en geeft zijn leven voor de wereld.

Hij neemt dus niet afstand van deze wereld als een soort Boeddha.

Hij gaat ook niet in deze wereld op. Alsof dit alles is.

Nee, Hij gaat deze wereld verlossen. Van haar twee grootste problemen.
Weet u welke dat zijn?
Zonde en de dood.
Het wordt weer een paradijs. Dat is zijn levenswerk.

Alleen: wij worden in dat Levenswerk opgenomen.
Want net zoals Jezus in de wereld gezonden is, gaat hij ook zijn leerlingen de wereld inzenden. En zijn wij er ook voor de wereld.
Het gaat dus drie keer over zenden: Jezus wordt de wereld ingezonden, de leerlingen en wij. Gezonden om te redden.

Thema: **Jezus bidt om vrucht op zijn Levenswerk.** Dia.

1. Hij bidt voor zichzelf (1-8)
2. Hij bidt voor zijn leerlingen (9-19)
3. Hij bidt voor ons (20-26)

1 Hij bidt voor zichzelf.

Nog even en Jezus wordt gevangen genomen. Het sterven is nu vlakbij.
We lezen zijn laatste woorden.
Ja, en laatste woorden zijn vaak de belangrijkste woorden.
Als je sterven gaat, praat je alleen nog maar over wat echt belangrijk is. Dan praat je niet meer over het weer of over Ajax. Want je beseft: ik ga de anderen nooit meer zien op aarde. Wat er nog te zeggen valt, moet ik dus nu zeggen.

Wat zijn Jezus' laatste woorden?
Waar bidt hij voor?
Hij bidt om zijn grootheid. Zijn glorie.
Ja, dat valt misschien wat tegen.
Is dit dezelfde Jezus, die net nog als een slaaf de voeten van zijn discipelen waste?
Nu bidt hij opeens om zijn grootheid, de glorie, die Hij had in de hemel!
Waarom vraagt Jezus dat? Waarom lijkt hij opeens zo op zichzelf gericht?
Als dit zijn laatste woorden zijn....!??

Om deze woorden te begrijpen moet je goed lezen.
Jezus zegt: "Vader, nu is de tijd gekomen".
Het uur.
En met dat "uur" bedoelt Jezus steeds het uur van zijn sterven, zijn vernedering.
Dat uur is nu aangebroken: Judas is op weg om hem te verraden. Ergens in Jeruzalem maken soldaten zich klaar om naar Gethsemane te gaan.
Het kruis en de spijkers liggen al klaar.
De beker van het lijden wacht.
En dán knielt Jezus en bidt tot zijn vader: "toon nu de grootheid van uw zoon".

Wat is die grootheid?
Is dat zijn macht? Zijn legioenen engelen? Zijn hemelse paleis? Zijn juwelen?
Nee. Jezus bedoelt iets anders.
Het staat er: *zijn grootheid is zijn macht om aan mensen eeuwig leven te geven.*
Ja, de weg naar dat eeuwige leven loopt langs het kruis en door het graf heen.
Een diepe vernedering. Diepe pijn.
Een weg door de diepte van de hel voor Jezus.

Zijn grootheid is de macht om eeuwig leven te geven aan mensen in deze wereld.
Daarom heeft Jezus ook zoveel over de Vader verteld.

Over zijn liefde voor de wereld.

Over hoe diep deze God wil buigen om de wereld te redden: zijn eigen zoon aan het kruis.

De grootheid van de Vader is dat Hij de almachtige is, de hoogheilige God, maar dat Hij diep wil buigen om mensen te redden.

Denk aan de vader, die uitkijkt naar zijn verloren zoon.

Die zoon had genoeg van het leven thuis. Wilde de wereld in. Vroeg zijn deel van de erfenis op en wenste daarmee zijn vader in feite dood.

En pas als die zoon alles kwijt is, zijn geld, zijn vrienden, zijn vriendinnen, als hij bij de varkens zit, denkt hij weer aan zijn vader.

Dan pas. Als laatste.

Als die vader trots zou zijn, als hij maar een beetje eergevoel zou hebben, zou hij de deur voor zijn zoon dichthouden. Of misschien op een kier om hem te vertellen, dat hij hem nooit meer wilde zien.

Maar wat gebeurt er: die vader staat vol verlangen op de uitkijk.

Hij is arm, vuil en stinkt naar de varkens.

En wat doet die vader: Hij omarmt zijn zoon! Kust hem!

“Zó is mijn Vader”, wil Jezus zeggen.

Zo is God.

Hij wil zelfs jouw laatste strohalm zijn.

Dat is de grootheid van God. Dat Hij zo klein kan worden. En dat komt omdat de Here niet gedreven wordt door trots en eergevoel, maar door liefde.

Liefde wil de ander niet kwijt.

Straks hangt zijn zoon aan het kruis. Zijn zoon, die van tafel opstaat, een slavenschort om doet, knielt en de voeten wast van zijn discipelen.

Stel je voor: Zoon van God zijn en dan zo diep willen buigen!

Zoon van God zijn en dan willen doodbloeden aan een dom stuk hout.

De kracht hebben om jezelf te bevrijden, om terug te slaan, om je te wreken, maar dat niet doen.

Dat is de grootheid van God: jezelf klein maken om anderen te winnen.

En die zie je op Golgotha. Als Jezus bespot wordt. Naakt te kijk hangt.

Die zie je bij het open graf: als Jezus opstaat en vele miljoenen eeuwig leven geeft. Daarvoor heeft de Vader hem naar de wereld gezonden.

Ik sprak een meisje, dat enorme moeite heeft met de dood. Ze is er bang voor. Wil niet sterven. Wil het geluk vasthouden, dat ze heeft.

Jezus heeft een geweldige boodschap: ik kan jouw leven eeuwig maken. Volg mij.

Hij wil zelfs je laatste strohalm zijn. Wat is Hij groot.

2 leerlingen:

dia.

Daarna bidt Jezus voor zijn leerlingen.

Want zij worden op hun beurt de wereld ingezonden. Om die wereld te vertellen over de enige weg uit de pijn. De weg van God.

Maar die wereld staat niet op hen te wachten.

Al eerder vertelde Jezus over de haat van de wereld.

En dat niet alleen: het vuur van die haat wordt aangewakkerd door de vader van de haat. Door de duivel zelf.

De tegenstand is dus heel erg sterk.

En dat is ook gebeurd: de leerlingen worden bespot, vervolgd, gevangen gezet en zelfs gekruisigd.

Hoe zouden die 11 mannen rondom Jezus ooit kunnen blijven staan?

Wat zijn die jongens kwetsbaar!

Daarom bidt Jezus ook voor hen.

Alleen: wat vraagt Jezus nu voor hen?

Vraagt hij om bodyguards? Om engelenbewaking?

Of vraagt Jezus nu al om een plek voor zijn leerlingen in de hemel?

Wat vraagt hij?

Wat geeft Hij ze mee in die laatste woorden?

Een handleiding met als titel: "Hoe moet ik evangeliseren?"?

Of een dik boek waarin allerlei intellectuele bezwaren, tegen het christelijk geloof worden behandeld? Een cursus vreemde talen of overlevingstactieken?

Nee.

Hij bidt om heiliging.

Hij wil dat ze heilig zijn: "Heilig hen door uw waarheid". .

Dat klinkt erg saai. Heiliging? Je schrikt: 'dat past niet bij mij, wil ik dat wel?'. .

Bij heilig denken wij aan regels, aan niets mogen, aan een 'heilig boontje'. We houden niet van dat woord.

Maar kijk eens wat beter.

Want Jezus zegt, dat hij ook zichzelf geheiligt heeft. Hij was zelf heilig.

Was Jezus saai?

Nou, je kunt veel van Jezus vinden, maar niet dat hij saai was!

Jezus deed de mooiste wonderen. Hij kon stormen stillen en gaf een stadion vol mensen te eten van vijf broden en twee vissen. Hij beschermde de gevallen vrouw.

Hij is vol barmhartigheid en liefde.

Wil zelfs voor de wereld sterven aan een kruis. Staat op uit de dood.

Noem dat maar eens saai en bekrompen!

Dit is niet saai, dit is mooi! Zo wil ook wel zijn!

Want is heiliging eigenlijk?

Gaat het daarbij om allemaal regels?

In het Oude Testament worden allerlei voorwerpen heilig genoemd.

Het altaar in de tempel, de toonbroden, de priesters,

Maar hoe kan een brood nu heilig zijn?

Is zo'n brood beter en verder dan ik?

Nee.

Heilig betekent, dat je apart gezet wordt. **Apart gezet voor één enkele zaak.**

Zoals de voorwerpen in de tempel aan God gewijd waren.

Zo kun je ook als mens voor één enkele zaak gaan. Op één doel gericht.

Denk aan de Olympische spelen. Atleten trainen daarvoor.

Zo'n atleet is helemaal gericht op zijn sport. Gericht op goud.

Ja, hij doet ook wel eens wat anders.
Naar vrienden gaan. TV-kijken. Zijn werk.
Maar bij alles wat hij doet richt hij zich op dat ene doel. Op goud.
Hij gaat op tijd naar bed. Drinkt niet. Eet gezond. Traint elke dag. Alles is gericht op zijn sport. Op de spelen. Want hij wil goud.
Heiliging betekent, dat alles gericht is op dat ene doel.
Niets is belangrijker dan dat.
Zo heeft Jezus alles gegeven voor dat ene doel: onze verlossing. Verzoening met God. Het kruis. En niets heeft hem daarvan af kunnen brengen.

Heiliging heeft dan ook alles te maken met je hart.
Een hart, dat echt voor God kiest.
Geen twee heren dienen, maar een heer.

Twee heren dienen doe je, bijvoorbeeld, als je vooral bij mensen in een goed blaadje wilt komen. Je wilt dat mensen je mooi vinden of aardig.
En daarom ben je veel bezig met mooie kleren of met mooie spullen of een goedklinkende carrière of altijd doen wat mensen van je vragen.
Want je wilt aardig gevonden worden. Pleasen.
De gunst van mensen wordt een afgod. Je hart is gedeeld.

Heiliging betekent, dat alleen Jezus jouw Heer is. Je volgt hem altijd. Ook als mensen spotten. Als je offers moet brengen. Als je vervolgd wordt.
Jezus bidt voor zijn leerlingen, want ze krijgen het zwaar.

3 Jezus bidt voor ons.

Jezus bidt ook voor allen die door het woord van de leerlingen in God geloven.

Dat zijn wij.

Wat bidt Jezus?

Vraagt hij of de Vader ons een mooi leven wil geven? Om rijkdom?

Een leven zonder zorgen? Zonder pijn? Zonder tegenslagen? Zonder vervolging?

Nee.

Hij bidt om eenheid.

Eenheid met de Vader en met Jezus. En één met elkaar.

Dia.

Jezus zegt dit: *“Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden”*.

Hij bidt om eenheid.

En dan niet zomaar een eenheid. Een eenheid in liefde.

Dia

Liefde voor God en voor elkaar.

En hij wil dat dat vuur brandt in de nacht.

Ja, en dat is niet nieuw.

Dat was bij Abraham al zo: Abraham mocht een zegen zijn voor alle volken.

En het volk Israel mocht een licht zijn in de wereld.

Een heilig volk. Een mooi volk.

Waar God woont.

Waar zijn tempel staat. Waar offers worden gebracht. Waar de zonde wordt geweerd.

Een volk zonder geweld. Een volk waar de arme wordt geholpen. De weduwe en de

wees. De vreemdeling vindt er een thuis. Daar is geen diefstal en geen haat. Geen kinderooffers en geen vrouwenhandel.
Daar is vrede en licht.
Zo'n volk.

Ik heb misschien al wel eens verteld over de stad Rome: we weten uit de bronnen, dat in Rome verschillende keren een epidemie heeft geheerst. Zoals de pest. Er vielen duizenden doden.
Iedere keer wanneer de pest de stad binnendrong, zorgden de rijken, dat zij de stad uitkwamen. Bang voor besmetting. Ze gingen naar hun mooie zomerpaleizen aan de kust en kwamen pas weer terug als de epidemie voorbij was.
De christenen niet. Zij bleven.
En zij gingen zorgen voor de zieken. Gaven water en brood. Verzorgden liefdevol hun wonden. Begroeven de lichamen van de doden.
Veel christenen raakten daardoor zelf besmet en stierven.
Toen de rijken terugkwamen zagen zij vol verwondering wat de christenen hadden gedaan.
En ze vroegen zich af: waarom?
Omdat zij niet bang voor de dood waren. Ze geloofden in de opstanding.
Veel Romeinen zijn daardoor christen geworden.

Zo wil de Vader nog steeds door ons de wereld te bereiken.
Door ons.
Jezus bidt.
Het zijn zij laatste woorden voor zijn sterven.
Die woorden zijn dus heel belangrijk. Hier gaat het om.
Jezus bidt voor ons.
Dat mag ons veel rust geven.
Wij maken ons vaak zoveel zorgen over ons leven, over de kerk, onze kinderen.
Besef dan: Jezus bidt voor u.
Amen.

First penned by China Inland Mission worker, Frank Houghton, at a time when persecution in China was at its height, "Facing a Task Unfinished" has been a rallying cry for missions in the Pacific Rim for many years. In 1929, the Lord laid a vision on the heart of CIM leaders to see 200 new workers plunge into the darkness and share the light of Christ, knowing that it could well cost them their lives.

As he reflected on Jesus' words in Matthew 24:14 to bear the torch of the Gospel to all the nations, his heart was broken for the people of China, and he wrote:

*Facing a task unfinished, that drives us to our knees.
A need that, undiminished, rebukes our slothful ease.
We, who rejoice to know Thee, renew before Thy throne,
the solemn pledge we owe Thee to go and make Thee known.*

By 1932, the last of the 200 missionaries had set sail for China to spread the good news of the Gospel. Since that time, the church of China has grown from an

estimated 100,000 who claim Christ as their Lord to millions, and the Lord continues to work in great ways because of the faithfulness of those that gave their lives proclaiming that Jesus died and rose.

We are delighted to introduce this missions hymn to a new generation with the prayer it will be an anthem for rising up to face the unfinished task and going to all the world to proclaim salvation in Jesus' name.