

## **Overdenking:**

Precies een jaar geleden kregen Atie en Henk te horen, dat Atie ernstig ziek was.

De artsen konden haar niet meer beter maken.

Wat een moeilijke boodschap.

Want je wilt helemaal niet ziek zijn. Je wilt niet sterven. Je wilt geen afscheid nemen van het leven en van je kinderen en je kleinkinderen en je familie en vrienden. Je wilt leven!

Wat een moeilijke boodschap.

Maar: Atie en Henk kregen uiteindelijk nog een heel jaar samen.

Een bijzonder jaar.

Een jaar waarin ze in de eerste maanden nog samen veel konden doen.

Een jaar waarin zij mochten groeien in vertrouwen op God.

Maar ook een jaar waarin ze elkaar steeds meer vonden. Voor elkaar zorgden. Met elkaar praatten. Een jaar waarin vriendschapsbanden werden verdiept en soms op wonderlijke wijze werden hersteld. Waarin broers en zussen hun zusje opzochten.

Een jaar waarin ze de warmte van de gemeente mochten ervaren.

In eten dat werd gebracht. Mooie bezoeken. Kaarten vol troost.

Het was ook een moeilijk jaar. Van ziek zijn. Van pijn. Van angst voor het sterven.

Maar tegelijk: wat was God dichtbij!

Het lied dat we samen zongen werd meer dan waar: "Ik zal er zijn".

In dat jaar werd ook Psalm 91 steeds weer megedragen en gelezen.

De psalm waarmee ze trouwden.

Een mooie psalm, die hen samenbond.

Ook in de moeilijke periodes in hun leven.

De psalm gaat over "bescherming".

En die bescherming wordt met allerlei beelden bezongen.

God is een vader waar je als kind naartoe kunt vluchten als je bang bent. Een veilige plek als er vijanden zijn of ziekte. Zijn engelen waken over je. Hij slaat zijn vleugels als een moedervogel beschermend over je leven heen als er gevaar dreigt.

Bescherming.

En deze God is geen klein dorpsgodje, vertelt het eerste vers al. Geen stenen beeld op de hoek van de straat.

Nee, hij is de Allerhoogste. De Ontzagwekkende.

De Koning van dit heelal.

Hij kan je dus ook beschermen, als je naar hem toevlucht.

Wat een mooie, tere psalm.

Ja, en tegelijk een moeilijke psalm.

Want zo ervaren we God lang niet altijd in dit leven. Als een beschermer.

Kijk maar om je heen.

Naar de oorlogen. De stromen vluchtelingen. De ziekten. De honger. Het sterven van velen.

Ik zie niet zoveel engelen!

Kijk eens naar het leven van Atie.  
Ze werd ziek. Ook al geloofde ze in God.  
Ze werd niet beter. Ook al heeft ze daarom gebeden. Ze is gestorven. En waar waren de engelen?  
Een mooie, maar ook een moeilijke psalm.  
Wat moeten we daarmee?  
Is het niet te mooi om waar te zijn.  
Een mooie psalm voor een begrafenis. Om de pijn te verzachten.  
Terwijl je hart blijft bloeden.  
Is het wel waar?

Ja.  
Want om te beginnen had God dit vaak laten zien aan zijn volk.  
Hij heeft zijn kinderen beschermd, toen het nog weerloze slaven waren in Egypte.  
Hij heeft zijn volk bevrijd en door de woestijn in een nieuw land gebracht. En in die brandende woestijn heeft hij hen zo vaak beschermd. Hij gaf water. Hij gaf brood. Hij beschermde tegen vijanden.  
Zonder hem had dit slavenvolkje vol vrouwen en kinderen het in die woestijn nooit gered.  
Hij is een beschermer.

Dat wil niet zeggen, dat je in dit leven dus nooit iets slechts kan overkomen. Alsof God altijd alle kwaad bij je weg houdt.  
De psalm heeft het ook over "nood".  
Er staat: "Roep je mij aan, ik geef antwoord,  
in de nood zal ik bij je zijn".  
Er kan dus nood zijn.  
Maar in die nood zal hij bij je zijn.

Zo kom je in dit leven ziekte tegen. En alle mensen sterven.  
Maar in die ziekte, in dat sterven, zal God bij je zijn. Je bevrijden.

Dat heeft Hij ook laten zien door Jezus, zijn Zoon.  
Die is onze wereld binnengekomen. Deelde ons bestaan. Kende de ziekte en pijn en teleurstelling en angst van ons bestaan.  
Maar hij deed dat om ons uit dat kwaad, uit de nood, weg te leiden. Om ons als een herder de weg naar het Koninkrijk van God te wijzen.  
Door Jezus wil de Allerhoogste ons beschermen tegen een nog grotere vijand dan een pijn of ziekte.  
Hij wil ons door Hem beschermen tegen het diepste kwaad. Tegen de leugens en verleidingen van satan. Tegen eeuwige dood.  
Daarom stierf Jezus aan het kruis en stond hij op uit de dood.

Door Jezus is de dood geen diep zwart gat meer. Het niets waar je naamloos in verdwijnt. Nee, door Jezus' opstanding uit de dood is de dood een deur geworden. Deur naar eeuwig leven.  
God is een beschermer.

Deze psalm is daarom ook een uitnodiging.  
Een schreeuw: 'Zoek bescherming bij mij'.

Want bij een toevlucht hoort dat je daar naartoe vlucht als je in gevaar bent of bang.  
Als de kogels om je oren fluiten moet je de schuilkelder opzoeken.  
Die bescherming van God is er, maar die moet je dus wel opzoeken.  
Dan zal hij je redding zijn.

Henk en Atie en de kinderen hebben die bescherming elke dag gezocht.  
En gevonden.  
De HERE heeft zijn vleugels over hen uitgespreid.  
Atie heeft nog veel goede maanden gekregen.  
Zij kreeg goede artsen en verpleging, waardoor de pijn werd verzacht.  
Ze kreeg veel goede gesprekken.  
Er waren veel engelen van mensen, die Henk en Atie eten brachten. Troost.  
Atie was ook erg bang om benauwd te worden, om te stikken.  
Maar dat is niet gebeurd.  
Ze is op een zondagmiddag ingeslapen en mocht bij God de ogen weer open doen.  
De dood kon haar niet scheiden van de liefde van God.  
Hij is haar redding.

Dat klinkt misschien vreemd, als je vanuit dit leven kijkt.  
Redding?  
Ze is juist gestorven! Ze heeft het gevecht verloren!  
Dat is waar.  
Als je vanuit dit leven kijkt.  
Maar niet als je naar Gods beloften kijkt.

Die belofte lees je aan het slot van de psalm. Daar is God zelf aan het woord:  
"Ik zal bevrijden wie mij liefheeft  
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.  
Roep je mij aan, ik geef antwoord,  
in de nood zal ik bij je zijn,  
je bevrijden en met roem overladen,  
je overvloed geven van dagen.  
Ik zal je redding zijn".

Maar, nog eens, bescherming moet je zoeken.  
En een belofte wordt pas waar als je die aanneemt.  
Je wordt uit het water gered, als je de uitgestoken hand vastgrijpt.  
Jezus is je herder, als je hem durft volgen.

Zo is het leven en sterven van Atie en is ook deze psalm een uitnodiging.  
Een vraag.  
Waar vind jij bescherming?

Amen.