

## Liturgieproject 2 – Openbaring 5: “Leeuw en lam”.

---

### Orde van dienst:

Welkom  
Het lam Gods.  
Gebed  
Votum en zegengroet van Sela  
Psalm 93  
Wet  
GK 11 Hoor Israel.  
Gebed  
Kinderen: Avondmaal.  
GK 165  
Lezen: Openbaring 5  
Preek  
GK 69 U, heilig Godslam, loven wij.



Viering Heilig Avondmaal.

Lezen formulier 5.

Zingen bij klaarmaken tafel: Psalm 22: 12

Welkom-woord.

Zingen bij het aangaan: GK 109 Hallelujah, lof zij het Lam.

GK 127 Heer, wij gedenken hier uw dood.

GK 90 Ontsluit, o Heer, voor u ons hart.

Dankgebed

Collecte

Opwekking 638 Prijs Adonai.

Zegen + GK 71 De lof en de heerlijkheid.

-----

**Kindmoment:** Avondmaal.

**Voor de schriftlezing:**

**Preek:**

Het is een jaar na de moorden op de redactie van het blad “Charlie Hebdo” in Parijs. Charlie Hebdo. Een blad in Frankrijk, dat de moslimwereld, maar ook de christelijke wereld!, regelmatig schokt door zijn spotprenten en satire.

Nu ook weer.

Op de voorpagina van het laatste nummer staat God of god of Allah afgebeeld als een terrorist. Kalasjnikov op zijn rug. Met de tekst: “De moordenaar loopt nog altijd rond”.

Zo’n tekening schudt je door elkaar.

Het maakt je boos. Maar ook verward.

Onwillekeurig denk je: “Zo is God toch niet? Dat is toch niet waar?”.

Opeens voel je je vreselijk onveilig.

Steeds meer mensen vragen: “Wie is God eigenlijk? Kan ik hem wel kennen? Wat is er over mij besproken in die hemel”.

Zo was het ook in de dagen van Johannes.

Honderden, duizenden mensen kozen ervoor om Jezus te volgen. Hij was de messias. De grote Koning, zoon van David.

Maar tegelijk werden veel christenen om dat geloof vervolgd. Gevangen genomen, gemarteld, gedood. Alles kwijt.

En natuurlijk kwam de vraag boven: Is Jezus wel Koning? Waar is God?  
Zoals die vragen ook klonken na de Holocaust. Na iedere tsunami. Na de aanslagen.  
Is God een moordenaar? Wie is Hij eigenlijk?  
Ja, dat is een schokkende vraag in de kerk.  
Wie is God? Kan ik hem eigenlijk wel vertrouwen?

Johannes mag daarom een kijkje in de hemel nemen.  
En als hij door de geopende deur komt ziet hij een troon. En God op zijn troon in een  
ontoegankelijk licht. Met rondom de troon de regenboog. Dieren, mensen en engelen die  
hem eren. Diep voor hem buigen.  
Wat mooi. Ik mag weten, dat God er is en dat Hij in de hemel troont.  
Alleen: weet Hij ook dat ik er ben? Is Hij niet te groot? Ziet hij mij wel in deze kolkende  
geschiedenis? Of ben ik te klein? Te onbetekenend? Ziet hij mijn tranen, mijn twijfels, mijn  
eenzaamheid, mijn pijn?  
Of is Hij niet wie ik denk?  
Vandaag zien we daarom meer.

Hij ziet God op zijn troon en in zijn handen heeft hij een boekrol.  
De boekrol was helemaal volgeschreven. Zelfs aan de buitenkant.  
En de rol heeft niet één, maar wel zeven zegels. Dia.  
Normaal was een rol alleen aan de binnenkant beschreven. En was één zegel genoeg om de  
brief te verzegelen.  
Deze rol is van binnen en van buiten helemaal beschreven. Er kan niets meer bij. En wel  
zeven zegels!  
En dan ook nog in de handen van God.  
Dat moet wel een belangrijke boekrol zijn met een heel bijzondere boodschap.  
In gedachten zie je de hemel gespannen toekijken.  
En dan klinkt de luide stem van een machtige engel: "Wie komt het toe de zegels te  
verbreken en de boekrol te openen?!".  
Maar er was niemand. Niemand die dit mocht. Niemand die dit verdiende.  
Op de aarde niet en zelfs in de hemel niet.  
De tranen staan Johannes in de ogen.

Dan verschuiven de coulissen.  
Want één mag het wel.  
De leeuw uit de stam van Judah. Een zoon van koning David. Want Hij heeft de overwinning  
behaald. Hij mag de boekrol en de zeven zegels openen.  
En dan verschijnt die sterke leeuw.  
En wat blijkt: die leeuw is een lam.  
Een lam, dat net was geslacht.  
Hij loopt naar de troon van God en neemt de boekrol uit zijn handen aan.  
Op dat moment werpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ze brengen  
hem eer met de lier, met een gouden schaal vol wierook, de gebeden van de heiligen en ze  
zetten een nieuw lied in.  
Een lied op het Lam: "*U verdient het om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken.  
Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle  
landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk  
gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.*"

Duizenden, tienduizenden stemmen van engelen voegen zich hierbij en brengen het lam eer.  
"*Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en  
dank!*".  
En de schepselen op aarde voegen zich hierbij en roepen: "*Aan hem die op de troon zit en  
aan het lam komen de dank, de eer en lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.*".

De hemel bruist van de liturgie. Lieder en klinken overal. Oude en nieuwe liederen.  
Wie zei er dat het saai was in de hemel?!!

Ja, als we ons nu even losmaken en de rust opzoeken, dan blijft er natuurlijk wel een vraag liggen: waarom is de hemel zo onstuimig blij?

Wat staat er dan in die boekrol? Waarom is die rol zó belangrijk?

Wat staat er in!!!!

Een tijd geleden is er bij het oude Jericho ook zo'n boekrol opgegraven. Uit de 4<sup>e</sup> eeuw voor Christus. Met zeven zegels verzegeld. De tekst ging over een slaaf die was losgekocht.

Een Romeins testament moest ook door zeven getuigen ondertekend zijn.

Zeven getuigen.

Want erfgenamen willen nogal eens trekken aan zo'n testament! Door die zeven getuigen lag de erfenis vast.

In Daniël 12 staan deze woorden: *“In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuld. De verlichten zullen stralen al het fonkelende hemelgewelf en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen”.*

In het boek van Openbaringen zelf gaat het vaak over “het boek van het leven” of over het “boek van het leven van het lam”.

Het lam, dat door zijn bloed miljoenen mensen heeft losgekocht voor God.

Zoals de vier wezens en de oudsten zingen.

Op die boekrol staan dus de namen van al die miljoenen die door het Lam zijn losgekocht.

Hij heeft aan het kruis met zijn eigen bloed voor hen betaald.

Ze zijn losgekocht.

Ze zijn het eigendom van God.

God die wil dat mensen leven.

Want er komt een moeilijke tijd op aarde. Tijd van verdrukking. Van oorlogen, honger, ziekte, milieuvervuiling. Van vervolgingen. Valse messiasen. Geweld.

Een tijd waarin satan zich sterk maakt en velen wil verleiden om God los te maken.

Zegel na zegel wordt losgemaakt. Bazuinen kondigen rampen aan. Paarden galopperen door de geschiedenis. Beesten uit de aarde en de zee.

De tijd waarin we nu al 20 eeuwen leven.

Een tijd waarin je wanhopig kunt worden.

Waar in je je verloren kunt voelen.

Waar is God? Ziet hij mij wel? Mag ik leven? Wie is hij eigenlijk?

In die tijd staat het lam voor de troon van God.

Met een boekrol van binnen en van buiten volgeschreven met namen van mensen, die gered worden. Wat een troost: je naam en je leven op aarde liggen bewaard in de hemel.

God is geen moordenaar met een Kalasjnikov op zijn rug.

Hij gaf zijn eigen zoon om mensen juist leven te geven.

Hij geeft eeuwen vol geschiedenis, oogsten, zonlicht, kinderen, eeuwen tijd om hem te zoeken en je naar hem toe te keren. Vol van geduld.

Overal klinkt zijn uitnodiging om terug te keren.

Nu is er nog één vraag: hoe weet ik dat mijn naam in de boekrol geschreven staat?

Want je kunt geloven wat je wilt en elke zondag in de kerk zitten, als je naam niet in die boekrol staat, kun je het wel vergeten. Dan is alles voor niets. Kun je nu misschien beter gaan reizen, drinken en vrijen wat je kunt.

Hoe weet ik dat mijn naam in die boekrol staat?

Moet ik daarvoor naar de hemel reizen of een bijzondere openbaring uit de hemel krijgen?  
Nee.

Je kunt op aarde weten of jou naam daarin staat.

Die boekrol is namelijk de boekrol van het leven **van het lam**.

Als jij op aarde dat lam gaat volgen, als je je aan hem geeft, zijn offer vastgrijpt, dan mag je weten dat jouw naam in die boekrol staat en dus in het hart van God.

Het is de boekrol van het leven van het lam!

Bij het avondmaal komen die twee bij elkaar.

Daar zie je het offer van het lam in brood en wijn. Daar zie je de liefde en de vergeving van God. En God nodigt je uit: kom bij mij en leef!

Hij heeft je losgekocht uit de slavernij.

En wij mogen komen: door naar voren te lopen, door onze handen uit te steken naar het brood en naar de wijn laten we zien, dat we bij Hem willen horen. Bij hem bescherming zoeken en eeuwig leven.

Hij geeft zoveel tijd om te kiezen.

Om zijn liefde te omarmen.

De boekrol draait de rollen om.

Gevangenen raken vrij. Losers worden koningen. Het kassameisje een prinses. Verloren zonen en dochters worden kinderen van God. Vluchtelingen krijgen een eeuwig nieuw thuis

Amen.