

Markus 5: 21-43: “Word je wakker?!!”.

Orde van dienst:

Votum en zegengroet

Psalm 107: 1

Gebed

Kinderen: Leven.

“Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw”.

Lezen: Markus 5: 21-34

NLB 938 Christus die u wilt tooien

Lezen: Markus 5: 35-43

Psalm 16: 5

Tekst: Markus 5: 36

Preek

Opwekking 585 Er is een dag

Wet: **Leefregels**: Tien woorden en Romeinen 12: 9-21

NLB 974 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven.

Gebed

Collecten

GK 111 Jezus leeft in eeuwigheid.

Zegen.

Voor de kinderen: Wat is leven?

Ik heb hier twee rozen.

Ja, mooi, hè!?

En wat lijken ze op elkaar!

Toch is wel een verschil.

Wie durft er bij me te komen om eens goed te kijken?

Zie je het verschil? Kun je het voelen?

Ja, dit is een kunstros en deze echt. Deze leeft.

Maar kun je dat ook uitleggen: wat is leven? Waar komt dat vandaan?

Leven.... Lammetje **dia** Bloei ..**dia**....kindje....**dia**

Ja, daar weten we wel iets van: we weten hoe een cel eruit ziet. Hoe die werkt.

Maar hoe dat leeft. Hoe al die cellen samenwerken. Leven. groeien.

Dat weten we niet.

Dat weet alleen God.

De preek gaat over het dochtertje van Jairus, dat door Jezus uit de dood wordt opgewekt. Daaraan zie je, dat Jezus echt God moet zijn.



dia

Preek:

Wie is Jezus? Daarover gaat het in Markus.

Steeds weer hoor je mensen om Jezus heen vol verbazing vragen: “Wie is dit?”.

De vraag van Jezus aan jou is: “Wil je dat echt weten?”.

Want het antwoord is heel groot. Een bom onder je denken en onder je leven.

De geschiedenis, die we lezen, bestaat uit twee gebeurtenissen, die in elkaar verstrengeld liggen. Over een **vader**, die genezing zoekt voor zijn dochtertje en over een zieke **vrouw**, die genezing zoekt voor haar bloedvloeiing.

En deze gebeurtenissen lijken elkaar te hinderen.

Dat lijkt zo.

Want als je goed leest, dan versterken deze gebeurtenissen elkaar en laten ons veel zien over Jezus.

Thema: “Word je wakker!??”.

Dia.

1. Jezus' agenda.

Laten we eens goed kijken naar wat er die dag gebeurde..

Het begint met de Here Jezus, die uit een schip op het strand stapt.

Hij zet zijn voeten op het strand en honderden mensen dringen om Hem heen.

Mensen, die genezing zochten.

Zij weten, dat Hij al tientallen blinden, melaatsen en lammen heeft genezen.

Hier worden we met onze neuzen direct op de gebrokenheid van het leven gedrukt. Het leven is ziek.

In Jezus' tijd en in onze tijd.

En Jezus kwam om het leven te helen. Hij is een heiland.

Het lijkt wel alsof de deur naar dat Paradijs al op een kier staat als Hij op aarde is.

Hij vergeeft zonden en geneest zieken. Hij maakt mensen heel.

Opeens komt er ook een heel belangrijk man bij Jezus.

Het is Jaïrus. Een van de leiders van de synagoge.

En Jaïrus is ten einde raad. Wanhopig.

Hij werpt zich voor Jezus' voeten in het stof en smeekt: “Mijn dochtertje is ziek en ligt op sterven! Kom snel met mij mee en leg uw handen op haar, dan zal ze gered zijn”.

En Jezus gaat direct met Jaïrus mee.

Maar, dan gebeurt er iets vreemds.

Terwijl Jezus Jaïrus volgt, volgen de mensen hem ook.

Ze lopen om Hem heen en dringen en duwen tegen Hem aan.

En opeens stopt Jezus.

Hij stopt en kijkt om zich heen en zegt: “Wie heeft mijn kleren aangeraakt?”.

Bevend komt er dan een vrouw uit de menigte naar Hem toe. Zij werpt zich voor zijn voeten en vertelt wat er met haar is gebeurd.

Ze vertelt, dat zij al 12 jaar lang ziek was.

Al 12 jaar pijn en ongemak.

En ook al 12 jaar onrein en dus heel eenzaam.

Ze had al zoveel dokters geprobeerd, maar geen dokter kon haar helpen.

En nu had ze over Jezus gehoord en ze had gedacht: "Ik kan het altijd proberen".

En met al haar vragen en twijfels, raakt ze Jezus' kleed aan.

Van achteren.

Bijna was ze weggedrukt in het gedrang. Iedereen wilde bij Jezus zijn.

Maar toch had ze nog even de mantel van Jezus kunnen aanraken.

De zoom van zijn kleed.

En als ze Jezus aanraakt voelt ze op hetzelfde moment de kracht van Jezus door haar heen stromen. De pijn vloeit weg. Haar kracht keert terug.

Ze wil misschien wel ongemerkt weer wegglijpen.

Maar dan staat Jezus stil.

Hij keert zich om en vraagt: "Wie heeft mij aangeraakt?".

De discipelen snappen hier niks van en zijn zelfs geïrriteerd: "U ziet, dat al de mensen om u heen dringen en u aanraken. Hoe kunt u dan vragen 'wie heeft mij aangeraakt?'.

Want stel je voor: die vader is natuurlijk wanhopig.

Zijn kindje ligt op sterven! Ze moeten op weg en snel ook!

Maar Jezus begint een uitgebreid gesprek onderweg!

Ze staan perplex!

'Waar gaat dit over!!', bedoelen zij.

'Tientallen mensen raken u voortdurend aan!! Kom op, we moeten verder!!'.

Maar Jezus blijft staan.

En Jezus praat maar met die vrouw, die bevend voor hem staat.

En terwijl Jezus praat, gebeurt voor Jaïrus het ergste: er komen mensen uit zijn huis hem tegemoet en die geven hem de vreselijke boodschap: "Uw dochter is gestorven; val de Meester maar niet meer lastig".

Jaïrus ergste nachtmerrie komt uit: "Mijn meisje is dood".

"Val de meester maar niet meer lastig".

Daarmee bedoelen ze: het is voorbij.

Het heeft geen zin meer: 'Kom maar mee, Jaïrus, laat de Meester maar los. Het is over".

En dan gebeurt er iets wonderlijks: Jezus laat Jaïrus niet los!

"Het is niet over, Jaïrus! Wees niet bang, Jaïrus, maar blijf geloven!".

Ja, en dat waren ook precies de laatste woorden van Jezus tegen die vrouw: "Dochter, uw geloof heeft u gered".

En nu: "Wees niet bang, maar blijf geloven".

Dat is blijkbaar de schakel, die deze twee verhalen aan elkaar verbindt. Die vrouw en Jaïrus.

Het gaat om geloof. Vertrouwen.

Want wat voor ons een nutteloos oponthoud kan lijken, dat is het voor Jezus niet.

We leren hier dit van Jezus:

Gods genade opereert niet altijd volgens onze verwachting of onze eisen.

De HERE handelt niet naar onze tijdschema's of naar onze agenda's.

Wij hebben zo onze verwachtingen van God en we vinden, dat God dat moet doen en dat juist niet. Hij moet oorlogen tegenhouden en aardbevingen en ziekten. Hij moet alle tegenslagen van mij af houden.

En als God ons gebed niet verhoort, dan worden we sceptisch. Er komen vragen, pijn. “Bestaat er wel een God? Is God wel liefde? Kun je hem wel vertrouwen?”.

En nu leert Jezus ons: “Ik hoor je gebed wel en ik vervul mijn beloften wel, maar niet altijd op de manier, die jij goed vindt. En als jij mij wilt volgen, zul je moeten leren omgaan met teleurstellingen. Zul je veel geduld moeten hebben.

Ja, veel geloof in Mij.

De HERE zegt: “Je moet niet jouw verwachtingen op Mij leggen en dan denken, dat Ik niet meer van je houd, omdat het anders gaat dan je had gedacht!”.

Dat zegt Hij ook tegen Jaïrus, die als een gebroken man bij Jezus staat: “Wees niet bang, maar blijf geloven”.

En de Here Jezus vraagt niet alleen geloof. Hij geeft ook redenen om te geloven.

Kijk maar: de mensen dringen om Jezus heen en een vrouw raakt alleen nog maar de zoom van Jezus' kleding aan en zij wordt al genezen! Alleen nog maar de zoom!

Stel je voor!

Eén van de honderden: “Wees niet bang, Jaïrus, maar blijf geloven”.

2, Jezus' wijsheid.

Jezus gaat met Hem mee naar zijn huis. En daar blijkt de enorme **wijsheid** van Jezus.

Want stel u voor: Jezus loopt te midden van de scharen en voelt hoe een zieke vrouw Hem aanraakt. Maar bijna tegelijk komt Jaïrus bij Hem en valt voor Hem neer: “Mijn dochtertje ligt op sterven! Kom snel mee....”.

Hij moet dus kiezen: óf Hij geneest die vrouw en spreekt met haar over haar geloof óf Hij geneest dat doodzieke meisje.

Maar, die vrouw is wel 12 jaar ziek, maar dat meisje ligt op sterven en heeft nog een heel leven voor zich. Als zij beiden in een ziekenhuis zouden aankomen, zou de dokter wel weten waar Hij voor zou kiezen: hij zou de vrouw laten wachten en direct het meisje behandelen.

Jezus niet. Hij laat het meisje wachten. En sterven.

Wat blijkt daaruit? Dat Jezus de hele situatie in zijn hand heeft.

Voor Jezus is een dode tot leven brengen niet moeilijker, dan een zieke genezen.

En daarbij: Jezus wist ook al, dat Hij dat meisje zou genezen.

Of ze nu ziek zou zijn of al gestorven. Hij overziet de situatie.

Wij mensen kunnen zo onze vragen hebben aan God. We kunnen zelfs verwijten hebben en teleurgesteld zijn. Dan is het goed om onszelf af te vragen of wij met ons mensenverstand wel het overzicht hebben om dat te doen.

En als je gelooft, dat God echt God is en almachtig, waarom heb je dan niet wat meer vertrouwen? Als God echt God is, is het dan niet heel begrijpelijk, dat Hij soms een heel andere weg inslaat dan wij zouden doen?

Hij is God. Vertrouw maar op Hem. Hij is wijs. Hij weet wat Hij doet. Hij is God.

3. Jezus' genade.

Ja, en niet alleen de wijsheid van God leer je hier zien. Ook de **genade** van God.

Want kijk eens naar die twee: Jaïrus en die vrouw.

Jaïrus is een overste van de synagoge. Hij is dus een belangrijk man. Een godsdienstig man. Een man met gezag en waarschijnlijk ook met geld.

Maar die vrouw is helemaal anders.

Het is een vrouw. Alleen dat al.

En vrouwen telden al niet mee. Daarnaast is ze al 12 jaar ziek.

Een pijnlijke ziekte, die haar ook onrein maakte: ze leed aan bloedvloeïingen.

En onrein betekent, dat je niet in de tempel mag komen. Buiten de gemeenschap.

En ze was nog arm ook: al haar geld is ze kwijtgeraakt aan dokters, die haar niet hebben kunnen helpen.

Wat een tegenstelling! Die rijke, belangrijke Jaïrus en die arme, zieke vrouw.

Wij zouden eerst die Jaïrus helpen en daarna die vrouw.

Maar Jezus neemt tijd voor die onwaardige vrouw en laat die belangrijke man wachten.

Wat zegt dit?

Nou, dat vertelt het evangelie steeds: Jezus houdt er andere maatstaven op na dan wij. In Gods Koninkrijk gaat het niet om macht of geld of aanzien of godsdienstigheid of schoonheid.

Daar gaat het om dienen en de minste willen zijn.

De laatste worden daar de eersten. En wie dienen wil is de grootste. Zoals Jezus zelf ook wilde sterven aan een kruis, terwijl Hij de Zoon van God is!

Niet wat wij goed of kwaad vinden of goed of slecht.

Het gaat in het Koninkrijk van God om genade.

God geeft nooit wat je verdient. Omdat je een hoge status hebt of veel geld of veel voor de kerk hebt gedaan. Hij geneest uit genade.

Ja, en gelukkig maar, dat de HERE ons niet geeft wat we verdienen. Want waar zouden wij zijn, als Hij ons gaf wat we verdienen.

En als jij kwaad wordt, omdat God niet geeft wat je denkt te verdienen, heb je niets begrepen van je eigen zonde en van Gods genade.

4. Jezus' macht.

Tenslotte leren we ook Jezus' **macht** kennen.

Want de Here Jezus gaat mee met Jaïrus en komt bij zijn huis.

Mensen zijn al bezig met de eerste rituelen voor de begrafenis. In die warme streken worden doden vaak op dezelfde dag nog begraven. Klaagvrouwen weeklagen luid en maken misbaar.

Jezus vraagt dan verwonderd: "Waarom maken jullie zoveel misbaar en huilen jullie?.

Het meisje is niet gestorven, maar het slaapt".

De mensen lachen Hem uit.

Maar Jezus gaat naar binnen en komt bij het bed van het meisje. Hij neemt haar bij de hand en zegt: "Talitha koem".

Dat is aramees voor "meisje, sta op".

Wat Jezus hier zegt is heel mooi.

Want het woord "Talitha" betekent 'meisje', maar dan vooral ook als koosnaampje.

Je zou kunnen vertalen met "Lief kind" of "Lief meisje van me, sta op".

Ja, eigenlijk zegt Jezus iets, wat veel vaders en moeders in die tijd elke morgen tegen hun kinderen zeiden bij het wakker maken: "Word je wakker lieverd, het is tijd om op te staan!".

Maar moet u zich voorstellen wat hier gebeurt: Jezus staat hier oog in oog met de grootste vijand van de mens. Een enorme, vreselijke macht, die zoveel verdriet teweeg brengt: de dood.

Geen mens kan deze vijand aan.

En wat doet Jezus?

Gebruikt Hij allemaal grote woorden en heftige gebaren?

Nee, heel vriendelijk klinkt zijn stem door de slaapkamer van het meisje: "Meisje, word wakker! Het is tijd om op te staan!".

Dat bewijst zijn enorme macht: Hij daalt –om zo te zeggen- af in de diepte van de dood om dat meisje uit de klauwen van die machtige vijand los te rukken. Maar Hij doet alsof het niets is: "Word je wakker, lief meisje!".

Zó sterk is Hij!

Als je bij Hem hoort, ben je dus enorm machtig. Zelfs die grote vijand, de dood, is bij Hem vergeleken maar een kort slaapje!

En Jezus neemt haar bij de hand en zij staat op en is genezen en levend.

Ja, en tegelijk weten wij wel iets meer van het wonder in dat huis van Jaïrus. Want Jaïrus en zijn vrouw en dochtertje blijven gelukkig achter. Wat een blijdschap zal er daar geweest zijn!

Maar Jezus trekt verder.

Op weg naar Golgotha.

Want waarom kon Hij dat meisje uit de diepte van de dood omhoog trekken?

Waarom kan Hij zondige mensen het leven teruggeven?

Omdat Hij bereid was om in hun plaats de diepte van de dood in te gaan.

Om in hun plaats de straf over de zonde te dragen.

Tot diep in de hel is Hij afgedaald. En zijn eigen Vader stak geen hand naar Hem uit.

Hij heeft de macht over de dood, omdat Hij door zijn dood de rechten over het leven zou ontvangen. Hij heeft de sleutel.

Ja, we weten nog meer: Hij is ook opgestaan uit de dood. Hij zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel.

Begrijpt u het: Jezus zegt tegen die vrouw "uw geloof heeft u behouden" en in bijna één adem zegt Hij tegen die Jaïrus "wees niet bang, geloof alleen".

Het gaat blijkbaar om geloof. Om vertrouwen in God.

Markus wil zeggen: "Word wakker!! Kijk eens goed naar deze Jezus als je durft!!

Keer je om naar Hem en volg Hem!! Vertrouw Hem".

Vertrouwen, dat Hij weet wat Hij doet.

Vertrouwen, dat Hij liefde is, ook al gaat Hij soms een andere weg, dan wij hadden gekozen.

Wie gelooft hoeft niet bang te zijn.

En dat maakt, dat als het in je leven anders gaat, dan je had gewild, dat je daar niet bitter door wordt, maar dat je daardoor groeit. Groeit in geloof, in vertrouwen.

Op een dag zal Hij terugkomen en dan worden de poorten naar het nieuwe leven geopend. Dan zullen alle kinderen van God de nieuwe wereld binnenstromen. Genezen en rein. En we zullen de wijn nieuw met Hem drinken.

En samen zullen we Hem loven om zijn diepe wijsheid en grote liefde.

En iedere dag die voorbijgaat is een dag dichterbij die Dag.

Amen.

