

Pinksteren/Belijdenis 2017 – Romeinen 8: Kinderen zeggen Abba.

Orde van dienst:

Welkom

Witte roos in doopfont.

Zingen: votum en zegengroet van Sela zingen

Zingen: Psalmen voor nu 84: Wat hou ik van uw huis.

Wet: zingen van Nieuw Liedboek 310

Gebed

Kinderen: Heilige Geest – bloei.

Psalm 104: 8

Lezen: Handelingen 2: 1-11

Nieuw Liedboek 687

Romeinen 8: 1-17

E&R 319: 1, 2 Abba, Vader

Tekst: Romeinen 8: 14-17

Preek

Psalm 103: 5, 9

Getuigenis.

“Thank you God” - Jesus army songs

Geloofsbelijdenis en doop.

Doop van Jennifer Bello

Zegen.

Zingen: “Gebed om zegen” van Sela

Belijdenis Annemarijn en Esther

Zegen.

Zingen: “Heer wijs mij uw weg” - Sela

Geschenken

Gebed

Collecte tijdens de collecte: “How great is our God”.

Opwekking 540 Wees mijn verlangen

Zegen.

Feliciteren.

Welkom

Kinderen: bloei.

Broeders en zusters, jongens en meisjes, familie, gasten,

Wat doet de Heilige Geest?

Een tijdje terug sprak ik een vrouw. Zij was niet gelovig opgevoed.

Kende de kerk niet. Maar door een vriendin is ze op zoek gegaan en heeft zij de Here Jezus gevonden.

We hadden het over de Heilige Geest en zij vertelde mij, dat zij daar nooit iets van begrepen had. Dat vond zij zo vreemd: een Heilige Geest!

Bij het woordje geest dacht zij aan een geest, een spook. Zij vond het maar griezelig.

En zij vertelde, dat zij vreselijk had gehuild, toen zij begreep wat de Heilige Geest doet. Wat doet die Heilige Geest?

1. Hij maakt ons tot kinderen van de Vader:

Wat doet de Heilige Geest?

Dat is een moeilijke vraag.

Moeilijk.

Niet omdat er zo weinig over Hem te vertellen valt, maar omdat er zo véél over hem te vertellen valt. Door zijn kracht is heel dit heelal ontstaan. Dus iedere ster, iedere vogel, komt uit zijn handen. Iedere bloem bloeit door hem.

In Romeinen 8 noemt Paulus een heel bijzonder werk van Heilige Geest.

Dit: Hij neemt de angst uit je leven weg.

Angst voor ziekte en dood. Angst, zelfs angst voor God.

Hoe doet Hij dat?

Nou, dat doet Hij door ons één te maken met Jezus, de zoon van God.

Door de Geest leren we Gods barmhartigheid kennen.

Over de dood van Jezus op het kruis op Golgotha.

Over het nieuwe leven, dat komt.

En we gaan Hem volgen, Hem liefhebben en luisteren naar zijn woorden.

En zo worden we één met Hem.

Zijn Geest woont in ons, zijn liefde, en zo zijn we één.

Ja, en moet u eens zien wat we daardoor allemaal ontvangen:

-geen veroordeling meer voor ons.

-we hebben een nieuw leven en vrede

-onze onsterfelijke lichamen worden weer levend gemaakt

-we worden door Hem kinderen van God

-we worden erfgenamen van zijn koninkrijk.

Dat ontvangen we allemaal doordat we één met Hem zijn.

Alles wat van Hem is, is ook van ons.

Bijvoorbeeld: Als ik een boek naar een vriend in Amerika stuur en ik stop daar een briefje in, dan gaat dat briefje overal naar toe, waar dat boek ook heen gaat. Dat briefje zit in dat boek.

Het gaat mee in dat boek in het vliegtuig en het komt in dat boek bij mijn vriend.

Zo zijn wij in Christus.

En omdat wij één zijn met Hem ontvangen we ook alles wat Jezus ontvangen heeft.

En omdat Jezus de grote Zoon van God is, zijn wij ook zonen en dochters van God.

Dat ontvangen we. Daar hoeven we dus niet eerst iets voor te doen.

En dat is nieuw.

Voor Romeinen en Joden was dat nieuw.

Want de joden dachten telkens weer: hoe moet ik de wet onderhouden?

Wat moet ik doen om rechtvaardig te zijn voor God?

En de Romeinen en Grieken leefden vaak in angst voor hun afgoden en vroegen: 'Wat moet ik doen om de goden tevreden te houden?

Wat moet ik doen?

Ze waren soms zo angstig, dat ze zelfs kinderooffers brachten!

Je bent dan een slaaf van je god.

Maar een christen is geen slaaf van God, maar een kind van God.

De Geest vertelt over wat Jezus voor jou gedaan heeft. Over zijn offer aan het kruis op Golgotha.

Door hem ben je vrij.

Je hoeft niet bang meer te zijn, want God is geen verre god, die jou wil straffen en doden, maar Hij is je Vader, die voor je zorgen wil en jou liefheeft.

Dat bedoelt Paulus als Hij in vers 14 aan die christenen in Rome schrijft: *“Jullie hebben geen geest, die weer slaven van jullie maakt, waardoor je weer in angst moet leven, maar jullie hebben een geest ontvangen, die kinderen van jullie maakt. Kinderen van God”*.

God is voor jullie geen wrede heerser, maar Hij is jullie Vader!

Je hoeft dus nooit meer bang te zijn. Wat een bevrijding!

2. Hij doet ons bidden tot de Vader.

De Geest leert ons dus, dat wij door Jezus kinderen van God zijn.

En nu gaan we God ook zo noemen: Vader.

In vers 15 staat: “Abba, Vader”.

Dat woordje “abba” is een Aramees woordje.

En Aramees is een beetje een dialect van het Hebreeuws.

De taal, die Jezus van zijn moeder leerde.

Maar er is iets aparts aan dat woordje “abba”. . Want het woordje “abba” betekent niet zomaar “vader”. Abba betekent meer “pappa”.

En abba of pappa is eigenlijk geen woordje. Dat is meer de brabbeltaal van een peuter. Vaders en moeders weten dat wel.

De eerste woordjes van een peuter zijn wat geluiden. Het mummelt: “mammammamma” en “pappappappa”.

Of: “abbabbabba”. Abba.

Als je God jouw Abba noemt, dan maak je jezelf dus erg klein en afhankelijk. Een baby.

Je belijdt: ik ben helemaal afhankelijk.

Een baby kan nog niets verdienen. Alles moet het ontvangen.

Zo'n kindje is ook nog helemaal niet berekenend.

Het heeft helemaal geen bijbedoelingen.

Een kind van 8 kan al denken: “Als ik vandaag lief ben voor pappa, dan gaan we misschien morgen naar het strand”.

Maar zo'n baby'tje kan zelfs dat nog niet denken. Dat ligt gewoon in de armen van pappa of mamma en lacht en laat zich knuffelen.

Het drinkt en slaapt en leeft van de liefde. Als een kind.

Het vertrouwt volkomen op zijn of haar vader.

Tegelijk: dat is niet zo eenvoudig.

Als volwassene wil je geen baby meer zijn.

Grote mensen willen onafhankelijk zijn en voor zichzelf zorgen.

Je wilt het waard zijn. het zelf verdienen. Je wilt geen kind zijn of een bedelaar, die zijn hand op moet houden.

Wie wil er als volwassen man nu een kind zijn, een peuter?

Ja, en toch gebeurt het.

Grote mensen leren door het evangelie God kennen. Zijn liefde en zijn vergeving. Zijn grote kracht en zijn diepe wijsheid.

En dan gebeurt het grote wonder: zij geven zich over.

Zij buigen hun hoofd en zeggen “Abba, Vader!”.

En dat is een groot wonder!

Want stel u voor: een mens, die het liefste vrij wil zijn en groot.

Die het liefste God en zijn geboden buiten zijn leven schuift.

Deze mens knielt voor God en zegt “Abba”, “Pappa”.

Waar eerst afstand was of opstandigheid komt nu vertrouwen en liefde.

En overal op de wereld zien we dat gebeuren: kinderen knielen, vaders vouwen hun handen, moeders sluiten hun ogen, zieken zoeken naar woorden en eenzame strijders buigen hun hoofd en zeggen: “Vader”, Abba, “pappa”.

Het is het eerste woordje van het eeuwige gesprek, dat de mens weer met de HERE voert.

Dat “zelf verdienen”, dat noemt Paulus vertrouwen op het vlees. Op je eigen kracht.

Tegenover dat zelf verdienen, dat vertrouwen op je eigen vlees, je eigen prestaties, staat het vertrouwen op de Geest. De Geest, die jou vertelt, dat de Here Jezus alles al voor jou gedaan heeft. Hij bracht het grote offer op Golgotha. Hij onderging de eeuwige dood.

Je hoeft niet bang meer te zijn, want God is geen verre vreemde god voor jou, die jou wil straffen en doden, maar Hij is je Vader, die voor je zorgen wil en jou liefheeft.

Bij de doop van Jezus in de Jordaan klonken deze woorden: “Jij bent mijn geliefde zoon, in jouw vind ik vreugde”.

En als jij in Jezus gelooft, hem volgt, dan zegt hij dat ook tegen jou: “Jennifer, Annemarijn, Esther, jullie zijn mijn geliefde dochters, in jullie vind ik vreugde”.

3. Hij helpt ons ook om te lijden voor de Vader.

Pinksteren is dus een heel blij feest. Maar: ook een gevaarlijk feest.

Want we zijn met Jezus kinderen van God. Maar, zegt Paulus, dat we ook delen in zijn lijden.

Wat voor lijden?

Nou, bijvoorbeeld, het lijden, dat ook op Jezus af kwam.

Spot. Gevangenis en zelfs dood. Duizenden christenen worden vervolgd.

Er is ook nog een ander lijden.

Want we worden door het geloof kinderen van God.

Het is een geschenk.

Daar hoef je dus niet eerst heel veel voor te doen.

Je hoeft niet eerst heel de wet tot in de puntjes te houden.

Je mag komen zoals je bent.

Zoals de verloren zoon thuis kwam: vuil, berooid en met niet anders dan een diep schuldbesef.

Zo mogen mensen bij God komen en Hem Vader noemen.

De drugsverslaafde en de prostitué.

De arbeider en de puber. De alcoholist en de achtergelaten vrouw.

Je mag komen zoals je bent bij God.

Alleen: deze God laat je niet zoals je bent.

Daar heeft hij ons veel te lief voor!

Zoals die verloren zoon: zijn vader omarmde hem, terwijl hij nog vuil was en stonk naar de varkens. Maar daarna zei hij: was hem, geef hem nieuwe kleren en een ring aan zijn vinger.

Zo gaat de HERE aan ons werken.

God gaat ons zo maken, dat we steeds meer op zijn Zoon gaan lijken.

Hij maakt ons even eerlijk als Hem.

We worden even gehoorzaam als Hem. We liegen niet meer en stelen niet meer. We plegen geen overspel meer en zijn trouw aan onze eigen vrouw of man.

Maar: dat gaat niet zomaar.

Als de Heilige Geest je leven binnen komt, gaat Hij je leven vernieuwen, renoveren, maar dat proces doet pijn.

Stel u eens voor, dat je leven **een huis** is.

Maar, dat huis is wat vervallen en versleten. Het is vuil.

Nu komt de Heilige Geest erin wonen en Hij gaat het huis opknappen, renoveren.

In het begin snap je het wel: Hij repareert de dakgoot en het dak.

En, ja, dat was ook wel nodig, want het dak en de goot lekte.

Hij verft de deurposten. En, ja, dat was wel nodig. Had al eerder moeten gebeuren.

En daarbij: tenslotte is de Heilige Geest Hoog Bezoek.

Alleen: daar blijft het niet bij! Hij gaat veel verder. Hij doet dingen, die je niet zomaar had verwacht. Dingen, die pijn doen.

Hij gaat de kamers veel groter en ruimer maken en daarom slaat Hij er muren uit.

En dat doet pijn.

Hij breekt de voordeur uit om de ingang veel ruimer te maken voor vrienden en gasten.

Maar ook dat doet pijn.

Hij sloopt die oude koelkast eruit waar jij al je drank in bewaarde.

Je computer gaat eruit met al je geliefde porno-sites

De safe, waar je al je geld zo goed voor jezelf bewaarde: naar de sloop.

Hij maakt de ramen groter, zodat er meer licht je leven kan binnenkomen.

Ja, Hij gaat nog verder: Hij maakt je huis niet alleen groter, maar Hij bouwt er vleugels aan en zet er torens omheen en legt een schitterende tuin aan vol vruchtbomen en bloemen.

Wij dachten, dat de Heilige Geest van ons levenshuis een mooi keurig huisje zou maken. Wat dingen repareren en zo.

Maar de Geest heeft ander plannen: Hij maakt van ons kleine, vervallen levenshuisje een paleis, nee, een tempel en Hij gaat er zelf in wonen.

Het is dus gevaarlijk om Pinksteren te vieren. Want je wordt door de Geest een kind van God. En deze God houdt zoveel van je, dat Hij je leven gaat veranderen. Tot bloei brengen. Hij snoeit er in. Omdat Hij wil dat we vruchten voortbrengen.

Zullen jullie het niet vergeten, Jennifer, Annemarijn en Esther?!

Jullie zijn door Jezus kinderen van God en mogen vader zeggen.
Maar vergeet niet, dat je ook deelt in het lijden van Jezus.

4. Hij maakt ons tot erfgenamen van de Vader.

We zijn erfgenamen.

Weet u wat het typerende is van een erfenis?

Dat je iets krijgt, waar je niet voor hebt gewerkt, maar waar een ander voor heeft gewerkt.

Je opa en oma, je vader en moeder, je oom of een vriend.

Zo ontvangen wij wat Jezus voor ons heeft verdiend. Omdat we zijn broeders en zusters zijn. Wat is die erfenis?

Dat we delen in de verheerlijking van Christus.

Wat is dat: "verheerlijking van Christus"?

Ja, dat is de glorie van Christus, Gods Zoon.

Dat is delen in zijn overwinning op de zonde en de dood.

Dat is eeuwig leven op de nieuwe aarde bij God.

Waar geen ziekte meer is en geen dood. Waar geen leugen is of eenzaamheid. Alle pijn en strijd is voorbij. De satan en zijn rijk voor altijd ten onder. Alle tranen worden van de ogen afgewist. En wij, wij wonen voor altijd bij God.

Ja, eigenlijk vertelt de Bijbel ons niet eens zoveel over dat nieuwe leven. Er staat zelfs, dat het zo mooi is, "als geen oog ooit heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklimmen. Al wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben".

Het zal er zo mooi zijn, dat we een eeuwigheid nodig zullen hebben om alles te zien.

Amen.

De doop van Jennifer:

De doop is door Jezus zelf ingesteld. Bij de doop word je in water ondergedompeld of met water besprenkeld. Hij wil ons door het water laten zien, wat we in het evangelie horen. Dat is ten eerste, dat we in een wereld vol kwaad geboren worden. En dat dat kwaad ook diep in ons eigen hart is doorgedrongen. Verzet tegen God. Egoïsme. De Here God, die de liefde zelf is, wil dat kwaad niet. Hij wil ons nieuw maken en zo mooi als Jezus is.

Dat kunnen en willen we niet zelf. Daarvoor moeten we naar Jezus vluchten.

Daarnaast wil Hij laten zien, dat je je leven opnieuw moet en mag beginnen, als je Gods Koninkrijk wilt binnengaan. De Bijbel noemt dat "opnieuw geboren worden". Bekering.

Als je dat beseft, kun je je alleen nog maar klein maken voor God en aan Hem vragen om hulp, want je kunt jezelf niet redden. Alleen Jezus Christus kan dat, door je vuilheid af te wassen en je een nieuw leven te geven.

De doop is een teken en zegel dat Jezus Christus dat graag wil. Hij heeft daarom de opdracht gegeven te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Door je doop laat God de Vader je zien, dat hij een eeuwig genadeverbond met je sluit. Hij neemt je aan als zijn kind en erfgenaam. Hij zal altijd voor je zorgen. Het kwaad houdt hij bij je vandaan of hij laat het bijdragen aan het goede.

De Zoon laat zien dat hij al je zonden van je afwast. Hij laat je helemaal delen in zijn dood en opstanding en geeft je een nieuw leven.

De heilige Geest komt in je wonen. Hij maakt je één met Christus. En zo is alles wat van Christus is ook van jou: je bent kind van God en je ontvangt eeuwig leven.

Zo geeft God zich helemaal aan jou.

En jij mag jezelf helemaal aan God geven. Zo gaat dat in de liefde!

Je breekt daarom met alle kwaad en met alles wat God pijn doet.

Dat gaat niet vanzelf en van de ene op de andere dag. Leven met God doe je met vallen en opstaan. Laat je daarom niet ontmoedigen als je valt en zwak bent. Hij wil je steeds weer vergeven, als je daarom vraagt. Hij is als een Vader voor je.

Kleine kinderen worden gedoopt, omdat zij door hun gelovige ouders in het verbond geboren worden. Zij horen zo bij de kudde, de gemeente, en

delen zo in de belofte van het evangelie. Als teken daarvan ontvangen zij de doop.

Volwassenen worden gedoopt, als ze tot inkeer zijn gekomen, hun zonden hebben beleden en belijdenis hebben gedaan van hun geloof in Christus. Johannes de Doper doopte ook alleen die mensen, die hun zonden beleden. Ook de apostelen doopten alleen die volwassenen, die tot inkeer kwamen, hun zonden beleden en Jezus als hun verlosser gingen volgen. Daarom doopt de kerk alleen die volwassenen die de rijke inhoud van de doop uit het evangelie hebben leren begrijpen en van hun geloof rekenschap afleggen door hun persoonlijke belijdenis.

Gebed.

Geliefde zuster, Je staat hier voor God en zijn gemeente om je geloof te belijden. Ik vraag je eerlijk te antwoorden op de volgende vragen.

*Geloof je in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest, de drie-enige God?

*Erken je dat je als zondig kind van Eva op de wereld bent gekomen en dat je van nature niet kunt doen wat goed is in Gods ogen?

*Beken je dat je de geboden van de Heer hebt overtreden met zondige gedachten, woorden en daden? Heb je daar berouw over?

*Geloof je dat Jezus Christus als verlosser geschonken is en dat Hij je rein maakt en een nieuwe leven geeft? Dat je door de heilige Geest een deel van zijn lichaam wordt?

*Zul je in deze Jezus blijven volgen?

* Verlang je ernaar God en je naaste lief te hebben, met de zonde te breken en vol ontzag voor God te leven?

*Beloof je de gemeente te dienen, trouw met haar naar het woord te luisteren en het avondmaal te gebruiken?

Jennifer Bello, wat is daarop je antwoord?

Zegenbede

Al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister.

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

Jullie staan hier voor God en zijn gemeente om jullie vertrouwen in God te belijden. Ik verzoek jullie eerlijk te antwoorden op de volgende vragen.

*Geloven jullie in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest, de drie-enige God van jullie doop?

*Erkennen jullie, dat ook jullie op een wereld vol zonde zijn geboren en dat die zonde ook in jullie hart zit? Beseffen jullie, dat dat God raakt tot diep in zijn hart? Bekennen jullie dat jullie de geboden van de Heer hebben overtreden met zondige gedachten, woorden en daden? Hebben jullie daar berouw over?

*Geloven jullie dat Jezus Christus als verlosser ook aan jullie is gegeven en dat jullie door de heilige Geest nu helemaal bij hem horen. Zelfs deel van zijn lichaam? Geloven jullie dat God jullie door Christus' offer al jullie zonden vergeeft?¹

*Belijden jullie dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, van de hele Bijbel, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de volkomen leer van de verlossing is? Zullen jullie, zolang jullie mogen leven, bij deze belijdenis blijven en alles verwerpen wat tegen Gods woord ingaat?

*Aanvaarden jullie de belofte en de vreugdevolle roeping van Gods verbond van genade, waarvan de doop teken en zegel is? Verlangen jullie ernaar om God en jullie naasten lief te hebben, met de wereld van de zonde te breken, wat zondig in jullie is af te laten sterven en vol ontzag voor God te leven? Beloven jullie dienstbaar te zijn aan de gemeente, trouw met haar naar het woord te luisteren en het avondmaal te gebruiken? Zullen jullie je gewillig onderwerpen aan alle christelijke terechtwijzingen?

Wat is daarop jouw antwoord?