

# Themadienst: “Het staat in de sterren”- Openbaring 12.



## Orde van dienst:

Welkom

Votum en groet van Sela

Gebed

Uitleg “Het Lam Gods”- van gbrs van Eijck.

Lezen: Openbaring 12

Zingen: “Als alles duister is” –Sela/Taize

Uitleg Openbaring 12 in drie luiken:

1. Openbaring 12: 1-6: over een vrouw, een draak en een kind.  
Zingen: “Juicht, Hij is verheerlijkt”- Sela
2. Openbaring 12: 7-12: over een draak en een Lam.  
Zingen: Opwekking 638 “Prijs Adonai”.
3. Openbaring 12: 13-18: over een draak, een vrouw en haar kinderen.  
Zingen: “Whom shall I fear?”.

Aankondiging gebedsdoos.

Luisterlied: “Bid met mij” – Sela – Gebedsbriefjes in de doos.

Lofzangblokje: GK 109 Hallelujah, lof zij het Lam.

Opwekking 615 Waardig is het Lam

Tienduizend redenen.

Gebed

Collecten

Nieuw liedboek 1006: “Onze Vader in de hemel”.

Zegen.

## Inleiding: September 23 2017.

Ik ben op 21 januari geboren en dus ben ik een waterman.

Dia2

Het staat in de sterren.

En dit is mijn karakter. ....

dia3

Ook dat staat in de sterren.

Het heeft allemaal te maken met de tekens van de dierenriem.

Dia4

Je ben een stier of een tweeling of een vis of een maagd of een kreeft....

Astrologie.

Dat is iets anders dan astronomie. Astronomie is wetenschap. Het bestuderen van het universum.

Even heel kort door de bocht: Astrologie is volksverlakkerij.

De bijbel waarschuwt daar dan ook heel intens tegen: de heidenen zoeken houvast in de sterren. Zijn volk heeft een levende en trouwe God.

In de afgelopen maanden stond er nog iets in de sterren.

Dia5

Er stond, dat de Here Jezus op 23 september terug zou komen om zijn gemeente op te nemen en in de hemel te brengen. Het zou het begin zijn van de grote verdrukking en van oorlogen. Sommigen zeggen zelfs dat de aarde zal vergaan.

Dit plaatje zie je vaak terug op het Internet.

Dia6

Dit zou kloppen met Openbaring 12.

Dia7

Is dit waar? Wat bedoelt Openbaring 12?

Ik waarschuw alvast: dit wordt geen simpele dienst. Geen simpele preek.  
Maar het zal je wel veel inzicht geven in het hart van het evangelie.

### **Lam Gods:**

Openbaring 12 is een drieluik.

Zoals bijvoorbeeld het schilderij: "De aanbidding van het Lam Gods".

Geschilderd door de gbrs. Van Eijck in Gent rond 1430.

Dit hangt in de st.Baafskathedraal in Gent.

Dia8

Het is een drieluik. Drie panelen.

Dia9

Op het centrale paneel staat een altaar en op het altaar een lam, dat geslacht is.

Van alle kanten stromen er mensen toe om het lam te aanbidden. Het lam is Jezus.

dia10

Dit tafereel komt uit Openbaring 12. Dat lezen we zo.

Boven dit paneel zie je Jezus op de troon. Hij is koning.

Dia11

Naast hem Maria en Johannes de Doper.

Op de zijpanelen zie je Adam en Eva. En engelenkoren.

Zo ziet het eruit als de zijpanelen gesloten zijn.

Dia12

**Openbaring 12** is dus een Drieluik. Lijn van de hele geschiedenis.

Dia13

Het gaat over de centrale plaats van Jezus.

Jezus als kind.

Jezus als Lam.

Jezus als Koning.

-----

### **Preek:**

**Inleiding:** We leven in een tijd waarin veel christenen worden vervolgd om hun geloof in Jezus.

Ze moeten vluchten en zijn alles kwijt. Verliezen soms het leven.

Zo was het ook al in de tijd van Johannes.

Hij was zelf verbannen naar een klein eiland in de Middellandse zee. Patmos.

Om hem heen hoorde hij over de strijd tegen de christenen. En dus tegen Christus.

Alleen al de verhalen over keizer Nero.

Hij stak de lichamen van christenen op houten palen in zijn grote tuin. En stak ze in brand.

Zo konden zij zijn feest mooi verlichten.

En je snapt de vraag van veel leerlingen in die tijd: Waarom gebeurt dit? Waarom beschermt Jezus ons niet? Hij heeft toch alle macht!??

En dan laat Jezus aan Johannes iets zien van de achtergrond. Van de hemel en God op zijn troon.

Van de grote tegenstander: satan.

Van de strijd achter de strijd.

Van Jezus die de satan overwint. Openbaring is een troostboek.

Dia14

### **Luik 1: Jezus als kind.**

### **Thema-dia 15**

Johannes mag als apostel van Jezus even in de hemel kijken.

Alsof het grote doek even opzij wordt getrokken.

En wat hij mag zien is overweldigend. Al eerder zag Johannes God op zijn troon. Hij zag engelen. Een boekrol met wel zeven zegels. Een lam. Tienduizenden mensen voor de troon van God. Gezang.

Wat gebeurt er veel in de hemel!

En dan ziet hij in de hemel een indrukwekkend teken: hij ziet een vrouw.

Ze is bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren om haar hoofd.

Alle lichten in de kosmos richten zich op haar.

De lichten van God.

Ze is getooid met hemelse glorie.

Ze staat zo tegenover de aardse macht van Rome. Van Nero en zijn afgoden.

Wie is zij?

In de Rooms Katholieke traditie wordt zij met Maria verbonden. De hemelkoningin.

In de st. Baafskathedraal staat ook een beeld van Maria.

Dia16

Voor een hemelsblauw kleed. Sterren om haar hoofd.

Onder haar voeten vermorzelt zij een heftig kronkelde slang.

Maar die vrouw kan niet alleen maar Maria zijn, als je verder leest.

Het is de moeder van de Messias. De moeder waaruit de Messias geboren is. Het is Eva, het is Israël, het is Maria en het is zelfs de gemeente. De vrouw is het volk van God. De gemeente.

De vrouw uit Genesis 3.

Dia17

God de HEER vervloekt dan de slang, omdat hij de mens heeft misleid en kondigt zijn ondergang af.

Hij zegt dan: "Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel."

De sluwe slang, de satan, zou worden verslagen. Door de vrouw en haar kinderen. Haar Kind.

De strijd, de vervolgingen, de verleidingen, de spot tegen de kinderen van God stammen al uit die tijd: de satan zou er alles aan doen om de kinderen van God bij hem weg te jagen.

Weg te verleiden. Weg te liegen. De verleider is onze grootste vijand.

Maar de vrouw zal overwinnen.

En daar staat zij nu: in al haar glorie. Alle lichten uit het universum zijn op haar gericht.

Tegelijk is zij wel heel erg kwetsbaar, want zij is zwanger en ze schreeuwt het uit van de pijn.

De barensweeën golven door haar lichaam. Ze is in nood. Verlamd door de pijn.

Ze is zo kwetsbaar als het kind dat ze zal baren.

En dan ziet Johannes nog een ander teken in de hemel.

Hij ziet een grote vuurrode draak.

Het is echt een draak. Vuurrood en met wel zeven koppen. Bloeddorstig en sterk.

Hij heeft wel tien horens en dus een enorme stootkracht. Op zijn koppen tien kronen: hij is de grote heerser op aarde. Die door verleidingen en leugens de mensen op aarde in zijn greep heeft.

Hij is zo machtig, dat hij met zijn sterke staart een derde van de sterren uit de hemel op de aarde smijt. Hij richt enorm veel schade aan in de kosmos van God.

De vrouw is vol van hemelse glorie. De draak vol aardse macht.

Dan ziet Johannes, dat die machtige draak voor de vrouw gaat staan. Hij wacht op het moment, dat het kind geboren wordt. Om het daarna te verslinden. Te vernietigen.

Het is een ongelijke strijd. Een machtige draak tegen een pasgeboren baby.

Het is een ongelijke strijd. Een machtige draak tegen een pasgeboren baby.

Dat kind heeft geen kans!

Maar, dan ziet Johannes dat die draak helemaal geen kans krijgt.

Want het kindje wordt geboren. Het is een jongetje. De Messias.

Maar zodra het geboren is, wordt het weggevoerd en meegenomen naar God en zijn troon.

De hemel. Daar is het veilig. Daar kan die draak niet bij. Want God is sterker.

De vrouw wordt naar de woestijn gevoerd. Er wacht op aarde nog een moeilijke tijd.

De draak blijft verslagen achter.

Johannes zag in zijn visioen de tijd van het Oude Testament. De slang uit het paradijs. Eva.

De tijd waarin Israël van alle kanten wordt bedreigd. Overal zie je de slang bezig om het volk te vernietigen. Om te voorkomen dat het kind van Eva geboren zal worden.

Kaïn, die zijn broer doodt. Het geweld in de oertijd. De Farao in Egypte. De tijd in de woestijn. De haat van Assur en Babel. Herodes, die het kind van Maria wil doden, dat in Bethlehem geboren is. De haat tegen Jezus, die hem aan kruis brengt.

Hoe kwetsbaar kun je zijn!

Maar God wekt Jezus op uit de dood en voert hem naar de hemel.

De slang is verslagen. Zijn eerste vernedering. Jezus heeft nu alle macht. In hemel en op aarde.

Wat gaat hij daarmee doen?

## **Luik 2: Jezus als lam.**

Thema-dia18

Je zou verwachten, dat Jezus, nu hij alle macht heeft, de slang, de satan, voorgoed zou vernietigen.

Dat zou ik tenminste doen!

In één keer alle leugens en kwaad en pijn de wereld uit! Iedereen gelukkig.

Maar het gaat anders.

De slang wordt opnieuw vernederd. Nu niet door een kind, maar door een lam.

Zelfs door het bloed van een lam. Een geslacht lam. Een dood lam.

Hoe kan dat: een draak doden door een lam??

Nou, de draak wil met zijn engelen het kind achterna. Hij wil de hemel binnendringen en dat kind alsnog vernietigen. Hij is woest! Vernederd.

Maar dan stuit de draak op het leger van God. De sterke engel Michaël en zijn engelen versperren hem de weg. Zijn uitsmijters werpen hem met zijn leger op de aarde. Dia19

En dan klinkt er een luide stem: *“Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. ....”*.

Ik weet niet wat jij denkt, maar ik denk: “Hoe bedoelt die stem dat? Waar is die redding dan? Ik zie nog zo weinig van die overwinning! Ik zie nog zoveel oorlogen, leugens, pijn, mensen op de vlucht...”.

Hoe bedoel je overwinning?

En waarom hebben Michaël en zijn engelen zo lang gewacht?!!

Ze hadden toch veel eerder in kunnen grijpen en de slang verslaan?!!

Ze hadden eeuwen vol pijn kunnen voorkomen.

Maar ze grijpen pas in als het kind in de hemel is. Bij de hemelvaart.

Wat is dit? Waarom nu pas?

Omdat het nu pas kon. Nu pas mocht.

Want de engelen van God stonden al eeuwen klaar. Liepen al eeuwen rond in uniform. Niet voor niets worden zij de legerscharen van God genoemd. In de kerstnacht, als Jezus geboren is, verschijnen ze dan ook als een leger aan de herders.

Maar als het kind in de hemel is, grijpen ze pas in. Waarom nu pas?

De kern van het antwoord begint bij een andere vraag: “Wat is de macht van satan?”.

Want de satan is ook maar een schepsel.

Eén machtswoord van God en hij lost op in het grote niets.

Waarom doet God dat dan niet?

Wat is de macht van Satan? Wat maakt hem zo sterk?

En hoe kan een lammetje hem uiteindelijk verslaan? Een man aan een kruis?

De kracht van satan is, is dat God zo rechtvaardig is. Zo eerlijk. Dat zijn woorden altijd betrouwbaar zijn en waar. De satan parasiteert op de betrouwbaarheid van God.

In het paradijs had God tegen Adam en Eva gezegd: ‘Als je van de boom van kennis van goed en kwaad eet, zul je sterven’.

Hij bedoelde: als je je losmaakt van mij, als je zelf gaat uitmaken wat goed en kwaad is, zul je sterven.

Want je kunt niet zonder mij. Niet zonder mijn liefde. Niet zonder mijn hand, die je leidt en beschermt. Je kunt je niet losmaken van de bron van leven. Een baby kan niet overleven zonder zijn moeder.

En wat deed de slang: hij verleidde Adam en Eva ertoe om toch van de boom te eten. Om God te wantrouwen. Satan verleidde hen door leugens tot zonde en klaagt ze daarna aan bij God.

Hij wist: God is rechtvaardig. Hij zal Adam en Eva oordelen. En het gebeurde: Adam en Eva worden een stervende wereld ingestuurd.

Zie je de macht van satan: hij is een verleider. Een aanklager. Eerst verleidt hij je om te zondigen. En dan klaagt hij je aan bij God.

Hij kent je zwakke plek. Je zwak voor geld. Je zwak voor seks of je verlangen naar eer. Juist daar komt hij steeds weer binnen. Bij je verslavingen. Verleidt je. Klaagt je aan bij God. En het lastige is: de satan heeft gelijk.

Je was weer zwak. Je hebt weer geroddeld om er zelf beter uit te komen. Je hebt weer naar porno gekeken. Je hebt weer ....

Hij klaagt je aan. En omdat God rechtvaardig is, moet hij je loslaten. Moet je sterven.

Dat is zijn kracht.

Gods rechtvaardigheid en onze zwakheid.

Maar, zegt die stem, er is redding.

Hoe?

Door een lam.

Want dat lam gaat sterven in jouw plaats. Aan het kruis op Golgotha.

Hij draagt jouw dood en jij ontvangt zijn leven.

Hij nam onze plaats in. Het oordeel is gedragen.

En nu heeft de satan geen recht meer op ons. Geen macht.

Iedereen, die van Jezus getuigt en hem aanvaardt als zijn advocaat, die wordt vrijgesproken!

Dia 20

Dat wordt bedoeld als die luide stem zegt: *“Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht aanklaagde bij onze God, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen .....*”

Dat is het hart van het evangelie: Jezus is het lam. Hij offert zich zelf in onze plaats.

Er is dus vergeving. Vrede met God.

We zijn overwinnaars. Door Jezus. De hemel barst uit in luid gejuich.

Alleen: hoe gaat het nu verder op aarde?

### **Luik 3: Jezus als Koning.**

Thema-dia21

In de hemel is het feest.

Maar hoe gaat het verder op aarde?

Want de satan is woest. Hij is nu twee keer vernederd en getergd. Opnieuw neergeworpen.

Hij kan het kind niet meer bereiken en achtervolgt nu de vrouw. De christenen.

Vervolgen is de nieuwe strategie.

Vervolgen en verleiden.

Mensen losmaken van Jezus, hun redder. Hij kan de redder zelf niet meer bereiken, maar hij kan wel de reddingslijn doorsnijden, die mensen met Jezus verbindt. En dat probeert hij.

Hij wil dat je Jezus loslaat.

Niet meer in God zelf gelooft.

Dat je de kerk loslaat. De mensen, die als een veilige muur om te heen kunnen staan.

Zoals een leeuw een gewond dier probeert te isoleren uit de kudde.

De draak vervolgt de vrouw.

Hij spuugt een enorme stroom water uit zijn bek achter haar aan. Om haar mee te sleuren. Onder te laten gaan. De vervolgingen waren in de dagen van Johannes heel erg. Keizers als Nero en Domitianus waren wreed voor de volgelingen van Jezus. Honderden zijn verdrinken, gedood, verbrand, voor de wilde dieren gegoooid. Maar op een dag zijn ook zij gestorven en begraven in de aarde. Maar de draak gaat verder. Hij vervolgt nu de rest van haar kinderen. Al die mensen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.

Dat is de tijd waar wij in leven.

Je ziet het om je heen. De vervolgingen. Mensen op de vlucht.

Je voelt het elke dag. Verleidingen. Mensen verslaafd aan eer of drank of seks.

Je ziet mensen de kerk loslaten. Welvaart maakt dat je denkt dat je de kerk en je broers en zussen in de kerk niet meer nodig hebt.

Maar God komt de vrouw, zijn volk, te hulp: op de vleugels van de arend brengt hij haar naar de woestijn. Zoals hij eens zijn volk de woestijn in leidde, toen het achtervolgd werd door de Faraó van Egypte. De woestijn als veilige plek.

Ook de plek waar God zijn volk zijn liefde bewees: hij gaf het volk water en manna en vlees. Af en toe een oase.

De woestijn. Want in de woestijn ben je echt helemaal afhankelijk van God. Door die woestijn ga je dat ook zien. Verbaas je er niet over, als je leven als een woestijn aanvoelt. Door teleurstellingen. Eenzaamheid. Ziekte. Zwakheid. Pijn.

In de woestijn leer je dat je jezelf niet kunt redden.

Vlucht naar God toe.

De woestijn is ook de plek waar je onderweg bent. Want je kunt niet wonen in een woestijn.

Je kunt er misschien doorheen trekken. Onderweg naar het beloofde land.

Dat zijn wij.

Onderweg.

Naar het koninkrijk van Koning Jezus.

Want dat is onze troost: Jezus is in de hemel op de troon. Wat er ook gebeurt: Hij heeft alle macht. Schuil bij hem. Hij gaf zijn leven voor je en heeft je lief.

Amen.