

# Lukas 1: 26-37: “Liefde maakt vindingrijk” - advent 2017

---

## Orde van dienst:

Welkom

Advent-moment: Bijbellezing  
Kaarsen

Zingen: NLB 449

Votum en groet

NLB 441: 1

Kyriegebed

NLB 466: 1, 2, 6, 7

Wet

NLB 475: 1, 3

Gebed om de Geest

Lezen: Lukas 1: 26-37

NLB 444 / cantate Bach voor cantorij en orkest

Preek

NLB 488

Gebed

Collecte – tijdens de collecte 2 koralen uit het Weihnachtsoratorium van Bach

Slotzang NLB 482

Zegen.

-----



## Preek:

Liefde maakt vindingrijk.

Dat ken je wel.

Je bent hevig verliefd op een meisje. En dus wil je haar zien. Bij haar zijn.

Je verzint van alles om bij haar in de buurt te komen. Met haar te praten. Haar aandacht te vangen.

Op een dag ga je zelfs met haar naar de stad en loop je geduldig kledingzaak in en kledingzaak uit en vind je alles mooi wat ze aantrekt. Als je maar bij haar kunt zijn. Als zij jou maar leuk vindt.

Liefde maakt vindingrijk.

Je dochter is met een vriendin op vakantie in Peru. Ze raakt vermist. Wordt maar niet gevonden.

En wat doe jij? Je wordt bijna verstikt door de liefde voor je kind. Je stapt op het vliegtuig en zoekt de plek waar ze het laatste was. Je loopt opeens door de meest onherbergzame bergpassen. Langs ravijnen. Niemand die jou tegenhoudt.

Zo gaat dat in de liefde: die vindt altijd wel een weg. Liefde maakt vindingrijk.

Je hebt een conflict met je broer. Hij heeft je diep geraakt.

En toen heb jij scherp gereageerd. Je wilde hem ook raken en pijn doen.

En sindsdien is het stil.

Maar de weken en maanden gaan voorbij. Het stof daalt wat neer. En je denkt vaak aan je broer.

Bijna elke dag. Je denkt aan de tijd dat je samen speelde. Samen voetbalde. Samen lachte. Eigenlijk zou je het weer goed willen hebben. Het is je broer. Maar hoe?

Zou hij het wel willen? Zou hij alleen maar verwijten en jou dus opnieuw pijn doen?

En wat doe je: je neemt het risico. Het risico van de liefde. Je pakt je telefoon en je laat een grote fles Port brengen. Want daar houdt hij zo van. Met een kaartje eraan met alleen maar de woorden: “Het spijt me. Ik mis je”.

Liefde wil de ander niet kwijt en dus vind je altijd wel een weg om het weer goed te maken.

En dat is het thema van deze preek en de kern van het evangelie: "Liefde maakt vindingrijk".  
Dat is onze God: zijn liefde voor de wereld is zó groot, dat hij zelfs zijn enige Zoon mens liet worden.  
In een voerbak. Aan een kruis. In ons hart.  
Hij legt een weg, die er helemaal niet lag. En juist aan Maria kun je dat zien.

Thema: **Liefde maakt vindingrijk.**

1. Zo komt God naar mensen.
2. Zo komen mensen tot God.

### 1. Zo komt God naar mensen.

Opnieuw daalt er een sterke engel af van de hemel naar de aarde. Gabriël.  
Nu landt hij niet in Jeruzalem. In de tempel. Maar in het donkere Galilea.  
Alleen dat al.

Want in die engel daalt er een stukje hemel af naar de aarde. Daalt God zelf af.  
Zo kwam hij bij Adam en Eva. Bij Abraham en Sarah. Ontmoette Hij Mozes. Daalde Hij af in de  
tabernakel. Kwam hij bij Zacharias. En nu hier. Bij Maria.  
En de engel begroet haar met het mooiste woord. Het woordje "genade".  
Steeds weer is het God, die begint. Die afdaald.

En die engel daalt af in het echte mensenleven.

Hij landt in Galilea.

Voor ons hoort dat nog helemaal bij Israel. Maar toen niet: Galilea was heidens gebied geworden. Vol  
Romeinse bouwwerken en cultuur. Onrein gebied in de ogen van de leiders in Jeruzalem.

Donker Galilea.

Hij landt in Nazareth.

Een onooglijk gehuchtje.

Zo klein en zo zonder betekenis, dat je het nergens terugvindt in de geschiedenisboeken.

Het wordt dan ook de spotnaam voor Jezus: Jezus de Nazoreeër. Het komt zelfs als een spotnaam op  
een bordje boven het kruis: "Jezus de Nazoreeër, koning der joden".

Dia.

Hij landt in Nazareth.

En daar verschijnt de engel van God in het huis van zo maar een meisje. Maria.

Ze is zo jong, dat ze nog niet eens getrouwd is. Al wel uitgehuwelijkt. Nog niet samen.

Ze zal daarom zo'n 15 jaar geweest zijn. Stel je voor. Meisjes in onze dagen hebben dan nog niet eens  
hun VMBO- of HAVO-diploma!

De engel komt haar huis binnen. Haar leven. Haar ... alles.

Heel haar leven komt op zijn kop te staan!

Want die engel legt een belofte, een missie, in haar leven neer, die zo groot is: "Maria, jij wordt de  
moeder van de grote Zoon van David. Moeder van de Zoon van de allerhoogste God!".

Door dat gewone meisje heen gaat God zijn mooiste belofte laten opbloeien: de Messias komt!

Stel je voor!

De weg van God wordt nog wonderlijker.

Want Maria weet ook wel waar de kinderen vandaan komen.

Ze is nog jong, maar ze is niet naïef.

Wij denken soms, dat mensen in die tijd veel makkelijker van alles geloofden. Heel bijgelovig waren.

Een lager IQ hadden dan wij in onze tijd en kennismaatschappij.

Maar dat is niet zo.

En als joodse vrouw was het daarnaast zeer vreemd om te geloven, dat God mens zou kunnen  
hebben of een zoon zou hebben. Er is toch maar één God!?!

Er waren voor haar dus ook enorme obstakels om zomaar te geloven wat de engel zei.

Maria reageert dan ook zoals wij zouden reageren: "Hoe kan ik nu een kind krijgen, als ik nog niet met een man de liefde heb bedreven?".

Het antwoord is heel bijzonder.

Er komt niet een hele verklaring. Geen verhaal over gemeenschap.

De engel gebruikt bekende woorden: "De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken".

Is het leven zo ook niet begonnen? Toen, in het begin?

Toen de aarde nog woest en leeg was. Land en water lagen nog door elkaar. Het was nog aardedonker en geen leven te bekennen.

Maar, staat er dan in de eerste verzen van Genesis: "...maar de Geest van God zweefde over het water". Als een vogel, die een nest gaat maken voor zijn jongen. Een vogel, die zijn jongen onder haar vleugels beschermt tegen gevaar.

En als de Geest van God er is, dan komt er licht en leven.

God schiep man en vrouw en bepaalde dat uit hun liefde kinderen geboren worden.

Dat is op zichzelf al een enorm mooi wonder. De liefde tussen man en vrouw.

Het wonder, dat je niet alleen met je hart van elkaar mag houden maar ook met je lichaam.

Helemaal dus. Heel intiem.

Wat mooi, dat uit die liefde nieuw leven geboren wordt. Wat een mooie plek om je leven te beginnen!

Diezelfde Geest van de Schepper kan het ook anders doen, als hij dat wil. Hij zal nu het leven van de Zoon van God in de schoot van Maria scheppen. Zij mag het dragen.

Zo wordt de Zoon van God mens als wij.

Hij gaat ons gebroken leven delen. Onze feesten vieren. Onze pijn delen.

Hij gaat onze zonden op zich nemen en voor ons sterven aan een kruis.

Zo diep daalt God af en komt Hij naar mensen toe.

Zijn liefde maakt Hem vindingrijk.

Hij legt een weg, die er niet lag. Die niemand had kunnen bedenken.

De weg door Maria. De weg over Golgotha. De weg dwars door het graf.

Want wie had dat durven bedenken: de Zoon van God in de schoot van een mens, aan een kruis, in een graf!??

Zo diep wil de Allerhoogste gaan om ons te ontmoeten op de bodem van het leven. Om ons te verlossen. Om ons mee te nemen op de weg naar het Paradijs.

In Jezus is God zelf naar ons toegekomen.

Hij is geen god, die in een mooi kantoortje zit en mensen een kleurige reisgids geeft.

Hij is een Herder, die met ons op weg gaat. Ons voorgaat. Door onherbergzame bergpassen en langs de diepe ravijnen in je leven.

Daar wordt het leven zelf niet anders van. Er blijven onherbergzame bergpassen en diepe ravijnen.

Stenen waar je je aan kunt verwonden. Er blijven duizend vragen zonder antwoord.

Maar door die herder weet je dat je veilig bent. Hij heeft je lief. Kijk maar naar dat kind.

## **2. Zo komen mensen tot God.**

Omdat God naar ons toekomt, kunnen wij Hem vinden. Kunnen wij bij hem komen.

Omdat Jezus aan een kruis onze zonden draagt, scheurt het voorhangsel in de tempel en ligt de weg open naar het nieuwe Paradijs. Door zijn offer komen mensen bij God.

En dat is mooi. Maar er is meer.

Want nu geldt ook voor ons: "Liefde maakt vindingrijk".

Dat zie je heel mooi bij Maria.

Want hoe reageert zij verder op de woorden van de engel?

Gaat ze berekenen, wat haar dat gaat kosten?

Want, ja, zwanger zijn voor je huwelijk en dan ook nog niet eens van je eigen vriend, Jozef, dat valt in zo'n dorp en in zo'n cultuur niet echt goed. Jaren van schaamte zouden volgen. Praatjes.

Ook over haar kind.

Of zegt ze knarsetandend: "Ja, lekker, U bent sterker, U bent God. Wat moet ik: ik heb geen andere keus!!"??!

Nee, ze spreekt de beroemde woorden: "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt".

Maria knielt. Geeft zich over aan de weg van God met haar leven.

Ze gebruikt het woord 'dienen', 'slavin'.

Maria geeft zich over aan God. Ook al weet zij niet, wat dat allemaal voor haar zal gaan betekenen.

Ik las over een toespraak, die iemand hield over ons leven met God. Een leven waarin je je overgeeft aan de wil van God. Waarin je Jezus wilt volgen.

In die toespraak stelde zij twee vragen:

1°. Ben je bereid om alles te doen wat de Bijbel duidelijk zegt, dat je doen moet of je dat nu fijn vindt of niet?

2°. Ben je bereid om God te vertrouwen in alles wat Hij op je weg brengt, of je het nu begrijpt of niet?

Als je op deze twee vragen geen "ja" kunt zeggen, dan geloof je misschien in zijn algemeenheid wel in Jezus, maar heb je nooit gezegd "Heer, u wil ik dienen".

Daar moet u misschien even over nadenken, misschien dat het schokt, maar dit is een christen.

Denk ook even aan die rijke jongen, die bij Jezus kwam en vroeg: "Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?"

Weet u nog wat Jezus zei?

"Doe alle geboden van God".

En: "Verkoop al je bezittingen, geef dat geld aan de armen en volg mij".

"De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt", zei Maria.

Het lijkt veel op de woorden van Jezus in Gethsemane: "Vader, laat deze beker aan mij voorbijgaan.

Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt geschiede".

Waarom zou je dat doen? Je leven zo aan God overgeven?

Omdat God de Allerhoogste is.

Kijk om je heen naar de biljoenen sterren. Naar de grootsheid van het heelal. Er zijn meer sterren in het heelal dan korrels zand op alle stranden van de wereld bij elkaar.

Kijk naar jezelf: je leeft, omdat hij dat wilde. Alles wat je bent, ben je door hem.

Je kunt deze Allerhoogste God niet behandelen als een handige raadgever. Een prettige assistent in jouw leven. Een coach bij jouw oefeningen in de sportschool. Tegen hem kun je alleen maar zeggen wat Maria zei: "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat hij wil".

Zoals ook Abraham op pad ging toen God hem riep. Ook al wist hij niet waar hij terecht zou komen.

Denk ook aan de liefde die hij voor je heeft.

Hij wil je Vader zijn.

Dat betekent niet dat je leven dus makkelijk wordt. Dat er geen harde stenen meer zijn waar je je heftig aan verwonden kunt. God is geen curling-God.

Curling is die sport met zware granieten stenen op een ijsbaan. Heel nauwkeurig moet je die zware stenen een zetje geven, zo, dat de steen precies in een cirkel glijdt.

Vaak staan er wat mensen met een bezem heftig te vegen: ze vegen alle oneffenheden weg, zodat de steen zo makkelijk mogelijk over het ijs schuift.

Zo heb je "curling-ouders", die alle moeilijke dingen in het leven voor hun kinderen wegnemen. Alles om ervoor te zorgen, dat de kinderen zich gelukkig voelen. Op zich mooi.

Maar kunnen de kinderen dan wel staande blijven als het leven zelf moeilijker is? Als ze niet alles krijgen? Als er teleurstellingen zijn? Als mensen hard zijn en soms gewoon erg gemeen? Kunnen ze groeien in weerstand of het oplossen van problemen? God is geen "curling-God". Daarvoor heeft hij ons te lief: Hij wil dat je groeit. In meeleven. In vertrouwen. In liefde voor anderen, ook als ze tegen vallen.

Zoals Maria.

Zij gaf zich over aan God. Maar wat zou haar leven daardoor veranderen!

Niet een mooi rustig huwelijk met Jozef. Veilig in Nazareth. Paar kindertjes. Familie vlakbij.

Nee: haar leven kwam op zijn kop te staan!

De argwaan van haar Jozef.

De praatjes van de mensen.

De twijfel aan Jezus in haar eigen gezin.

De pijn als ze ziet hoe haar zoon geselsd wordt en aan een kruis geslagen.

Het heeft haar veel gekost.

Maar kijk ook eens wat deze overgave haar gegeven heeft: zij mocht moeder worden van de Zoon van God. Door haar werd de Verlosser van de wereld geboren. Door haar kennen mensen voor altijd de liefde van God.

En overal in de wereld wordt over haar gesproken. Iedereen kent haar naam. Haar lied.

Kijk naar het leven van Jezus. Ook Hij zei: "Vader, niet wat ik wil, maar wat u wilt geschiede".

En ging een weg, die hem in de diepste duisternis bracht.

Maar kijk ook eens wat daaruit voortkwam: leven. Echt leven voor vele miljarden. Blijdschap. Hoop.

Een nieuw paradijs.

Overgave aan God, daar word je niet minder van. Alleen maar meer.

Ik las een mooi voorbeeld:

In een oud verhaal wordt er verteld over een koning, die de straat op ging om zijn onderdanen te ontmoeten. Er zat een bedelaar langs de kant van de weg. Die zag de koning voorbij komen en houdt zijn schaalje, zijn bedelnap, vol verwachting omhoog. Er zaten al wat rijstkorrels en mooie dadels in, maar nu verwachtte de bedelaar natuurlijk een grote gift. Het was de koning!

Maar de koning gaf de bedelaar niets. In plaats daarvan vroeg hij aan de bedelaar om iets aan de koning te geven.

Heel zuinig viste de bedelaar drie rijstkorrels van de bodem van zijn schaalje en legde die in de uitgestoken hand van de koning.

Toen de bedelaar aan het einde van de dag in zijn schaalje keek om te zien wat die dag bedelen had opgeleverd, vond hij tot zijn grote verbazing drie pure goudkorrels onder in zijn schaalje.

Hij begreep het.

En dacht: "Och, had ik maar alles gegeven".

Maria gaf alles.

Zoals Jezus alles gaf.

Zij wijzen ons de weg: liefde maakt rijk.

Amen.