

Kerst 2017: “Horen, zien en spreken!”

Liturgie:

Bij het binnenkomen: “Mary did you know?”
“God keert alles om”



Welkom

Herders met kinderen – sketch.

Zingen: NLB 485 “Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?”.

NLB 506 “Wij trekken in een lange stoet”.

Votum en zegengroet

Lied: “Wijs mij de weg naar Bethlehem”.

Gebed

Lezen: Johannes 3: 16, 17

NLB 478 “Komt verwondert u hier mensen”.

Lezen: Lukas 2: 1-7

Lied: “Zo is het beloofd”.

Lezen: “Hoor, de engelen zingen de eer”.

Inleiding: “Horen, zien en zwijgen”.

Preek

Lied: NLB 507 “Het is al nacht in Bethlehem”.

Gebed

Collecte

Muziek -In het licht” Sela.

Uitdelen boekjes per gezin.

“Ere zij God”.

Zegen

Koffiedrinken – muziek.

Inleiding: “Horen, zien en zwijgen”.

Preek:

Inl. De wereld is in honderd jaar tijd heel **groot** geworden. We stappen op het vliegtuig en we reizen naar Zuid-Amerika. We zien heel de wereld op TV via de satelliet. We praten met familie in Australië via de webcam.

We zien zo ook alle problemen in de wereld.

Er is geen aardbeving of oorlog of we zien alles voorbij komen op onze breedbeeldtelevisie. Soms kun je de tranen tellen op de wangen van de moeders in Zuid-Sudan.

Onze wereld is ook veel **kleiner** geworden: voor veel mensen is er geen hemel meer en geen God of engelen of wonderen. Onze wetenschap heeft die niet kunnen vaststellen. Engeltjes hangen alleen nog in de kerstboom. Mollig en nietszeggend.

Dat is tegelijk ook het benauwende van deze tijd: we zien alle wereldproblemen beter dan ooit, maar we zien de uitweg minder goed. De hemel hebben we gesloten en dus verwachten we van die kant geen hulp meer.

De wonderen zijn de wereld uit.

En wij blijven eenzaam achter op een kleine planeet, die elke dag een beetje sterft.

Het is daarom goed om het kerstevangelie van Lukas nog eens te lezen.

Lukas begint zijn evangelie namelijk met te vertellen, dat hij alles nog eens heel nauwkeurig is nagegaan. Het gaat dus om feiten.

Dingen, die echt zijn gebeurd.

Goed om eens over na te denken:

Want wat heb ik aan een leeg heelal?

Wie vangt mij op als ik sterven ga?

Als er nu eens wél een God is, die mij kent en liefheeft?

Als er nu toch wél wonderen bestaan?

Horen:

De kerstnacht is zwanger van wonderen.

Als eerste het wonder, dat Maria zwanger was geworden zonder man.

Of het wonder, dat er een engel op aarde verschijnt.

Toch is er een nog groter wonder.

In de velden rondom Bethlehem liggen herders te waken over hun kudde schapen. Zoals iedere nacht. Sterren flonkeren aan een open hemel. Het is stil. Soms hoor je het klagelijk mekkeren van een lammetje, dat de moeder zoekt.

De nacht duurt lang.

Maar plotseling scheurt de hemel open en baden de herders in een verblindend licht.

Het licht van God.

Stel je voor: gewone herders worden in de nacht omstraald door Licht van God!

En de Zoon van God zelf ligt in het donker.

Dat is het meest opvallend: zondige mensen baden in het licht en de Zoon van God ligt in het donker. En die mensen horen in die nacht het mooiste nieuws, dat een mens maar kan horen:

“Wees niet bang, want ik kom jullie groot nieuws brengen, dat het hele volk met vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt”.

“Dit is het teken...”, zegt de engel.

Wat bedoelt hij daarmee?

Bedoelt hij, dat zij het kindje zo zullen herkennen: ‘het ligt in een voerbak’.

“Als je dat ziet ben je aan het goede adres”.

Nee: het is vooral een kenteken.

Want het wordt niet maar één keer gezegd, tegen die herders, dat het kindje in een voerbak ligt, nee, het wordt wel drie keer gezegd: het kind ligt in een voerbak.

Een voerbak voor dieren.

Geen mooie wieg. Geen hemelbed.

Gods zoon in een voerbak.

Die voerbak tekent zijn leven. Zijn vernedering.

En het gaat nog dieper.

Nu is het een voerbak. Straks een kruis.

Nu in doeken gewikkeld. Straks wordt zijn dode lichaam in doeken gewikkeld.

En even later bezingen engelen dit wonder ook: opeens staat er een hemels engelenkoor.

En zij zingen het hoogste lied: ” Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, in mensen een welbehagen”.

In mensen een welbehagen.

In mensen.

Jezus is gekomen voor de mensen. Voor het volk.

Voor die herders.

Voor de tollenaar. De overspelige vrouw. Voor de melaatse. De bedelaar. Die hoge ambtenaar. Voor de jongen gevangen in strikken van drugs. Voor dat meisje uit Iran. Gods zoon in een voerbak. Mensen in het licht.

Dat is het wonder.

De herders horen het wonder en gaan op weg om te kijken.

Zien:

Je kunt je afvragen waarom al die engelen aan die herders verschenen.

Waarom niet in het paleis van Herodes: "Herodes, jongen, de echte Koning der Joden is geboren!"

Of in Rome bij Keizer Augustus: "Augustus, kom maar van je troon! De Koning der koningen is vandaag geboren!"

Waarom die herders?

Sommigen zeggen: ja, omdat herders natuurlijk heel gelovige mannen waren. David was een herder. De Here Jezus noemde zichzelf ook een Herder. En nu mogen de herders het natuurlijk als eersten weten.

Maar dat is niet waar: herders hadden in die tijd helemaal geen goede naam. Het waren vaak ruwe kerels. Met ruige verhalen. Vaak worden herders voorgesteld als bedriegers. Onbetrouwbaar. Het Sanhedrin bijvoorbeeld accepteerde herders niet als getuigen.

Maar God accepteert deze getuigen wel!!

Die herders worden de eerste ooggetuigen. Zij knielen als eerste voor de Koning.

Ooggetuigen.

U moet maar eens opletten hoe vaak het woordje "zien" gebruikt wordt:

De herders zeggen tegen elkaar: 'Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te **zien** wat er gebeurd is'.

'Toen zij het kind **zagen**, vertelden zij wat de engel over dit kind gezegd had'.

'De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en **gezien** hadden...'

Zij mogen de ogen van de mensen zijn.

Waarom deze herders?

Die waren toch zo onbetrouwbaar? Van die ruige kerels?

Ja, maar misschien wel juist daarom!

Zouden ruige herders gaan vertellen over engelen? Over een kindje in een stal als de Zoon van God?

Nee, natuurlijk niet.

Dat zouden ze alleen doen als ze het écht hadden gezien.

Die door het leven geharde kerels zouden dit nooit verteld hebben, als het niet echt was gebeurd. Ze zouden hard uitgelachen worden door hun collega's: "Hebben jullie wat teveel gedronken gisterennacht?"

De herders zijn getuigen.

De herders zijn de eersten die knielen bij de kribbe.

En na hen zullen nog duizenden, miljoenen, in dit Kind de liefde van God ontdekken.

En knielen voor een voerbak.

Buigen voor zijn Kruis.

Spreken:

En dan gaan de herders spreken.

Herders, die alleen te porren waren voor sterke verhalen en schuine moppen.

Eerst vertellen zij aan Jozef en Maria wat zij meegemaakt hebben in het veld. Ze vertellen het in de straten van Bethlehem.
En de mensen staan verbaasd.

En dan..... ja, dan gaan ze weer terug naar hun kudde.
De schapen en de lammeren wachten.
Die hebben weer water nodig en groene weiden.
Daar zijn het herders voor.
En dat mag.
Want in Bethlehem is zojuist de goede Herder geboren. Hij zal aan mensen het levende water geven. Hij zal zelfs zijn leven geven voor zijn kudde.

De herders gaan weer terug naar de kudde.
Maar, luister eens: ze zingen! Ze prijzen God en maken Hem groot.
Waar eerst de engelen zongen, zingen nu de mensen.
Over vrede en eeuwig leven. Eeuwenlang zal hun lied op aarde klinken.

Ik hoorde dit van een Chinese christen.
Een land waar geloven moeilijk is. Een kerk mag er wel zijn, maar Jezus mag geen koning zijn. En erover praten kan je in de gevangenis brengen.
Die Chinese christen wist dat, maar hij kon niet zwijgen over zijn geloof in Jezus. "Waarom doe je dat dan?", vroegen ze hem.
Toen zei hij: "Je kunt de zon toch niet in je zak houden".

Wij zeggen: "Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over".
"Heeft u mij lief, HERE? Gaf u ook voor mij uw zoon over in de dood? Kent u mij? Mag ik ook in uw Koninkrijk komen?".
Als de liefde van God je hart écht bereikt heeft, dan kún je daar niet over zwijgen.

En omdat zij niet konden zwijgen, kennen wij het evangelie ook.
Door hen en duizenden anderen gaat het evangelie door de wereld. Tot diep in China en Afghanistan. Omdat mensen niet kunnen zwijgen.

Horen, zien en.....spreken!
Dat leer je bij die voerbak.
Dat doe je in de wereld.
Gods wereld.
Amen.