

Biddag 2018: “Reikhalzend verlangen”.

Orde van dienst:

Welkom

Votum en zegengroet

Psalm 145: 3, 4

Gebed

Lezen: Romeinen 8: 18-30

Preek

GK 123: 1, 5

Gebed

Collecten

Opw. 520 Wees mijn verlangen.

Zegen.

Gebed: Vader in de hemel, wij komen op deze biddag bij u. We staan aan het begin van een nieuw seizoen. We mogen straks gaan zaaien. Maar we willen eerst om uw zegen te vragen.

Want wij kunnen van alles van plan zijn en van alles willen, maar als u dat niet zegent, als u geen groei geeft, dan levert het allemaal niets op. Als u de zon niet laat schijnen en regen geeft op zijn tijd is al ons werk voor niets.

We belijden, dat we helemaal afhankelijk zijn van u.

En daarom komen we vanavond bij elkaar: om te bidden.

Om tot u te spreken.

Maar voordat we spreken, willen eerst luisteren naar u. Open Uw woord en vervul ons hart.

Amen.

Preek: Bitcoins.

Dia

Een nieuwe munt. Naast de euro of de dollar.

Het zijn coins. Munten. Maar niet van koper of zilver of goud, maar van bits. Het is een bitcoin.

Het “mijnen” van deze munt gebeurt dan ook niet in een kopermijn of goudmijn, maar in computers. Via een ingewikkeld proces in krachtige computers kun je deze bitcoins delven.

Ik heb geen idee hoe dat kan, maar het gebeurt.

In de afgelopen maanden hoorde je er veel over. Over mensen, die bitcoins kochten voor 9.000 euro per bitcoin en zeverkochten voor 10.000 euro of meer. Om weer nieuwe te kopen en die voor 14.000 euro te verkopen.

Op zijn top was de bitcoin 22.000 Euro waard.

Er werden dus enorme winsten geboekt in deze geldhandel.

Sommige speculanten zijn miljonair geworden.

Maar, u voelt het al, er zijn ook veel verliezers. Mensen, die veel geld kwijtraakten.

Die hebben hun bitcoins te duur gekocht en op het verkeerde moment verkocht.

Op een website over bitcoins kwam ik een nieuw woord tegen. In ieder geval nieuw voor mij.

Het woord "volatiel".

Ik dacht eerst dat dit een vreemde aandoening was: "volatiel".

Een soort ziekte zoals geelzucht, maar dan 'hebzucht'.

Maar dat is het niet.

Volatiel betekent, dat de waarde van de Bitcoin erg kan wisselen. Die waarde kan zomaar naar boven of naar beneden schieten. Helemaal afhankelijk van de handel.

Op deze grafiek kun je dat goed zien.

Dia.

Vanavond gaat het niet over 'Bitcoins', maar over 'Bidcoins'.

Dia.

Het is Biddag.

En deze Bidcoins zijn niet volatiel. Ze zijn waardevast en de winst is gegarandeerd.

Want we mijnen, we delven, uit het hart van God zelf.

In Romeinen 8 gaat het drie keer over "zuchten".

Dia

Over het zuchten van de schepping, het zuchten van Gods kinderen en het zuchten van de heilige Geest. Over alle drie wil ik kort iets zeggen.

Eerst het zuchten van de schepping:

De schepping kan heel mooi zijn. De kleuren van de sterrenstelsels. Oceanen vol leven. Vlinders en vogels in honderden kleuren. De sterke panter in de savanne in Afrika.

De schepping kan ook zuchten.

Zuchten onder het gewicht van ziekte en dood, uitsterven en vervuiling.

Onder de slavernij aan de vergankelijkheid.

Elke dag horen we erover. Over opwarming van de aarde. Het sterven van het koraal. Plastic in de oceanen. Jacht op neushoorns. Sterven van kinderen in de straten van Goutha. De rouwkreet van de struisvogel.

De schepping zucht, steunt, onder de hebzucht en het geweld van mensen....

Ja, en als dit alles was, zou je alle hoop verliezen: in wat voor wereld komen onze kinderen en kleinkinderen te leven?

Maar nu al klinkt er ook hoop.

Want Paulus heeft het niet over het zuchten van 'de natuur'. Hij schrijft over het zuchten van de schepping. De schepping zucht. De schepping verlangt.

Maar dat betekent, dat er dus ook een Schepper is!

Een almachtige God, die de zijn schepping gaat verlossen van ziekte en dood en geweld en vervuiling.

Er is een Schepper!

Dat zuchten is dan ook niet alleen een zuchten van pijn, maar tegelijk van verlangen.

Verlangen naar verlossing uit de slavernij aan de vergankelijkheid. Naar het nieuwe paradijs.

Reikhalzend verlangen zelfs.

Want hoe meer je over die verlossing hoort, het nieuwe paradijs, hoe groter je verlangen wordt.

Hoe sterker je bidden.

Paulus vergelijkt dat zuchten dan ook met het zuchten van een vrouw, die een kind baart.

De barensweeën golven door haar lichaam. De pijn is fel. Bijna onhoudbaar. Maar het is een pijn, die tegelijk de geboorte van een kindje aankondigt. Een nieuw leven.

Nog even en de moeder houdt een kindje in haar armen. Dan dooft de pijn en groeit de blijdschap.

De pijn in de schepping zijn barensweeën.

Je weet: er wordt straks een nieuwe schepping geboren. Zuchten wordt verlangen.

Het zuchten van Gods kinderen:

Want mensen kennen die pijn ook. Als je ziek wordt. Als je niet meer kunt lopen door een ongeluk. Als je bij het graf staat van je vrouw of van je kind. Als je ouder wordt en eenzaam. Als je huwelijk vastloopt in egoïsme. Als je depressief wordt. Als je vluchten moet.

Er is veel pijn in onze wereld ondanks alle welvaart en bitcoins.

Het bijzondere van mensen, die Jezus volgen als hun koning, is, dat hun zuchten niet alleen maar zuchten is. Kermen zonder hoop. Nee, God zij dank niet: dit zuchten is ook verlangen.

En dit verlangen wordt losgemaakt door de Heilige Geest.

In vers 23 staat, dat Gods kinderen de Geest als voorschot ontvangen hebben.

Een voorschot. Zoals je al wat geld kunt krijgen zonder dat je er iets voor gedaan hebt.

Je staat zomaar met 500 Euro in je handen. En die andere 5000 Euro, die komen nog.

Verrast kijk je naar al dat geld. Je voelt je al rijk!

En je verlangt naar het geld dat je nog gaat krijgen.

De Geest is een voorschot. En die Geest vertelt ons de mooiste dingen. Over Gods liefde. Over vergeving. Over vrede met God. Over een nieuwe koning, Jezus. Een nieuw paradijs.

Hij geeft ons gaven en laat de mooiste vruchten groeien in ons leven: blijdschap, liefde, dienen, zelfbeheersing, trouw....

En hoe meer je daarover hoort, hoe meer je gaar verlangen naar de nieuwe wereld.

God trekt het leven uit de schaduw. En door de Geest zie je daar al iets van. Je zuchten wordt verlangen. Reikhalzend verlangen naar de verlossing. Vrijheid.

De dag, dat al Gods kinderen in het licht komen.

Het zuchten van de Geest:

We ontvangen de Geest van God als voorschot. We proeven al iets van het nieuwe leven.

Maar dat voorschot is geen dood ding.

Een klompje goud in een kluis. Wat ongrijpbare Bitcoins op je computer.

Nee, de Geest leeft. En Hij zucht ook!

“Woordeloos zuchten”. Je hoort het niet, maar hij doet het wel.

Hij pleit voor ons bij God, zegt Paulus. Hij bidt voor ons voor Gods troon.

Bidden vinden wij vaak moeilijk.

Wat moet je vragen? Wat mag je vragen?

Mag je op biddag bidden om welvaart? Maar: is dat wel goed voor ons?

Mag ik wel zo dicht bij God komen en met mijn gebed zijn troonzaal binnenlopen?
Hoe moet ik hem aanspreken?

Je zou nu kunnen denken: "Als de Heilige Geest bidt, als Hij voor mij pleit, dan moet Hij maar voor mij bidden. Hij is een betere bidder dan ik! Hij weet beter wat goed voor mij is".

Maar dat is nu juist niet wat Paulus bedoelt.

Hij bedoelt niet, dat je beter kunt stoppen met bidden. Dat de Geest dat maar voor je moet doen.

Nee, door de Heilige Geest ontvang je juist de ruimte om het zelf te doen.

Want Hij vertelt je alles over Jezus en het offer van Jezus en door Hem weet je dat God een Vader voor je is. Geen harde heer.

En dus kun je altijd bij hem komen en heel je hart uitstorten.

Daar is hij je Vader voor.

Denk aan onze koning.

Wie mag koning Willem Alexander midden in de nacht om een glaasje water vragen?
Minister-president Rutte?

Nee, die mag de volgende morgen om 10.00 uur komen.

Zijn vrouw, koningin Maxima?

Zo van "Willem, wil je een glaasje water voor me pakken? Ik kan niet slapen".

Ik denk dat Willem zich nog eens omdraait en mompelt: "Dat kun je zelf toch ook wel. Ik slaap net".

Wie zou het wel mogen? Ja, zijn jongste dochter van 11 jaar. Ariane.

Als zij binnen komt lopen en zegt "Pappa, ik kan niet slapen. Ik heb zo'n dorst".

Dan staat Willem op en brengt water. En hij brengt haar terug naar bed.

De Geest vertelt je, dat je "Abba", vader, tegen God mag zeggen. En dat je alles mag zeggen en vragen. Ook al weet je niet altijd wat goed is. Hij kent jouw hart en hij kent het hart van de Vader en Hij brengt die harten bij elkaar. Hij brengt jouw gebed voor de troon van God.

Legt het in zijn hart.

We mogen dus heel vrijmoedig bidden op biddag.

Alles voorleggen aan onze Schepper. Onze zorgen, onze hoop. Ons verdriet, onze dank.

Bidden voor een goede oogst. Bidden om zegen.

Bidden voor de schepping.

Bidden om de komst van onze Koning.

Want we investeren niet in Bitcoins. We investeren in Gods beloften. In het gebed.

Want dat is waardevast.

Hebzucht wordt verlangen.

Amen.

Gebed:

Wat mooi, HERE, dat wij mogen weten, dat u er bent. Dat er niet alleen maar materie is, natuur, maar dat er een maker is. Een machtige schepper die van zijn schepping houdt. We danken u, dat u tegelijk onze Vader wilt zijn en dat we met onze gebeden altijd bij u mogen komen.

En we hebben veel om bij uw hart te leggen, Vader.

Een hele wereld!

Een mooie wereld. Veel dank, dat we daarin mogen leven. Dat we van zoveel dingen mogen genieten. Dat we mogen zien hoe na een koude tijd, de lente weer doorbreekt. Velden vol krokussen staan te bloeien in de stralen van de zon.

Tegelijk ook een gebroken wereld. Een schepping die zucht onder pijn en zinloosheid. Ziekte en geweld. Honger en sterven. Politieke spanningen.

In die wereld mogen we leven. Zaaïen. Wilt u ons werk zegenen. Op het land en op ons bedrijf. Op onze scholen en in de ziekenhuizen. In het hospice, waar we de 'slavernij aan de vergankelijkheid' zo goed kunnen zien en waar het ook zoveel pijn doet. Wilt u de ouderen troosten als zij ervaren, dat het leven eindig is en dat moeilijk vinden. Doordring hen van uw grote geschenk: een nieuw leven.

We bidden u voor artsen en verplegers. Voor verzorgers en mantelzorgers. Voor hen die voor hun man of vrouw zorgen en vaak machteloos moeten toezien hoe de herkenning weg brokkelt en het gedachteleven stil gaat staan.

We bidden u voor de zieken.

Voor hen die pijn in hun huwelijk ervaren. Als we ons eenzaam voelen. Voor hen die gescheiden zijn. Geef een veilige plek en een nieuw begin.

Voor hen die depressief zijn en reikhalzend verlangen naar licht en ruimte in hun hart.

We bidden u voor hen, die worstelen met hun werk. Omdat het geen voldoening geeft of omdat het gewoon te zwaar is.

We bidden voor onze jongeren. Voor onze kinderen. Geef dat zij het geloof in u mogen ervaren als een kracht. Een vuur, dat verwarmt en hoop geeft. Eigenwaarde en de zekerheid, dat ze het waard zijn om lief te hebben. We bidden voor mensen, die onder schuld gebukt gaan. Geef dat zij zich naar u mogen toekeren en de blijdschap van de vergeving mogen ervaren.

We bidden voor vaders en moeders, die kinderen mogen grootbrengen. Geef veel wijsheid en liefde. Voor weduwnaars en weduwen, die alleen verder moeten. .

Geef vrede in ons land. In onze wereld. Stop het geweld en geef vluchtelingen een thuis.

Wilt u ons liefhebben, zodat wij ook anderen kunnen liefhebben.

We bidden u voor onze gemeente. Wilt u ons steeds weer het vuur van uw liefde schenken. Oog voor elkaar. Het verlangen om elkaar en de gemeente te dienen, juist als het moeilijk is.

Geef eenheid in de gemeente. Mildheid.

Ook als we van mening verschillen. Geef, dat we elkaar mogen verdragen zoals ook Christus ons verdraagt.

Zegen de dominee en de ouderlingen en diakenen. Dat zij de gemeente mogen blijven leiden en verzorgen in waarheid en liefde.

Geef dat jongeren bereid zijn om ouderling of diaken te mogen worden. Zegen de wijkteams.

Zegen ons land. Onze koning en koningin. Onze overheid. Zegen ook de gemeenteraadsverkiezingen. Luister naar ons gebed, Here. We leggen het aan uw voeten neer door Jezus onze heer.