

Zondag 14: Over Maria en hoe we elkaar gevonden hebben.

Orde van dienst:

Welkom

Votum en zegengroet

Psalm 123: 1

Gebed

Lezen: Job 14: 1-10

Lukas 1: 26-38

Zingen: Psalm 150a Geprezen zij God

Inleiding op Zondag 14: belangrijk?

Tekst: HC 14

Preek

Nieuw liedboek 412: 1

Geloofsbelijdenis

Nieuw Liedboek 412: 2

Gebed

Collecte

Nieuw Liedboek 413 Grote God, wij loven u.

Zegen.



Inleiding op zondag 14: belangrijk?

https://youtu.be/_FvlfolTHEl

Kort stukje uit gesprek met Stef Bos over het sterven van zijn moeder.

Is dit zo: “of de slang kon praten of niet, is niet belangrijk”?

Het gaat toch om hoe je leeft en hoe je sterft.

Zoals Stef Bos het sterven van zijn moeder zag.

Ja, dat is waar.

En is het dan belangrijk of Maria echt maagd was?

Is het nodig om dat te geloven?

Het gaat toch om hoe je leeft en sterft?!

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

Mag ik eens vragen: bent u wel eens in de bergen geweest?

Dia.

In de Alpen in Zwitserland?

En dan met je autootje omhoog gekropen?

Dan kent u al de kronkelwegen en haarspeldbochten wel, waarmee je tegen zo'n berg opkruipt.

De weg gaat stijl omhoog, soms over een metershoge brug, soms door een lange tunnel.

Over wildstromende rivieren en langs groene alpenweiden.

Als je bovenaan gekomen bent, op de top, dan kun je soms diep naar beneden kijken.

Dan zie je de weg waar je gereden hebt: een dun grijs lint kronkelt omhoog tussen rotsen en groen. Piepkleine autootjes kruipen naar boven.

Zo is het eigenlijk ook met de catechismus.

In zondag 1 belijden we, dat we verlost zijn.

We hebben houvast. Door Christus zijn we overwinnaars en geen satan, die ons meer uit Gods hand trekt. We staan boven op een rots.

In het vervolg van de catechismus gaan we met elkaar de weg na, die de HERE met ons gegaan is. We kijken vanaf die hoge rots naar beneden en zien onder ons de verlossingsweg omhoog kronkelen dwars door een stormachtige geschiedenis. Anders gezegd: we gaan de gangen van Gods liefde na.

Vanmiddag een heel bijzonder stuk van de weg. Want hier, in zondag 14, legt de HERE een sterke brug over een diepe kloof.

Een stukje van de weg wat eigenlijk helemaal niet kon.

Thema: Door Maria wordt de Zoon van God onze Verlosser.

1. zo komt God tot zondaren.
2. zo komen zondaren tot God.

1. Zo komt God tot zondaren.

“Waar een wil is, is een weg”.

Die uitdrukking kent u wel: als je iets echt wilt, dan vind je wel een weg om er te komen.

Als je verliefd bent op een meisje, dan vind je altijd wel een manier om haar te zien.

Zo gaat dat in de liefde: die vindt altijd wel een weg.

Zelfs al ligt er helemaal geen weg.

We zeggen ook wel: “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan”.

Zo is dat ook met God.

Zijn liefde voor zijn schepping is zó groot, dat Hij wel een weg vond, om ons te verlossen.

Ja, Hij maakte zelfs een weg, die er helemaal niet lag!

Weet u het nog: liefde maakt vindingrijk.

Waarom was dat nodig?

Wat is er aan de hand?

Nou, dat lazen we bij Job:

“De mens, uit een vrouw geboren,
is kort van dagen en zat van onrust.
Als een bloem ontluikt hij en verwelkt,
als een schaduw vliedt hij heen en houdt geen stand”, zegt Job.

Job tekent daar de enorme kleinheid en broosheid van de mens.

Hij zegt daar bij het sterven van een mens: zelfs voor een boom is er nog meer hoop. Als die wordt omgehouden, blijft er een stronk over. Maar, kijk, er groeien nieuwe scheuten aan! Hij loopt weer uit. Ja, als zijn wortel oud geworden is en dor en dood lijkt, dan nog schieten er nieuwe twijgen op, als hij water ruikt.

Maar als een mens sterft, blijft hij liggen en verdwijnt. Er is geen hoop.

Ja, de nood zit diep.

Want hoe komt het dat mensen sterven? Dat er geen verlosser is?

Dat heeft alles te maken met de zonde. En die zonde zit in ieder mens.

En Job klaagt: “Komt er ooit een reine uit een onreine? – niet één!”.

Dat moet voor Adam en Eva al zo pijnlijk geweest zijn.

Je ziet het voor je: Adam en Eva leven ten oosten van Eden. In de ruige wereld buiten het paradijs. Waar de Boze koning lijkt.

Daar krijgen ze hun eerste kindje. Kaïn.

En ook de eerste baby van de miljarden die daarna nog geboren zouden worden.

Wat zullen ze vol verwondering naar dat kleine mensje gekeken hebben!

Alleen de bevalling al. Vol pijn.

De navelstreng.

Dat mollige, huilende kindje.

Maar wat moet het loodzwaar voor hen geweest zijn, toen ze bij het opgroeien zagen, dat de kleine Kaïn soms erg egoïstisch was. Toen hij voor de eerste keer loog. Toen hij zijn eigen broer Abel dood sloeg.

Is dit dat kind van toen? Dat lieve onschuldige baby'tje?

Ouders van nu kunnen dat soms ook met veel verdriet over hun kind zeggen als het ouder geworden is: 'Is dit dat kind van toen?'

Zo diep zit het: komt er ooit een reine uit een onreine?

Nee, de weg is hopeloos gestremd.

Nee, dat kan alleen als die onreine aan de kant gaat.

En dát is precies wat er is gebeurd.

Dat zag je al gebeuren in het Paradijs.

Daar belooft Hij een uitweg uit de zonde en de dood. Maar die uitweg is een weg door Eva. Uit háár zal er één geboren worden, die de satan zal verslaan.

Dat zie je ook bij Maria: als de engel bij haar komt om de geboorte van de Verlosser aan te kondigen, dan moet Jozef opzij. Want Jozef is onrein. Dit kind wordt de Zoon van God zelf. Kind door de Heilige Geest. Uit een reine.

Het moet van God komen.

Dat zie je gebeuren bij Maria.

De engel zegt tegen haar, dat zij de moeder zal worden van de Zoon van de Allerhoogste. En Maria vraagt dan heel begrijpelijk: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad'.

Maria is nog erg jong: 15 of 16 jaar en ze is ondertrouwd met Jozef. Nog niet getrouwd. Ze leven en slapen nog niet in één huis. In één bed.

Vandaar dat Maria vraagt: "Hoe kan dat?".

En dan legt de engel uit: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken'.

En dat is het grote wonder van onze verlossing.

Een wonder, dat aan de ene kant heel gewoon lijkt: een jonge vrouw krijgt een kindje. Zoals miljoenen om haar heen kinderen krijgen.

Het wonder lijkt zo gewoon: je kunt het bijna aanraken.

Maar tegelijk is het wonder ongeloofelijk groot: het is de Zoon van God.

En wat een wonder, dat het zó geboren wordt: uit een maagd.

Er is nog een groter wonder: dat de HERE God dit wilde!

Dat Hij wilde, dat zijn zoon in een zondige wereld geboren werd en enorm veel lijden tegemoet ging. Vernederd, op de vlucht, soms ziek. De weg naar Golgotha. Het kruis.

Déze weg is God ingeslagen om ons te verlossen.

Die legt een weg die helemaal niet kan.

Zoals bij Maria: hoe kan een meisje zwanger worden zonder man?

Ja, dat kan ook niet.

Dat weten we nu én dat wisten de mensen toen ook wel.

Maar zou God dat niet kunnen?

God is de Schepper.

Wij bouwen bruggen over diepe kloven. We boren tunnels dwars door massieve alpen. We hangen telescopen in de ruimte en zetten karretjes vol computers op mars.

We klonen cellen en verrijken genetisch materiaal van allerlei planten.

Zou de Schepper dan niet uit een maagd een kindje geboren kunnen laten worden?

Die de onvruchtbare Sarah een kindje gaf en de onvruchtbare Elizabeth?

Hoe komt dat, dat mensen zoveel moeite hebben om dat te geloven? Dat deze geboorte zo'n zware steen is in het denken en de geschiedenis van mensen?

Dia.

1^e: uit deze geboorte blijkt hoe lief God de wereld heeft. En die liefde is overduidelijk en ten diepste onweerstaanbaar. Daar kun je niet omheen.

Zoals het licht van de zon: dat licht is helder en warm. Dat stroomt je ogen binnen. Dat licht kun je niet wegduwen. Alleen als je bewust je ogen sluit, kun je misschien zeggen: 'er is helemaal geen zon!'. Maar dan nog voel je de warmte op je huid.

Zo schijnt het licht van Gods liefde in de wereld door de geboorte van Jezus. En die liefde roept om wederliefde.

En 2^e: Uit deze daad van God blijkt onze machteloosheid. Want door de geboorte van Jezus, begint de HERE helemaal opnieuw. God moest helemaal naar ons toe komen. Hij moest de brug leggen. Hij moest de vrede terugbrengen. Het moest allemaal van God komen.

En 3^e: Ook de mens zelf wordt zo een andere weg gewezen. De omweg over Golgotha. Want het Paradijs komt door Gods genade wel weer terug. Een eeuwig Paradijs vol liefde en uitbundigheid. Maar de weg naar dat Paradijs is de omweg langs Golgotha. De weg van de bekering. Van het erkennen van je opstandigheid en onreinheid.

Een weg waarop je leert buigen.

2. Zo komen zondaren tot God.

Waar een wil is, is een weg.

Daarom heeft onze God een weg gelegd, die er niet lag: zijn Zoon geboren uit een maagd.

Dit is ook de weg waardoor wij tot God komen.

Langs Jezus. De weg langs het kruis.

Eeuwenlang heeft satan geprobeerd om de komst van Jezus te voorkomen. Om deze weg op te breken.

U kent de verhalen wel.

De farao in Egypte.

De verleidingen in Kanaän.

De haat van Haman in het Perzië van Esther.

Door aanslagen op Jezus zelf door Herodes in Bethlehem.

Dat is hem niet gelukt: satan kon Jezus niet bij ons vandaan houden. Hij is gekomen.

Wat hij nu probeert is om ons bij Jezus weg te houden. Om die weg niet te gaan.

Op allerlei manieren.
Door allerlei verleidingen.
Door de welvaart: waarom heb je God nodig om gelukkig te zijn?
Door Schriftekritiek: is het wel allemaal waar, wat er staat?
Door vervolgingen.

Bijvoorbeeld ook door de Maria-verering.
Want onze zondag is geschreven in de eeuw van de Reformatie. De tijd, dat Maria steeds meer verering ontving in de Roomse Kerk. Ze wordt zelfs 'hemelkoningin' genoemd.
En: altijd maagd.
Zij kreeg ook de titel: Medeverlosseres.
In Gent staat een ziekenhuis met de naam "Maria Middelaes".

De grote vraag is: hoe komt dat? Waarom kreeg Maria zo'n bijzondere positie?
Daar zitten minstens **twee dingen** achter:
1^e. Rome gelooft, dat in Maria de mens zelf meegewerkt heeft aan zijn verlossing. Als de engel bij Maria komt en haar vertelt, dat zij door de Heilige Geest de Zoon van God mag verwachten, dan zegt Maria: "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt".
Dit is het beroemde "fiat" van Maria: 'mij geschiede'.
(Dat is een ander 'fiat', dan het automerk 'fiat'!)
Zij geeft haar fiat. Haar toestemming. En zó danken wij het dus ook aan Maria, dat de Here Jezus op aarde geboren werd.
Zij gaf haar toestemming en toen ging het door. God en mens werken samen aan de verlossing.
Waarom is dit verkeerd?
Het is een vorm van zelfhandhaving van de mens om te zeggen, dat wij door Maria hebben meegewerkt aan de verlossing. Juist de geboorte uit de maagd Maria onderstreept, dat ons leven geen reine Verlosser oplevert. Wij moeten juist opzij. Het moet van God komen.

2^e: Maria wordt ook een Middelaes. Je kunt via Maria naar God toe.
Waarom?
Want de Vader gaf toch zijn Zoon om tot Hem te komen en op zijn bloed te pleiten?
Dat zit zo: In de late Middeleeuwen werd Christus vooral gepredikt als een strenge rechter. Hij zal weerkomen op de wolken om te oordelen. En er was nogal wat hel en verdoemenis in de preken van toen.
Het volk was daarom nogal bang voor die strenge rechter. Daarom gingen ze naar Maria toe met hun verzoek en hun gebeden. Maria was een moeder en zou de Zoon niet naar zijn eigen moeder luisteren?
Zij werd zo een middelaes.
Een weg tot God.
Niet over Jezus, maar vooral over Maria.

Waarom is dit zo slecht?
Omdat de Here Jezus voor ons is gestorven aan het kruis. Niet Maria.
Hij draagt daar Gods toorn over onze zonden. Niet Maria.
Wie tot God komt, moet langs het kruis op Golgotha. De weg van berouw en bekering.
Zo komen zondaren tot God.

En als je zo tot God komt, hoef je niet bang te zijn.

Want wat voor rechter is Jezus?

Hij is een rechter, die precies weet hoe en wie ik ben. Hij is zelf mens geworden. Vlees en bloed. Hij kent de zonde en de kracht van de verleidingen van satan. Hij heeft alles precies zo doorgemaakt en dezelfde strijd gehad. Hij is van vlees en bloed.

Wat een rechter! Het is mijn eigen broer!

En daarbij is Hij een rechter, die zich eerst voor mij aan het kruis heeft laten spijkeren!

Stel je eens zo'n rechter voor: "mhr. Pietersen, u krijgt een boete van 200.000 euro.

Maar, wees niet bang, ik heb ze al voor u betaald!"

Wat een rechter!

Zo rechtvaardig en tegelijk zo barmhartig. Heilig en liefdevol.

Door Hem kwam God tot mij en door Hem mag ik bij God komen.

Er was door het kwaad, door de zonde, een kloof tussen ons en God gekomen. Dia.

Hoe komt dit weer goed? Dia.

Mensen denken, dat zij de kloof moeten overbruggen. Dia.

God weer gunstig stemmen.

Door alle regels goed te houden. Door offers te brengen. Dat vind je in alle religies terug.

In het christelijk geloof mogen we geloven, dat God naar ons toekwam. Dia.

Kernwoord: genade, geschenk.

Dat maakt dat je niet bang hoeft te zijn.

Of allerlei omwegen bedenkt.

Of maar zwijgt. Je eigen weg gaat.

God komt door Jezus met zijn liefde en uitnodiging naar jou toe.

Neem het maar aan en leef.

Amen.