

Belijdenis en HA 2018: “Blijf in mij”.

Orde van dienst:

Welkom

Psalmproject 67 (Muziekgroep)

Votum en zegengroet

Psalm 147: 1

Wet: zingen NLB 310 Eén is de Heer, de God der goden

Gebed

Inleiding: Druiventros – overvloed.

Lezen: Johannes 15: 1-17 Lezen door...

Preek

Opwekking 642 De rivier (muziekgroep)

Gebed

GK 63 Ik ben de wijnstok

Openbare Geloofsbelijdenis:

Vragen

Ja-woord: één voor één knielen – tekst

Zingen: “Lopen op het water” begeleiding muziekgroep, zang bel.catech. en gemeente.

Geschenken

Gebed

Muziek: piano.

Viering HA:

Uitleg.

Klaarmaken tafel: “Aan uw tafel” (– Sela) en nodiging

Zingen: NLB Psalm 23b De heer is mijn herder (orgel)

GK 163 Ik bouw op u, (orgel)

NLB 653: 1, 2, 3, 5, 6

Gebed

Collecten: “Build your Kingdom” –Lennart met vrienden.

Opwekking 520 Wees mijn verlangen. (muziekgroep?)

Zegen

Feliciteren.

Inleiding voor de Bijbellezing: Druiven, teken van overvloed.

Israël wordt bevrijd uit Egypte. Door de woestijn geleid. En op een dag staat het volk voor de grens van het beloofde land. Kanaän. Een mooi en vruchtbaar land.

Het mag het land binnentrekken en daar gaan wonen.

Maar als een goede leider stuurt Mozes eerst wat verspieders het land in. Twaalf spionnen, die eerst de boel maar eens moeten verkennen, voordat dat volk vol zwervers het land binnentrekken.

Wie wonen er nu in het land?

Hoe sterk zijn die mensen? Hoe groot zijn hun steden en legers?

Want je weet maar nooit.

Op een goede dag keren de verspieders terug. Met grote verhalen.

En met vruchten. Verhalen over akkers vol vruchten en wijngaarden vol druiven.

Ze dragen een tros druiven mee, die zo groot is en zo zwaar, dat hij door twee man gedragen moet worden. Het tekent de overvloed. En sindsdien is de druiventros een nationaal symbool voor Israël.

In Psalm 80 staat zelfs, dat God zijn volk als een wijnrank uit Egypte heeft weggenomen en in Kanaän heeft geplant. Op munten en postzegels kom je de druiventros in Israël tegen.



Preek:

Thema-dia

Wat wil ik met mijn leven?

Dat lijkt echt een vraag voor jonge mensen.

Je hele leven ligt nog voor je. Je moet nog verkering krijgen. Je opleiding nog afmaken. Ergens gaan wonen. Ergens in gaan geloven. Kinderen krijgen. Alles ligt nog open.

Ja, en wat wil ik nu met mijn leven?

Wil ik vooral een makkelijk leven?

Of hard werken en een mooie carrière? Veel geld verdienen? Geluk?

Beroemde rapper of vlogger?

Wat wil ik met mijn leven?

Een goede vraag.

Want als jijzelf geen keuzes maakt, als je alles maar laat gebeuren, dan maakt het leven de keuzes wel voor jou. Neemt je mee op de stroom. En of je daar gelukkig van wordt....

In Johannes 15 stelt Jezus deze vraag aan jou: "Wat voor leven wil je?".

Ja, eigenlijk nodigt Jezus je uit met die vraag.

Hij zegt: "Als je wilt dat je leven betekenis heeft, dat je leven ertoe doet, dan moet je mij volgen".

Of in zijn woorden: "Als je wilt dat je leven vrucht draagt, dan moet je in mij blijven".

Vrucht.

En vrucht is niet hetzelfde als succes of veel geld verdienen of een mooie carrière.

Begrijp me goed: er is niets mis met een mooie carrière of succes. Je mag een mooie baan willen of een goed bedrijf.

Maar vrucht is wat anders dan succes.

Succes boek je voor jezelf. Vrucht is wat je leven betekent voor anderen.

Jezus heeft het dan over gevangenen bezoeken. Over mensen, die honger hebben, eten geven. Over de naakten kleden. Zieken verzorgen. Vluchtelingen beschermen.

Hij heeft het dan over liefde en vergeving. Over zelfbeheersing en vriendelijkheid. Over vrede maken en over geduld. Over offers brengen en zachtmoedigheid. Begrip en meeleven.

Over goede werken, die mensen bij God brengen.

Wat wil je met je leven?

En dan vertelt Jezus over de **wijnstok**: "Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer".

De vader is de wijnbouwer en die wil natuurlijk veel druiven zien. Hij wil vrucht. Om heerlijke wijn van te maken. Koeien houd je voor de melk. Wijngaarden voor de druiven en de wijn.

Om Jezus' woorden goed te begrijpen, moet je wel weten wat een wijnstok is.

Vaak denken wij bij een wijnstok aan de stok, die naast een druif in de grond staat.

Die stok is nodig om de druif steun te geven. Anders groeien de takken naar de grond en worden ze vuil. Ook de druiventrossen liggen dan op de grond en groeien slecht of worden vuil en gaan makkelijk rotten.

Een goede wijnbouwer zal daarom naast de druif ook een stok of een houten raamwerk in de grond steken, zodat de takken omhoog groeien.

Dan hangen de druiventrossen niet op de grond en krijgen de bladeren veel licht. Zo krijgt die boer mooie vruchten en daar gaat het om.

Maar dat is niet de wijnstok.

De wijnstok is de centrale stam, waar de takken, de ranken, op groeien. De stam, die vanuit de grond omhoog groeit. En die wijnstok is heel belangrijk. De takken, de ranken, zijn namelijk heel afhankelijk van de wijnstok. Zoals de wortels dat zijn voor een boom. Die halen water naar boven en levenssappen.

In het warme oosten kan zo'n wijnstok, zo'n centrale tak heel lang zijn en diep in de grond groeien. Want de grond is daar vaak erg droog. Veel stenen, hitte, en dus kan het water heel diep zitten. Soms steekt zo'n wijnstok wel tien meter diep de grond in.

Omdat het water zo diep zit.

Dia.

Die takken hebben die wijnstok dus erg nodig. Die haalt de levenssappen omhoog waardoor de ranken groeien en druiven dragen. Los van de wijnstok gaan ze dood. Geen vrucht.

Zo kan ook het levende water heel diep zitten in onze wereld. Ver weg. Onder lagen vol stenen. De stenen van het geweld om je heen en het lijden. Het puin van een geschiedenis vol leugen. Verschoven lagen vol verleidingen.

Misschien moet de wijnstok ook in jouw leven door diepe en soms harde lagen. Door je twijfels heen. Door je negatieve zelfbeeld. Door je worstelingen met verleidingen. Door teleurstellingen in mensen of in de kerk. Door wat er met je gebeurd is toen je nog kind was.

De wijnstok moet soms heel diep door harde grond groeien om het levende water te bereiken.

Jezus zegt: "Ik ben de ware wijnstok".

Hij is betrouwbaar. Bij hem is water ook echt levend water. Zijn liefde is zuiver.

Als je in dit leven niet alleen succes wilt hebben, maar ook vrucht wilt dragen, dan moet je leven aan hem verbonden zijn. Hij zegt: "Blijf in mij, dan blijf ik in jullie...dan zul je veel vrucht dragen".

Thema-dia

Maar, hoe doe je dat: "In hem blijven"?

Want Jezus is niet meer op aarde. Hij is in de hemel. Hoe kun je nu in hem blijven? Contact met hem hebben? Hij lijkt zo onbereikbaar. In een totaal andere dimensie.

Hoe kan ik nu "In hem blijven"?

Dat vertelt hij: door zijn woorden vast te houden. Zijn geboden.

En het hart van die geboden is de liefde.

Jezus zegt letterlijk: "Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief".

Als je dichtbij Jezus blijft, Hem volgt, is dat levende water dus opeens heel dichtbij.

Want zijn woorden kun je lezen. We hebben vier evangeliën vol over Jezus' leven.

Over niemand in de oudheid weten we zoveel als over Jezus uit Nazareth. Hele gesprekken zelfs. Door de bijbel kijk je door de ooggetuigen naar Jezus en is Hij opeens heel dichtbij.

En door die evangeliën lees je over zijn liefde: hij gaf zijn leven voor jou aan het kruis.

En met die liefde ga je ook anderen lief hebben.

Al die anderen, die net zo zwak zijn als jij. Die net zo verlangen naar vrede en liefde als jij.

Vrucht dragen.

Je hoeft alleen maar je bijbeltje te pakken. Te bidden. Avondmaal te vieren.

Zo makkelijk is het!

Misschien zeg je nu: "Nou, dat klinkt allemaal wel leuk, maar ik vind het helemaal niet zo makkelijk! Ik worstel vaak met mijn geloof. Met de kerk. Met al mijn vragen. Mijn verlangens. Wil er soms gewoon mee stoppen. Wás het maar zo makkelijk!".

Dat is waar.

Jezus zegt dan ook nergens dat het makkelijk is om hem te volgen. Hij heeft het dan vaak over 'kruisdragen'. Over offers brengen. Over 'snijden in je eigen vlees'. Over liefde zelfs voor je vijanden.

Dat zegt Jezus hier ook.

Hij heeft het over snoeien.

Dat doet een goede wijnbouwer ook.

Die laat zijn ranken niet alleen tegen een houten raamwerk omhoog klimmen. Dat ook. Want dan krijgen de bladeren en de druiven meer zon.

Maar hij snoeit ook.

Als er teveel bladeren zijn, dan snijdt hij ze af: die nemen alleen maar licht weg.

Als er takken zijn, die geen vrucht dragen, dan snijdt hij die weg. Die gebruiken wel de levenssappen uit de wijnrank, maar dragen geen vrucht. Die sappen kunnen beter naar takken vloeien, waar druiven aan zitten, zodat die kunnen groeien en groeien. De wijnbouwer wil geen bladeren en takken. Hij wil druiven. Vrucht.

Dus Hij snoeit.

Dat doet hij ook bij de druiventrossen zelf. Daar plukt hij de vruchtjes uit, die klein blijven. Dan kan er meer sap naar de andere druiven, die daardoor groter worden. Druiven waar hij wijn uit kan maken.

Dat noemen we de druiven krenten.

Dat lijkt vreemd.

Als je niets van druiven weet, denk je: die man maakt zijn wijnrank kapot!

Hij snijdt er hele takken uit en zelfs druiven! Wat stom!

Maar die wijnbouwer weet: juist als ik snoei komt er meer vrucht.

Hij kent zijn vak: "Snoeien doet groeien".

Wees niet bang als je twijfelt. Als je veel vragen hebt.

Ga op zoek naar antwoorden. Begrijp elkaar en help elkaar daarbij.

Kijk er niet gek van op als er in de gemeente pijn is of mensen, waar je tegenop loopt.

Bidt voor elkaar. Zoek elkaar op. Toon liefde. Ervaar de bevrijding als je kunt praten en vergeven.

Omarm de vreemdeling en zorg ervoor. Leer van hen wat het is om alles achter te laten omdat je christen bent. Ervaar de diepte van hun blijdschap.

Laat je niet ontmoedigen als je bij je zelf diepe seksuele verlangens ontdekt. Verlangens die niet altijd bevredigd kunnen worden. Leer om ook die meeste intieme gevoelens bij God neer te leggen. Leer te leven van genade.

Kijk er niet van op als God slechte karaktereigenschappen of diepe zonden aanpakt. Als hij in je leven snoeit. Hij wil je alleen maar mooi maken.

Zo verdiept je leven zich. Het draagt vrucht. Je gaat op Christus lijken.

En de mensen om je heen gaan dit herkennen. Door jouw liefde heen, door jouw goede werken heen, gaan zij jouw Vader in de hemel ontdekken. Je leven draagt vrucht.

Wat wil je met je leven?

Tijdelijk succes?

Of vrucht voor altijd?

Roem of liefde?

Jezus nodigt je uit: "Volg mij en bloei. Kom aan tafel en proef van mijn goedheid. Blijf in mij, dan blijf ik in jou en draag je veel vrucht".

Amen.

Sabine de Goeij "Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel". (Mattheus 5)

- Céline Larooy “Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg het nog eens: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij”. (Filip. 4)
- Marith Eigenraam “De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld en vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing”. (Galaten 5)
- Lennart Noort “Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God”.(Fil. 1)
- Mariam Adamyam “U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. (Romeinen 8)
- Sjoerd Kramer “Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid”. (Col. 2)