

## Kerk in 2030: Jouw nieuwe leven. Naar Efeze 4.

### Orde van dienst:

Welkom

Inleidend.

Zingen: "Samen in de naam van Jezus".

Votum en zegengroet

Zingen: Psalm 68: 2

Wet: Tien woorden en Mattheus 5: 13-16

Psalm 1: "Welzalig de man, die niet wandelt".

Gebed

Inleiding op Schriftlezing: VLOG. "Schitteren als sterren in deze wereld".

Lezen: Efeze 4

Zingen: "Heer, wijs mij uw weg".

### Preek:

Inleiding.

**\*Verlangen:** "Maar zo hebt u Christus niet leren kennen" -vers 20. (filmpje.)

Uitleg

Kaartje invullen

**\*Loslaten:** "Door Jezus wordt duidelijk, dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven" -vers 22.

(filmpje.) Uitleg

Kaartje invullen

**\*Omarmen:** "Elkaar opbouwen door de liefde..." -vers 16 (filmpje.)

Uitleg

Kaartje invullen

**\*Gaan:** "Nu gaan leven als nieuwe mensen" -vers 23. (filmpje.)

Uitleg

Kaartje invullen

Zingen: "Ik wil jou van harte dienen".

Luisterlied: "Toon uw liefde...". VLOG-kaartje invullen.

Gebed

Collecte

Zingen: De kerk van alle tijden (oude) GK 119.

Zegen.

-----

### Inleiding op Schriftlezing: VLOG.

Het gaat vanmorgen over vloggen.

Weet u wat dat is?

Ik denk dat de meeste jongeren dat wel weten.

Een vlog is een filmpje maken van jezelf. Bijvoorbeeld, dat je aan het ontbijten bent. Of dat je naar school gaat. Of dat je iets stoers doet. Een soort van dagboek, maar dan niet in een schriftje, maar door filmpjes van jezelf te maken en die zet je dan op Internet. Andere mensen kunnen jouw dagboek volgen op Internet en dan weten ze wat je zo allemaal doet.

Een heel bekende vlogger is Enzo Knol. Hij heeft duizenden volgers.

Vloggen is een manier om door veel mensen gezien te worden. Je wilt bekend zijn.

Schitteren.

Dat is onze wereld: op TV of op Internet gezien worden. Want je leeft pas als je gezien wordt.

Het gaat vanmorgen dus over die vlog. Over vloggen. Over schitteren en opvallen.  
Maar: wel heel anders dan in onze wereld.  
In de Bijbel, in de kerk, wil je niet zelf stralen, maar wil je dat Jezus straalt. Of dat de mensen om je heen stralen. Stralen van geluk. Het gaat niet om jou. Het gaat om de ander.  
En dat is de grote kracht van de kerk.  
De kerk is een groot geschenk aan de wereld.  
Dat is een plek waar het kwaad wordt bestreden. Waar veiligheid moet zijn.  
Dat is een gemeenschap waar liefde is. Waar mensen naar je omzien. Waar voor je wordt gezorgd als je ziek bent. Het gaat er niet om hoe je eruit ziet en hoeveel je kunt. Het is liefde om niet. Zo mogen wij schitteren als sterren in een donkere wereld.

-----

### **Preek:**

Jongens en meisjes, jullie weten wat voor dier dit is?

Ja, een kameleon.

En wat kan een kameleon?

Hij kan van kleur veranderen. Hij kan groen worden of blauw. Bruin. Of bruin en rood en blauw door elkaar. Heel knap.

Waarom doet hij dat?

Omdat hij niet wil opvallen. Als hij tussen groene bladeren zit, dan wordt hij groen. Als hij op bruine stenen in het zonnetje zit, wordt hij bruin. Zodat zijn vijanden hem niet zien.

Zoals vogels of slangen, die graag een sappige kameleon lusten.

Een kameleon past zich aan aan zijn omgeving, zodat hij niet gezien wordt.

Zo kun je ook christen zijn.

Je past je aan aan de mensen om je heen, aan de wereld waarin je leeft, zodat je niet opvalt. Omdat je je misschien schaamt voor je vrienden, omdat je christen bent. Of omdat je de kans loopt, dat mensen je gaan vervolgen. In de gevangenis zetten.

Dus praat je niet over je geloof. Je draagt dezelfde sexy kleren. Je kijkt naar dezelfde slechte films, want je wilt meepraten. Je pest mee. Je past je aan. Je bent een bange kameleon.

Jezus wil dat je juist wél opvalt. Hij wil, dat je een stad op een berg bent. Een zoutend zout. Een stralende ster aan de hemel. Hij wil dat je anders bent.

Hoe?

Door te vloggen?

Nee, door hem te volgen. Op hem te lijken.

Door goede werken te doen. Door het kwaad los te laten. Door heilig te zijn. Door zijn liefde te laten stralen in een liefdeloze wereld. Door hem te volgen.

Dus: niet vloggen, maar volgen.

\*\*\*\*\*

### **Verlangen** – getuigenis over verlangen:

“Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar de eindeloze zee.”

Het begint met verlangen naar de zee. En dan ga je vanzelf wel een schip bouwen. Je steekt er vele weken, maanden in. Want het schip moet mooi worden en sterk. Je vertelt aan vrienden hoe ver je bent. Ze mogen komen kijken.

Je verlangen naar de zee vuurt je aan.

Dit is heel anders als je helemaal niet van varen houdt. Als je zelfs bang bent voor de zee.

Waarom zou je dan een schip gaan bouwen?

Waarom zou je je leven gaan veranderen? Waarom zou je Christus willen volgen?

Paulus zegt het zo in vers 20: "Maar zo hebt u Christus niet leren kennen!".  
In de vorige vertaling stond het zo: "Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen".  
Die verzen zeggen hetzelfde: omdat je Christus hebt leren kennen, ga je anders leven.

Toen ikzelf puber was. Zo tussen de 12 en de 20 jaar, zei mijn vader dat vaak tegen ons.  
Als wij een nieuwe flitsende broek wilden of als mijn zusje wat meer mascara opdeed, dan zei hij: "Gij geheel anders!!!".  
Als wij naar de top-40 luisterden op zaterdagmiddag, dan zei hij vaak: "Gij geheel anders!".  
Of als ik in die jaren mijn haar wat langer wilde laten groeien, dan klonken weer die woorden door de kamer: "Gij geheel anders!".  
Herkent u dat? □ □

Dat klonk natuurlijk heel goed: als christen moeten we anders zijn.  
Maar hij vergat het belangrijkste: je moet anders zijn, omdat je Christus hebt leren kennen.  
Zonder Christus wordt de kreet "Gij geheel anders!" een wettische kreet.  
Een kille opdracht.  
Het is dan geen verlangen, dat leeft in je eigen hart, maar een order, een gebod, die van buiten wordt opgelegd. En wat doe je dan als puber: je gaat je verzetten.  
Je hart wordt niet geraakt door een bevel.

Anders gezegd: alleen als je Christus hebt leren kennen groeit het verlangen om op hem te willen lijken.  
Hij was vriendelijk. Eerlijk. Hij sprak met mensen zonder hen te veroordelen. Hij wast de voeten van zijn discipelen. Hij sterft voor ons aan het kruis.  
Hij heeft geen vlog om zelf te stralen. Zoekt nooit zijn eigen eer.  
Hij dient en wil dat anderen stralen.  
Hij gaat niet mee in het kwaad en in kwaadsprekerij. Niemand heeft hem ooit betrap op overspel of leugens. Hij vergeeft. Hij beschermt de gevallen vrouw. Zoekt de tollenaar op.  
Jezus was echt. Hij is goed. Zuiver.  
En hoe meer ik hem leer kennen, hoe meer het verlangen in mij groeit, om ook zo te zijn. Ik wil helemaal geen popster meer zijn of The voice of Holland te winnen of het Songfestival.  
Ik wil zijn als hij. Dat is mijn verlangen.  
Daarom volg ik hem. Ben ik dominee geworden.  
Niet om zelf te stralen, maar om hem te laten stralen. Om mensen bij hem te brengen.

Invullen van kaartje.

\*\*\*\*\*

### **Loslaten** – getuigenis over loslaten:

Je doet vaak andere kleren aan.  
Als je trouwt, dan doe je mooie kleren aan. Een duur pak of een mooie trouwjurk met een lange sluijer. Als je naar een begrafenis gaat doe je vaak donkere kleren aan. Als een gevangene uit de gevangenis komt, dan doet hij zijn gevangenis-pakkie uit en doet andere kleren aan. Kleren, die passen bij zijn vrijheid.

In Paulus' dagen moesten de mensen het oude leven loslaten. Dat moeten ze afleggen. Als oude, vieze kleren. Besmeurd door de zonde.  
Dat oude bestaan draaide rond oude goden. In Efeze was dat de godin Artemis.  
Een vruchtbaarheidsgodin.  
Haar beeld was op een dag uit de hemel komen vallen, vertellen oude verhalen. Een beeld van een vrouw met tientallen borsten als teken van vruchtbaarheid.  
Rondom deze Artemis was een hele cultus gegroeid.  
Cultus van het lichaam. Van seks. Overspel. Misbruik. En dus van veel pijn.  
Feesten vol offers en drank.

Paulus kleurt dat oude leven in met het woordje "leeg".  
Een leven vol 'loze denkbeelden'.  
Er was leugen. Vuile taal. Drift en boosheid.  
Dat oude leven was dus gekleurd door leegheid. Dode goden. Beelden. Bedrog. Begeerten zonder liefde. Dat lege leven moesten ze uittrekken. Achterlaten.

Jezus leert je loslaten. Wat betekent dit nu voor ons?  
Want wij zijn al jaren geen heidenen. We dienen niet Artemis, maar de God en Vader van Jezus Christus. We hebben dat oude leven al lang geleden losgelaten.  
Wat moeten wij loslaten?  
Nou, dat hoorden we in het filmpje: je kunt veel last hebben van alle pijn en kwaad in de wereld. Je zou het allemaal willen wegnemen en mensen willen helpen. Maar je kunt het niet. En dus moet je dat loslaten en bij God neerleggen. Hij weet het. Hij kent de mensen. Hij kan verlossen.  
Of je moet de gedachte loslaten, dat je het allemaal zelf wel kan. Een gedachte die zomaar binnen kan komen als je leven op rolletjes loopt. De aantrekkelijke gedachte, dat je God niet nodig hebt.  
Of oude verleidingen kunnen je leven weer binnenbreken. Je ijdelheid. Je oude strijd tegen seksuele verleidingen. Je trots. Ze proberen je hart te veroveren, zodat je God loslaat.  
Maar Paulus wil niet dat je de levende God loslaat, maar dat oude leven vol lege denkbeelden.

Nelson Mandela schreef dit mooie gedicht over loslaten:

Om los te laten is liefde nodig.  
Loslaten betekent niet dat 't me niet meer uitmaakt.  
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen.  
Loslaten betekent niet dat ik 'm smeer.  
Het is het besef dat ik de ander ruimte geef.  
Loslaten is niet het onmogelijk maken,  
maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties.  
Loslaten is machteloosheid toegeven,  
hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.  
Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven,  
je kunt alleen jezelf veranderen.  
Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.

Loslaten is niet oordelen, maar de ander toestaan mens te zijn.  
Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,  
maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.  
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,  
het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.  
Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.  
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten,  
maar elke dag nemen zoals het komt en er mezelf gelukkig mee prijzen.  
Loslaten is niet anderen bekritisieren of reguleren,  
maar te worden wat ik droom te kunnen zijn.  
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, maar groeien en leven voor de toekomst.  
Loslaten is minder vrezen, en meer beminnen.  
Nelson Mandela

Kaartje invullen.

\*\*\*\*\*

**Omarmen** -getuigenis over omarmen.

Loslaten is natuurlijk heel eng.

Mensen houden zich graag vast aan het vertrouwde. De straat waar je woont. Je eigen huis.

De kerk waar je gedoopt werd en trouwde. Jouw taal. De partij waar je altijd op stemde.

Zelfs het kwaad om je heen kan zo vertrouwd zijn, dat je het niet los kunt laten.

Loslaten is eng.

Daarom leert Jezus ons om elkaar te omarmen.

Paulus beschrijft dat oude leven: dat was een leven vol kwaad en dat kwaad brak mensen af.

Het was een leven vol boosheid. Stelen. Wrok. Drift. Geschreeuw en gevloek. Misbruik.

Vol kwaadaardigheid.

En dat kwaad maakte eenzaam. Gewond.

Het nieuwe leven is helend. Vol liefde voor elkaar.

Het is een leven waarin je elkaar niet afbreekt door leugens en verwijten, maar elkaar door

woorden opbouwt. Bemoedigt.

Waarin je niet van elkaar steelt, maar de ander eerder geeft wat die nodig heeft.

Jezus verbindt mensen met elkaar.

Paulus zegt zelfs: 'jullie zijn ledematen van elkaar'.

Meer één kun je niet zijn. Je ogen, je oren, je hart en de armen en benen, vormen een ondeelbare eenheid. Die kunnen niet zonder elkaar. Die dienen elkaar.

Uit een omarming kun je je nog eens los maken.

Maar je kunt je niet losmaken van een lichaam. Dan ga je dood.

Daarom zegt hij, dat als er ook maar iets tussen jou en je broeder komt, dat je dan naar

elkaar toe moet gaan. Als je boos bent, dan moet je nog diezelfde dag naar elkaar toe.

Anders geef je de boze de ruimte om al die boze gedachten nog groter te maken.

Nog voor de zon onder gaat.

Als je echt van iemand houdt, dan verdraag je het gewoon niet, dat de ander boos op je is.

Je moet er gewoon langs!

Niet door een mailtje. Niet eerst een paar dagen wachten. Niet eerst met anderen praten.

Nee, je gaat er zelf langs.

Want je wilt elkaar niet kwijt.

De kerk, een gemeente van Christus, is een groot geschenk van God aan de wereld.

Daar worden mensen omarmd.

Niet omdat ze rijk zijn. Niet omdat ze zo mooi zijn of altijd zo aardig.

Alleen omdat God mij ook omarmd heeft.

Invullen kaartje.

\*\*\*\*\*

**Gaan:**

Bijbel is een leesboek. Je leert er God door kennen.

Maar het is vooral een Doe-boek.

Doordat je de Bijbel leest en God leert kennen en de liefde van Christus, gaat je leven veranderen. Je leven vernieuwt zich.

Kennen mondt uit in leven met God.

Je hebt lief. Je zingt. Je dient. Je bidt. Je bent behulpzaam.

Jezus zei het zo: 'Als je echt gelooft, dan groeien er goede vruchten aan die boom'.

Jakobus zegt het zo: "Als je echt geloof, dan is dat te zien. Dan ga je zorgen voor de weduwe en de vluchteling. Voor de arme en de wees".

Dat doe je dus niet omdat het moet. Dat doe je uit jezelf.

Dat groeit uit je hart.

Deze week is Kinga Ban overleden.

Drie jaar geleden heeft zij nog met ons in deze kerk gezongen. Ze was toen al ziek.

Weet u het nog?

Wat maakte haar zo mooi? Waarom hebben zoveel mensen bewondering voor haar en worden haar liederen overal gezongen?

Vaak lees je: omdat haar geloof echt is. Dat kon je aan haar zien.

Tot aan het einde toe was ze open en eerlijk.

Over haar verdriet. Dat ze zo ziek werd. Dat ze haar kinderen los moest laten. Over pijn in dit leven.

Maar tegelijk ook over Gods liefde voor haar. Over het Koninkrijk van God waar zij straks binnen zou gaan. Ze ging er helemaal voor!

Waar kwam dat vandaan? Omdat ze ervoor betaald werd?

Nee, ze had Christus leren kennen en Gods genade. Het zat in haar hart. En daarom zong zij. Vertelde ze. Tot het einde toe. Want ze wist: het einde is geen einde.

Dat is het.

Als door Christus de liefde van God hebt leren kennen en leren omarmen, dan ga je anders leven. Misschien niet volmaakt. Want dat oude leven, jou oude 'ik' wil steeds weer door de scheuren in je nieuwe leven binnen komen.

Maar je verandert.

Omdat je als Jezus wilt zijn. Dat is je verlangen.

“Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar de eindeloze zee.”

Amen.

Invullen kaartje.