

Feest van het Koninkrijk 5 – Leid ons niet in verzoeking.

Welkom

Inleiding: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze”.

Votum en zegengroet.

Psalm 5: 1, 2, 4, 5, 9, 10

Inleiding: hoe leer je je zonden kennen?

Wet + 1Johannes 3: 18-24

Psalmen voor nu 16 Ik val niet uit zijn hand.

Gebed

Kinderen

Zingen:

Lezen: Efeze 6: 10-20

GK (uitgave 2006) 143: 1, 2 Een vaste burcht is onze God.

Tekst: Efeze 6: 11

Preek

Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees niet stil.

Gebed.

Collecte.

GK 238 Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser.

Zegen.

Inleiding voor de dienst:

Een christen is te herkennen aan een diepe innerlijke vrede en een diepe innerlijke strijd.

Vrede: we ontvangen vergeving en God wil onze Vader zijn. Dat geeft veel rust.

Strijd: we worstelen met de Boze, die ons door leugens en verleidingen van God los wil trekken.

Je leest erover in de bijbel.

Je merkt het in je eigen leven.

De Heilige Geest die je met Christus verbindt en door Hem vrede geeft in je hart.

De Boze, de satan, die jou van Christus los wil maken. Het is vaak een hele worsteling.

In die strijd leert Jezus ons bidden: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”.

Hij geeft ons een machtig wapen. Het gebed.

En ook nog eens een hele wapenrusting.

Daar gaat het over in deze dienst.

Voor de wet:

Van wie leer je je zonde en zwakheid kennen?

Kan op twee manieren: je weet het van God, die door de Heilige Geest je hart openlegt.

Je weet het doordat de Boze, de duivel, jouw zwakheid blootlegt.

Wat is het verschil?

De Heilige Geest wil je hart open leggen om het te genezen. Om te vergeven. Vrede met God.

De Boze laat je je zonden kennen om je te ontmoedigen. Los van God.



Voor de Schriftlezing:

Soldaten hebben een wapenrusting.

Die heb je nodig.

Om je te beschermen tegen de wapens van de vijand. Tegen kogels, vuur en gas.

Dia.

In onze tijd is een wapenrusting heel modern.

Zoals deze.

In de tijd van de Romeinen zag een soldaat er zo uit.

Dia.

Kinderen van God krijgen ook zo'n wapenuitrusting.

Niet om tegen mensen te vechten. Tegen vlees en bloed.

Maar om je te beschermen tegen de aanvallen van de satan.

Preek:

"Verlos ons van de boze".

Hm, de Boze....

Bestaat er een boze? Een duivel?

Is dat geen sprookje? Een figuur uit de Middeleeuwen met bokkenpootjes en hoorntjes?

Of leuk voor een stevige Horrorfilm?

Maar verder.... beetje simpel om daarin te geloven in deze wereld vol wetenschap.

Bestaat er een duivel?

De Bijbel is daar erg duidelijk in: de satan bestaat. Een gevallen engel, die zelf god wil zijn. Die zelf wil stralen en daarom alles van God stuk wil maken. Hij wil dat we God loslaten en voor hem knielen.

En hij krijgt namen, die zijn enorme macht tekenen: de grote draak. Duivel. Overste van deze wereld.

Heerser en machthebber van de duisternis. Kwade geesten in de hemelsferen.

Misschien zeg je: 'Ja, maar dat is de Bijbel. Die is geschreven in een tijd, dat mensen nog in duivels geloofden. Toen geloofden ze ook nog dat de aarde plat was.

Ok.

Maar kijk eens om je heen?

Naar het kwaad in onze wereld.

Veel kwaad kun je aan mensen wijten. Omdat mensen egoïstisch zijn of gewoon kortzichtig of bang.

Maar er is ook kwaad, dat daar bovenuit gaat.

Dat misschien wel door mensen gedaan wordt, maar dat je niet uit mensen kunt verklaren.

Wrede oorlogen waarin duizenden doden vallen. Een genocide in Rwanda. De holocaust.

Vrouwenhandel. Kindsoldaten. Wreedheid. Kindermisbruik. Racisme. Drugs. Een wereldwijd web vol porno waarin miljoenen gevangen zitten.

Al dat kwaad wijst boven zichzelf uit naar een grotere macht van het kwaad. Een macht die zwakke mensen tot kwaad verleidt.

In Romeinen 12 staat dit: "Laat u niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede".

Achter alle conflicten zit een boze, een duivel, die conflicten aanjaagt. Door leugens. Trots.

Je merkt zijn macht.

Je voelt de pijn en de boosheid door je heen trekken als je een conflict hebt. Je merkt, dat je terug wilt slaan of die ander nooit meer wilt zien. Want de Boze wil graag dat je die ander ziet als jou vijand. Dat je die loslaat.

De Bijbel leert ons, dat er achter jouw broeder of zuster een veel sterkere macht zit. De echte vijand. De Boze, die wil dat jij je broer of zus loslaat.

Je kunt zeggen: je bent wel erg naïef als je nog in een duivel gelooft, een kwade macht.

Je kunt ook zeggen: 'Als je er niet in gelooft ben je pas naïef!'

Dan ben je een makkelijke prooi.

Stel je een generaal voor op het slagveld.

Hij voert een zware strijd.

Zijn verkenners melden, dat er twee divisies met soldaten onderweg zijn. En hij gelooft dat.

Maar als er nu eens tien divisies onderweg zijn? Als de vijand nu veel en veel sterker is?

En: een veldslag verliezen is natuurlijk al erg. Maar je eigen ziel verliezen is nog erger.

De bijbel wil onze ogen openen voor deze vijand. Voor zijn tactieken.

Om ons te beschermen.

Want we denken vaak dat we sterk zijn. Dat we alles wel aardig onder controle hebben. Maar we zijn erg kwetsbaar en zwak.

Iemand schreef: "We kunnen veel en zwaar lijden vaak wel dragen, maar er hoeft maar één verleiding ons hart binnen te sluipen en we laten ons meeslepen".

Vandaar vers 10: "...zoek je kracht in de Heer, in de sterkte van zijn macht".

Daarin zit dus ook jouw eigen verantwoordelijkheid: zoek je die bescherming?

God geeft ons een wapenrusting: trek je die ook aan?

En dan ook de héle wapenrusting. Niet alleen de riem maar ook de helm.

Want een voetballer kan een mooi, licht broekje en shirtje aan hebben, maar als hij geen voetbalschoenen met goede noppen aanheeft, dan begint hij nog niks. Hij glijdt alle kanten op.

Laten we de onderdelen eens langs gaan.

De gordel van de waarheid:

Het is je misschien wel opgevallen: in het warme oosten dragen mensen vaak lange kleren.

Witte lange kleren tot op de grond.

Vreemd: als het warm wordt trekken wij onze kleren juist uit! Korte broek, shirt, slippers.

In de woestijn juist niet.

In Doha in Qatar zijn nu de wereldkampioenschappen atletiek.

Je ziet hoe rijke Arabieren in lange witte kleren en sluiers uit mooie auto's stappen om te kijken.

Maar je ziet atleten in korte lichte broekjes en hemdje de 10.000 meter rennen.

Die lange witte gewaden zijn niet warm, maar beschermen juist tegen de warmte. De zon kan je niet bereiken. Je loopt als het ware in de schaduw van je eigen kleren.

Maar: als je moet rennen dan is dat lastig. Dan struikel je over die lange gewaden.

Wat doen mensen in het oosten: ze trekken hun gewaden op, doen er een riem omheen, een gordel, en hebben ze zo de ruimte om te rennen. Rennen zonder struikelen.

Die riem noemt Paulus de 'gordel van de waarheid'.

De duivel legt graag leugens op je weg. Leugens over God. Dwaalleer.

Dat God onbetrouwbaar is. Dat Hij niet bestaat. Dat Jezus niet is opgestaan.

Hij wil je laten struikelen.

En hij doet dat vooral door woorden, door verdraaiing van de waarheid. Door halve waarheden.

Hij is een duivel. Een "diabolo". Hij gooit waarheid en leugen door elkaar.

Want wat is hét wapen tegen de leugen?

De waarheid.

Hoe kom je de waarheid over God op het spoor?

Door de geschriften van de ooggetuigen te lezen. De boeken uit de Bijbel.

Wie niet in zijn Bijbel leest, struikelt makkelijk.

Als je alleen op Internet rondstruint en leest wat mensen over God zeggen en niet wat God zelf over zichzelf vertelt en laat zien, dan verdwaal je snel en raak je de waarheid en God kwijt.

De gerechtigheid als harnas om uw borst:

Wij zouden zeggen: een kogelvrij vest.

Omdat dat je hart beschermt.

Een kogel in je been kun je nog een keer hebben, maar een kogel door je hart is fataal.

Daarom moet je dat hart beschermen.

Want dat hart is de plaats waar je denkt. Waar je vertrouwt. Waar je voelt en liefhebt. Waar je je keuzes maakt. Als de vijand je hart weet te raken, ja, dan heeft hij je helemaal.

Dat harnas, dat kogelvrije vest, beschermt dus je hart.

Waartegen?

Nou, het wordt het harnas van de gerechtigheid genoemd.

Wat betekent dat?

Dit: in je hart zijn je gedachten. Daar zit je geweten. Je weet wat je doet en wat je zou moeten doen.

Je weet vaak wat je zonden zijn. Je zwakke plekken. Daar zit de schaamte. Je schuldgevoel.

En dat weet de Boze ook.

Hij verleidt jou tot zonde, leidt jou in verzoeking en dan klaagt hij je aan. Bij God en vooral diep in jouw eigen hart.

Hij zegt: "Kijk, je hebt opnieuw gelogen. Opnieuw die jongen gepest. Opnieuw"

"Zou God je nu nog wel zien? Vergeven? Het gebeurt toch elke weer opnieuw! Hij ziet je weer afkomen".

En diep in je hart voel je dat de Boze gelijk heeft. Je durft niet meer naar God toe te gaan. Je gebed verdroogt. De kerk wordt een plek die je mijden gaat.

Een regelrechte aanval op je hart.

Maar dan geeft God jou het harnas van de gerechtigheid.

Dat wil zeggen: die Boze kan jou wel voor onrechtvaardig uitmaken, maar hij liegt.

Ik heb door Jezus al jouw zonden bedekt. Hij is voor jou zonden gestorven aan het kruis. Door hem ben je rechtvaardig. Mijn geliefde kind. Daar kan niets meer tussen komen.

Laat je niet in de war brengen door die verleider!

Doe je kogelvrije vest aan en bescherm zo je hart tegen al die aanklachten.

Sandalen van de vrede:

Een Romeinse soldaat droeg sandalen.

Als je goed kijkt, dan waren dat heel bijzondere sandalen: onder de sandalen zaten tientallen nagels.

Korte ijzeren noppen.

Om te blijven staan bij het vechten. Niet uit te glijden op het gras of in de modder.

De sandalen beschermden ook tegen scherpe stenen in de weg.

Deze sandalen maakte het Romeinse leger ook heel mobiel.

De Romeinse legers konden zich heel snel verplaatsen. Daarvoor werden wegen aangelegd.

Ze konden lange marsen afleggen: hun voeten werden beschermd, waardoor ze lang konden lopen.

Voordat de vijand het door had en zich kon groeperen, stonden de Romeinse legers al voor hun neus.

Paulus noemt het de 'sandalen van het evangelie van de vrede'.

Hij bedoelt: je altijd inzetbaar zijn als soldaat van Christus om zijn evangelie te brengen.

Het evangelie over het kruis. Over de vrede met God.

Als jij met je vrienden een biertje drinkt en ze vragen wat je gelooft, kun je dat dan uitleggen?

En let op: het is het evangelie van de vrede.

Vrede met God en met de mensen om je heen. Vrede met jezelf.

Je hebt dus een ongelofelijk mooie boodschap.

Jezus maakt ons blauwhelmen: soldaten om de vrede te bewaren.

Dát kun je nog eens aan je vrienden uitleggen.

Het schild van het geloof:

Schild van het geloof:

Iedere Romeinse soldaat droeg een schild. Soms een klein rond schild. Dat gebruikte hij in het gevecht van man tegen man.

Paulus heeft het over een ander schild: een groot, langwerpige schild. Bijna zo groot als een deur. Een schild waar je helemaal achter kunt schuilen. Dat schild werd vooral als bescherming gebruikt.

Vijanden konden soms aanvallen met een regen van pijlen.

Dan gebruikten de Romeinen dat grote schild. Die deur.

Vaak doopten vijanden hun pijlen eerst in pek of teer en staken de pijlen in brand. En met die vurige pijlen bestookten ze de vijand.

Je begrijpt waarom: als zo'n brandende pijl in je been of arm kwam, dan was de wond veel pijnlijker. En als zo'n brandende pijl op je houten schild kwam, dan verbrandde je schild en was je zonder bescherming.

Maar wat deden de Romeinen: zij legden een nat leren vel over hun schild heen. Daardoor doofden die vurige pijlen.

Nou, dat bedoelt Paulus met dat schild.

De duivel schiet allemaal pijlen op ons af. Brandende pijlen.

Met die brandende pijlen bedoelt Paulus de zware beproevingen, die je als christen moet doorstaan. Vervolgelingen. Lijden. Vurige spot. Brandende vragen, waarmee mensen je kunnen bestoken.

Verleidingen, die je hart in vuur en vlam zetten.

Je schild is je geloof.

Want door het geloof weet je, dat Jezus koning is. Ook al zie je dat nu niet en zit je in het donker van de gevangenis, omdat je christen bent.

Door het geloof weet je, dat er een nieuw leven komt op een nieuwe aarde. Dus zelfs al doden ze jou, je zult weer opstaan uit de dood.

De satan zet je hart in vuur en vlam door warme verleidingen en beloften van geluk.

'Geniet toch van drank en seks, van je geld en je roem! Zorg ervoor dat je gelukkig wordt! Je leeft maar één keer! Laat dat moeilijke geloof toch vallen!'

Vurige pijlen.

Zonder schild ben je weerloos.

Maar die vurige pijlen doven op het schild van je geloof: want jij gelooft, dat alleen God jou het geluk kan geven, dat echt is en eeuwig.

Helm van de verlossing:

Na het hart probeert een vijand je hoofd te verwonden.

Daar zitten de hersenen. Één flinke klap op je hoofd en je bent uitgeschakeld.

De Romeinen hadden daarom een heel sterke helm op hun hoofd.

Een ijzeren helm, die het hele hoofd beschermdde.

Dat is voor een christen de 'helm van de redding'. De helm van de verlossing.

Daarmee bedoelt de bijbel, dat je nooit moet vergeten, dat je al gered bent. Jezus, onze generaal heeft de satan en de dood al verslagen.

De overwinning ligt al vast. Vergeet dat niet.

Gods vaandel staat al te wapperen in deze wereld.

Want dat maakt nogal wat uit in het grote gevecht van dit leven.

Een soldaat, die denkt, dat alles al verloren is, die vecht niet meer. Die geeft zich over of deserteert.

Maar een soldaat, die weet, dat de overwinning al is behaald, die vecht als een leeuw.

Wij zeggen vaak 'het zit tussen de oren'.

Klopt.

En daarom beschermt de helm van de verlossing alles wat tussen die oren zit.

Die helm leert: 'laat je niet door de leugens van satan ontmoedigen, jouw redding ligt vast!'.

Zwaard:

Iedere Romeinse soldaat had een zwaard. Een lang zwaard en een kort. Dat korte zwaard werd gebruikt in het man tegen man gevecht.

Kort zwaard: om slagen af te weren en heel gericht te steken.

Hier gaat het over het korte zwaard.

Dat zwaard is Gods Woord. De bijbel.

En met dat korte zwaard kun je leugens, valse leer en menselijke redeneringen afweren. Open leggen.

Zorg ervoor dat je zwaard scherp is!

Ken je bijbel!

Gebed.

Tenslotte: het gebed.

De Romeinen wisten dat al: zorg ervoor, dat het leger weet wat het moet doen en dat de soldaten weten waar ze zijn in de strijd. Ze hadden allerlei signalen, trompetten en orders.

Want niets is slechter, dan dat een soldaat niet weet waar hij zit en waar zijn vrienden zitten.

Nu houden soldaten radiocontact met elkaar en met de leiders.

Dat is het gebed: hou contact met je generaal, die het geheel overziet.

Door het gebed kun je luchtsteun invoeren.

In je gebed kun je de grote Generaal in de heel vragen om zijn leiding.

Bidden is schuilen bij God.

Je houdt contact met de generaal, die het geheel overziet.

Zonder hem ben je erg kwetsbaar.

Bidden is het hart.

Het gebed doet veel: je roept daarmee de kracht van God in!!

Amen.