

# Oudejaarsavond 2019: Leef vandaag.

## Welkom

Votum en zegengroet.

Psalm 90: 1

Gebed

Inleiding.

Lezen: Genesis 33

Preek

Sela: "Ik zal er zijn".

Terugblik....

Gebed

Collecten

NLB 885 Groot is uw trouw, o Heer

Zegen.

-----

**Inleiding:** We kijken vanavond terug en we kijken vooruit met een oud verhaal. De geschiedenis van Jakob en Esau. Een verhaal uit de bijbel. Dat doen gelovigen, omdat ze hebben ontdekt, dat al deze verhalen uit de bijbel een 'bewezen waarde' hebben. Een bewezen waarde. Ze hebben de waan van de dag en de invloeden van vele culturen overleefd. Hele tijdperken zelfs. Ze willen ons de weg wijzen naar hogere wijsheid en moraal. Vanavond staan we stil bij de ontmoeting tussen Esau en Jakob. Vele eeuwen geleden bij een kleine rivier. We zullen er twee mooie goudkorrels uitzeven voor vanavond.

-----

## Preek:

We hebben het vaak over het verleden en over de toekomst.

Vooraf met de jaarwisseling.

Dan kijken we terug: wat is er allemaal gebeurd dit jaar? Hoe is mijn leven gelopen? En er komen allerlei herinneringen boven. Momenten van geluk. Gevoelens van pijn.

En we kijken vooruit: wat kunnen we verwachten? Waar gaan we naar toe? Met onze gemeente? Het klimaat?

U voelt het gevaar: dat we vergeten om vandaag te leven.

In onze tijd is daar een populair woord voor: "Mindfulness".

Deze manier van denken komt oorspronkelijk uit het Boeddhisme. Daar leer je om te leven in het hier en nu en het leven te aanvaarden zoals het is. Door niet te verlangen en niet te bezitten voorkom je veel lijden en dat is het doel. Want hoe minder je bezit, hoe minder je kwijt kunt raken. En hoe minder je verlangt, hoe minder je teleurgesteld bent als je het niet krijgt.

Nu is het niet mijn bedoeling dat we in het komende jaar allemaal Boeddhist worden.

Toch zit er een kern van waarheid in.

Jezus verwoordt die waarheid in de Bergrede.

Daar zegt hij: "Kijk naar de vogels. Die maken zich geen zorgen voor

morgen en leggen geen voorraden aan. Kijk naar de lelies, die weven en spinnen niet, maar moet je eens zien hoe mooi die eruit zien! God zorgt elke dag voor hen.

Maak je dus geen zorgen voor morgen, wat je zult eten of wat je aan moet trekken.

Jullie Vader in de hemel weet wat zijn kinderen nodig hebben. Zoek daarom liever

eerst het koninkrijk van God. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last".

Ja, als je toch eens zó kon leven! Zó ontspannen.... Don't worry, be happy!

Zó het nieuwe jaar ingaan: iedere dag zorgt wel voor zichzelf.....

Twee goudkorrels uit de ontmoeting van Esau en Jakob bij de rivier:

1. Ook Jakob en Esau staan op een keerpunt.

Op een grens in hun leven: ze laten het verleden los en gaan een nieuwe toekomst tegemoet.

Maar het gaat wel wat dieper dan "Don't worry, be happy"!

Jakob had namelijk veel reden om zich bezorgd te maken. Hij ging Esau ontmoeten. Esau met zijn 400 krijgers. Esau, die gezworen had om Jakob te doden.

Jakob was bang. Doodsbang.

"En wat dacht Esau?", denk ik dan.

Hoe heeft Esau naar deze ontmoeting met Jakob toegeleefd?

Was hij inderdaad op weg met zijn 400 krijgers om Jakob te doden? Had hij nog dat oude beeld van zijn broertje? Die gladde jongen met zijn mooie woorden? Was hij op weg om wraak te nemen?

Ik weet het niet.

Maar er gebeurt een enorm wonder: Jakob blijkt heel anders te zijn dan Esau dacht. En ook Esau blijkt heel anders te zijn dan Jakob dacht. Hun vijandsbeeld klopt niet.

Want voordat Esau verschijnt, heeft Jakob hem al honderden dieren als geschenk gegeven. Drie hoge golven vol geschenken gaan voor Jakob uit richting Esau. En de dienaren, die de geschenk moeten geven, moeten vooral niet vergeten om te zeggen: "Dit is van uw dienaar Jakob voor zijn heer Esau!".

Aan alle kanten voelt Esau: dit is een andere Jakob!

Zijn beeld van Jakob smelt als sneeuw voor de zon.

En als Esau uiteindelijk zelf in beeld komt, komt hij niet met een kil zwaard op Jakob af om hem voorgoed uit zijn leven te kappen. Nee, hij komt met gespreide armen op zijn broertje af en kust hem. Ook het beeld dat Jakob van Esau had, klopte na al die jaren niet meer. Jakob huilt van opluchting en geluk.

Er is verzoening.

Weet u, als ik me toch zorgen maak over het jaar 2020 en de jaren daarna, dan is het dit: de vijandsbeelden, die mensen in onze wereld van elkaar hebben.

Het beeld, dat veel mensen hebben van moslims. Het beeld dat mensen hebben van Marokkanen. Mensen in Iran van Amerika. Turken van Koerden. Blanken van zwarten. Buren soms van burenen. Kerken van andere kerken. Het beeld dat mensen hebben van God. Beelden, vijandsbeelden, van anderen, die soms al eeuwen bestaan en als een kostbare schat aan de kinderen worden doorgegeven. En daardoor blijft het wantrouwen. Angst. Haat en geweld. En daardoor is er afstand, waardoor die denkbeelden ook maar moeilijk veranderen.

Wat zou het mooi zijn wanneer we elkaar zouden ontmoeten en zouden zien, dat anderen ook mensen zijn. Kwetsbaar in dit grote leven. Op zoek naar geluk. Naar bescherming en veiligheid.

Esau en Jakob leren ons hoe je dat doet.

Hoe je over je eigen schaduw heen kunt stappen. Om te ervaren hoe groot het geluk is dat verzoening heet.

Dat is zelfs meer dan een goudkorrel.

En weten niet juist christenen hoe mooi en zoet verzoening kan smaken?

We leren dit van deze broers: het beloofde land binnengaan, het nieuwe jaar binnengaan, betekent dat je je zult moeten verhouden tot je broer of zus, die je het meest na is. Je kunt niet delen in het heil van God als je niet bereid bent dat te delen met je broer of je zus.

2. Nog één mooie goudkorrel vanavond.

Want luister eens goed wat Jakob en Esau tegen elkaar zeggen.

Esau maakt zich los uit de omhelzing, droogt zijn tranen en vraagt heel onschuldig: "Wat is de bedoeling van die hele schare, die ik ben tegengekomen?".

Jakob antwoordt dan: "Die was bedoeld om mijn heer gunstig te stemmen".  
En dan zegt Esau iets heel moois: "Dat hoef ik allemaal niet, Jacob, ik heb genoeg...".  
Jacob zegt dan in feite hetzelfde: "Neem toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft gezegend, want God is mij goedgezind geweest en ik heb meer dan genoeg".

Wat mooi! Jacob vat in een paar woorden heel zijn leven samen. Zijn strijd en zijn bevrijding. Zijn verlies en zijn winst: "God heeft mij gezegend en is mij goedgunstig geweest. Ik heb meer dan genoeg".

Jakob heeft niet genoeg. Hij heeft meer dan genoeg.

Als je dit toch kunt zeggen in je leven: "God is mij goedgunstig geweest. Ik heb meer dan genoeg".

Als je dit kunt zeggen, heb je mentaal en spiritueel je duizenden verslagen.

Wie dit zegt heeft zijn verleden achter zich gelaten.

Al die spoken uit het verleden zijn tot zwijgen gekomen: falende ouders, pijnlijke relaties, tegenvallende prestaties. Je hebt het niet meer nodig om te liegen of je beter voor te doen dan je bent. Het verleden is tot rust gekomen en je kijkt in het nu om je heen. Je ziet vooral wat God je ondanks dat allemaal heeft gegeven.

Je leeft vandaag: "God is mij goedgunstig geweest. Ik heb meer dan genoeg".

Je hebt ontdekt: "Geluk is blijven verlangen naar de dingen die je al hebt".

Je leeft vandaag.

Niet met de pijn van het verleden. De jaren die achter je liggen. Het tekort. Ook niet met allemaal grote wensen voor de toekomst, omdat je altijd meer wilt.

Je leeft vandaag en je geniet en je dankt God voor zijn goedgunstigheid.

Wij blijven in gedachten achter bij de rivier. Want de broers scheiden weer van elkaar na hun hartelijke woorden en warme omhelzing. Esau trekt met zijn krijgers naar het gebergte van Seïr. Hij blijft een jager. Jakob trekt naar het zuiden met zijn kudde. Hij blijft een herder. Hij loopt een beetje mank.

En wij trekken verder op onze levensweg.

Het nieuwe jaar binnen.

Met de God van Jakob.

Ja, we lopen een beetje mank.

Want we voelen niet alleen Gods goedheid in het afgelopen jaar. Het nieuwe leven dat hij gaf. Zijn evangelie dat steeds weer mocht klinken. We voelen ook de pijn van het afgelopen jaar.

We lopen een beetje mank. Als Jakob.

Maar door Gods genade mogen we ook weer verder. we mogen in het jaar 2020 groeien in geloof. In genade. We gaan als een Jacob op weg met handenvol van Gods goedgunstigheid.

En dat is genoeg.

Amen.

-----

**Gebed:** HEER in de hemel, we komen op deze laatste dag van het jaar samen in de kerk. En ook al wonen we in huizen en komen we samen in dit huis van steen, we komen bij u als reizigers. Als pelgrims. We trekken van dag tot dag, van maand tot maand en van jaar tot jaar samen op naar uw Koninkrijk. Want we hebben uw stem verstaan. En die roept ons op om op weg te gaan. Om Jezus te volgen. Op weg naar de nieuwe wereld.

Soms staan we even stil. Zoals vanavond. Steken we een grens over. Ook al verandert het landschap niet zo erg. Toch staan we even stil. Kijken we terug. Kijken we vooruit. Kijken we vooral omhoog naar u. Onze Schepper en Heer.

We vragen u, Vader, laat ook vanavond uw stem horen. Uw woorden die onze levensweg richting en hoop geeft. Amen.

**Gebed:** Vader in de hemel, u woont in het licht. U bent de eeuwige God. Ver verheven boven ruimte en tijd. U bent God.

We danken u voor het nieuwe leven dat u gaf aan de kinderen die we zagen. Voor het nieuwe leven dat wij in onze gemeente mogen omarmen. Maar ook voor al die mensen, die in onze gemeente een plek hebben gevonden. Mensen uit het ZAC. Mensen die we ontmoeten mogen op de Inloopmorgens.

Wij bidden u om uw zegen als we vandaag het nieuwe jaar binnengaan. Wilt u met ons meetrekken en met uw licht voor ons uitgaan. Uw beloften van nieuw leven.

Wees bij ons in onze persoonlijke levens. Als we jong zijn en het leven vol beloften voor ons ligt.

Wees bij ons, in onze vriendschappen. In ons huwelijk. In het zorgen voor onze kinderen. In ons werk.

Laat uw licht over ons leven schijnen als we ouder worden. Als onze krachten afnemen en we naar de mens vlak voor de ontmoeting met u staan. Misschien dit jaar.

Zegen onze gemeente. Woon met uw licht in ons midden. Wijs ons de weg. Geef wijsheid. Geef dat de onderlinge liefde groeit en het verlangen om elkaar vast te houden. Naar elkaar om te zien. Om elkaar te dragen in tijden van verwarring of verdriet. Met elkaar te zingen in tijden van blijdschap.

Geef dat we een licht mogen zijn in deze wereld.

Zegen de overheid. Onze regering. Het parlement. Er moeten veel moedige beslissingen genomen worden. Vooral als het gaat om de vrede en om het klimaat, de natuur, en de wereld die we aan onze kinderen nalaten. Geef wijsheid en geef de bereidheid aan mensen om offers te brengen voor elkaar.

We bidden u voor onze wereld. Er zijn zoveel mooie verschillen tussen mensen. Veelkleurige culturen. Maar tegelijk bestaan er zoveel vijandsbeelden. Is er onvrede. Afstand. Haat.

Geweld. Miljoenen mensen op de vlucht. Armoede.

Vervul ons met uw liefde. Neem de vooringenomenheid uit onze harten weg. De gerichtheid op ons zelf. Leer ons als Jezus om de ander te willen bereiken. Om te luisteren. Om offers te brengen.

En laat zo uw licht in onze wereld schijnen.

Leer ons leven van een genoeg. Van uw goedgunstigheid die geeft wat we nodig hebben.

Ook in het komende jaar.

Amen.