

Jesaja 43: “Ik heb je bij je naam geroepen...” doopdienst.

Orde van dienst:

Welkom

Zingen: Groot is uw trouw, o Heer

Votum en zegengroet

Opwekking 462 Aan uw voeten heer.

Gebed

Kinderen: Lauwerkrans.

Zingen: GK 69 (2006) U, heilig Godslam.

Lezen: Jesaja 43: 1-13

Preek: “Ik heb je bij je naam geroepen”.

GK (2006) 124 Jouw leven staat aan het begin

Doop van Laura.

Formulier

Zingen: Doop - Sela

Doop

Zingen: De Here zegent jou

Geschenken

Oproep aan de gemeente.

Gebed

Wet: Deuteronomium 5: de tien woorden van het verbond.

En 6: 4-9: leer ze ook aan je kinderen.

Zingen: Sela “Bid met mij

Collecten

Nieuw liedboek 150a Geprezen zij God

Zegen.

Kinderen: Lauwerkrans.

Weet je wat jouw naam betekent, Laura?

Jouw naam, Laura, heeft te maken met laurier. En laurierbladeren werden in die dagen vaak gebruikt om lauwerkransen van te maken. En lauwerkransen werden vaak gebruikt om een overwinnaar mee te eren. Wij geven gouden medailles. In de tijd van de Bijbel vaak lauwerkransen. En soms was zo'n lauwerkrans van goud.

Laura betekent dus 'de gelauwerde'.



Preek:

“Ik heb je bij je naam geroepen...”

Namen zijn belangrijk.

Je naam is wie je bent.

Dat merk je als je iemands naam niet meer weet of de naam net verkeerd uitspreekt.

Ik vind dat vaak best wel lastig. Want ik moet veel namen kennen. Een gemeente vol.

En eerlijk gezegd: het wordt mij ook wel lastig gemaakt.

Stel je voor: in onze gemeente alleen al.

Daar heb je een Arina, een Arienne, een Arie, een Arjen, een Jan, een Arend Jan, een Jannes..... Doe dat maar eens allemaal goed! ☐ ☐

Namen zijn dus belangrijk. Als iemand je naam nog weet, dan weet je dat je belangrijk bent voor die ander. Hij is je niet vergeten!

Er is een gedicht, dat dit heel gevoelig duidelijk maakt. Een gedicht van Neeltje Maria Min uit 1966. Het is heel bekend. Ik vond de tekst zelfs op de zijgevel van een huis.

dia.

Dia.

mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
hoe moet ik mij geborgen weten?

noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

voor wie ik liefheb wil ik heten.

Dat zagen we ook bij Jakob al. Hoe belangrijk een naam is.

Hij heette ‘Jakob’, dat is ‘beetnemer’. Want het leek alsof hij de hiel van zijn tweelingbroer vasthield toen hij geboren werd. En dat ‘beetnemer’ kreeg een dubbele betekenis. Jakob was nogal uitgekookt. Hij nam andere mensen vaak ‘beet’. Bedroog anderen om er beter van te worden. Zoals zijn broer en zijn vader.

Maar: Jakob verandert. Als Jakob daarom terugkeert naar het beloofde land en met God heeft geworsteld, dan geeft de HERE hem een nieuwe naam: “Israël”. “Overwinnaar” betekent dat. De naam die je krijgt, kan dus heel belangrijk zijn.

Je kunt dus een naam krijgen. Bij je geboorte. Laura of Dolga of Henk.

Maar je kunt ook jezelf een naam maken.

Dan heet je misschien gewoon Henk of Harry, maar omdat je heel bijzondere dingen hebt gedaan en beroemd geworden bent, heb je ‘naam gemaakt’.

Max Verstappe heet gewoon Max Verstappe. Z’n vader heet ook Verstappe. Jos Verstappe.

Van die namen kijk je niet op.

Maar deze Max Verstappe heeft in de Formule 1 met zijn racewagen grote overwinningen behaald.

Al een paar keer won hij een Grand Prix. Ja, en dat kunnen alleen de hele groten.

Iedereen kent Max Verstappe. Hij was onbekend, maar heeft naam gemaakt.

Zo heeft God ook naam gemaakt.

Je leert hem kennen door zijn grote daden. Daden van verlossing. Daden van liefde.

Zoals de verlossing uit Egypte. Het manna in de woestijn.

Gods naam word groter en groter. Mooier en mooier. Als de zon die opkomt.

Zo leren we Jezus kennen: door zijn grote daden.

Want in zijn dagen waren er wel meer jongentjes die Jezus heetten. Of "Joshua". En Jezus zelf kwam als gewoon mens van vlees en bloed op aarde. Maar zijn daden en woorden maakten duidelijk wie hij is. Als hij blinden weer laat zien. Als hij doden opwekt. Als hij duizenden mensen te eten geeft van vijf broden en twee vissen. Als hij voor de wereld sterft aan een dom stuk hout. Als hij opstaat uit de dood. Zijn naam wordt groter en groter. Mooier en mooier. Totdat iedereen die die gewone naam Jezus hoort alleen nog maar aan hem denkt.

Het is heel mooi hoe Jesaja 43 begint: "Welnu, dit zegt de HEER,
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël...".

Wat is er aan de hand?

Nou, het volk Israël is in ballingschap. Ver weg in het land van de wrede god Assur. Ver van de tempel. Ver van Jeruzalem. In een vreemd land. Vreemde mensen. Vreemde taal.

Vol heimwee.

Profeten als Jesaja mogen het volk vertellen, dat het weer terug mag keren naar Kanaän. Hun eigen huizen, hun eigen akkers. Terug naar de tempel.

Zo begint Jesaja 40: "Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.

Sprek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan....'.

Wat een mooi bericht: ze mogen terug!

Alleen: de mensen kunnen het niet geloven. Want: hoe kunnen ze ooit terugkeren?

Ze zijn zwak. Verstrooid. Geen leger. Brede rivieren. Vijandige volken. Het Midden-oosten was toen ook al een brandhaard vol vijandschap.

Wat doen ze?

Ze kijken naar zichzelf en vragen: hoe kan ik ooit terugkeren? Hoe doe ik dat? Dat lukt me nooit! Ik heb geen zwaard. Ik ben niet sterk. Ik heb geen geld. De tempel is ver weg en dus ziet God mij ook al niet. Ze kijken naar zichzelf. Naar hun menselijke mogelijkheden. En daarom geloven ze het niet.

Ja, en dat is een dingetje bij mensen. Dat je vooral naar jezelf kijkt.

Dat je jezelf wilt redden. Dat je goed genoeg wilt zijn. Dat je het beter wilt doen.

Je kunt je nauwelijks voorstellen dat God je kent en van je houdt.

Je denkt: 'Ik bid niet vaak. Ik val steeds weer terug in mijn boezemzonde. Mijn verslaving. Ik lieg soms tegen mensen om mij heen. Mijn Facebookpagina ziet er mooi uit, maar van binnen is het niet zo mooi bij mij'.

En dus ga je je best doen. Je probeert meer te bidden. Niet toe te geven aan je verslaving. En dat lukt even. Maar daarna val je met een grote klap terug. Zoals je een streng dieet even volhoudt: de kilo's vliegen eraf! Maar na een paar weken vliegen ze er net zo hard weer aan.

Wat doe je fout?

Je kijkt eerst naar jezelf. Wat stel ik voor? Wat voel ik? Doe ik het goed? Waarom zou God van mij houden?

Jesaja zegt: kijk nu eerst eens omhoog. Naar God.

Jullie zitten maar te twifelen en te zeuren. Kijk omhoog. Naar de God van Jakob. Zou hij jullie niet kunnen verlossen? Hij heeft jullie bij jullie naam geroepen. Hij is de almachtige. Hij kan je door rivieren leiden. Door brandhaarden vol laaiend vuur. Hij is God. Zou hij je niet kunnen verlossen? Is zijn genade niet groot genoeg?

En dan vertelt de HERE over zijn liefde voor zijn volk: "Ik houd zoveel van je, je bent zo kostbaar in mijn ogen, dat ik de hele mensheid geef in ruil voor jou! Wees niet bang, want ik ben bij je".

Zo groot is mijn liefde voor jullie!

Wees niet zo met jezelf bezig, maar kijk omhoog! Ontdek mijn open hart.

Zie je wat er gebeurt!?

Je kunt jaren in de kerk zitten. Duizend preken hebben gehoord. Avondmaal gevierd.

En toch is de liefde van God niet bij je doorgedrongen. Heb je nooit durven denken: 'Maar dan heeft God ook mij lief!'.

Het woordje genade klonk elke zondag, maar je hebt nooit gedacht: 'dit is ook voor mij!'.

Omdat je vooral met jezelf bezig was. Hoe kijken de mensen naar mij? Bid ik wel genoeg? En dan al die verleidingen.... Zo kan ik toch niet bij God aankomen!?

Je was doof ook al heb je oren. Je zat als een blinde in de kerk ook al heb je ogen.

Maar die woorden uit Jesaja mag je ook op jezelf leggen: "Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je.....dat ik mijn zoon Jezus gaf in ruil voor jou!".

Dát tekent de doop!

Door dat teken laat God aan je zien: 'Je bent mijn kind en ik ben je vader'.

Nog één ding: Hij heeft je niet alleen lief genoeg om je te verlossen.

Hij kan je ook verlossen. Hij kan jou een nieuw leven geven. Hij kan een nieuwe aarde scheppen.

In vers 8 zegt de HERE: "Laat dit volk naar voren treden...laten alle volken zich verzamelen, alle naties bij elkaar komen. En laten zij hun goden meenemen'.

In gedachten zie ik dan een enorme open vlakke voor me.

En van alle kanten stromen de volken toe. De Egyptenaren met hun goden Ra en Osiris. De indianen.

De chinezen. De Azteken. De Assyriërs. De kanaänieten met hun Baäls. De Vikingen met hun Odin. De Edomieten. De Grieken met hun Zeus en de Romeinen met hun Jupiter en Venus.

De vlakke vult zich met honderden kleuren en beelden.

En dan mogen al die volken over hun goden vertellen: wat hebben die goden nu echt voor hen gedaan? Ze mogen getuigen.

Tussen al die veelkleurige volken staat ook dat slavenvolkje, Israël. Met hun God Jahweh.

Maar: wat kunnen zij veel vertellen!

Zij kunnen echt getuigen, omdat zij ooggetuigen zijn geweest van Gods grote daden. De verhalen over de redding uit Egypte gaan nog van mond tot mond. Van kind tot kind. Over Mozes, de plagen, de tocht door de Rode Zee, het manna in de woestijn. Over de rookkolom. Over het vuur op de Sinai. Over het beloofde land.

Zijn kinderen kunnen zoveel vertellen over wat zij echt van God gezien hebben!

En wij kunnen nog veel meer vertellen. We hebben een heel Nieuwe Testament vol ooggetuigenverslagen. Over de geboorte van Jezus. Het licht. De engelen. De vele wonderen. De tekenen bij het kruis. De opstanding. De heilige Geest, die mensen nieuw maakt.

Wij kunnen nog zoveel meer vertellen.

Ons geloof rust op de echte grote daden van God.

Want waarom geloven wij?

Waarom ben jij een christen?

Omdat het goed voelt? Omdat het troost geeft? Omdat het antwoorden op vragen geeft?

Ja, dat kan allemaal. Het christelijk geloof geeft troost. Je vindt er antwoord op vragen. Het kan heel goed voelen.

Toch is dat niet de eerste reden waarom je gelooft.

De eerste reden is dit: je gelooft het omdat het waar is. Het is waar: God bestaat echt. Hij heeft de aarde geschapen. Hij heeft grote daden van redding verricht. Jezus is echt de Zoon van God en Hij is echt opgestaan uit de dood. Het is christelijk geloof is waar.

Al die andere goden hebben wij zelf bedacht. De God van de bijbel niet. Hij heeft ons bedacht.

Het is waar.

Denk aan de bosbranden in Australië.

Jij bent rustig aan het werk in de tuin. De zon schijnt.

Dan komt je buurman de tuin binnenrennen. Hij roept: "Pak je spullen! De bossen staan in brand en het vuur komt naar ons toe. Nog een uur en het vuur is hier! Pak je spullen en vlucht!

En je kijkt in de richting van de bossen en je ziet donkere rookwolken. Wat doe je?

Nou, dan ga je niet rustig naar binnen. Koffie maken. TV aanzetten. Om eerst te kijken of het vuur wel echt dichtbij komt. Of de wind misschien nog gaat draaien.

Je reageert ook niet met de woorden: "Nou, dat is een interessant gezichtspunt, buurman, daar ga ik eens rustig over nadenken".

Nee, helemaal niet.

Je pakt je meest dierbare dingen, gooit het in de auto, samen met je vrouw en kinderen en je vlucht.

Nou, dát is het christelijk geloof: "Man, God bestaat! Er komt een dag dat deze aarde door vuur zal vergaan en dat alle kwaad en alle dood wordt vernietigd. Vlucht naar deze God toe! Bekeer je tot hem, belijd je zonden en wordt gered!".

Je gelooft omdat het waar is.

En dáárom geeft het troost. Vind je antwoorden. Voelt het goed om deze God te bezingen.

Het is waar. God is een redder. Hij kan jou terugbrengen in het beloofde land.

En deze God zegt tegen jou: "Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. ... Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, ik houd zoveel van je...dat ik alles geef in ruil voor jou".

Hij gaf zelfs zijn zoon.

En dát wil de doop onderstrepen.

Lieve Dolga en Laura, deze God is ook jullie God. Je leven is niet makkelijk geweest. Je moest vluchten uit Angola. Je mist veel mensen. Je moet nu een nieuw bestaan opbouwen in een vreemd land.

Zorgen voor Laura. Je leven is niet makkelijk.

Wij willen er graag voor jou en Laura zijn.

En vooral: God is er voor jullie.

Als jullie door het water moeten gaan - hij is bij jullie.

Als je rivieren moet, ook rivieren vol verdriet - je wordt niet meegesleurd.

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren.

Wees niet bang. De Heilige van Israël is ook jullie God.

Amen.