

KERST 2020

25 December – 10.00 uur – AA Kramer

muziek: Heleen, Nellie, Matthijs, Tiny, Gerben, Walther, organist

schriftlezing:

welkom, mededelingen

zingen: a. LB 476

b. LvdK 26

c. LB 481

Nu zijt wellekome

Er is uit 's werlds duistere wolken

Hoor, de engelen zingen de eer

votum en groet

zingen: Sela – In het licht

In de donkere nacht ...

kind moment – Heraut + lied

schriftlezing: Lukas 2:1 – 20

tekst: Romeinen 1:1 – 7

preek

zingen: Sela – God keert alles om

God keert alles om en brengt de hemel hier

gebed

lied – Myrthe Ekhart

God zal met ons zijn

filmpje – uitdelen van de boekjes

gebed

collecte

zegen

zingen LB 487

Eer zij God in onze dagen

Welkom.

Gebed:

HEER in de hemel, we danken u voor het licht dat in onze wereld schijnt. Al vele eeuwen geleden scheen het licht al vanaf de kandelaar in de tempel. Scheen het licht door uw woorden en trouw. Mocht het schijnen door uw kinderen in Kanaän. Door uw liefde voor de wereld.

Maar door uw zoon, Jezus, is dat licht nog helderder gaan stralen.

Door zijn licht zien we uw goedheid en waarheid.

Laat het ook vandaag in heel de wereld schijnen. In de huizen. In de tenten van de opvangkampen. In de sloppenwijken van de grote steden. In ieder mensenhart.

Laat uw evangelie door de wereld gaan. Uw vrede.

Amen.

Inleiding:

We lezen over de geboorte van Jezus uit Lukas 2. Dan is Augustus keizer in Rome. Er heerst vrede in het grote Romeinse rijk, dat zich uitstrekt van Brittanica tot ver in het oosten. Dia 1

Judea, Samaria en Galilea zijn dan een van de vele provincies in dat rijk. In de greep van Rome.

Dan wordt ergens aan de rand van het rijk een kind geboren. En het sterft ruim 30 jaar later aan een Romeins kruis. Het lijkt allemaal klein en zwak.

Maar niet zo veel later staat er een apostel van deze Jezus voor de keizer in Rome. Keizer Nero. En deze kleine apostel zegt de machtige keizer, dat hij moet buigen voor dat kind uit Judea.

Buigen voor een gekruisigde.

Preek:

Kent u de strip "Peanuts"? Over Charly Brown? Dia 2

'Peanuts' zijn kleine, simpele, cartoons over wat kinderen.

In één van die strips heeft Charlie Brown een gesprek met Lucy, zijn buurmeisje, over het leven. Charlie is nogal onbenullig. Lucy is een echte kattenkop.

Lucy zegt: 'Sommige mensen zetten hun strandstoel zo neer in het leven, dat ze achteruit kunnen kijken en zien wat voorbijging. Anderen zetten hun strandstoel zo neer, dat ze juist vooruit kunnen kijken. Anderen zetten hem lekker in de ligstand en genieten van het moment.'

Waarop Charly Brown zegt: 'Ik kan mijn strandstoel niet eens uitvouwen'.

Deze strip wil zeggen: veel mensen zijn als Charly Brown. Het leven is zo ingewikkeld en zo groot voor ze, dat ze niet weten waar het allemaal om gaat.

Wat is het doel? Waar gaat het leven over?

En als ze dan op zoek gaan en bij de bijbel aankomen, dan lijkt die bijbel zo ingewikkeld en moeilijk, dat ze er maar mee stoppen en dat dikke boek wegleggen.

Paulus legt in een paar woorden alles uit. Waar het in het leven om gaat en waar het in de bijbel om gaat. De eerste 7 verzen van zijn brief aan de Romeinen.

Het is het evangelie in een notendop.

Dat is ook het belangrijkste woordje in die eerste 7 verzen: 'evangelie'.

Hij zegt: **“Ik ben geroepen om het evangelie van God te verkondigen”**. Dia 3

Misschien dat u nu al wat verveeld gaat luisteren. Want we kennen die woorden zo goed: evangelie, David, Jezus, genade, geloof.... Elk kerstfeest komen ze langs en vaker.

Maar voor de Romeinen en de Joden in die dagen was dat een heel bijzonder woord: Evangelie. Als ze dat woord hoorden, keken ze op.

Ze zouden deze woorden van Paulus met rooie oortjes lezen: “evangelie!!!”.

Evangelie is Grieks voor ‘goede boodschap’. Goed nieuws! Eu-aggelion. Dia 4

Daar zit het woordje ‘angelion’, engel, in.

Een engel is een boodschapper. Hij brengt goed nieuws. Dia 5

Zoals de engel bij de herders: **“Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer”**.

Dat goede nieuws klinkt al in het Oude Testament. Daar is het de aanduiding van een vreugdevolle boodschap. De geboorte van een zoon. Vaak over Gods grote daden van verlossing.

Zoals Psalm 96: **“Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde. Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.”** dia 6

In het OT wordt dit evangelie verkondigd door de ‘vreugdebode’. De vreugdebode die mag vertellen dat het volk weer terug mag keren uit de ballingschap en weer mag wonen in het beloofde land.

‘Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt’.

Dia 7

Zo wachtten de joden op de Messias. Op de tijd van vrede.

Joden zullen deze woorden van Paulus dus met rooie oortjes gelezen hebben: evangelie??!! Komt de Messias??! Komt dan eindelijk het vrederijk!?

Maar ook de Romeinen en de Grieken lazen dit woord met rooie oortjes. Want dit woordje ‘evangelie’ had alles te maken met de keizer. De keizer was een god in die dagen. Aan zijn macht hing de toekomst van het volk. Hij werd daarom als een soort van heiland vereerd.

Als er een zoon van de keizer was geboren, was dat een evangelie voor de wereld. Als de nieuwe keizer de troon besteeg, was dat een evangelie voor de wereld. Als de legers van de keizer nieuwe overwinningen had behaald op de barbaren, dan werd dat als een evangelie, een blijde boodschap, aan de wereld

bekendgemaakt. Je voelt: het gonsde elke dag van de evangeliën in het grote Romeinse rijk. Van de slagvelden. Uit het paleis te Rome.

We kennen een inscriptie uit Priëne uit het jaar 9 voor Christus. Dia 8

Die luidt: **“Zij (=de Voorzienigheid) zendt hem als redder (sooter), voor ons en ons nageslacht, opdat hij oorlogen kan beëindigen en alles kan bestieren. En omdat hij als Caesar door zijn verschijning (epifanie) onze verwachtingen overtrof en alle voorgaande weldoeners voorbijstreeft, en zelfs aan het nageslacht elke hoop ontnemt om zijn daden te overtreffen, en omdat de geboortedag van de god (ó theos) Augustus het begin was van het goede nieuws (evangelie) voor de wereld dat kwam door hem". Besloten in Smyrna, Asia.”**

Hier lees je allemaal woorden, die we ook in de Bijbel steeds tegenkomen als het over Jezus gaat: redder, verschijning, god, evangelie...

En dan komt Paulus met het evangelie van God!

Het grote nieuws komt niet uit Rome. Het komt niet uit de filosofenscholen, niet uit de tempel van Saturnus of Venus, maar het komt uit de hemel. Het evangelie is van God!

En te midden van al die evangeliën klonk het evangelie van God. De ware God. De levende God. En dat evangelie gaat over zijn zoon: Christus Jezus. Jezus de Messias.

Wie is die Jezus?

Hij is een mens. Hij is de zoon van David. Deze Messias, deze gezalfde, komt uit een koningshuis, dat eeuwen ouder is, dan het keizerrijk van de Rome. Al duizend jaar geleden beloofde de levende God al aan koning David in Jeruzalem, dat er altijd een zoon van hem op de troon zou zitten en dat zijn licht nooit zou doven. Tientallen profeten hebben dat steeds weer verteld: straks komt de grote zoon van David!

Als engelen van God dan ook de geboorte van de Messias aankondigen, dan valt ook steeds de naam van David. Dia 9

Gabriël zegt het tegen Maria: **“Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven”.**

Lukas vertelt, dat Jozef en Maria naar Judea gaan, “naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde...”.

Koning Jezus is voorzeggd. Al eeuwen van te voren. Met hem vergeleken komen de aanspraken van de keizer in Rome diep in de schaduw te staan. Wat stelt hij eigenlijk voor?

Wie is Jezus?

Hij is niet alleen mens, zoon van David. Hij is ook de zoon van God.

Hoe weet ik dat? Dát is een vreemde boodschap!!?

Dat weet ik door zijn opstanding uit de dood.

Want deze Jezus stierf aan een Romeins kruis en werd begraven. Hij leek zwak. Zonder betekenis. Zelfs zijn eigen leerlingen geloofden er niet meer in. Totdat Hij opstand uit de dood.

Toen bleek zijn macht. De Heilige Geest van God gaf hem het leven terug.

Zijn opstanding uit de dood is het bewijs: Jezus is niet alleen maar mens. Hij is de zoon van de levende God. En door zijn kracht zullen duizenden doden weer opstaan. En besef bij deze woorden, dat er in die dagen nog veel ooggetuigen leefden, die Jezus na zijn opstanding hadden gezien!

De dood is het teken van de macht van de Keizer. Hij kan mensen laten kruisigen als hij wil. Hij kan door het zwaard mensen zijn wil opleggen.

Maar het geschenk van het leven is het ultieme wapen van Jezus. Door zijn genade geeft hij mensen een nieuw begin. Een heel nieuw leven. Nu al. En straks volkomen, als hij koning is in zijn nieuwe wereld op een nieuwe aarde.

Dit grote nieuws wil Paulus ook in Rome komen vertellen.

Waarom?

Die Romeinen en Grieken hebben toch al hun eigen goden?! Laat ze met rust! Paulus zegt het zo: "Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen...".

Hij bedoelt: als dit waar is, als Jezus Koning is over de hele wereld, als hij leeft en op de troon zit in de hemel, dan moet iedereen dat weten. Alle volken. En dat moet iedereen naar hem luisteren. Niet naar die wrede keizer in Rome, maar naar de liefdevolle koning in de hemel.

Gehoorzaamheid en geloof.

Hij bedoelt: gehoorzaamheid die uit het geloof voortvloeit.

Wat als je werkelijk gelooft dat Jezus Koning is in dit universum, dan moet je naar hem luisteren. Niet naar die wrede narcist Nero, die levens neemt waar hij dat maar wil. Maar naar de Koning Jezus, die leven geeft, waar hij maar wil.

Ja, en waarom zou je dat niet willen? Wat zou de wereld er anders uit zien, als iedereen naar Jezus zou luisteren!

Misschien ben je in verwarring.

Kom je bij je vrienden of op internet van alles tegen, dat je doet twifelen.

Lijken de nieuwe atheïsten zo logisch gelijk te hebben. Misschien ben je teleurgesteld in de kerk. Ben je het evangelie kwijtgeraakt tussen alle regels en ruzies. Misschien ben je gewoon lui geweest en heb je uit domme luiheid je bijbeltje gewoon nooit meer opengedaan. Ben je niet op zoek gegaan.

Dan is hier het evangelie voor jou in een notendop: Jezus is de Messias.

Hij is de zoon van God, maar hij is mens geworden om jouw leven over te doen. Om al die stomme fouten te bedekken. Om je vrede met God te geven. Hij is de zoon van David. Mens als jij. Voor jou wilde hij aan het kruis gaan. Zo graag wil hij je zijn liefde bewijzen en redden.

Hij is de zoon van God: Hij is opgestaan uit de dood en zo maakt hij de weg naar het nieuwe leven vrij. Hij kan jou een nieuw begin geven.

Dat kan verder geen mens, geen rapper, geen vlotte vlogger. Dat kan geen koning of president.

Dat kan alleen hij. Hij vervult jou met zijn Heilige Geest.

We hebben een getuige uit de eerste eeuw: Paulus.

Hij was in Jeruzalem in die dagen. Hij was erbij.

Hij kon het eerst ook niet geloven. verzette zich tegen die Jezus, die godslasteraar.

Tot hij Hem ontmoette.

Lees zijn brieven en ontmoet je redder en leef.

Amen.

Gebed:

Vader in de hemel, we danken u dat uw evangelie ook ons heeft bereikt. In de lage landen aan de zee. Dat u ook mijn leven binnenkwam. Met een boodschap van vrede. Het grote nieuws, dat u zich met mensen wilt verzoenen. Dat u een nieuw begin wilt geven.

We danken u dat dit grote nieuws overal in de wereld verkondigd wordt. Het grote nieuws dat vertelt over genade. Over een nieuw leven. Over vergeving.

We bidden u: leg uw woorden in ons hart. Vervul ons met uw Heilige Geest.

Ontsteek in ons hart het verlangen naar uw nieuwe schepping. Bevrijdt ons van de afgoden in ons hart, die ons stil zetten. Teleurstellen.

Open ons hart voor uw goedheid en waarheid. Laat ons leven in uw licht. Ook als in ons leven zwaar is. Als we eenzaam zijn. als we mensen missen. Als we de pijn van corona ervaren.

Verlos onze wereld van het virus. Open onze samenleving weer.

Kerst - 2020

25 December – 10.00 uur – AA Kramer

muziek:

schriftlezing:

welkom, mededelingen

zingen:

a. LB 476

1 Nu zijt welkome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'
Kyrieleis.

4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand'.
Z' offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t' eren van dat kinde dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

b. LvdK 26

1 Daar is uit 's werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

3 Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!

De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is 'Wonderbaar', zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders trêen.

c. LB 481

1 Hoor, de engelen zingen d' eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!

3 Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!

votum en groet

zingen: Sela – In het licht

In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,

brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn Zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.

In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.

In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

kind moment + lied

schriftlezing: Lukas 2:1 – 20

¹In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ²Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ³Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, ⁵om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. ⁶Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

⁸Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. ⁹Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. ¹⁰De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: ¹¹vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. ¹²Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' ¹³En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

¹⁴‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

¹⁵Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’

¹⁶Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. ¹⁷Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. ¹⁸Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, ¹⁹maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. ²⁰De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

tekst: Romeinen 1:1 – 7

¹Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, ²dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: ³het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, ⁴aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. ⁵Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – ⁶ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. ⁷Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

preek

zingen: Sela – God keert alles om

God keert alles om en brengt de hemel hier.
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind.
God keert alles om en is in zwakheid sterk,
als Hij door een weg van lijden overwint.

Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen.
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam.
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om.

God keert alles om en brengt ontheemden thuis.
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld.
God keert alles om en geeft vermoeiden rust.
Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld.

God keert alles om en leidt ons naar het kruis,
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt.
God keert alles om en laat door Jezus zien,
dat de hemel met zijn komst de aarde raakt.

gebed

lied – Myrthe Ekhart

refrein

God zal met ons zijn, God is Immanuël.
God zal met ons zijn, de God van Israël.

1 Ver weg van het Kindje, ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Ver weg in de wereld, waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven. Jezus is Zijn naam.

refrein:

2 Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn.
Ver weg in de wereld, waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning; Hij kent onze naam.

refrein:

filmpje – uitdelen van de boekjes

collecte

zegen

zingen LB 487

1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.