

## Filippenzen 1: 27-30: Leef als overwinnaar!

### Orde van dienst:

Welkom

Votum en zegengroet

Zingende gezegend 220: 1, 5, 6 Wij loven God ons leven lang

Gebed

Kinderen

Inleiding.

Lezen: Psalm 56

Nieuw liedboek 756: 1, 2, 4, 6,

Tekst: Filippenzen 1: 27-30

Preek

GK 119: 1, 3, 5 (GK 2006)

Wet

Psalm 68: 13

Gebed

Collecten

GK 28 Eens zal er vrede zijn. (GK 2006)

Zegen.

Na de dienst: <https://youtu.be/tC01j2s9FPs>

-----

Welkom: Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u weer meeluistert thuis. Ik hoop en bid, dat de afstand geen belemmering is om goed te luisteren.

### Inleiding: Martelarenboek.

Ik heb vanmorgen een dik boek meegenomen.

Het heet "Geschiedenis der martelaren". Of 'Martelarenboek'.

Dia 1

En in dat boek staat het leven van veel martelaren beschreven. En vooral hun dood.

Mensen die gemarteld werden, omdat ze in Jezus geloven. Opgehangen, verbrand, onthoofd, verdrongen. Alleen maar omdat ze Christus volgden!

Wie zou er als eerste martelaar genoemd worden?

Ja, de Here Jezus zelf.

Kijk, dit is de eerste bladzij. De tekeningen tonen hoe Jezus naar het kruis wordt geleid.

Wie zouden er nog meer in het boek staan?

Johannes de Doper.

Hij werd door Herodes onthoofd.

Verder Stephanus, die werd gestenigd.

Jakobus. Onthoofd onder Herodes Agrippa.

Het gaat over Petrus die in Rome onder keizer Nero is gekruisigd. Op zijn kop.

Over Paulus, die in Rome door Nero is onthoofd.

En nog honderden anderen. Een boek vol martelaren.

Je vraagt je af: waarom willen mensen nog christen worden als dit met je kan gebeuren?! Al dat lijden. De spot. De martelingen.

Het bijzondere is, dat mensen juist door dat lijden van christenen belangstelling gingen krijgen voor het geloof van die christenen. Want zij hadden het over Jezus, over zijn kruisdood, zijn opstanding en over bekering. Allemaal vreemde dingen voor die mensen. Ook heel onbegrijpelijk: waarom laat een almachtig God zijn Zoon aan een kruis sterven? Wie gelooft dit?



Kampioenen van B2 IJmuiden. Hoe bereikten ze dat: doelgemiddelde was het afgelopen seizoen 132 voor en 14 tegen, dat wil zeggen in 22 wedstrijden. V.l.n.r.: P. Vriend; P. Guyt; G.J. Jaspers; J. Hinlopen; C. Loeff; B. Kingma; E. Warmenhoven; C. Dijkhuizen; R. Stellingwerf; W. v. Leeuwen; A. Kramer en Joh. Krab.

Ja, die christenen. En ze bleven dat geloven, ook als ze werden opgepakt. Als ze op de brandstapel stonden! Hoe kan dat?

Hoe konden ze zo zeker zijn, dat ze na de dood opnieuw zouden leven?

Zo werden veel mensen in die dagen christen.

En dit gebeurt nog steeds.

Christenen worden over heel de wereld vervolgd. dia

Er is een organisatie, "Open Doors", die elk jaar een rapport uitbrengt. Daarin staat dit jaar, dat er over heel de wereld zo'n 245 miljoen christenen om hun geloof worden vervolgd: 245 miljoen!!

Noord-Korea staat bovenaan. In Afrika is de vervolging erg toegenomen. dia

Op dit kaartje zie je de landen waar de vervolging nu het sterkste is.

Mag ik er een uit halen. Want wat zeggen getallen? Dat is vaak zo abstract.

Soon Ok Lee. Dia.

Zij woonde in Noord-Korea. Ze werd veroordeeld en kwam in een werkkamp terecht. Niet omdat ze christen was. Ze was loyaal lid van de communistische partij en verafgoodde de grote leider.

Maar ze viel in ongenade, omdat ze niet mee wilde werken aan de zelfverrijking van hebberige ambtenaren. Ze kwam in het werkkamp terecht. Moest ruim 18 uur per dag werken. Als je niet genoeg opbracht kreeg je minder te eten. Zwangere vrouwen mochten hun kind niet levend op de wereld brengen. Door middel van gif werd een miskraan opgewekt. Veel gevangen werden met elektrische schokken doodgemarteld.

Soon Ok Lee geloofde niet.

Maar in het werkkamp waren mensen die anders waren. Volgens de bewakers waren ze psychisch gestoord. Ze keken vaak naar de hemel en deden gebeden tot God.

Daarom werd hun verboden om omhoog te kijken. Ze mochten alleen naar de grond kijken. Ze kregen het zwaarste werk. Het waren christenen, werd haar verteld.

Soon Ok Lee dacht eerst ook dat ze gek waren. Totdat ze zag hoe ze leefden. Ze hielpen elkaar en niet alleen zichzelf. Op een dag was een vrouw in een tank met uitwerpselen gevallen. Anderen sprongen haar na en hielpen haar eruit! Ze bleven geloven in hun God. Ook als ze gemarteld werden.

Uiteindelijk wordt Soon Ok Lee vrijgelaten. Na een lange vluchtweg komt ze in China en wordt daar met haar man en zoon opgevangen. Daar worden ze christen en kunnen naar Zuid-Korea vluchten. Ze gingen in Amerika wonen. In 2018 is zij daar overleden.

Soon Ok Lee schreef het boekje "Zij mogen de hemel niet zien". dia

-----

### **Preek:**

Complottheorieën. Er zijn er nogal wat!

Volgens sommige mensen is er, bijvoorbeeld, nooit echt een maanlanding geweest.

Anderen beweren dat Bill Gates achter Corona zit en dat hij de pandemie misbruikt voor geld en om bij ons micro-chips in te spuiten.

Weer anderen zeggen, dat de aarde plat is.

En het verhaal gaat, dat onze regering Corona alleen maar voorwendt om een nieuwe orde te scheppen. Dat Corona maar een griepje is.

Complottheorieën.

Waarom bedenken mensen die?

Omdat ze een verklaring zoeken. Omdat ze zich bedreigd voelen. Om grip te krijgen op een verwarrende werkelijkheid. Zo'n theorie geeft wat houvast.

Wat is ons houvast?

Niet een bepaalde theorie of filosofie. Hoe mooi soms ook. Niet een bepaalde verklaring door de wetenschap. Hoe handig ook vaak. Ons houvast is een persoon. Jezus Christus.

Maar, ja, is Hij misschien ook niet een verhaal wat mensen hebben bedacht? Een complottheorie? Zo keken de mensen in de eerste eeuwen er wel tegenaan: dat hele gedoe om die Jezus van Nazareth is een complot! Een complot tegen onze goden en tradities. En tegen de keizer! Weg met die christenen! Die wappies!

Paulus leefde in die dagen. Wat kan hij ons leren?

Grote lijn van de preek: **“Leef als overwinnaars!”**.

**Dia**

1. Volg Christus
2. Doe dit samen
3. Laat je niet bang maken
4. Lijden is genade

### 1. **Volg Christus.**

Goede vraag: “Is dat verhaal over Jezus geen complottheorie?”.

Heel kort: ‘nee’.

Waarom niet?

Omdat dit verhaal niet door mensen is bedacht.

Een verhaal over een godenzoon, die aan een kruis sterft, is wel het laatste wat mensen in die dagen verwachtten. Zoiets bedenk je niet. Daar is de kruisdood te vernederend voor. Te erg.

Toen Jezus aan een kruis stierf, was dat voor iedereen nu juist het bewijs, dat hij géén zoon van God kon zijn en dus ook niet de Messias. Dit is voor miljoenen moslims nog steeds de reden, dat zij niet in Jezus geloven als de zoon van God. Zij haten het kruis.

Maar: door de opstanding van Jezus gingen mensen er nog eens naar kijken. Nadenken. De ooggetuigen nog eens bevragen.

Ook Paulus haatte het kruis.

Maar als hij de levende Christus ontmoet op de weg naar Damascus, dan moet hij zijn eigen ideeën wel tegen het licht houden.

Anders gezegd: als je Jezus gaat volgen, verlies je juist al jouw eigen theorieën.

Jouw afgoden sneuvelen, want de ware God komt je leven binnen.

Je gaat anders tegen het leven aankijken. Tegen de mensen. Het gaat niet meer om jouw ego, jouw gelijk of jouw geld. Je leert naastenliefde.

Je gaat anders leven.

En dát valt op!

Daarom zegt Paulus: “Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus...”.

Dát is het belangrijkste. Volg Christus. Laat door je leven zien, dat Hij jouw Koning is.

Letterlijk staat er: “Alleen, leef naar het evangelie van Christus”.

Alleen.

Nu bedoelt Paulus niet: “Alleen, ....”. Zo van: “O, ja, ook dit nog even...”.

Of: “Wacht even: ik heb nog iets..”. “O, wacht voor ik het vergeet...”.

Nee, Paulus bedoelt het zo: “Alleen!: Hier moet je op letten, op dit éne komt het aan, dit is een halszaak: leef naar het evangelie van Christus! Laat zien dat je hem volgt!

Ook Soon Ok Lee ging nadenken over het geloof van de christenen in het werkkamp, toen ze zag hoe zij leefden. Ze springen zelfs in een tank vol uitwerpselen om een vrouw daaruit te halen!

Anders gezegd: voordat mensen iets gaan begrijpen van ons geloof en van dit dikke boek, zien ze hoe christenen zijn. Ervaren ze de naastenliefde. De zorg voor elkaar. De vriendelijkheid. Hun offers voor elkaar. Hun heiligheid: ze zijn anders! Ze zorgen voor elkaar en niet alleen voor zichzelf!

## **2. Doe dit samen.**

In Filippi woonden veel oorlogsveteranen uit het Romeinse leger.

Vaak kregen de Romeinse soldaten een dagorder. Zo'n dagorder begon dan soms met de woorden: "Mannen, wij zullen de overwinning behalen vandaag! Neem je posities in! Laat je niet terugdringen, maar blijf je positie verdedigen! Er is een cohort achter de hand, die versterking biedt!".

De Romeinen waren gewend aan overwinningen, dagorders en slagordes.

De dagorder, die de christenen in Filippi krijgen is: "Sta vast in één geest! Strijdt samen!! Laat elkaar niet los!! Sluit de gelederen".

Paulus weet wat elke soldaat weet: alleen samen ben je sterk. Je verdedigt de ander. Je draagt de ander als die gewond is. Je geeft elkaar dekking. Als er eentje mist, ga je op zoek. Desnoods diep in vijandelijk gebied.

Een soldaat alleen is een makkelijke prooi. Weerloos.

Daarom is het eerste wat een vijand doet dit: de tegenstander verdelen. Uit elkaar drijven. Door zware beschietingen, door mis-informatie te verspreiden. Berichten verstoren. Complottheorieën. Zo richt de Boze zijn pijlen: dwaalleer, spot, trots, vervolging, verleidingen. Roddel. Hij probeert verschil van mening op te blazen. Isoleert mensen van elkaar door allerlei gedachten over elkaar te hebben. Zonder daar met elkaar over te spreken en naar de ander toe te gaan.

Strijdt één van ziel. Het maakt nogal wat uit of je alleen je bijbeltje moet begrijpen of dat je daarbij geholpen wordt. Dat je dat samen doet. Het maakt nogal wat uit of je alleen op je zolderkamertje zit te knokken tegen verleidingen of dat je dat met een ander kunt delen. Met elkaar bidt. Het maakt nogal wat uit in deze Corona-tijd of je nog wat meeleven ervaart van de gemeente of van familie of vrienden.

Strijdt één van geest: dan gaat het over interne harmonie. De harmonie van het hart.

Eén van ziel. Omdat je allebei gelooft in het ene evangelie. Samen deel je in de overwinning.

Dezelfde Geest vuurt je aan. Bindt je samen. Dezelfde hoop. Je vormt daarom één front tegen alle aanvallen van de Boze.

Daarom is verdeeldheid en ruzie zo verlamvend voor een gemeente.

Broeders en zusters, dit is vandaag uw dagorder: "Strijdt samen voor het geloof in het evangelie en doe dat één van ziel. Bidt voor elkaar en bidt voor onze gemeente. Bidt voor de eenheid van de kerken. Bidt voor al die broeders en zusters, die om hun geloof worden vervolgd!".

## **3. Laat je niet bang maken.**

Letterlijk straat er: "Wees niet schuw!".

Zoals een paard schuw kan zijn. Het wordt onrustig van één geluid of van één onverwachte beweging. Het steigert. Trapt om zich heen. Rent weg.

Paulus bedoelt: 'Laat je niet bang maken door mensen die je bespotten of uitlachen of je gevangen zetten. Wees niet zo schuw'.

Ik weet nog goed dat onze trainer dat ook vaak tegen ons zei: "Laat je niet bang maken!".

Jarenlang heb ik gevoetbald bij een voetbalclub in IJmuiden. Van m'n elfde tot en met m'n eenentwintigste. Voetbalvereniging IJmuiden. VVIJ.

Dia

Hier een krantenfoto van ons elftal toen we kampioen werden.

Voor de kenners: we hadden in dat seizoen 132 doelpunten voor en maar 14 tegen. Dat kan zelfs Ajax niet! □ □

Nu ben ik niet zo groot, maar in die dagen was ik zelfs nog een kop kleiner dan nu. Ik was een laatbloeier. Als ik dan samen met de jongens van m'n team het veld opkwam, dan keek ik vaak eerst naar de tegenstander. Die waren al wat aan het warmlopen. Balletje hooghouden. Wat schoten op doel.

Ik zag hoe groot die jongens al waren.

Werd onzeker: 'Deze wedstrijd winnen we nooit! Moet je eens kijken hoe groot die gasten zijn!'. Mijn trainer zag dat. Hij zei dan: "Laat je niet bang maken! Jij kunt beter voetballen dan zij. Dat weet ik zeker. Ga uit van je eigen kracht!".

Mooie trainer.

Dat zegt onze trainer Paulus: "Laat je niet bang maken door al die mensen, bang om te verliezen!".

Maar hij zegt er nog iets bij.

Hij zegt het anders: 'Laat je niet bang maken, zoek je kracht ... in God. Want je hebt al gewonnen!'.

Dát is het evangelie: 'Jezus is voor jouw zonden gestorven. Hij is voor jou opgestaan. De boze ís al verslagen. Het nieuwe leven ligt open! Laat je geen angst aanjagen, want je bent al overwinnaar!'.

Maar, ja, dat klinkt natuurlijk mooi, maar eerlijk gezegd: ik ben wel vaak bang.

Als ik eraan denk, dat ik in Noord-Korea zou leven. Dat ik in zo'n vreselijk werkkamp terecht kom.

Mijn vrouw en kinderen moet loslaten. Echt gemarteld wordt of gedood.

Ik kan ook best wel bang zijn voor allerlei theorieën. Voor wat atheïsten allemaal tegen het geloof bedenken. Bang om te wankelen. Te twijfelen. Bang voor verleidingen. Alles kwijt te raken.

Ik ben niet altijd zo'n stoere gelovige.

Mag ik dan niet bang zijn?

Ja, dat mag. Het zou onmenselijk zijn om niet bang te zijn. Angst is soms zelfs goed: je moet je hand niet zomaar in het hol van een slang stoppen. Je leert kinderen dat vuur pijn doet. Pas op!!

Maar Paulus bedoelt hier: 'Laat je niet intimideren! Kruipt niet in je schulp! Kijk niet naar de kracht van de tegenstander. Kijk naar jouw eigen kracht. Kijk naar Jezus, jouw koning. Hij leeft. Hij leeft echt. Hij is overwinnaar. Hij zit op de troon en jij bent zijn bruid. En zijn liefde laat jouw niet los. Laat je niet onder druk zetten. Kom uit je schulp en leef als christen'.

#### **4. Lijden is genade.**

Dat is vreemd: "Lijden is genade".

Hoe kan lijden genade zijn? Het doet alleen maar pijn!

Ja, maar hier bedoelt Paulus het lijden, omdat je Christus volgt.

Hij bedoelt: 'Als jij volhardt, als jij je geloof vast houdt, zelfs als mensen je uitstoten, dan is dat voor die mensen een teken, dat je echt zeker bent van je zaak. Overtuigd. Je gelooft niet in een verhaaltje of een raar complot. Je gelooft dat Jezus écht is opgestaan.

Je hebt daar zelfs offers voor over. Je slaat niet terug.

Jouw zekerheid maakt hen onzeker.

Hoe meer ze jou willen raken, hoe duidelijker het is, dat zij eerder bang voor jou zijn.

Als Paulus alleen maar een rare complotdenker zou zijn, zouden ze hem wel met rust laten. Die man is gek. Kun je niet serieus nemen. Maar nu hij met de Schriften komt, de woorden van de profeten, ja, dat is lastig. Misschien heeft hij wel gelijk.

En dan dat vreemde verhaal over zijn bekering. Ze kenden hem nog als fanatieke Farizeeër. Hoe hij de volgelingen van Jezus nu juist vervolgde. En opeens was hij zèlf een volgeling van die Jezus!

Je voelt de twijfel opkomen bij zijn tegenstanders.

Mar, ja, dát laten ze niet gebeuren. Wat Paulus zegt mág niet waar zijn. en dus zetten ze hem in de gevangenis. Willen ze hem doden. De mond snoeren. Zoals ze ook Lazarus al hadden willen doden. Zoals ze Jezus al hadden gedood en Johannes de Doper en Stephanus.

In ons elftal in IJmuiden hadden we een snelle spits. Hij liep echt heel hard. Daarom stond hij ook in de spits. Wij hoefden alleen maar een balletje over de verdediging heen te schieten. Hij liep er wel achteraan en scoorde.

Maar, ja, je voelt wat er gebeurde: er werden door de tegenstander twee man op onze spits gezet en vaak werd hij onderuit geschoffeld of van achteren op zijn hielen getrapt. Dat zie je bij Messi ook steeds gebeuren. Maar daaruit bleek hoe goed onze spits wel niet was: de tegenstander was bang voor hem en ging er boven op zitten.

Waarom worden christenen eigenlijk zo fel vervolgd? Waarom schrijven atheïsten zoveel boeken tegen het christelijk geloof? Waarom werd Jezus gekruisigd? Waarom zoveel martelaars?

Paulus ziet het gebeuren en is er blij mee. Niet omdat hij gevangen zit. Maar omdat zo wel heel duidelijk is, dat hij echt in Jezus gelooft. Je gaat niet voor een raar complotverhaal de gevangenis in. Hij ziet het als genade.

Een geschenk: dit mag hij voor zijn Redder doen!.

Omdat hij zo blij is met het grote geschenk van Gods genade en liefde. Wat is hem veel vergeven!

Nu mag hij in zijn nieuwe leven laten zien hoe doorzichtig en zwak de leugen is.

Dat houdt hem staande in de strijd: hij strijd voor de waarheid.

Zijn brieven zijn met bloed ondertekend.

Zo staan we met Paulus in de strijd.

Nee, niet met messen en bakstenen.

Maar met het zwaard van de Heilige Geest. Met een hart vol liefde voor de wereld.

Broeders en zusters, laten we schouder aan schouder staan. Geef de Boze geen ruimte om ons uit elkaar te drijven. Door ruzie. Door persoonlijke gekwetstheid. Door verschil van inzicht als het, bijvoorbeeld, gaat over de plek van de vrouw in de kerk of de koers van de kerk.

Zorg voor elkaar. Help elkaar. Praat over het geloof. Deel je zorgen en zwakheid. Zoek elkaar op als er spanningen zijn.

Laat je niet intimideren en kruip niet in je schulp. In je veilige huiskamer. In je veilige, eigen gelijk.

Kijk omhoog, kijk naar de hemel, waar Christus is. Aan de rechterhand van de Vader. Onze vredesvorst.

Die bewakers in Noord-Korea hadden gelijk: "Zij mogen de hemel niet zien!".

Nee, natuurlijk niet. Want als je de hemel niet meer ziet, als je Christus vergeet, dan ga je je zelf beklagen. Dan kom je om in zelfmedelijden. Dan ontloop je het lijden en denk je alleen aan je eigen welvaart en geluk.

Maar als je naar de hemel mag kijken, dan put je moed. Jezus leeft. Hij is koning. En niet die rare complotdenker, satan.

Hang het boven uw bed: **"Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden".**

Amen.