

## Filippenzen 2: 12, 13: “Houd de reddingslijn vast!” – viering HA.

### Orde van dienst:

Welkom

Votum en zegengroet

Nieuw liedboek 975: 1, 2, 4

Schuldbelijdenis

Psalm 51: 4

genadeverkondiging

Gebed: Zingen van Onze Vader met Nieuw Liedboek 1006

Kinderen: HA

Inleiding: Kijken in de zon.

Lezen: Filippenzen 2: 12-18

Preek over vers 12 en 13

Zingen: Sela ‘Aan tafel’.

Viering HA:

Kort de betekenis.

Geloofsbelijdenis

Gebed

Opwekking en uitnodiging

Breken van het brood/inschenken van de beker

Zingen: Psalm 103: 1, 4

Gebed

Collecten

Sela ‘U bent mijn schuilplaats, Heer’.

Zegen.

-----



**Welkom:** Hartelijk welkom! Vanmorgen is een bijzondere dienst. Dat kunt u wel zien: er staat een kleine tafel klaar met brood en beker. We vieren het avondmaal.

Een klein jaar geleden stond ik hier ook. Op de zondag dat we het Avondmaal zouden vieren hier in de kerk. Toen kon dat niet doorgaan. In de weken daarvoor bleek dat het corona-virus om zich heen greep. Op donderdagmiddag hield minister-president Rutte een toespraak vanuit het torentje. Het openbare leven werd voor een groot deel gesloten om een uitbraak te voorkomen. Sindsdien kunnen we vrijwel niet samenkomen in de kerk.

En daardoor ook het Avondmaal niet vieren.

Nu willen we dat toch doen, omdat het langer duurt dan wij dachten. In de kerk hier wordt het avondmaal bediend. Thuis mag u meevieren. Met elkaar verbonden door de Geest.

Mededelingen:

1. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de Theologische Universiteit Kampen en de tweede voor de kerk.
2. In deze dienst willen we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren
3. Als middagdienst ziet u een opname van zondag 14 februari waarin ds. J. van Benthem voorgaat in de Rehobothkerk (GKv Utrecht Centrum). Het thema van deze dienst is 'Werkelijk rust vinden'.

**Schuldbelijdenis:** We gaan de 40-dagen-tijd in. Weken waarin we toelevan naar Goede Vrijdag en Pasen. Van stilstaan bij het kruis en bij het open graf. Het is een tijd van inkeer.

In de Rooms Katholieke tijd begint dat met Aswoensdag. Veel mensen gaan dan naar de kerk en halen een kruisje. Een **kruisje van as** op je voorhoofd.

Als teken van sterfelijkheid. Dia 1

We zijn gemaakt van stof en as. Als teken ook van schuldbelijdenis. Wij kennen dat kruisje van as niet zo. We kennen wel het doen van schuldbelijdenis. Laten we dat samen doen:

Heer in de hemel, het is mooi om u te ontmoeten. Om kind van u te zijn en te mogen wandelen in het licht. Om bij u aan tafel te zitten. Tegelijk ervaren we zo ook, dat er in ons hart en leven donkere plekken kunnen zijn. In onze verlangens. In ons zelfbeeld. Onze woorden. Onze oordelen. Uw licht brengt onze zonden aan het licht.

We willen dat ook voor u belijden. Voor u neerleggen. Dat we zo op onszelf gericht kunnen zijn. Dat de liefde voor de ander, de fijngevoeligheid voor de pijn van de ander, zo'n klein vlammetje is. We bidden u om vergeving. We bidden u of u onze zonden wilt bedekken met het bloed van Jezus, onze Verlosser. En maak ons nieuw door uw Heilige Geest.

**Genadeverkondiging:** Onze God is een Vader in de hemel. Hij is vol ontferming. Hij vertelt ons: 'Wie eerlijk zijn zonden en zwakheden aan mij belijdt, die ontvangt vergeving'. Dat mag ik nu ook tegen u zeggen: als u oprecht uw zonden belijdt aan deze God, dan mag u weten dat ze vergeven zijn. bedekt met het bloed van Christus. Hij zal u zijn Heilige Geest geven, die u wil helpen om te breken met wat verkeerd is en die vruchten laat groeien. De vrucht van liefde, zelfbeheersing, vergevingsgezindheid.... Dat mag ik u zeggen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Laten we nu samen zingend het Onze Vader bidden.

-----

### **Inleiding: Kijken in de zon.**

Wij kunnen God niet zien. We zouden het niet overleven. Hoe kunnen zondige mensen leven in het heilige licht van de Almachtige. Net zoals de zon: we kunnen niet met onze blote ogen naar de zon kijken. We zouden onze ogen verbranden.

Daarom komt hij naar ons toe door engelen en profeten. Komt hij door Jezus naar ons toe. Door het evangelie. Komt hij in de tekenen van brood en wijn. Hij bewandelt de weg van de genade naar onze harten.

**Lezen:** Filippenzen 2: 12-18

### **Tekst:**

dia 2

Filippenzen 2: 12, 13: Daarom, geliefde broers en zussen, jullie waren altijd gehoorzaam toen ik bij

jullie was. Maar wees het nog meer, nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag (met angst en beven) voor God. Want het is God, die het willen en het handelen in u teweeg brengt, omdat Hem dat behaagt (welbehagen).

### **Preek:**

Er zijn nogal wat mensen door het ijs gezakt vorige week. Hebt u het gezien? Je zag hoe de brandweer een touw naar een hulpeloze schaatser toewierp. Die moest dat touw pakken en zo werd hij naar de kant getrokken. Maar, ja, het water was ijskoud. De handen bijna bevroren. Moeilijk om dat touw goed vast te houden!

De mensen op de kant riepen dan ook: "Hou vast!! Hou vol!!".

Totdat de schaatser druipend en rillend op de kant stond.

In feite zegt Paulus dat ook tegen die christenen in Filippi en tegen ons: "Houd de reddingslijn vast!! Blijf je inspannen voor je redding!!".

Paulus zit zelf gevangen. Ver van Filippi. Het is al even geleden dat hij voor het laatst in Filippi was.

Hij krijgt blijkbaar berichten binnen over Filippi: het gaat daar niet goed. Er is ruzie. Verdeeldheid. Geldingsdrang. Gemor. Ze dreigen de reddingslijn los te laten en terug te vallen in het ijskoude water van het heidendom. De kille liefde van oude, wrede goden.

Toen Paulus er nog was, ging het nog wel goed. De mensen hadden ontzag voor Paulus. Maar nu hij er niet meer is grijpen oude krachten hun kans.

Zo kan dat gaan als je op eigen benen moet staan.

Als je, bijvoorbeeld, op kamers gaat.

Thuis las je aan tafel met z'n allen uit de Bijbel. Je ging mee naar de kerk. Je bad met je vader mee na het eten.

Maar nu zit je alleen op kamers. Je vergeet af en toe te bidden. En Bijbellezen, schiet er steeds vaker bij in. En de kerk ..., ja, het wordt vaak zo laat op zaterdagavond.....

Mag ik aan u thuis vragen hoe gaat het met je in deze coronatijd?

Een tijd waarin we niet naar de kerk gaan. Waarin we elkaar minder zien.

Waarin je veel meer op eigen kracht moet doen. Lukt het om de band met God vast te houden? Om niet te verslappen?

Paulus schrijft: 'Blijf je inspannen voor je redding! Houd de reddingslijn vast! Als ik bij jullie ben maar ook als ik er niet ben. Want God is altijd bij jullie. Die gaat nooit weg.... Blijf gehoorzaam aan God''.

Dat lijkt een koude, strenge oproep: "Blijf gehoorzaam!".

Alsof God een strenge sergeant is en jij een onbelangrijke militair. Alsof het om regels gaat.

'Blijf gehoorzaam!'

Maar: waarom zou je gehoorzaam zijn?

Om wat Christus voor jou deed.

Dia 3

Vers 12 begint letterlijk zo: "**Daarom**, mijn geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest....blijf je inspannen voor je redding...".

Daarom...

En daarmee wijst Paulus terug naar de gehoorzaamheid van Jezus. Naar zijn offer.

Dat zagen we vorige week: Jezus heeft zijn mooie hemelleven losgelaten. Hij is mens geworden. Slaaf. Hij heeft zich vernederd. Hij is gehoorzaam geworden tot in de dood. Ja, de dood aan het kruis. Zó lief heeft hij jou! Hij wil jou redder zijn. Jouw koning. Hij wilde alles verliezen om jou te winnen. Hij wil jou een nieuw leven geven. Houdt de reddingslijn vast!!! Houd Hèm vast!!

En daarbij schrijft Paulus: doe dit uit **diep ontzag** voor God!

Dia 4

Diep ontzag.

Letterlijk staat er "met angst en beven".

Wat bedoelt Paulus? Moeten we bang zijn voor God? Uit angst geloven? Met 'angst en beven'?

Leert Paulus angst?

Nee.

Want liefde drijft alle angst juist uit. Omdat je weet dat God je kent en van je houdt, ben je juist niet bang voor God.

Het is ontzag.

En ontzag betekent dat je overweldigd bent door de grootheid van God. Er niet aan moet denken om hem los te laten.

Zoals het volk Israël aan de voet van de Sinaï stond in de woestijn.

God daalde af op de berg. Er was bliksem en donderslagen. De berg beefde. En ook het volk beefde. Want God daalde af. De almachtige.

Ontzag voor God betekent dat je groot van hem denkt. Dat je er niet aan denkt om **niet** te bidden. Er niet aan moet denken om **niet** te luisteren. Hij is geen afgodje, dat je even in je zak stopt. Hij is God. Heb ontzag voor hem! Houd de reddingslijn vast!

Er is nog een goede reden om die reddingslijn vast te houden.

Want deze God is iets moois in het leven van die christenen in Filippi begonnen. Dat zij geloven, dat zij zich naar God hebben toegekeerd, dat heeft Hij teweeggebracht. Hij is begonnen. Hij zond zijn zoon naar de wereld. Hij stuurde Paulus naar hen toe. Door Hem leven zij in een mooi, wonderlijk licht. Maar: waarom deed Hij dat?

Hebben die Filippenzen dat verdiend? Waren zij zo bijzonder? Toch wat beter dan andere steden?

Nee.

Het is veel dieper.

Hij deed het **omdat dat hem behaagde**. Om zijn welbehagen.

Dia 5

Herkent u dat woord? Welbehagen?

Daar zongen de engelen over in de nacht dat Jezus in Bethlehem werd geboren. Zij zongen "Ere zij God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen van zijn welbehagen".

En dat zongen zij vol blijdschap.

Voor ons kan dat woordje 'welbehagen' heel onzeker klinken.

Er zit, bijvoorbeeld, een bedelaar op straat. Zijn kleren zijn vies en versleten.

Als hij je hoort aankomen steekt hij een smoezelige hand uit. Hij beeft een beetje.

Wat doe je? Geef je hem een Euro?

Nou, ja, dat hoeft je niet te doen. Je kunt hem wat geven, maar je kunt ook doorlopen. Het ligt aan jouw "welbehagen". Je voelt: een heel onzeker gebeuren voor die bedelaar.

Zo kan dat ook bij God klinken: hij geeft je zijn genade, maar hij kan dat net zo goed niet doen. Licht er maar aan of het hem behaagt.

En achter dat woordje 'welbehagen' schemert voor ons dan ook nog eens het woordje 'uitverkiezing'. Ook al zo lekker onzeker. God heeft een besluit over je genomen. Hoog in de hemel. En je moet maar afwachten wat het wordt.

Onzeker. Angstig.

Maar: het is precies andersom!

Het woordje 'welbehagen' betekent juist zekerheid. Het betekent, dat God de liefde uit zichzelf put. Zijn liefde is jou een leven lang vooruit.

Weet u wanneer het onzeker zou worden?

Als wij die liefde zouden moeten verdienen. Als wij eerst heel goed zouden moeten leven. Al zijn geboden doen. En dat God *dán* misschien naar ons toe zou komen.

Dát zou pas onzeker zijn!

Dan zou het van mij afhangen.

Maar het evangelie is nu juist, dat het **niet** van mij afhangt. Gód is het die het willen en het handelen in mij werkt. En dat doet hij omdat het hem behaagt. Hij heeft mij lief om niet. Ik mag beginnen met een 10. Hij maakt mij levend. Het is zijn Heilige Geest die in mij woont en mij verandert. Het is allemaal genade. En dat maakt mij zo zeker. Dat geeft mij rust.

Dit is wat God wilde al sinds het paradijs.

Dat wil, ten slotte, niet zeggen, dat we lekker kunnen gaan zitten en verder niets hoeven.

Nee, want Paulus zegt juist: "Blijf je inspannen voor je redding". Dia 6  
Letterlijk schrijft hij: "God is een goed werk in jullie begonnen. Nu mogen jullie dat uitwerken".

"Werk uit, wat God in jullie werkt".

Maak dat af. Voltooi dat. Maak er iets moois van.

Denk je in: je bent al jaren verliefd op een meisje uit jouw klas. Ze is de mooiste. De liefste.

Maar zij ziet jou niet staan. Heeft andere vrienden. Je verliest haar uit het oog.

Maar op een avond kom je haar tegen op een feestje van een vriend.

Je raakt aan de praat. Over vroeger op school. Over wat ze nu doet. Het is goed.

Je spreekt nog eens af.

En je voelt wat er gebeurt: je krijgt verkering en je trouwt met elkaar. Stel je voor!

Nu kun je denken: 'Mooi. Ik heb haar. We zijn getrouwd. Dit was het'.

En je zakt weg in je TV-stoel of achter je PC. Je laat je vuile onderbroeken slingeren. En in die gesprekken heb je steeds minder zin.

Als je dit doet, ben je je meisje snel weer kwijt!

Verwaarlozing is de reden, dat veel huwelijken stranden.

Ook voor het huwelijk geldt: “Maak dat mooie begin nog mooier! Span je in voor de liefde! Laat je geluk groeien!”.

Ook je geloof kan stranden doordat je het verwaarloost.

Blijf je daarom inspanssen voor je redding. Juist omdat die begon bij God. Houd de reddingslijn vast.

We vieren vanmorgen het Avondmaal. Dat lijkt heel klein.

Een klein stukje brood. Een klein slokje wijn.

Maar het staat voor een enorme werkelijkheid: de almachtige Schepper heeft zijn zoon aan de wereld gegeven als een offer voor onze zonden. Ja, het offer aan het kruis. Zó groot is zijn liefde voor de wereld.

Hij is iets moois begonnen.

Houdt hem vast. Verslap niet. Laat zijn liefde in je leven uitwerken.

Hij is de zon, die je leven tot bloei brengt.

Amen.

-----

#### **Viering HA:**

Vaak schonk de HEER tekenen aan zijn volk om hun geloof te ondersteunen. Hij schonk het teken van de regenboog. Hij schonk een tabernakel. Een kandelaar. Een altaar om offers op te brengen. Hij gaf het teken van de doop. Daarmee liet hij zien, dat zijn beloften waar zijn.

Jezus stelde daarom het avondmaal in. Vlak voor zijn sterven aan het kruis. Het brood betekent zijn lichaam. De beker betekent zijn bloed. Teken van het offer van zijn leven voor ons.

Jezus wil dat we daar vaak aan terugdenken. Daarom geeft hij het avondmaal. Als teken van vergeving. Als symbool van zijn liefde voor ons. Hij wil dat we daardoor niet vergeten, dat die vergeving en liefde er nog steeds zijn. Ook vandaag.

Bij vergeving hoort, dat je eerst eerlijk bent over wat je verkeerd deed. Als je dat doet, dan wil God je zonden echt wegdoen. Bij de vergeving, die je als een groot geschenk van God ontvang, hoort dat je ook anderen wilt vergeven.

Wie zo in vrede met God leeft, mag het Avondmaal vieren, als teken van die vrede.

-----

We vieren het Avondmaal niet alleen op deze kleine plek in Amersfoort-oost. Het avondmaal wordt over heel de wereld gevierd. Met al die christenen weten we ons verbonden door ons geloof in Christus. Laten we ons geloof belijden met de woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis:

I 1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

II 2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

3 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel;

5 op de derde dag opgestaan uit de doden;

6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;

7 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

III 8 Ik geloof in de Heilige Geest.

9 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

10 vergeving van de zonden;

11 opstanding van het vlees;

12 en een eeuwig leven.

**Gebed:** We danken u Here Jezus voor het teken van het Avondmaal. Brood en beker als teken van uw offer aan het kruis. Teken van uw liefde voor ons. Hart van het evangelie.

Open onze harten voor uw liefde. Schenk ons zekerheid en vertrouwen.

Geef uw Geest en breng ons leven tot bloei.

Amen.

**Opwekking en nodiging:** De tekenen van het Avondmaal zijn heel gewoon brood en wijn. Kijk daarom door die tekenen heen omhoog. Naar Jezus Christus die aan de rechterhand van de Vader op de troon zit. Dank hem voor zijn liefde en bewaar de herinnering aan zijn dood voor altijd in uw hart. Zo zult u zelf vervuld worden met liefde voor God en ook anderen tot die liefde bewegen.

**Viering:** ...Het brood dat wij breken tekent onze eenheid met het lichaam van Christus.

En de wijn die we drinken tekent onze eenheid met het bloed van Christus.

Neemt, eet en drinkt, gedenkt en gelooft dat onze Heer Jezus zijn lichaam gaf om ons al onze zonden te vergeven en vrede met God te schenken.

**Zingen:** Psalm 103: 1, 4



**Gebod:** Vader in de hemel, we danken u voor het mooie werk dat u in ons leven begonnen bent. We danken u voor uw trouw. U houdt ons vast. Ook als wij tegenvallen. Als wij verslappen.

Help ons om ook u te blijven vasthouden.

Schenk ons uw Heilige Geest en vernieuw ons leven elke dag.

We zien ook uit naar de tijd, dat we elkaar weer echt mogen ontmoeten. Elkaar mogen begroeten en samen mogen zingen voor u. Deze tijd van Lockdown valt ons zwaar. En we horen het ook om ons heen. We horen over eenzaamheid.

Over jongeren, die versomberden. Over zorgen voor de examens, die er aan komen. Bedrijven die wankelen.

Zegen alle maatregelen, die helpen om het virus te remmen. Zegen de vaccinatiecampagne. Zegen alle medici en verzorgers. Geef dat het leven weer open mag gaan.

We danken u voor deze zondag. Voor het mooie weer. Voor de krokussen, die boven de grond uitkomen en een nieuwe lente aankondigen. We danken u voor uw trouwe zorg voor uw schepping.

Neem onze dank aan en verhoor ons gebed.

Amen.