

Filippenzen 2: 14-18: Hoe word ik een ster!!??

Orde van dienst:

Welkom

Votum en zegengroet

GK 149 (2005) Zie ik sterren aan de hemel staan..

Gebed

Kinderen

Inleiding: Gemor.

Lezen: Numeri 14: 1-10

Tekst: Fil. 2: 14-18

Preek

GK 165 (2006) Machtig God, sterke rots

Inleiding: kandelaar.

Wet + Mattheus 5: 14-16

GK 131 (2006) : 1, 4, 9 Barmhartig vader op uw troon

Gebed

Collecte

Opw. 334 Heer uw licht en uw waarheid schijnen...

Zegen.

Na de dienst: U geeft rust. <https://youtu.be/HEqe9KUPKK0>

Welkom

Mededelingen:

Inleiding voor Schriftlezing:

We lezen een stukje uit het boek Numeri. Uit het Oude Testament.

Het volk Israël staat dan voor de grens van het beloofde land.

Voordat het volk het land binnentrekt, worden er 12 verspieders het land ingestuurd. Uit iedere stam één. Zij moeten vooral de kracht van het land verkennen. De steden. De mensen. De vruchtbaarheid. In de maanden daarvoor heeft de HERE zijn volk uit Egypte verlost. Door vreselijke plagen. Onder machtige tekenen. Hij heeft het volk door de Rietzee geleid.

Hij heeft het manna uit de hemel gegeven. Water uit de rots. Een veelkleurige tabernakel waar de HERE kwam wonen: dichtbij zijn volk. Hij gaf het de overwinning op het sterke Amalek. En Hij verscheen aan zijn volk op de Sinaï. Hij gaf het zijn tien geboden. Hij gaf het een rustdag.

En nu staan al die mensen, die al die wonderen gezien hebben, bij de grens van het beloofde land.

Verspieders trekken het land in om de kracht van het land en de vestingsteden te bekijken. **Dia 1**

Na 40 dagen komen ze terug.

Met granaatappels en vijgen. En ook een druiventros. Maar die is zó groot en zwaar, dat die door twee man gedragen moet worden. Zo mooi en vruchtbaar is het land. Een land van melk en honing.

“Maar...”, zeggen die verspieders, “maar ... de steden en de mensen zijn ook groot. Groot en sterk.

We hebben er Enakieten gezien. Reuzen van mensen. We komen dit land nooit binnen! Ze zijn veel sterker dan wij!!

En wat gebeurt er?

Het volk barst in tranen uit. Ze beginnen te jammeren en zich te beklagen. **Dia 2**

Er klinkt ruzie, gemor: “Waren we maar in Egypte gestorven!”. En dat is niet de eerste keer! Het gemor begon al vlak na de bevrijding. Als ze voor de Rietzee staan en de Faraó eraan komt met zijn legers. Gemor als er geen brood is. Gemor als er geen water is. Gemor als Mozes wegblijft en ze een Egyptisch beeld maken van goud. Gemor en geklaag als de verspieders terugkomen.



Lezen: Numeri 14: 1-11

Tekst: Filippenzen 2: 14-18

Preek:

Als het nacht is en de hemel helder, dan stralen er honderden sterren aan de hemel. Dia 3
Ontelbare kleine lichtjes fonkelen in een donker heelal.

Ook mensen willen graag sterren worden.

Voetbalsterren of filmsterren.

Schitteren op de rode loper of op het witte doek. Op TV of 'viral' op Internet.

In Hollywood heb je zelfs de "Walk of Fame". Dia 4

Een aantal straten vol sterren met de namen van beroemde mensen. Bijna 2700!

Mensen als Marilyn Monroe en Tom Cruise. Maar ook Mickey Mouse. Dia 5

Mensen willen een ster worden. Dat zie je bij The Voice of Holland en Holland got talent.

Of "Op zoek naar Maria". Dia 6

Maar, ja, dat lukt lang niet iedereen. Omdat je gewoon niet goed kunt zingen of voetballen. Of omdat je gewoon niet mooi genoeg bent of gewoon te oud. Het zijn maar enkelingen, die een ster worden.

Ja, je komt in een harde wereld terecht!

En nu zegt Paulus: 'Maar bij God kan iedereen een ster worden! Een stralende ster. Een ster die nooit oud wordt en nooit uitdooft'.

En niemand is te oud of te jong of te wit of te zwart. Niemand is te dik of te lelijk. Niemand te dom of te slim. Iedereen kan een ster worden!

Lees maar: "...waartussen u schittert als sterren aan de hemel!"

Al die gewone mensen in Filippi, kunnen schitteren als sterren. En wij ook!!!

Maar, nu moeten we even stil staan.

Want sterren hadden in de dagen van Paulus een andere betekenis dan nu.

Wij denken bij sterren aan filmsterren.

Maar in Paulus' dagen, in het oude Griekenland, werden sterren vooral gebruikt voor de navigatie.

In die dagen hadden schepen nog geen radar of GPS. Er waren nog geen satellieten. Er waren nog geen auto's met Tomtom. Geen mobieltjes met Google Maps. Je voer met je zeilschip op een open zee midden op de golven. Nergens land. Waar moest je heen? Hoe kon je op open zee je koers bepalen?

Niet door de wind: die draait alle kanten op.

Niet door de golven: die deinen doelloos op en neer.

Je enige houvast was de sterrenhemel. De zon overdag. De sterren als het donker was.

De poolster was zo'n ster.

Dia

Als je de Grote Beer en de kleine Beer kon vinden, dan vond je ook de poolster. Dan wist je in ieder geval waar het noorden was. Zo kon je je koers uitzetten en reisde je niet in rondjes.

De sterren waren lichtbakens.

Die Filippenzen en wij mogen dus sterren worden. Maar heel andere sterren dan die 'Walk of Fame'.

Niet voor onszelf. Om zelf te stralen. Maar voor andere mensen. Zodat zij de weg door het leven zouden kunnen vinden. De weg naar het Koninkrijk van God.

Wij zijn een licht voor de mensen om ons heen.

Is dat nodig?

Ja!!

Want door het kwaad is het donker geworden in onze wereld.
Paulus heeft het over een “verdorven en ontaarde generatie”.

Dia 8

Verdorven: er is veel krom in de wereld. Veel onrecht. Onrecht tussen rijk en arm. Onrecht en geweld door dictators. Onrecht tussen wit en zwart. Denk aan de slavernij of aan racisme. Onrecht aan vluchtelingen, die door geweld en haat hun eigen huis en akker moesten verlaten en nu in tentenkampen wonen. Er is zoveel krom door trots, begeerte, angst voor je ego, inbraken, speculatie op de beurzen, kappen van bossen
Verdorven. Krom.

Ontaard: dat is ‘pervers’. Dat is: veel is losgemaakt van de bedoeling van God. Veel liefde is pervers geworden. Verdraaid. Los van de wortel. Het gaat niet om liefde, maar om bevrediging. Het gaat om macht. Om genot.

Denk aan die hele wereld van prostitutie en mensenhandel. Van kindermisbruik. Van porno en overspel. De wereld van het ‘dark web’. Van veel pijn en eenzaamheid. Van verbroken relaties. Gevoelens van minderwaardigheid.

Dat was in Paulus’ dagen al zo en nog steeds. Nederland is een land waar kinderporno makkelijk te verhandelen is. Waar Internet vol staat met perverse seks. Onze datacenters zijn nogal goed!

Maar: veel mensen zijn nu de weg kwijt.

Ze koersen op de golven. Ze missen het kompas.

Ik kwam een treffend beeld tegen in een interview met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Een beeld dat hij weer heeft van de Deense filosoof Soren Kierkegaard.

Dia 9

Kierkegaard schrijft, dat veel mensen alleen maar op de golven koersen.

Dia 10

Maar, op de golven koersen is erg onverstandig, want de golven deinen onberekenbaar op en neer.

Alle kanten op. Die geven geen houvast.

‘Om te voorkomen, dat je in slecht vaarwater terecht komt en de golven over je schip slaan, moet je naar de sterren kijken’.

Die golven zijn wat mensen vandaag belangrijk vinden. Wat we snel kunnen verdienen. De stemmen op korte termijn. De koers en verleidingen van de Bitcoin. Het kappen van bossen. De meningen in de chatrooms. Het machtsspel van leiders. Het grote verdienen op de liefde.

Het is leven zonder kompas. Opportuun.

Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag of er wel een kompas is!

Zijn er niet alleen maar golven? We zweven toch al miljoenen jaren rond in een oneindig heelal? Een grote, donkere leegte? En alles wat we over zin of over God zeggen, is toch wat we zelf bedenken!?

Al die goden hebben we toch zelf bedacht!?

Alleen maar golven. Meer is er toch niet? Het heelal is leeg!

Ja, en hier komt de Bijbel ons langszij.

Er is wél meer!

Want in de Bijbel worden niet alleen mensen ‘sterren’ genoemd.

Ook Jezus wordt zo genoemd.

Dia 11

In Openbaring 22 staat: **“Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster”.**

Jezus is de stralende morgenster.

Die morgenster is letterlijk de planeet Venus.

Genoemd naar de Romeinse godin van de liefde, Venus.

Venus is de tweede planeet vanaf de zon. De aarde is de derde planeet vanaf de zon.

Dia 12

Het is geen ster, maar een planeet. Maar omdat Venus zo dichtbij de zon staat en de aarde, is het

een stralende planeet. Vooral in de nacht kun je deze planeet goed zien. Hij is te zien vlak na

zonsopgang en vlak voor zonsopgang. Als het nacht is en je wacht op de morgen, dan kun je dus

de planeet Venus zien. En als je die ziet, dan weet je dat de morgen dichtbij is. Nog even en de zon komt op en het wordt licht!

Zo is Jezus de stralende morgenster: Hij is verschenen! Dan is de nieuwe morgen niet ver meer. Net als Jezus mogen ook zijn leerlingen schitterende sterren zijn: aan hen kan de wereld zien, dat de nieuwe morgen, de nieuwe wereld, dichtbij is.

Hoe doe je dat? Een ster van Jezus zijn?

dia 13

Dat vertelt Paulus: **“Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie”.**

Doe alles zonder morren en tegenspreken...

Denk aan het volk Israël.

Het volk heeft de grootste wonderen gezien. De tekenen in Egypte, de bevrijding, de tocht door de Rietzee, het manna, water uit de rots, Gods afdalen op de Sinai...en toch zijn ze steeds weer aan het klagen. Ze morren. Ze barsten in huilen uit als God en het beloofde land wil binnenleiden.

“Waren we maar in Egypte gebleven!”. “Wil God ons laten sterven in de woestijn?!!”.

Ze zijn zelfs in staat om Mozes, Jozua en Kaleb te stenigen!

Na al die wonderen! Na die bevrijding uit de slavernij!

Ja, wat kunnen wij mensen toch makkelijk morren. Tegenspreken. Nooit tevreden.

We morren over de kerk. Over de mensen. Veel kritiek.

We morren over wat God van ons vraagt: trouw zijn, vergeven, elkaar opzoeken en je met elkaar verzoenen.

Ja, naar buiten toe zijn we het met alles eens wat God van ons vraagt. Maar in ons hart, in ons huis morren we. Willen we het helemaal niet. Spreken tegen.

Morren.

Morren is mopperen. Afstand nemen.

En dat terwijl God jou heeft gered. Bevrijd van je zonden. Jezus is voor jou mens geworden. Heeft alles achtergelaten. Is voor jou aan het kruis gegaan. Heeft jou met God verzoend.

En dan ben jij aan het tegenspreken. Aan het morren. Op mensen. Op God. Geloof je niet dat de weg van God, de weg van de verzoening, de goede weg is en naar echte vrede leidt.

Als je vaak mort, klaagt, heb je een Geestelijk probleem. Er is iets mis met je hart. Je bent te veel op jezelf gericht en te weinig op God.

Morren is, net als wrok, een kanker, die je blijdschap wegvreet. Morren, klagen, vreet aan vriendschappen. Wie gaat er graag bij jou op bezoek, als je alleen maar klaagt?

En wat denk je dat de mensen om je heen ervan denken?

Moeten zij geloven dat het mooi is om Christus te volgen als ze jou horen morren. Als ze horen hoe jij over een broeder of zuster praat? Als je met tegenzin naar de kerk gaat? Als je Gods goede geboden alleen volgt als het je uitkomt? Als je vooral kritiek hebt op de kerk? Voortdurend twijfels aan het evangelie?

Wat zouden ze denken?

Wat zouden de volken rondom Israël moeten denken over God als zijn eigen mensen hem al niet vertrouwen? Als zij al andere goden zoeken?

Wat moeten de mensen in Filippi denken als er in de gemeente zoveel ruzie is en geldingsdrang?

Ik ken gezinnen waar ouders altijd veel kritiek hadden op de kerk. Het was nooit goed. Veel gemopper. En wat zag je: de kinderen konden alleen maar naar de kerk kijken als een bron van gezeur. En daar wil je niet bij oren.

Wat kunnen we de Heilige Geest soms tegenwerken. Ook als ouders.

Misschien stijger je nu. Word je boos. Omdat je echt wel wat aan te merken hebt: “die broeder heeft mij echt pijn gedaan”. Boos, omdat er wél dingen beter kunnen in de kerk! Omdat het wél vaak moeilijk is om elkaar te verdragen. Ik wil juist niet mopperen of morren! Maar ik ben soms gewoon

gefrustreerd! Ik wil dat het goed gaat in de gemeente. Niet altijd die ruzies en meningsverschillen. Ik wordt daar niet goed van! Wat kan ik anders dan er thuis over te mopperen? Moet het toch ergens kwijt!?

Wat zegt Paulus daarover?

Twee dingen:

1^e "Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt".

Dia 14

Leef uit Gods ontferming.

Hij bedoelt: 'Houd dat woord vol leven zélf vast. Leef er zélf uit. Wees elke dag blij, dat je de weg naar het Leven hebt gevonden!'

Maar ook: 'Houd dat woord omhoog. Zodat anderen dat kunnen zien en horen'.

Wat er ook gebeurt. Hoeveel tegenslagen je ook kent. Hoeveel teleurstelling. Houd dat woord omhoog. Hou je eraan vast. Laat het zien. Hoeveel inspanning het ook vraagt. Hoe lastig het leven ook kan zijn. Vertel het evangelie aan anderen. Laat door je leven zien, dat je het meent. Stop met al die kritiek en al dat gemor. Spreek woorden van leven!

2^e "...samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof..."

Dia 15

Paulus noemt het geloof van de christenen 'een offer'.

Een offer in de dienst van uw geloof.

Een offer.

Pastor Paulus heeft blijkbaar heel goed in de gaten wat het die christenen allemaal kost om Jezus te volgen. Hun leven is er niet bepaald makkelijker op geworden.

Ze moeten opeens spot verdragen: 'Hé, zeg, die redder van jou is toch aan een kruis gestorven, hè!?? Kon hij niet eerst zichzelf redden! Wat een loser!'

Ze moeten ook opeens elkaar verdragen. Al die andere mensen. Andere kleur, andere taal, andere cultuur. Die trotse mensen, die altijd denken dat ze gelijk hebben. Die rijke romein met zijn villa, die denkt dat hij het ook in de gemeente voor het zeggen heeft. Die vrouw met haar grote mond en haar giftige roddels.

Wat een offer!!!

Moet ik daarbij horen?? Moet dat echt!??? Kan ik niet gewoon op mijzelf geloven? Is er nog een andere gemeente?

Wat een offer kan het zijn.

Moet ik trouw blijven aan déze man?! Mag ik niet meer naar die mooie heidense feesten?!

Wat een offers. Wat een redenen om te klagen en te morren! Het is toch allemaal niet makkelijk!

Paulus beseft dat.

Want hij noemt zijn leven en zijn sterven een plengoffer bij hun geloof.

Een plengoffer.

Dat kennen wij niet. Want wij brengen geen offers meer.

Een plengoffer was in die dagen een klein offer, een bij-offer, bij een groter offer.

Je kon, bijvoorbeeld, een offer brengen op het altaar. Een bokje of een lam. En dat kon voor de mensen toen een duur offer zijn. Maar je bracht het voor God. Omdat hij jou genezen had of gered of omdat Hij zonden had vergeven.

Maar je kon bij dat offer ook nog een plengoffer brengen. Dan nam je een beker wijn of wat geurige olie, en die beker goot je uit over het offer op het altaar. Je plengde de wijn.

Zo ging het offer extra lekker ruiken.

Zo ziet Paulus zijn eigen leven. Al die dagen lopen. De schipbreuk. De honger. Al die keren dat hij gevangen zat. De kritiek van mensen. Al die offers die hij bracht voor Christus. Wat was het vaak zwaar!

Maar: dat is maar een plengoffer, een bij-offertje, bij het offer dat de Filippenzen brachten.

Paulus weet hoeveel ze zijn kwijtgeraakt. Hoe ze moeten knokken tegen ingesleten zonden. Hij weet uit ervaring hoe moeilijk het kan zijn om Jezus te volgen. Het kan zelfs je leven kosten!

Daarbij vergeleken is zijn leven maar een plengoffer.
Maar hij brengt dat met blijdschap, als hij daardoor anderen bij Christus brengt.
Zoals ook Jezus zijn offer aan het kruis bracht om mensen bij de Vader te brengen.

Wij mogen ook anderen bij Christus brengen. Houd het woord des levens vast! Mor niet. Doe van harte wat God van je vraagt. Laat de blijdschap overheersen, als je ziet dat dat woord ook anderen nieuw leven geeft. Als het ook voor anderen de weg opent naar een nieuw Koninkrijk waar Jezus Koning is. Het beloofde land, waar het leven wordt gevierd. Voor altijd.

God verandert mensen in stralende mensen.
Sterren in de handen van Christus in deze donkere wereld.
Sterren, niet in de 'Walk of Fame', maar in het volgen van Koning Jezus.
Amen.

Dia 16

Voor de wet: Kandelaar. Licht voor de wereld.
Tien woorden.
Mattheus 5: 14-16

Gebed:
