

Markus 9: 2-13: Metamorfose.

Orde van dienst:

Welkom

Votum en zegengroet

Psalm 24: 1, 2, 5 (Nieuwe psalmberijming)

Wet

Psalm 80: 1, 10

Gebed

Kindmoment en lied

Inleiding.

Lezen: Markus 8: 34-9: 13

Nieuw Liedboek 545: Christus staat in majesteit.

Preek

Sela – Zie, hoe Jezus lijdt voor mij.

Gebed

Collecte

Opwekking 331 Breng dank..

Zegen.



Welkom: Hartelijk welkom. Mooi, dat u zich weer digitaal met ons verbonden heeft en zo de dienst volgt. Het is ons gebed, dat u en wij gezegend mogen worden door woorden uit de Schrift.

Mededelingen:

1. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk.
2. Vanmiddag om half vijf is de 3e editie van de zondagmiddaggesprekken. We praten dan door over het thema van deze dienst.
3. Als middagdienst kunt u op elk moment een opname bekijken van zondag 14 maart januari waarin ds. A. Veerman voorgaat in de Rehobothkerk (GKv Utrecht Centrum). Het thema van deze dienst is 'Twee handen op één buik' n.a.v. Johannes 10:22-42.

Wet: Leviticus 19: 1-18 passim.

Gebed: Vader in de hemel, wat mooi, dat we bij u mogen komen in ons gebed. Bij u, de heilige God. Dat de weg voor ons open ligt. We danken u dat we u mogen kennen in uw kracht en glorie. Maar tegelijk in uw ontwapenende ontferming. U bent een groot koning en tegelijk een liefdevolle vader. Leer ons dicht bij u te leven.

Vergeef ons, Heer, waarin we zwak zijn. Vergeef ons onze diepe neiging om onze eigen weg te kiezen. Bedek onze zonden en laat wat goed was en vol liefde juist stralen.

We danken u, dat we in een vrij land mogen leven met vrije verkiezingen. Afgelopen week heeft weer laten zien hoe vrij we zijn. Er was zoveel ruimte om te kiezen en om gekozen te worden.

Maar help ons tegelijk goed met die vrijheid om te gaan. Het is zo'n kwetsbaar geschenk.

Zegen ons volk en help uw kinderen om binnen ons volk een licht te zijn. Een licht dat uw licht weerspiegelt.

Zegen deze dienst. Zegen iedereen die meekijkt. Zegen onze kinderen.

In Jezus naam.

Amen

Inleiding: We gaan een vreemde geschiedenis lezen met elkaar.
Over de 'metamorfose van Jezus'.

Dia 1

Over Jezus die drie leerlingen mee een berg opneemt. Petrus, Jakobus en Johannes. Daar straalt Jezus opeens hemels licht uit. Daar verschijnen Mozes en Elia. Daar klinkt de stem van God. Wij lezen wat Markus daarover schreef.

En dan moet u in uw achterhoofd houden, dat Markus vooral het ooggetuigenverslag van Petrus aan ons doorgeeft. En Petrus was erbij.

Bedank ook nog even waarom Markus zijn evangelie schreef.

Dia 2

Dat lees je in het eerste vers van zijn boek: "Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God".

Hij wil dus laten zien, dat Jezus de Messias is en de beloofde Zoon van God.

Alles wat verder volgt wil dit uitleggen en onderbouwen.

In dat licht staat het verhaal wat we nu gaan lezen.

Preek:

In onze tijd zoeken mensen ervaring.

Niet alleen boeken met veel woorden.

We willen ook iets voelen. Geraakt worden. Ontmoeting.

In onze tijd zoeken mensen bewijzen. Het moet aantoonbaar waar zijn. We zijn rationele wezens en kunnen maar moeilijk geloven in dingen die je niet kunt zien. We geloven niet meer in heksen en duivels. Veel mensen geloven niet meer in de hemel of de hel.

In onze tijd zoeken mensen naar God.

En vooral naar het daadwerkelijk ingrijpen van God: het stoppen van geweld en het redden van een meisje uit de handen van pooiers. Waar is Jezus, als hij koning is in de hemel? Waarom grijpt hij niet in?

In onze tijd zoeken mensen naar verlichting. Naar eenwording met het goddelijke. Door meditatie en ascese, door Yoga en reïncarnatie. Op zoek naar het goddelijke in jezelf.

En dan sla je je Bijbeltje open en lees je dit vreemde verhaal. Over de verandering, de metamorfose, van Jezus op een berg: opeens geeft Jezus licht!

Je leest over een vreemde wolk en over de stem van God, die zomaar op aarde klinkt. Je leest over Mozes en Elia, die al eeuwenlang dood zijn en nu hier op die berg komen rondspoken.

En even later dalen ze de berg af alsof er niets is gebeurd.

De leerlingen mogen zelfs niet over praten over dit "topoverleg"!!

Wat moet ik hiermee?

Het lijkt een bizarre mythe.

Tegelijk wordt ik geprikkeld. Jaloers. Want dít zou ik nu juist willen meemaken: Gods stem horen.

Licht van God zien. Even een bewijs onderweg dat God echt bestaat. Niet lichtjaren ver weg in een verre hemel of in vage theorieën of dikke boeken. Maar dichtbij. Tastbaar dichtbij.

Het zou me zo helpen in mijn twijfels.

Wat moet ik met dit verhaal? Helpt het mij? Is het waar?

Is het waar?

Sommige geleerden zeggen: 'Ja, het moet wel waar zijn. Het is zo vreemd en zó onwaarschijnlijk, dat het wel terug **moet** gaan op een echte gebeurtenis'.

En vooral ook die verwarring van Petrus is heel authentiek. Hij was enorm geschrokken. Als je dit verhaal zou verzinnen en het geloofwaardig zou willen maken, dan zou je dit detail wel weglaten. En dan zou je ook willen, dat die leerlingen hun ervaring aan iedereen zouden vertellen: "Wat we nou toch hebben meegemaakt! Moet je horen!"

Maar Jezus wil dat ze zwijgen.

Het verhaal is zo vreemd dat het wel waar moet zijn.

Je vindt het ook terug in drie (!) evangeliën: bij Mattheus, Markus en bij Lukas.

Het is dus geen verloren zwerfsteentje in de evangeliën, dat hier toevallig terecht is gekomen.

Nee, alle drie vertellen dit.

Nog iets: jaren later komt Petrus nog eens terug op deze gebeurtenis. In zijn brief. Dia 3

Hij schrijft dan: “Toen wij u de glorievolle komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels (mythen) – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitvolle luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren.” (2Petrus)

Daarnaast: hoe vreemd en mythisch dit verhaal ook aandoet, het past perfect in de lijn van de Schriften zelf. Het is een knooppunt. Hier komen alle lijnen van het Oude Testament samen.

Hier ga je begrijpen wat er op die andere berg gebeurd is. Op de berg Moria. Op de heuvel Golgotha. Aan het kruis.

Het is een knooppunt. Het brandpunt van de Bijbel.

Een paar lijnen.

*Jezus gaat met zijn leerlingen een berg op. Dia 4

We weten niet precies welke berg. Dia 5

Sommigen zeggen de berg Tabor in Galilea. Anderen de berg Hermon. Weer anderen de berg van de zaligsprekingen. Maar misschien was het ook de berg Sinaï.

Het staat er niet.

Wel staat er nadrukkelijk: ‘Na zes dagen’.

Zes dagen waarna?

Na de belijdenis van Petrus.

Jezus had gevraagd: “Wie zeggen de mensen wie ik ben?”. Dia 6

De leerlingen vertelden toen: “Sommigen Johannes de Doper. Anderen de profeet Elia of een andere profeet”.

“En wie zeggen jullie dat ik ben? “.

Toen zei Petrus heel spontaan: “U bent de Messias!”.

En dan vertelt Jezus dat de Mensenzoon veel moet lijden en door de oudsten van het volk Dia 7
verworpen zal worden. Dat hij gedood zal worden, maar na drie dagen zal opstaan uit de dood.

En wat gebeurt er?

Petrus neemt Jezus even apart. Even samen achter de coulissen. En daar spreekt Petrus zijn meester fel toe: ‘Wat u daar net zei, zal niet gebeuren!’.

Want Petrus had heel andere ideeën over Jezus. Hij was toch de Messias! De zoon van David! Nou, dan zal hij koning worden op de troon in Jeruzalem! En hij zal een minister zijn. Hou op over dat lijden!”.

Maar Jezus houd niet op over dat lijden.

Hij zegt zelfs, dat iedereen die hem volgt ook zal delen in dat lijden. Dia 8

Hij spreekt de beroemde woorden: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.”

Na zes dagen neemt Jezus drie leerlingen de berg op.

En bergen waren vaak ontmoetingsplekken met God. Ver van het gewone leven. Ver van alle kwaad. Een heilige plek.

We zongen het met Psalm 24: “Wie mag Gods tempel binnengaan? Dia 9

Wie kan er op zijn hoogte staan?

Wie zal Hem op zijn berg vereren?

Hij die een zuiver leven leidt,
die leugens en bedrog vermijdt
en nooit een valse eed zal zweren.

Niet iedereen kan of mag God zomaar ontmoeten. Daar moet je echt een heilige voor zijn. Op audiëntie gaan bij God is daarom maar voor weinigen weggelegd.

*Mozes en Elia horen bij dat selecte groepje. Dia 10

Beiden hebben God ontmoet. Op de berg Horeb in de Sinaiwoestijn.

Mozes ontmoette God en ontving de Tien geboden op twee stenen tafelen. Twee keer zelfs. Dia 11

De tweede keer was na de zonde van het volk met het gouden kalf. Dat is de keer, dat God besluit om het volk los te laten. Hij gaat niet meer met hen mee. Hij zal wel een engel sturen.

God is namelijk diep, diep geraakt door het wantrouwen van zijn volk.

Mozes beseft dat dat niet kan en gaat pleiten voor het volk. Hij smeekt om vergeving. Om mee te gaan. En uiteindelijk geeft God toe. Zijn liefde is sterker dan trots.

En dan mag Mozes de majesteit van God zien. Nee, God zelf mag Mozes niet zien. Zijn glorie, zijn licht, schuift aan Mozes voorbij. Als hij de berg afdaalt naar het volk is zijn gezicht nog vol van licht. Het glanst zo sterk, dat de mensen niet naar Mozes kunnen kijken. Alsof je recht in de zon kijkt.

Bij Elia is het vlak na de overwinning op de Baälpriesters op de berg Karmel. Dia 12

Daar heeft God laten zien, dat Hij God is. Overtuigend. Maar Izebel, de vrouw van koning Achab wil er niets van weten en zoekt Elia te doden. En Elia vlucht. Uitgeput komt hij bij de berg Horeb in de Sinaiwoestijn. Ontgoocheld. Uitgeput. Het liefst wil hij sterven.

Maar dan bemoedigt de HERE hem. Hij blijft Elia steunen.

En als teken mag ook Elia een stukje van de glorie van God zien. Dia 13

*Vandaar dat Mozes en Elia hier zijn. De twee grote profeten van het oude testament. Dia 14

Beiden hebben al iets geproefd van de glorie van God. Op de berg Horeb.

Maar er is nog een reden, dat juist Mozes en Elia hier zijn.

Met hun namen sluit het Oude Testament. Hun namen klinken in het laatste Bijbelboek, de profeet **Maleachi**. In dat boek wordt de grote dag van de HEER aangekondigd. De dag van oordeel. De dag dat alle kwaad zal worden geoordeeld.

En dan staat er dit: dia 15

“Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de Horeb regels en wetten gegeven heb, die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia...”. (Maleachi 3)

Hier staan ze: Mozes en Elia. Twee getuigen. De grote profeten van het Oude Testament vormen de schakel naar Jezus. In hemelse luister, vertelt Lukas.

*Petrus voelt het gewicht. Hij is door schrik overweldigd. Hij zoekt bescherming tegen het heilige licht van God: “Laten we drie tenten maken...”, roept hij.

Ja, zo is dat.

Heilige schrik.

Want mensen kunnen soms zo makkelijk over God praten. Dat Hij niet bestaat. Of dat er wel “iets” moet zijn. De Almachtige, heilige God wordt een “iets” en wij maken dan uit wat of wie dat “iets” dan is. Wat hij mag zijn. We hebben een mening over God en zelfs kritiek. Hij doet het niet goed. Of hij doet weinig. Kan hij zich niet wat duidelijker laten zien? Ik wil hem ervaren!

Dat kan een oprechte vraag zijn.

Het kan ook kleinering zijn. Ontheiliging van God.

Weet wat je vraagt als je zegt dat je deze God wilt ervaren!

*Markus vertelt, dat zij er niet alleen **zijn**, maar dat ze ook met Jezus spreken.

Waarover spreken zij?

Dia 16

Dat vertelt Lukas. Ze “spraken over het levenseinde, dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen”.
Het gaat over het lijden. Het kruis dat komt.
Waar Jezus zelf al over sprak met zijn leerlingen.
Het lijden, dat zijn leerlingen helemaal niet begrepen. Niet wilden.

Er is nog een spreker.

Want er komt een wolk aandrijven en die overschaduwde de berg. Het licht van de zon wordt geweerd.

En uit die wolk klinkt de stem van God: “Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!”. Dia 17

God zelf getuigt van Jezus.

Zoals Hij ook al deed bij de doop van Jezus in de Jordaan: Dia 18

“Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde”.

Een wolk was al vaker het teken dat God aanwezig was. Denk aan de wolken boven de Horeb. Aan de wolk boven de tabernakel als teken dat God er was.

Een wolk die tegelijk vertelt dat God er is en die tegelijk deze God verhult. Zondige mensen mogen hem niet zomaar zien!

*Plotseling verdwijnt God. Verdwijnen Mozes en Elia. Verdwijnt het licht.

Opeens staan ze gewoon met z'n vieren op een gewone berg.

Het luisteren kan beginnen.

Ze dalen de berg af.

Dia 19

Terug naar het gewone leven. Het leven in het dal.

Op weg naar die andere berg. De berg Moria met de heuvel Golgotha. De berg van het lijden.

En deze twee bergen leggen elkaar uit.

Ze vormen een tweeluik. Een contrast.

Op deze berg zien we de glorie van Jezus. Hemels licht.

Op Golgotha zien we zijn vernedering. Aardedonker wordt het.

Op deze berg zijn Jezus' kleren wit als licht. Op Golgotha worden zijn kleren ruw van hem afgetrokken en hangt hij naakt en in volle schaamte als zoon van Adam en Eva.

Op deze berg staan Elia en Mozes naast hem. De grote profeten van Israël. Zij staan voor de wet en de profeten. Op Golgotha hangen er twee misdadigers naast hem aan het kruis.

Hier klinkt de liefdevolle stem van de Vader. Daar zwijgt deze stem als het graf.

Als je Jezus' glorie hebt gezien op deze berg, het licht, de stem, Mozes en Elia, ga je begrijpen wat er op Golgotha gebeurd moet zijn: daar wordt de Zoon van God aan het kruis geslagen.

Daar draagt God zelf het oordeel over onze zonden.

Die grote dag waar Maleachi over sprak, dat oordeel, dat gebeurt hier. Op de heuvel Golgotha.

Ja, en dit was zo schokkend, zo vreselijk, zo onverwacht, dat zelfs zijn eigen leerlingen het niet kunnen geloven. Ze verbergen zich. Petrus verloochent Jezus. Judas verhangt zich.

Zo schokkend is wat er gebeurt op Golgotha: Gods eigen Zoon sterft aan een kruis. Wordt vervloekt.

Het is pas na Pasen, als Jezus is opgestaan, dat zijn leerlingen iets gaan begrijpen.

Als zij Jezus weer levend zien in een lichaam vol kracht.

Dan herkennen zij wat er op die berg gebeurde.

En zij geloven het ondenkbare: de almachtige God heeft zijn Zoon als een offer aan de wereld gegeven. Om diezelfde wereld te redden van het oordeel van God over zoveel ontrouw.

*Tenslotte.

Het is natuurlijk ongelooflijk wat er op die twee bergen is gebeurd. Mooi.

Dat onze God zó is.

Maar er ligt nog een vraag: wat merk ik nu van hem?

Dia 20

Wat kan ik ervaren? Waar kan ik hem ontmoeten? Waarom grijpt hij niet in als een meisje gevangen raakt in de prostitutie?

Een grote vraag.

Te groot voor mij.

Maar ik ken wel een deel van het antwoord.

Over Jezus staat, dat hij op die berg van gedaante veranderde.

Er staat zelfs, dat hij 'voor hun ogen' van gedaante veranderde. Mooi detail voor ons, westerse mens, die graag bewijzen ziet! Hij verandert 'voor hun' ogen van gedaante.

Het Griekse woord dat hier staat voor 'gedaanteverandering' kennen we wel. Dia 21

Dat is het woord 'metamorfose'. Als een rups zich in zijn cocon wikkelt, komt hij er uit als een vlinder.

Zo'n rups ondergaat een hele metamorfose.

Zo onderging Jezus een metamorfose: zijn hemelse glorie straalde door zijn menselijke gedaante heen.

Ook van ons zegt de Bijbel, dat wij een 'metamorfose' moeten ondergaan.

Dia 22

In Romeinen 12 staat het zo: "Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar **veranderen** door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is, volmaakt en hem welgevallig".

Wij moeten veranderen. Wij moeten een metamorfose ondergaan.

Van een kleine rups mogen wij een mooie vlinder worden. Dansen in het licht van God.

Wat betekent dat?

Dat je het licht van God in deze wereld verspreidt. Zijn liefde.

Dat je niet alleen op jezelf gericht bent. Niet trots bent.

Dat je de gaven die je van God kreeg in liefde inzet voor de mensen om je heen. Om te troosten. Weg te geven. Elkaar lief te hebben. Anderen te helpen. Gastvrij te zijn. Geen kwaad met kwaad vergelden. Maar je vijand juist te eten te geven, als hij honger heeft. Te drinken als hij dorst heeft. Liefde in plaats van wraak.

Anders gezegd: wij leven nog in het dal. In dat gewone leven. Met alle pijn die er is.

God wil helpen door onze handen. Hij wil ingrijpen door de liefde van zijn kinderen.

Wij zijn het gezicht van God in deze wereld. In het dal. Wij zijn daar beeld van God.

Dus wij mogen ons inzetten voor vluchtelingen. Voor vrouwen in de prostitutie. Tegen de mensenhandel. Tegen de vervuiling van de schepping van onze God. Tegen het geweld en de haat tussen mensen. Tegen ongelijkheid.

Hoe vaak God zelf ingrijpt weet ik niet. Dat is aan hem en veel overzie ik niet.

Maar ik weet wel wat ik zelf mag doen.

Ik ken Gods barmhartigheid en dus weet ik hoe mooi het is om barmhartig te zijn.

Hoe meer ik in Gods licht leef, hoe meer ik kan stralen.

Dia 23

"Wij allen, die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd".

Amen.

(2Kor. 3)