

# Pasen 2021: Openbaring 1 – “De sleutel”.

## Orde van dienst:

LB 632                               Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven  
LB 617:1,2,3,18,19               De Heer is waarlijk opgestaan  
welkom, mededelingen  
votum, groet  
Sela                                 Juicht, want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt  
gebed  
kind moment + lied  
schriftlezing 1 – Markus 16: 1-8  
LB 624                               Christus, onze Heer, verrees  
schriftlezing 2 – Openbaring 1  
preek  
LvdK 476:1,4,5                    Eeuwig Woord, U willen wij bezingen  
dankzegging en voorbede  
collecte  
GK 209                               U zij de glorie  
zegen  
na de dienst:

-----

**Welkom:** De Heer is waarlijk opgestaan! Zo groeten christenen elkaar op Pasen. Al eeuwen lang. Het is zelfs een lied geworden, dat we elkaar toezingen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’.       Dia 1  
Waarlijk! Het is echt waar.

En wat hebben we dat lied nodig in deze corona-tijd. Terwijl om ons heen de ziekenhuizen weer voller liggen. In Nederland al meer dan 15.000 doden. In Brazilië worden voetbalvelden begraafplaatsen.

Wat hebben we dit lied nodig: “De Heer is waarlijk opgestaan!”. Om ons aan op te trekken. Om troost uit te putten. Om verder te kijken dan dit leven. Om over de open graven heen te kijken naar Gods nieuwe wereld.

**Inleiding:** Mijn zusje had vroeger een dagboek met een slot erop. Met een heel klein sleuteltje: alleen zij mocht erin lezen.

Een gevangenisbewaarder heeft sleutels: alleen hij kan de deur van jouw cel opendoen.

Onze Heer, onze koning Jezus heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk: Hij kan jou nieuw leven geven. Hij is opgestaan uit de dood en heeft zo de weg naar dat nieuwe leven opengebrouwen.

Ja, en eigenlijk heb je nog een sleutel nodig: een sleutel voor je hart.

Om je hart te openen voor dit grote nieuws.

Om je twijfel en je weerstand op te geven.

Maar die sleutel zit aan de binnenkant.

Jij moet je hart openen. Jij moet Jezus binnenlaten en als koning eren.

Hij klopt op je hart. Hij wil bij je binnenkomen.

Vanmorgen weer.

-----

## Preek:

In onze tijd doen veel mensen mee aan een loterij. Zoals de Nationale Postcodeloterij of de Staatsloterij. Of je koopt voor een paar euro een Kraslot.

Je kunt ook meedoen aan de voetbal-toto van Koning Toto.

De kans dat je de hoofdprijs wint is heel klein. Echt heel klein.

Dia 2

En toch kopen mensen loten. Voor een paar euro.

Waarom?

Iemand zei: 'Voor die paar euro kopen mensen hoop'.

Hoop op een beter leven. Een groter huis. Mooiere vakanties ver weg.

Mensen kopen hoop.

Maar voor miljoenen verdampt die hoop elke keer weer, als de uitslagen komen. Een illusie armer.

Want al die loterijen zijn geen liefdadigheid, maar keiharde business.

Ja, en eigenlijk wisten ze het wel: "Maar, ja, je weet maar nooit. Je blijft hopen".

In Johannes 1 leren we een andere koning kennen. Niet koning Toto, maar Koning Jezus. Dia 3  
Petrus zegt het heel mooi: **"Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt"**.

Wij leven in hoop.

En dat schrijft Petrus aan mensen, die om hun geloof in Jezus worden vervolgd. Bespot. Gevangen gezet. Gedood. Op de vlucht. Niks beter leven!

Het waren de jaren van de keizers Nero, Domitianus en Diocletianus.

Dia 4

Jaren waarin de vervolging van christenen begonnen. Petrus en Paulus waren al door Nero in Rome gedood.

Jaren, waarin christenen werden opgepakt en in de arena voor de leeuwen werden gegooid of als levende fakkels op palen in brand werden gestoken op de tuinfeesten van Nero.

Ik moet vaak denken aan het verhaal over Polycarpus.

Dia 5

Hij leefde in die jaren in Klein-Azie. Wat nu Turkije is. Hij heeft de apostel Johannes nog gekend en was door hem tot geloof in Jezus gekomen. In de loop van de jaren was hij zelfs bisschop geworden. Bisschop van de christelijke gemeente in het stadje Smyrna.

dia

Rond 150 jaar na Christus was er een aardbeving in die streek. En daarvan kregen de christenen de schuld. Want zij vereerden de oude goden niet meer en de keizer.

Een groep christenen werd naar het amfitheater geleid om gedood te worden, maar de mensen op de tribunes eisten ook dat de bisschop, Polycarpus, zou worden opgehaald.

Zo kwam ook Polycarpus in het stadion en stond voor de stadhouder.

Hij was toen al hoogbejaard en grijs.

De stadhouder eiste, dat hij bij de goden en de keizer zou zweren en dat hij Jezus vervloeken zou.

Dia 6

Maar de oude, grijze Polycarpus zei dit: "Ik heb mijn Heer Christus 86 jaar trouw gediend en hij heeft mij nooit enig kwaad gedaan. Hoe zou ik mijn Koning kunnen vervloeken die mij gered heeft?!".

Dan dreigt de stadhouder met wilde dieren en met vuur: "Als u zich niet bekeert, zal ik u door het vuur laten verbranden!".

Maar de oude Polycarpus keert zich niet af van Jezus. Hij wordt op de brandstapel gezet. Daar bidt hij tot God. Omdat het vuur hem niet lijkt te verbranden, wordt hij neergestoken door een zwaard.

In gedachten zie ik die tere grijsaard staan. Broos. Maar wat straalt hij tegelijk een kracht uit! Vol hoop. Vol vertrouwen.

Polycarpus was dus leerling van Johannes.

Als Johannes zijn openbaring krijgt, zit hij op het eiland Patmos.

Een klein eiland vlak voor de kust van Turkije.

Dia 7

Hij is naar dit eiland verbannen.

Om hem heen hoort hij hoe de christenen worden opgejaagd. Gedood. Hij krijgt berichten uit Rome over de dood Paulus en Petrus. De satan gaat tekeer als een brullende leeuw.

Maar Johannes kan niets doen. Hij zit in lockdown.

En je voelt de vragen boven komen: 'Als Jezus koning is, waarom gebeurt dit dan allemaal? Hij is toch opgestaan? Hij is toch koning in de hemel? Hoe gaat het verder met de kerk?

Wat kun je je machteloos en eenzaam voelen in lockdown!

En dan verschijnt Jezus zelf aan Johannes. In zijn volle glorie.

Niet de broze, sterfelijke Jezus, maar Koning Jezus!

Johannes hoort een stem. Een stem als een bazuin. Zoals de bazuinen klonken op de Sinai. Eeuwen geleden. Toen God zelf afdaalde op de Sinai. Bazuinen, die het volk opriepen: "Maak je klaar om je God te ontmoeten!!".

En dan keert Johannes zich om en ziet Jezus staan. Zijn Jezus.

Maar hoe!

Zijn hoofd en haren zijn wit als witte wol. Als sneeuw. Zijn voeten gloeiend als koperbrons in de oven. Zijn gezicht schittert als de zon.

Eén keer eerder heeft Johannes Jezus zo gezien.

Toen hij met Petrus en Jakobus werd meegenomen de berg op. Toen Mozes en Elia aan hem verschenen. Toen Jezus veranderde van gedaante. Hij zag hoe zijn gezicht straalde als de zon in haar kracht en zijn kleren werden wit als het licht".

En nu stond hij daar weer.

Ja, als mensenzoon. Als zoon van Adam. Maar tegelijk stralend als de zon. Als de zoon van God.

In een lang gewaad met een gouden band om de borst. Als een priester.

Zijn stem klinkt als het geluid van een waterval. Als de branding op de kust. Uit zijn mond komt een scherp zwaard. Een tweesnijdend zwaard: het zwaard van een rechter, die oordeel velt.

Wat straalt hij een kracht uit!!

Zijn verschijning is zo imposant, zo overweldigend, dat Johannes onmiddellijk voor de voeten van Jezus neervalt. Doodsbang.

Zoals de soldaten als dood neervallen als engelen uit de hemel afdalen om het graf te openen.

Maar dan zijn er 4 dingen, die Johannes moed geven. Die hem troosten.

Dia 8

**\*Hij legt zijn rechterhand op Johannes.** Die sterke rechterhand. Alleen dat al.

Wat mooi als iemand jou aanraakt, de hand op je arm legt. Als je vol verdriet bent of juist erg boos.

Als je bang bent of juist te grote woorden spreekt. Als een vriendin haar arm om je heen slaat.

Beschermend. Liefdevol.

Het gebaar onderstreept wat hij zegt: "Wees niet bang".

"Kijk eens, Johannes: ik ben er. Dacht je nu echt dat ik je alleen liet tobben. Je staat er niet alleen voor! Je kent me toch!".

Het gebaar onderstreept zijn woorden: "Wees niet bang!".

**\*Dan zegt hij: "Ik ben de eerste en de laatste".**

Dia 8

Bekende woorden.

Dit zei de HERE ook tegen de kinderen van Israël, toen ze in Babel zaten. Ver van Jeruzalem. Ook al in lockdown. Gevangenen van vreemde goden.

"Is God ons vergeten!??", klaagde het volk toen, "Zijn al die goden dan sterker dan onze God?".

Dia 9

Toen kwam de HERE ook naar zijn volk toe en zei: **"Zo zegt de HERE, de Koning en verlosser van Israël, de Heer van de legerscharen: Ik ben de eerste en de laatste en buiten mij is er geen God".**

"Ik ben de eerste en de laatste" betekent: die keizers en al die afgoden lijken heel sterk. Maar ze zijn nietig. Sterfelijk. Laat je niet door hen imponeren!

Ik ben de eerste en de laatste: Ik was er al voor de schepping en ik zal er zijn als de nieuwe schepping aanbreekt. Ik laat jullie niet in de steek. Ik ben de koning boven alle koningen.

Wees niet bang.

Dia 10

**\*“Ik ben degene die leeft: ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid”.** Jezus was gestorven. Écht gestorven. Juist Johannes heeft dat gezien. Hij stond vlak onder aan het kruis. Hij zag met eigen ogen hoe de Romeinse soldaat zijn lans in de zij van Jezus stak.

Hij is opgestaan uit de dood. Juist Johannes heeft dat gezien. Hij heeft in het lege graf gestaan. Hij zag de lege doeken met eigen ogen. Hij heeft Jezus daarna ontmoet.

“Kijk, Johannes, ik leef!”.

Dat is het evangelie van Pasen: Jezus leeft. Hij leeft echt. Hij is Koning van onze kosmos.

Je kunt bang zijn voor machten in deze wereld. De macht van de economie. Van grote leiders. De macht van ziekten en van dood. Bang voor de toekomst.

Als je dat zo voelt, laat je dan door Jezus optillen. Zoals een vader zijn zoontje optilt, dat bang is, en tegen zich aandrukt. Zoals een kind bang kan zijn in de menigte en alleen maar benen ziet en veel lawaai hoort. Totdat het op vaders schouders zit en boven de mensen uit kan kijken.

Jezus leeft en Hij is Koning.

Wees niet bang.

**\*Daarom kan Jezus ook zeggen “Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk”.** Dia 10

Stel je voor: Jezus heeft de macht over de dood!

Juist in deze tijd merken we hoe machtig de dood is. Een klein virus verspreidt zich en duizenden sterven. We worstelen met vragen over ‘voltooid leven’.

Je wordt ouder en je worstelt met je eigen sterven. Wat komt daarna? Mag ik in Gods Koninkrijk komen? Wie vangt me op aan de andere kant?

En dan komt Jezus jouw leven binnen en zegt: “Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk”. Ik.

Niet de keizer. Niet je Bitcoins of je aandelen. Niet die dokter in het ziekenhuis, hoe kundig hij ook is. Jezus.

Hij kan jou nieuw leven geven op een nieuwe aarde.

Wat een houvast als je zelf sterven gaat. Als je kind gestorven is. Een broer of zus.

Wees niet bang.

In onze tijd kopen mensen vaak loten. Bij de Staatsloterij of de Nationale postcodeloterij. Of voor een paar euro een Kraslot. Je weet maar nooit.

En zo kopen mensen hoop.

Soms voor honderden euro’s per jaar.

Maar het overgrote deel blijft met lege handen achter.

Pasen geeft zekerheid.

Het betekent, dat als je Jezus volgt, je de weg naar het leven hebt gevonden. Nieuw leven op een nieuwe aarde.

En dat is dan geen kraslot, dat je voor een paar euro’s koopt bij een zaak voor tijdschriften.

Het is zelfs geen noodlot. Iedereen krijgt het winnende lot.

Het is een geschenk, dat je van Jezus zelf ontvangt. Voor niets. Je hoeft je alleen maar naar Hem toe te keren en je handen uit te steken. Dia 11

Denk aan de woorden van Petrus: **“Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt”.**

Hij heeft de sleutel.

De mensenzoon die voor jou wilde sterven aan een kruis.

De Koning die opstond en voor jou de weg naar het nieuwe leven heeft opengebrouwen.

Open je hart voor hem.

En leef!

Amen.

-----

### **Gebed van Polycarpus:**

Toen Polycarpus de brandstapel op ging, bad hij het volgende gebed. Dit gebed is verwoord in het manuscript 'Martelaarschap van Polycarpus'.

Almachtige Heer God,  
Vader van uw geliefde en gezegende Zoon, Jezus Christus,  
door wie wij kennis van u hebben ontvangen,  
God van engelen en machten en van alles wat geschapen is  
en van het gehele geslacht der rechtvaardigen die voor u verblijven.

Wij zegenen u  
omdat u me waardig heeft bevonden voor deze dag, dit uur,  
om een deel te krijgen, onder het getal der martelaren,  
in de beker van uw Christus  
tot de opstanding van het eeuwige leven  
zowel naar ziel als naar lichaam  
in de onvergankelijkheid van de Heilige Geest,  
onder wie ik vandaag begeer te worden ontvangen  
als een rijk en aanvaardbaar offer,  
precies zoals u tevoren heeft bereid,  
en tevoren heeft geopenbaard, en vervuld,  
o God die niet bedriegt en die waarachtig is.

Om deze reden en voor dit alles,  
Prijsen wij u, zegenen wij u, verheerlijken wij u  
door de eeuwige en hemelse hogepriester Jezus Christus, uw geliefde Zoon  
door wie aan u en aan hem en aan de Heilige Geest,  
heerlijkheid zij, nu en voor eeuwig.

Amen.