

Filippenzen 3: 12-16: Gaan voor goud.

Orde van dienst:

Welkom en mededelingen.

Votum en zegengroet

Psalm 63: 1, 2

Wet + Jeremia 31: 33-34

Gebed

Kindmoment/Lied

Inleiding:

Lezen: Filippenzen 3: 12-16

Psalmproject 27

Preek

Sela: Wij volgen u Heer.

Dankwoordje voor Margriet.

Gebed

Collecten

Sela Gebed om vrijheid.

Zegen.



Gebed:

Vader in de hemel, wij heffen onze handen omhoog. Open handen. Wilt u hen vullen met goede werken. We heffen onze harten omhoog. Wilt u ze vullen met uw liefde.

We leggen ons leven voor u neer. Wilt u wat daarin verkeerd was genadig vergeven.

We leggen onze goede werken bij u neer, die we door uw Heilige Geest mochten doen. De vruchten die in ons leven groeien doordat hij ons vult met liefde en vertrouwen. Wilt u die vruchten zegenen.

We komen met open oren bij u. Om te luisteren naar uw woord. Leg ze in onze harten.

We danken u dat we onderweg mogen zijn naar uw Koninkrijk. Uitgenodigd en geroepen. En dat we onderweg mogen rusten. Dat we levend brood van u ontvangen.

Vuur ons aan, heilige Vader. Vervul ons met uw Heilige Geest.

Amen.

Inleiding: We lezen de brief van Paulus aan de christenen in Filippi. Brief van de blijdschap.

In Filippenzen 3 is Paulus heel persoonlijk. Hij vertelt over zijn geloof in Jezus. En dat doet hij vol overtuiging. Toen hij Jezus vond, vond hij de schat in de akker. Alles verkocht hij, alles gaf hij op, om Jezus te mogen behouden.

In Filippenzen 3 zie je hoe hij vertelt over zijn verleden, over vandaag en over de toekomst.

In zijn verleden, voordat hij Christus vond, was hij een "accountant".

Dia 1

In het leven nu is hij een atleet.

En in de toekomst een asielzoeker.

Maar vandaag dus de atleet. De marathonloper.

Waarom schrijft Paulus over zichzelf?

Om medelijden op te wekken? Omdat hij trots is op zichzelf?

Nee, hij vertelt over zijn leven om de Filippenzen te bemoedigen en aan te sporen.

Anders gezegd: hij wil hen bij Christus brengen. Hij wil dat ze volhouden. Dat ze de prijs krijgen.

Want er komt een dag, dat we Christus zullen ontmoeten. Onze Koning.

De dag, dat ons leven zal worden opengelegd en dat aan de dag zal komen wat we in ons lichaam verricht hebben.

Preek:

Inl. Dit jaar zijn de Olympische spelen in Tokio. Tenminste als het allemaal doorgaat.

Dit is het symbool van die spelen in 2021.

Dia 2

De spelen waren al eens eerder in Tokio. Dat was in 1964.

Dia 3

Weet u nog wie er toen met goud thuiskwam?

Ja, Anton Geesink. Hij won goud bij judo.

Dia 4

Dit is hem.

Ik weet het nog goed. Ik was toen 8 jaar en al m'n vriendjes wilden toen Anton Geesink zijn.

De eerste Olympische spelen werden gehouden in het oude Griekenland aan de voet van de berg Olympus in het dorp Olympia.

Dia 5

Het waren spelen ter ere van de oppergod Zeus, die volgens de legenden op de Olympus woonde.

Griekse sporters traiden hard voor die spelen. Worstelen, discuswerpen, boksen, hardlopen. Het was er allemaal. En zij oefenden daarvoor in zogenaamde Gymnasia.

Dia 6

Daar komt ons woordje gymnastiek vandaan en Gymnasium.

Dat komt doordat Griekse sporters naakt sportten. Naakt. Dan had je niet zoveel last van je kleren.

En naakt is in het Grieks 'gymnos'. Vandaar 'gymnasia'.

In onze tijd trainen honderden sporters vaak al jaren voor die Spelen.

Zoals bij ons Dafne Schippers en Ferry Weertman.

Dia 7

Allebei hebben ze al een keer goud gewonnen, maar ze willen opnieuw goud.

Want daar ga je voor naar de Spelen: voor goud.

Paulus gebruikt in zijn brieven vaak beelden uit de sport. Beelden om het leven van een christen te tekenen. Hij heeft het over boksers, vuistvechters.

Over de wedloop waar we in lopen. In Galaten 5 zegt hij: "Jullie liepen de goede wedstrijd!".

Hij heeft het over worstelaars: "Wij worstelen niet met vlees en bloed, maar met de boze geesten in de hemelse gewesten", Efeze 5.

Hij heeft het over de erekrans van de overwinning. Over de prijs, die op je wacht bij de finish.

In zijn dagen kregen winnaars een lauwerkans.

Dia 8

Dat gebeurde in 2004 ook. Toen waren de spelen in Athene.

In onze tijd krijgen winnaars een gouden plak.

En dat wil Paulus: "Ga voor goud!".

Thema: Ga voor goud!**Thema-dia 9**

1. onvolmaakt
2. focus!
3. kijk niet om
4. samen

1. Als mens, maar ook als christen, kun je 'gearriveerd' worden. 'Gearriveerd' betekent, dat je denkt dat je er al bent.

Je hebt al vroeg veel geld verdiend met een goede baan of aandelen en nu heb je je schaapjes op het droge. Je hebt een goede opleiding gehad en veel gelezen. Of als christen kun je veel Bijbelkennis hebben en een voorbeeldig gezin. Een kerk waar niets op aan te merken valt.

Je kunt je dan 'gearriveerd' gedragen: jij weet het allemaal wel.

En je voelt het gevaar: je gaat op je lauweren rusten. Je gaat je vergelijken met anderen. Je gaat op anderen neerkijken, die nog aan het ploeteren zijn. En je werkt niet meer aan je zwakheden.

Als er iemand was, die dat zou kunnen doen, dan was het Paulus wel. Hij was een groot en bekend Schriftgeleerde voor zijn bekering. En na zijn bekering was hij een trouw volger van Jezus. Plantte overal nieuwe kerken.

Paulus deed ook grote wonderen.

Op een keer was hij aan het preken. Maar de preek duurde erg lang. Urenlang. Tot diep in de nacht. Er zat een jongen in het open raam en die viel in slaap en daardoor viel hij ook uit het raam op straat. Hij overleed ter plekke.

Wat doet Paulus?

Hij gaat naar beneden, loopt naar hem toe en wekt hem weer tot leven. En daarna gaat hij gewoon weer verder met zijn preek.

Paulus heeft voor koningen en keizers gestaan. Hij vertelt zelfs, dat hij in visioenen tot in de derde hemel is opgetrokken, tot in het paradijs, en daar de mooiste dingen heeft gezien.

En toch is Paulus heel bescheiden.

Hij schrijft in onze verzen: 'ik heb het nog niet gegrepen, ik ben nog niet volmaakt, ik ben nog niet zover, ik beeld mij niet dat ik het al heb.....'.

Kortom: nog niet gearriveerd.

Ik ben zo blij met deze woorden. Zo opgelucht. Want dit herken ik.

Niet omdat ik blij ben met mijn onvolmaaktheid. Zeker niet. Maar omdat die grote Paulus ook van zichzelf durft te zeggen, dat hij nog onvolmaakt is. Nog zonden en zwakheden kent. Net als ik!

Juist daarom volgt hij Christus. Ik ook!

Juist daarom blijft trainen. Ik ook.

Zoals een atleet, die zijn zwakke punten wil overwinnen en maar blijft oefenen op de verbetering van zijn start. Een voetballer die blijft trainen op zijn vrije trap. Een christen, die in zijn bijbeltje blijft lezen en elke dag weer op z'n knieën voor God gaat. Die rekening houdt met de zwakheden van zijn broer of zus. Omdat je je eigen zwakheden ook zo goed kent.

2. Focus.

Themadia 9

Deze week heb ik nieuwe hardloopschoenen gekocht. Van mijn kinderen gekregen voor mijn verjaardag. Ik loop af en toe wat hard. Om toch een beetje fit te blijven. Ik loop er geen wedstrijden mee. En al helemaal geen marathon. Want ik heb veel andere dingen te doen.

Als je een marathon moet lopen moet je je helemaal richten op die marathon. Je moet trainen. Veel trainen. Op tijd naar bed. Gezond eten. Niet drinken.

Dat noemen we focus.

Dat heeft Paulus ook: focus.

Hij zegt letterlijk: "maar één ding....ik vergeet wat achter mij richt en richt mij op wat voor mij licht".
Eén ding.

Dat kan belangrijk zijn. Dat éne ding.

Op een dag komt er een rijke jongen bij Jezus. Hij vraagt de weg naar het Koninkrijk van God. Mooie vraag. Hij is een gelovige jongen. Houdt zich aan alle geboden.

En hij vraagt: 'Wat moet ik nog meer doen?'.

Dan zegt Jezus: één ding. Verkoop alles wat je hebt en geef je geld aan de armen en volg mij.

Eén ding.

Dia 10

In Psalm 27 zongen we: "Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik

verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel".

Eén ding.

Anders gezegd: winnaars worden winnaars omdat zij zich focussen op één ding. Eén ding.

Dat zie je ook bij grote sportmensen. Ze zijn goed in één sport. Daar hebben ze talent voor en daar trainen ze op.

Bijvoorbeeld: wie heeft het wereldrecord op de 100 meter sprint?

Dia 11

Ja, Usain Bolt. The lightning, werd hij genoemd. De bliksemschicht. Zo snel was hij.

Toen hij stopte met hardlopen, wilde hij gaan voetballen. Het liefst bij Chelsea of een andere grote Engelse club. Alleen: dat werd geen groot succes. Hij kon hard lopen, maar had te weinig techniek. Hij was maar goed in één ding.

Als je wilt winnen moet je je dus concentreren op één ding. Je moet tegen veel dingen “nee” zeggen, zodat je “ja” kunt zeggen tegen dat wat er echt toe doet.

Paulus richt zich op één ding: de finish. De dag dat Jezus terugkomt en alles zal herstellen. De dag dat de grote bruiloft begint. Het nieuwe paradijs.

Hoe gaat dat bij jou?

Kun je ‘nee’ zeggen tegen alle ballast? Tegen wat je bij Jezus vandaan houdt?

Heb je al ontdekt wat in jouw leven zó belangrijk is, dat daar vaak je focus op ligt?

Zoals bij die rijke jongen: bij hem was het zijn geld. Zijn geld was zijn trots, zijn aanzien, zijn houvast.

Bij Paulus was het vóór zijn bekering de wet. Wat deed hij het goed! Maar het hield hem wel bij Jezus vandaan.

Wat is het bij jou? Wat verstoort bij jou je focus steeds weer? Je geld? Je seks? Je aanzien? Je kritiek?

Waar span je je echt voor in? Waar ligt jouw focus?

3. Kijk niet om.

Themadia 12

“Vergeet wat achter je ligt en richt je op wat voor je ligt”.

Want wat gebeurt er met een atleet, die steeds achterom kijkt? Die valt. Of die vertraagt.

Heel bekend is het verhaal van Eric Liddell.

Dia 13

Hij is een schots atleet, die op de Spelen van 1924 de 400 meter sprint won.

Maar dat ging zo: bij de eerste bocht werd hij door de andere sprinters van de baan gedrukt. Hij viel.

Maar hij bleef niet teleurgesteld liggen. Zo van: ‘Laat maar. Ik heb toch al verloren!’.

Nee, hij kwam weer overeind en het leek wel alsof hij door zijn val extra energie had gekregen. Hij

liep zo hard hij kon. Haalde de anderen in en ging vlak voor hen over de finish. Hij had goud.

Wat zou jij gedaan hebben?

Ja, misschien was je kwaad geworden. Of bleef je huilend liggen: ‘Al die jaren voor niets getraind.

Niets meer aan te doen!’.

Maar als je nu wél was opgestaan? Als je was doorgegaan? Wat zou er dan gebeurd kunnen zijn?

Dat bedoelt Paulus: “Ik vergeet wat achter mij ligt en richt mij op wat voor mij ligt: de hemelse prijs!”.

En met vergeten bedoelt hij niet, dat je het niet meer weet. Dat je je geheugen kwijtraakt.

Hij bedoelt, dat vroeger geen invloed meer op je heeft. Dat het je niet naar beneden trekt. Dat het je somber maakt en passief. Dat je geen oog meer hebt voor het nieuwe leven dat God heeft beloofd.

In de Bijbel staat dat God zegt: “Ik zal hun zonden niet meer gedenken. Niet meer herinneren”.

Betekent dat dat God een slecht geheugen heeft?

Nee, het betekent, dat hij het verleden van zijn volk geen invloed heeft op zijn handelen met zijn volk in het heden. Hij brengt de zonden van zijn volk niet steeds in herinnering.

Je verleden is je verleden.

Je bent gevallen, je hebt stomme dingen gedaan, je was zwak, maar laat het achter je. Leer ervan.

Vraag vergeving. Sta op en ga de Koning tegemoet!

Dat zie je heel mooi bij Jozef.

Zijn broers hebben hem schofterig behandeld. Verkocht aan slavenhandelaars op weg naar Egypte.

Hun vader bedrogen. Jozef zat jaren in de gevangenis. En nu staan ze weer voor hem.

Wat doet Jozef?

Gaat het hele verleden weer ophalen? Gaat hij zich wreken op zijn broers?

Nee.

Hij heeft het over de toekomst: ‘jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dit allemaal gebruikt om een groot volk in leven te houden!’.

Als je een somber leven wilt leven, kijk dan vaak achterom. Naar wat er niet goed ging. Waar je zwak was. Waar je bent gevallen. Waar je tekort bent gedaan.

Als je een blij leven wilt, kijk dan vaak vooruit. Naar de komst van de bruidegom, Jezus Christus. Naar de dag dat alles wordt hersteld. De dag dat het paradijs weer opengaat en alle lijden voorbij is. Alle tranen gedroogd. Kijk vooruit.

4. Samen.

Dia 14

Wat is belangrijk voor een atleet?

Dat je samen traint. Als je voor de marathon traint, moet je dat samen doen. Want samen kun je meer. Je moedigt elkaar aan. Je spreekt samen af. Je trekt elkaar erdoorheen.

Dat zie je ook heel sterk bij een wielervedstrijd. Zoals de Tour de France.

Vaak zie je een heel peloton over de weg fietsen. Of groepjes fietsers bij elkaar.

Waarom?

Omdat je elkaar dan uit de wind kunt houden. Je schuilt achter de rug van de man voor je.

En dat je elkaar stimuleert om harder te gaan.

Heel vaak zie je één wielrenner ontsnappen en een tijdje vooruit rijden. Maar bijna altijd wordt hij door het peloton ingehaald.

Hardlopers worden beter met andere hardlopers.

Paulus heeft hier ook over dat "samen".

'Hiertoe moeten wij ons als volmaakte mensen richten'. Ons.

'In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan'. Wij.

En Paulus hoort bij dat 'wij'. Bij dat 'ons'.

Hij is geen buitenstaander, die van een afstand kritiek levert. Die niet meer meedoet. Een toeschouwer op de tribune, die het veel beter had gedaan. Die anderen precies kan vertellen wat ze niet goed doen. Die roept: "Loser!!" met zijn biertje in de hand.

Nee: ons, wij.

We staan samen in de wedstrijd en je bemoedigt elkaar. Je wacht op elkaar als er eentje achterblijft.

Je verzorgt elkaars wonden. Droogt de tranen van de ander.

Je gaat samen door de finish.

Zo ga je ook om met verschillen.

Want die zijn er.

Altijd geweest. Verschillen over muziek, over de kleur van de stoelen, over psalmen en liederen. Over de vrouw in het ambt. En daar mag je met elkaar over praten.

Maar pas op, dat ze je focus niet afnemen.

Op de Olympische spelen zullen we ook weer meedoen in de 400 meter estafette. Voor vrouwen en mannen. Je kent dat wel: één voor één ren je 100 meter en dan geef je het stokje door aan de ander. Samen sta je in de wedstrijd.

En er zullen verschillen zijn over het merk schoenen of hoe je het stokje precies doorgeeft.

Maar als je daar tijdens de wedstrijd over gaat ruziemaken, verlies je de wedstrijd.

In de wedstrijd is focus belangrijk: de finish. Daar moet je heen. En alles wat daarvan afleidt is minder belangrijk.

Houd het doel in de gaten, bedoelt Paulus. En als je over dingen soms anders denkt, dan zal God dat wel een keer duidelijk maken. Let jij op het doel.

Hou focus!

Je moet verder. Je moet vooruit.

Laat traditie je niet ophouden of wat mensen om je heen allemaal vinden. Verlang niet te veel terug naar de kleedkamers en de startblokken van vroeger. Ook al hoef je dat allemaal niet te vergeten.

Maar laat je daar niet steeds door stilzetten. Kijk vooruit naar de prijs.

Wees vandaag kerk én morgen.

Want dat is ons doel: de prijs. Het nieuwe leven.

Doe er alles voor om die te winnen.

En neem elkaar mee. Neem de jongeren mee. Neem de zwakken mee en de twijfelaars. Heel wonden en troost mensen met verdriet.

Neem de mensen om je heen mee, die Christus nog niet kennen. Nodig ze uit.

Wees een licht in deze wereld.

Dát is onze focus.

Amen.

Gebed:

Vader in de hemel, wat geeft u ons een mooi perspectief. Een nieuwe wereld waar vrede is en liefde. Waar blijdschap zuiver is en nooit meer beschadigd wordt. Waar we u zullen mogen zien in al uw grootheid. Wat moet dat zijn om de Schepper van de kosmos te ontmoeten.

We mogen op deze oude aarde van veel dingen genieten. Van muziek en sport. Van de natuur en van eten en drinken. We mogen ons hier ontplooien. Vrienden maken. Genieten van het voorjaar.

Veel van wat we op deze aarde mogen genieten mag ook een glimp zijn van de wereld die komt. Het leert ons ook hoe mooi het straks zal zijn.

Leer ons naar straks verlangen. Help ons om onze skopus scherp te stellen. Dat we op weg zijn naar de prijs, die u ons geeft. De lauwerkrans van de overwinning.

Geef, dat we elkaar ook meenemen. Dat we een licht zijn in deze wereld. In onze buurt. Onze familie.

Leer ons ook als gemeente, als broers en zussen, onze skopus scherp te stellen. Om met elkaar te omarmen wat duidelijk en onmisbaar is. Om elkaar te zoeken in waar we verschillen.

We bidden uw zegen voor de webinar van morgenavond. Over dienstbaarheid en leiderschap. Over het kiezen van onze focus. Over de weg, die we gaan. Over onze plek in de wijk.

Geef dat we stilgezet worden morgenavond. Om na te denken. Om de goede weg te kiezen.

We bidden u voor ons land. Voor onze Koning en Koningin. We bidden u voor de vorming van een nieuwe regering. Het zijn erg lastige tijden. Door alle vragen rondom corona. Door alle vragen rondom de Toeslagenaffaire en de gevolgen daarvan. Geef wijsheid. Geef openheid. Geef het verlangen om ons land te dienen.

Zegen ook alle maatregelen, die tegen de verspreiding van het corona-virus genomen zijn. Zegen de vaccinaties. Geef wijsheid. Zorg voor degenen die lijden onder deze pandemie. Voor de zieken. Voor ondernemers. Voor hen die werken in de zorg. Voor de ziekenhuizen.

Wees in landen waar het virus sterk oprukt. Landen als India en Brazilië.

Verlos ons HERE.

Zegen deze zondag. Geef dat wij uw woorden mogen meenemen in onze harten.

Amen.