

## Filippenzen 3: 17: Influencers.

### Orde van dienst:

Welkom

Votum en zegengroet

Psalm 93

Gebed

Kinderen:

Lied.

Inleiding:

Lezen: Markus 8: 34-38

Nieuw Liedboek 941 Waarom moest ik uw stem verstaan?

Tekst: Filippenzen 3: 17-21

Preek

Psalmen voor nu Psalm 16

Wet

Zingen: NL 302: 2 U, Vader, aanbidden wij.

Gebed

collecte

Sela Wij volgen u Heer.

Zegen.

-----

**Welkom:** We hebben hemelvaart gevierd. Jezus is koning en zit op de troon in de hemel.

Wat betekent dat voor ons?

En wat mag je nu van deze Koning verwachten? Dat hij nu al een einde maakt aan alle lijden?

Mag je nu al iets van hem verwachten of is dat pas als hij straks terugkeert op de wolken en wij hem zullen zien?

Paulus helpt ons ook vandaag om helder zicht te houden op onze Koning en wat we van hem verwachten mogen. En hij van ons.

-----

**Gebed:** Heer, onze God, wat goed om te weten dat u boven alles regeert. Omgord met kracht en grote heerlijkheid. Waar tronen van mensen kunnen wankelen, staat uw troon voor eeuwig vast. In de geschiedenis van deze wereld zien we hoe het onder mensen kan kolkten. Grote tegenstellingen kunnen botsen met veel geweld. Een zee vol stromingen en golven. Ook een zee vol bloedvergieten en verdriet. Ook vandaag zien we dat weer gebeuren. Steeds weer. Als we kijken naar het geweld in Mozambique. De duizenden vluchtelingen. De spanningen tussen de grootmachten. De strijd in Israël tussen Israëliërs en Palestijnen in de Gaza-strook en nu zelfs door heel Palestina. De doden en gewonden. Het verdriet. De haat die zo weer tot ongekende hoogte kan groeien. Wraak, die weer nieuwe wraak oproept.

Heer, we voelen ons vaak machteloos.

In deze wereld bidden we tot u. De God die boven al dit kolkende geweld troont.

We bidden u om vrede.

Vrede met u in de eerste plaats. Maar door die vrede ook vrede tussen mensen. Want dat is de bron.

Vrede in Afrika. Vrede in Israël.

Schenk uw vrede ook vandaag weer in onze harten.

Kom met uw Heilige Geest en laat ons delen in de vergeving. Geef uw genade, die ons moed mag geven en het verlangen om één te zijn. Amen.

-----



**Inleiding op Markus 8:** het gaat vanmorgen over volgen. Het volgen van Paulus en het volgen van Jezus. Eerst lezen we uit Markus hoe moeilijk dat volgen voor mensen is. Maar ook hoe mooi het is: Markus 8: 34-38.

**Inleiding voor de tekst:** Jongens en meisjes, ik wil jullie een nieuw woord leren. Het woordje "mimicry"?

Weten jullie wat dat betekent?

Wij zouden zeggen: 'imitatie' of 'schutskleur'.

Zoals deze dia: welk dier zie je hier?

Dia 1

Ja, een soort mot en zijn vleugels lijken op de kop van een cobra. Een giftige slang.

Dia 2

Dia : een gekko die een dood blad nadoet. En daarnaast een wandelend blad.

Dia : ook een insect, dat een blaadje nadoet. Daarnaast eentje die ook een dood blad nadoet.

Dia 3

Dia : een mot die een uil nadoet.

Dia 4

en een kameleon die een hanenkam nadoet. Maar dat is een geintje.

Waarom doen ze dat?

Ja, dan kunnen andere dieren hen niet zien en worden ze niet opgegeten!

Een lekkere dikke gekko lust iedere roofvogel wel. Maar als die vogel alleen maar een dor, bruin blad ziet, gaat hij een stukje verder.

Dieren doen dus andere dieren en bladeren na om zichzelf te beschermen.

Eigenlijk zegt Paulus dat ook: lijk op mij! Volg mijn voorbeeld! Dan zul je leven.

Lees maar mee: Filippenzen 3: 17-21.

-----

### **Preek:**

Inl. In onze tijd zijn ze heel beroemd: influencers.

Dia 5

Wat zijn influencers?

Ja, vaak mooie, jonge mensen, die invloed uitoefenen. Influence.

Zoals Famke Louise.

Dia 6

Ze wil andere jongeren beïnvloeden om op een bepaalde manier te leven. Of om bepaalde spullen te kopen. Een soort van reclame. Maar dan geen reclame door advertenties, maar door zichzelf. Door zichzelf te laten zien. Vooral op social media. Op Instagram of Youtube.

Een Influencer zoekt volgers. Er kan zelfs een vorm van vriendschap ontstaan. En door bepaalde merkkleding te dragen of bepaalde muziek mooi te vinden, gaan die volgers die merkkleren of die muziek ook mooi vinden. Omdat ze de Influencer mooi of stoer vinden: daar wil je op lijken!

Een andere heel bekende influencer is Anna Nooshi.

Dia 7

Zij heeft wel een miljoen volgers. Zij laat vooral veel cosmetica zien. Heeft een eigen merk.

Influencers zijn een soort van idolen. Voorbeelden.

### **Thema-Dia**

Uit de ontwikkelingspsychologie weten we, dat mensen voorbeelden nodig hebben.

Rolmodellen.

Als je klein bent is je vader of je moeder je grote voorbeeld. De auto of de boot van je vader is de allermooiste! Als je groter wordt kan het de juf op school zijn of je leraar. Zij vertellen en leren je van alles. Ze zijn belangrijk voor je.

Als je puber wordt kies je andere rolmodellen. Idolen. Zangers. Sporters.

Mijn grote idool was in die jaren Johan Crujff. Ik had een grote poster op mijn kamer van Crujff in actie en wilde net zo goed voetballen als hij.

Dat is me nooit helemaal gelukt en dus sta ik nu hier. □ □

Voorbeelden, rolmodellen, hebben we nodig. Om te groeien. Als plaatje.

Je vergelijkt je met hen en je vraagt: “Wie ben ik eigenlijk? Wie wil ik worden?”.  
Zo heeft God mensen gemaakt: je mag een voorbeeld voor anderen zijn.  
En vaak zijn voorbeelden belangrijker dan tien dikke boeken.

Ook Paulus wil een voorbeeld zijn: “Volg mij na, broeders en zusters.....kijk naar mijn voorbeeld”.  
Misschien denk je nu: “Nou, nou, Paulus, is dát niet een beetje hoogmoedig? ‘Neem mij als voorbeeld’? Wat denk je wel niet van jezelf? Vind je dat jij het allemaal zo goed doet?”.  
Ja, dat kan zo lijken als iemand dat zo zegt.  
Maar dat is nu juist niet wat Paulus bedoelt.  
Want in de vorige verzen heeft hij nu juist verteld dat hij het allemaal niet goed deed. Daarom is hij ook Jezus gaan volgen. Dát werd zijn grote voorbeeld. Hij is door Christus gegrepen.  
Hij heeft hem nodig.  
Ja, voor die tijd was Paulus trots op zichzelf. Een super Farizeeër.  
Totdat hij Jezus ontmoette.  
Oog in oog met de liefde van Jezus zag hij zijn eigen trots en zelfliefde. En Paulus brak.  
Hij werd een volger van Jezus. Jezus werd zijn Influencer. Zijn redder.

En nu bedoelt hij: ‘Gaan jullie ook zelf Jezus volgen! Net als ik! Hij is de Zoon van God. Hij is opgestaan uit de dood en naar de hemel gevaren. Hij is Koning!’.  
Paulus wil een influencer zijn.  
Hij zegt: “Volg mij na en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben”.  
Paulus wil geen idool zijn. Hij wil ons bij Christus brengen.  
Ja, ook Jezus zelf wil geen idool zijn.  
Het woordje idool heeft alles te maken met het woordje ‘ijdel’.  
En ijdel betekent leeg.  
De buitenkant lijkt mooi, maar van binnen is het hol. Leeg.  
Van buiten goud. Van binnen hol.  
Een idool is een afgod. Mooie verhalen, veel beloften, maar die afgod geeft nooit wat je verwacht. Je legt offers neer. Maar je ontvangt niets.

Paulus noemt ook een paar afgoden uit zijn dagen. Idolen.  
De afgod ‘buik’.

**Thema-Dia**

Dat zijn mensen, die van hun buik, van eten en drinken, hun god hebben gemaakt.  
Van Jezus verwachten ze niets.  
Die hebben ze allang buiten hun leven geschoven. Ze verwachten hun geluk van het genot van eten en drinken. Wij zouden zeggen: alles draait om consumptie. Om luxe. Om geld.  
Want als ik geld heb, ben ik gelukkig.  
Nu is er niets mis met eten en drinken. En je mag naar luxe verlangen en rijkdom. Zo heeft God het leven bedoeld: het begon met een paradijs vol uitbundig leven.  
Maar als dat je afgod wordt, als dáár je geluk in zit, als je God nooit dankt voor wat je allemaal mag bezitten, dan loopt je leven scheef. Los van de schepper droogt die bron een keer op.  
De afgod buik.

Hij noemt nog een afgod: de afgod onderbuik.  
Hij schrijft: “hun eer is hun schaamteloosheid”.  
Dan gaat het over de omgang met seks. Met de schaamdelen.  
En in die dagen was seks een cultus. Duizenden vrouwen werkten in allerlei tempels en bordelen.  
Vaak gedwongen. Mannen hadden seks met vrouwen, maar hadden daarnaast ook allerlei jonge jongens voor de seks. Er was veel pijn en misbruik.  
Maar veel mannen waren daar nog trots op ook: “hun eer is schaamteloosheid”.  
Nu is er met seks niets mis. Net als met eten en drinken.

God heeft dat zelf aan mannen en vrouwen gegeven. Hart en lichaam scheppen zo een diepe band. Wat was Adam blij met zijn Eva.

Wat mooi dat God die gevoelens aan mensen geeft. Wat een geschenk van God.

Maar als je van God los bent, kan dit ook zomaar een donkere macht in je leven worden. Vol pijn en schaamte. Verlangens die niet worden vervuld. We zien het nog steeds om ons heen. De macht en de pijn van afgod onderbuik.

Paulus ziet het ook om zich heen gebeuren en kan wel huilen.

**Thema-dia**

Opeens rollen er tranen in zijn brief van de blijdschap.

Paulus huilt.

Want als dat je afgoden zijn, dan mis je de ware God. Dan mis je de blijvende blijdschap, die hij je wil geven. Paulus huilt, want hij kent de mensen, die zo leven. Het is geen abstract getal. Het zijn de mensen, die hij in Filippi ontmoet. Die weglopen als hij het goede nieuws over Jezus wil vertellen. Die vastlopen en op een dag zonder Christus zullen sterven. En dan?

Ik moet u zeggen, dat ik hier opnieuw diep onder de indruk ben van Paulus.

Hoe vaak huilen wij nog als het gaat om mensen, die zonder Jezus leven en zonder hem sterven?

Onze burens. Mensen in onze wijk. Op ons werk.

Geloven we wel écht dat je als mens ook ten onder kunt gaan?

Maar als we dat echt geloven waar zijn dan de tranen? Waarom spannen we ons dan niet veel meer in om ze te bereiken? Om een licht te zijn in onze wijk?

Hoe kun je avondenlang achter de krant of de TV zitten en nooit je buurman opzoeken?

We maken ons druk over de vraag of ook vrouwen wel een ambt mogen bedienen.

Oke, goed, want het gaat daarin over de vraag of we de Bijbel nog wel als Gods woord aanvaarden.

Moeten we over praten.

Maar er liggen veel diepere vragen: om ons heen worden kerken kleiner, laten mensen het geloof los. Vaak vooral jonge mensen.

Waarom worden we daar niet vreselijk kwaad over. Bewogen. Waarom denken we niet veel meer na over de vraag hoe wij kerk moeten zijn in onze tijd? Hoe kunnen we rustig ons krantje lezen als dit allemaal gebeurt?

Misschien zegt u nu: "Ja, u overdrijft nu wel een beetje".

Is dat zo?

Paulus huilt als hij aan de mensen in Filippi denkt.

Jezus huilde toen hij aan Jeruzalem dacht.

En wat doen wij? Wat voor gemeente willen we zijn?

Die vraag klemmt temeer als je verder leest bij Paulus.

**Thema-dia**

Want Jezus is geen idool.

Hij is geen lege afgod.

Hij is Koning in de hemel. Onze Koning. De Heer van het leven.

En op een dag zal hij naar onze wereld komen en alles herstellen. Hij zal "ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam".

Armzalig.

Al dat eten en drinken en al onze seks maakt ons lichaam niet mooier of sterker.

Alleen Jezus kan dat. De Zoon van de Schepper.

Alleen hij kan de macht van de zonde in je leven breken.

Daarom kijkt Paulus veel omhoog.

In de tekst hiervoor was Paulus de atleet, die vooruit keek. Naar de finish. De prijs. Alles deed hij om de finish te halen en de prijs te winnen.

Nu is hij de asielzoeker, die omhoog kijkt. Naar zijn Koning, die hem het burgerrecht van de nieuwe aarde kan geven.

Ook deze woorden passen mooi in Filippi.

Filippi was een Romeinse kolonie. Veel Romeinse legionairs, die uitgediend waren, konden hier een huis en wat land krijgen als pensioen. Een stad met veel Romeinse veteranen dus.

Maar daarom was het leven in Filippi ook heel Romeins.

De verering van de keizer bijvoorbeeld. Hij werd ook daar aanbeden als heer en redder. Kurios en Sooter. In Filippi waren die mensen dus tegelijk ook burgers van Rome. Ze hadden twee paspoorten. En als Filippi door vandalen werd bedreigd, verwachtten die burgers, dat de Keizer van Rome zou komen en ingrijpen.

Zo is ook het leven van christenen.

Zij leven op aarde, maar hun Koning is in de hemel. Hij is hun heer en redder. Ze hebben twee paspoorten. Zo leeft Paulus: hij kijkt veel vooruit. Naar de finish. Hij kijkt ook veel omhoog. Naar zijn koning in de hemel.

En hij wil dat wij dat ook doen. Dat wij hem daarin kopiëren. Hij wil ons voorbeeld zijn.

Vandaar zijn waarschuwing: maak niet van je buik je god. Want dat houdt een keer op.

We hebben iets veel beters voor ogen: op een dag komt Jezus uit de hemel en maakt onze lichamen weer gaaf en gezond.

En als je lichaam, als eten en drinken en de liefde nu al zo mooi kunnen zijn, hoe mooi zullen die dan wel niet zijn als de zonde er niet meer tussen zit? Als alle kwaad is weggedaan?

Nog één ding.

**Thema-dia**

In het begin van de preek had ik het over 'influencers.

Over rolmodellen en voorbeelden. Identificatiefiguren.

Die zijn blijkbaar heel erg krachtig.

Influencers als Famke Louise hebben miljoenen volgers.

Niet omdat ze dikke boeken schrijft of diepe films maakt. Maar omdat ze gewoon is wat ze is en draagt wat ze draagt. Omdat ze de tijd aanvoelt.

Vooraf jongeren zijn daar gevoelig voor.

Een goede leraar, een snelle voetballer, een mooie vrouw, zeggen meer dan een dik boek.

Wat voor rolmodellen zijn wij?

Kunnen onze kinderen aan ons de blijdschap zien omdat we Christus volgen?

Of proeven ze alleen de onvrede, de kritiek?

Merken onze jongeren, dat we er naar verlangen om weer met elkaar naar de kerk te kunnen na deze lastige corona-tijd? Of proeven ze dat we het zo wel makkelijk vinden?

Spreken we over onze Koning, Christus?

Bidden we met een open hart met onze kinderen?

Iemand zei het zo: "Vertel het evangelie. Desnoods met woorden!".

Ik weet nog goed dat ik een keer een gesprekje had met mijn zoon Willem.

Hij was toen een jaar of tien.

Hij had veel vriendjes en veel daarvan geloofden niet in Jezus en gingen niet naar de kerk.

Dat vond hij moeilijk.

Op een dag zei hij tegen mij: "Pap, ik ga ook niet meer geloven, want al mijn vrienden gaan naar de hel. Maar als mijn vrienden daar zijn, dan wil ik daar ook zijn. Bij mijn vrienden!".

Je begrijpt wat hij bedoelde: hij hield van zijn vrienden.

Ik zei toen tegen hem -als wijze vader! □ ☒ 'Maar je kunt toch ook over God vertellen aan je vrienden en laten zien hoe mooi de liefde van God is!? Dan gaan ze misschien wel in deze God geloven! Dan zit je samen in de hemel! Da's nog mooier!!".

En dat leek hem ook wel wat.

We hebben een levende Koning, broeders en zusters. Een Koning die zijn leven voor ons gaf en ons nieuw leven geeft. Laat in je leven zien hoe mooi hij is.

Word een 'influencer'!!!

Amen

**Gebod:** Vader, we danken u voor het mooie voorbeeld dat uw zoon ons gaf. Voor zijn bijzondere liefde. Voor zijn overgave. Leer ons hem te volgen. Geef ons de moed om de controle over ons eigen leven los te laten en die controle aan hem te geven. Onze herder. Leer ons om ons kruis op ons te nemen en zo achter Jezus aan te gaan. Om te snijden in ons eigen vlees. Te vertrouwen op de weg van uw geboden. Om de ander hoger te achten dan onszelf.

Wat een mooie weg voor een mens.

Maar tegelijk: wat een moeilijke weg!

Geef ons daarom de Geest van Jezus. De Geest die ons over u vertelt. Die de woorden van de vele ooggetuigen van uw grote daden heeft bewaard voor ons. De Geest, die ons leven verandert en tot bloei wil brengen.

Volgende week mogen we Pinksteren vieren en het Avondmaal. Help ons om ons daarop voor te bereiden. Elkaar op te zoeken als er pijn ligt. U te zoeken wanneer we ver bij u vandaan zijn geraakt. Open te staan voor het grote geschenk van uw Geest.

Zegen de schakelavond van morgen. Mooi dat we elkaar in deze tijd van corona ook daar mogen ontmoeten. Geef ons goede gesprekken. Geef dat we ook als kerk weer mogen opengaan en elkaar weer echt thuis en in de kerk mogen zien en spreken.

Zegen ook het roepen van nieuwe ambtsdragers. De verkiezing van twee nieuwe diakenen. De benoeming van nieuwe oudsten. Geef rust en helderheid bij het overwegen van de gesprekken en de roeping, die op ons af kan komen. Geef dat we daar biddend mee om mogen gaan.

Zegen ons als gemeente. Geef dat we als ouders mooie voorbeelden mogen zijn voor onze kinderen. Als gemeenteleden voor elkaar. Help ons om echte Influencers te mogen zijn voor anderen en hen zo te helpen om Christus te vinden en na te volgen.

Amen.