

Pinksteren en Belijdenis 2021: Echte Blijdschap.



Orde van dienst:

Welkom en introductie.

Votum en zegengroet

Opw. 241 Als een hert dat verlangt naar water.

Wet: Mattheus 5: 1-10

Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Gebed

Kindmoment en Lied

Inleiding

Lezen: Handelingen 2: 1-13 (Laurens)

Nieuw Liedboek 675 Geest van hierboven

Tekst: Handelingen 2: 41, 42 en Preek

Abba, Vader...

Belijdenis: Formulier

Beloften: ja-woord.

Zegen en tekst.

gebed

Zingen: Heer, u bent mijn leven...

Geschenken

Viering Avondmaal.

Inleiding

Gebed

Viering

Gebed

Collecten(Gespeeld "Dank, dank nu allen God")

Zegen.

Luisterlied: My God, you are an awesome God... van MW Smiths

Voor de dienst: Welkom.

Pinksteren: het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest van God. Uitstorting.

Dus niet een paar druppels hier en daar, maar een stortbui, een waterval.

Was de Heilige Geest er daarvoor dan niet?

Ja, zeker. En hoe!

Heel de schepping, al het leven, de sterrenhemel, is er door de kracht van de Geest van God. Eigenlijk ook al een enorme stortbui. Wat kun je veel zien van de kracht van de Geest als je alleen al om je heen kijkt.

Toch is er die dag opeens veel meer: de Heilige Geest vertelt ons vanaf het paradijs over de liefde van God. Vertelt ons over zijn grote daden van verlossing. Een heel dik Testament.

Maar als Jezus gekomen is, de Zoon van God, dan is het opeens veel meer. Het hart van God blijkt zoveel groter te zijn! Johannes vertelt: "God had de wereld zó lief, dat Hij zelfs zijn enige zoon voor de zonden van die wereld liet sterven aan een kruis". Hij vertelt over opstanding en nieuw leven.

Over het Koninkrijk dat komt. De Geest wordt uitgestort. En dat vieren we vandaag.

Gebed: Heer, onze God, wij vieren vandaag het Pinksterfeest. De dag dat het vuur van de Heilige Geest mensenharten vulden met blijdschap en hoop en vrede. Mensen die toen niet meer konden zwijgen over uw grootheid en trouw.

Wil ook ons vandaag en iedere dag vullen met het vuur van uw liefde.

Dat bidden we met verlangen.

Ook al beseffen we dat uw vuur ook onze trots en eigendunk zal verteren. Het vuur van uw Geest zal ook de muren van onze redeneringen en oordelen neerhalen. Uw Geest zal de leegheid van onze bezwaren tegen uw liefde aan het licht brengen.

We beseffen, dat uw Geest ons zal breken. Maar we geloven dat hij dat doet om iets nieuws, iets moois juist weer op wil bouwen. We mogen op Jezus gaan lijken en kinderen van het Koninkrijk worden. We mogen mens worden.

Schenk uw Geest in ons midden.

En geef dat het feest mag zijn.

Amen.

Inleiding op Hd. 2:

We gaan samen lezen over de uitstorting van de Heilige Geest.

Dat gebeurde onder grote tekenen: het geluid van een heftige storm en vuur op de hoofden van de mensen. Het is nu al even goed om te weten, waarom God deze tekenen geeft: deze tekenen waren er al veel vaker als God verscheen. Storm en vuur tekenden de aanwezigheid van God zelf. Zoals op de berg Horeb, toen hij zijn geboden gaf aan zijn volk.

Preek: Hoe begon de kerk?

Het is vaak goed om eens achterom te kijken: hoe begon het?

Bijvoorbeeld als je 12 ½ jaar getrouwd bent of 25 jaar. Of één jaar. Hoe zijn we begonnen? Waarom vonden we elkaar zó leuk dat we altijd samen wilden zijn.

Goed als het huwelijk soms of vaak moeilijk was. Ook goed als je veel hebt om voor te danken.

Kerk: hoe is het begonnen?

Ja, het begin was een bruisend begin!! Moet je eens kijken!

Dia 1

Een groep van zo'n 120 mensen zijn bij elkaar als de dag van Pinksteren aanbreekt. En terwijl ze daar zijn, lijkt er een storm los te breken. Dan verschijnen er vuurvlammen op de hoofden van die mensen. En als klap op de vuurpijl: ze beginnen in allerlei talen over God te vertellen.

Wat een bruisend begin!!!

Het is zo vreemd, zo extatisch, dat de mensen in Jeruzalem zeggen: "Ach, die mensen zijn dronken!"

Wat een bruisend begin: wat had ik daar graag bij geweest!

Zo begon het op die dag. En niet alleen dat.

Op die ene dag komen er wel 3000 mensen tot geloof. 3000!!!

Dia 2

Dat is vers 41.

Maar dan komt vers 42. En daar lijkt het allemaal opeens zo rustig. Zo gewoon.

Er staat: "Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,

dia 3

vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed".

Wat klinkt dat opeens saai!

Als een duffe kerkdienst!

Maar: is dat zo???

Want wat is dat **onderricht** van de apostelen?

Nou, wat ze net hebben gehoord.

Over Jezus die voor hen stierf aan een kruis om hen te redden van hun zonden. Over de opstanding en het nieuwe leven. Over Gods liefde voor de wereld. Over het Koninkrijk dat komt. Over de genezing van het leven.

Ze bleven trouw aan dát onderricht.

Want dat had hun leven in één keer veranderd.

Het had hen hoop gegeven. Ze hoefden zichzelf niet rechtvaardig te maken of de vergeving te verdienen. Als een wanhopige Jihadist, die zichzelf opblaast. Ze mogen leven van Gods genade. Alleen dat al.

Ze mogen zich koesteren in de liefde en vrede die God hen geeft. Ook dat nog.

Het woord onderricht kan saai lijken. Als een vlakke catechismusprek. Totdat je het uitpakt en geschenk na geschenk ontdekt.

Ze bleven trouw aan dat onderricht. Als aan een schat in de akker.

Ze vormden een **gemeenschap** met elkaar. Een gemeente.

Dat lijkt eerst ook niet zo bijzonder. Vooral in onze tijd komen gemeenten, kerken, niet altijd zo positief in het nieuws. En misschien heb jij ook zelf helemaal geen gevoel bij een gemeente of een kerk. Wat moet je ermee?

Maar kijk eens terug.

Hoe dat toen was.

Want de samenleving was erg verdeeld. Alleen al rijk en arm. Een rijke Farizeeër ging echt niet bij een arme familie naar binnen. Laat staan eten met elkaar. Met een tollenaar wilde je niet gezien worden. Of denk aan slaven en vrijen. Een vrije Griek ging normaal echt niet om met een slaaf. Daar keek hij op neer. Een Samaritaan was in die dagen gehaat. Een romein helemaal. Daar gingen joden niet mee om! En dan nog eens alle zieken waar je uit de buurt bleef. Zoals de melaatsen.

Maar wat gebeurde er?

Honderden mensen in Jeruzalem komen tot geloof. Ze komen samen in de tempel om te bidden. Ze vinden elkaar in de huizen om samen te eten en te bidden. Joden zitten opeens naast Samaritanen. Armen naast rijken. Vrouwen naast mannen.

Kijk, Jozef zit naast die tollenaar, die hem vorige week nog een poot heeft uitgedraaid.

Opeens zijn al die mensen aan elkaar verbonden. Verzoend.

En dat niet alleen.

Ze zorgen ook voor elkaar. Sommige mensen verkopen zelfs een akker of een huis en geven het geld aan de armen. Stel je voor! Alsof in onze tijd een huisjesmelker een paar van zijn huizen verkoopt en het geld aan de kerk geeft om uit te delen!

En dat niet alleen.

Er is ook liefde.

Jezus zei al: "Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien, dat jullie mijn leerlingen zijn". (Joh. 13)

Later zeiden mensen eromheen dat ook zo: "Zie, hoe lief zij elkaar hebben!".

Ja, en wie wil daar niet bij horen?

Mensen, die van je houden.

Een plek waar je mag zijn. Waar je niet afgewezen wordt. Waar je mag zingen en zorgen.

Dat is ook het hart van een kerk: de liefde. Dat is de kern.

Dus niet de waarheid. Ook al is die heel belangrijk.

Ook niet de heiligheid. Ook al is die ook heel belangrijk.

Hét kenmerk is de liefde. De liefde die verzoent.

Denk aan de woorden van Jezus: "Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien, dat jullie mijn leerlingen zijn".

dia 4

Waarom is dat zo?

Waarom is liefde het belangrijkste kenmerk van de kerk?

Ja, heel duidelijk: hoe kun je het evangelie over de liefde van God aan mensen vertellen, als je die liefde niet zelf uitstraalt? Als er steeds ruzie is of gierigheid of roddel?

Als je mensen op wilt roepen om lief te hebben, dan moet je die ook zelf laten zien.

Daar komt dit bij: onze God is onzichtbaar. Je kunt hem niet met je ogen zien.

En mensen om ons heen kunnen dat zo zeggen: 'Je praat veel over God, maar waar is die God dan? Bestaat hij wel? Bewijs God eens? Laat me jouw God dan eens zien, dan zal ik geloven!'

Wat doet liefde?

Die maakt de onzichtbare God zichtbaar.

Dia 5

1Johannes 4: "Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden".

Zie je!

Als mensen in onze wereld een gemeenschap zien, waar mensen over de grenzen van arm en rijk, over de grenzen van ras en kleur, over alle seksuele schakeringen heen, de onderlinge liefde zouden zien, dan zouden ze misschien gaan luisteren.

Daarom is alle verdeeldheid, alle onderlinge ruzie en roddel, zo funest: mensen verliezen het zicht op God.

Zo mooi en krachtig is gemeenschap. Zeg nooit meer dat de kerk saai is!

In die eerste gemeente **breken de mensen met elkaar het brood**. Bij die woorden denken veel mensen nu meteen aan het avondmaal. Maar dat is te vroeg.

Het gaat hier om de liefdesmaaltijden.

Dat waren maaltijden waarbij allerlei mensen bij elkaar kwamen om samen te eten en te drinken. En iedereen nam wat mee. Brood of wijn of vlees of vruchten. Maar je snapt: de rijken konden veel meenemen, maar de armen weinig of niets. Het werd op tafels neergezet. En iedereen mocht eten wat hij wilde. Zo kregen armen opeens genoeg te eten. Een soort voedselbank.

En tijdens het eten werd er gepraat. Zorgen gedeeld. Maar ook gebeden. En later ook Avondmaal gevierd met brood en wijn.

Liefdesmaaltijden.

En, tenslotte, ze **wijdden zich aan het gebed**.

Wijdden zich aan het gebed.

Dus niet af en toe een kort gebedje. Bij het eten.

Nee, bidden was voor hen belangrijk. Want bidden verbond hen met God.

Als je met je mobieltje belt, ga je praten, omdat je weet dat er iemand aan de andere kant naar je luistert. Bidden doe je omdat je weet dat God naar je luistert. Hij is er. Hij is realiteit. Je vertrouwt hem. Je weet dat hij er is. Je voelt je geborgen omdat hij er is. Je legt je hart open.

Soms verliezen mensen hun geloof. Het geloof gleed voor je gevoel gewoon tussen je vingers door. Opeens denk je: 'geloof ik nog wel?'

Vaak begint dat bij het gebed. Als je niet meer persoonlijk met God spreekt. Als je God gaat ontwijken en je hart gaat zwijgen.

Bidden is de ademhaling van de ziel.

Zo is het begonnen. Op die Pinksterdag. Een bruisend begin.

Niet alleen vanwege de tekenen van storm en vuur en talen.

De storm en het vuur duurde maar één dag.

Maar ook door de boodschap, die in mensenharten klonk en levens compleet op hun kop zette. Door de nieuwe liefde die in Jeruzalem ontwaakte. Een nieuwe gemeenschap.

Door de liefdesmaaltijden. Door de gebeden.

En wat gebeurde er? De gemeente groeide. Met honderden per dag.

Hoe kon dat?

Hadden ze een speciale strategie? Bijzondere kerkdiensten?

Nee, de gemeente was gewoon zichzelf. Blij met de boodschap, vol van liefde. Vol zorg voor elkaar en trouw in gebed.

Daarom staat er ook: "De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden". De Heer deed dat. Jezus.

Dia 6

Zo eindigt ons hoofdstuk: “De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen, die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen, die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in gunst bij het gehele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden”.

Amen.

Belijdenis door Laurens en Ronald:

(Komen naar voren en leggen witte roos in het doopvont.)

Formulier:

Geliefde broeders, Laurens en Ronald,

Jullie staan hier voor God en voor de gemeente om jullie geloof openlijk te belijden. Daar zijn wij allemaal heel blij mee. Dat onze goede God door de jaren heen jullie hart heeft vervuld met liefde en vertrouwen. Nu willen jullie ook openlijk dat vertrouwen in hem uitspreken.

Willen jullie op de volgende vragen antwoord geven:

Geloven jullie in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde? En in Jezus Christus, de Zoon van zijn liefde, onze Heer? En geloven jullie in de Heilige Geest die in jullie woont?

De drieënige God van jullie doop.

Erkennen jullie dat jullie als mensen met een zondige natuur in deze wereld zijn geboren? Dat je daarom niet van nature goed kunt doen in de ogen van de heilige God, die de zonde niet wil zien? Herken je dat in je leven en beken je dat je Gods goede geboden vaak naast je neer hebt gelegd met verkeerde gedachten, woorden en daden? Heb je daar berouw over?

Geloof je dat God, onze Vader, daarom zijn eigen zoon aan de wereld heeft gegeven om onze zonden te bedekken en te vergeven? En dat Hij zijn Heilige Geest heeft gegeven om je leven nieuw te maken en tot bloei te brengen. Vol met de vruchten van die Geest. En dat je door de Heilige Geest ook verbonden met je goede herder, Jezus, en met alle mensen, die hem van harte volgen en samen met jou kerk van Christus willen zijn en voor elkaar willen zorgen?

Belijden jullie, dat de leer van de Schrift in het oude en nieuwe testament in onze gemeente wordt verkondigd en onderricht? En dat je zo de weg naar het Koninkrijk van God leert kennen en volgen? Zul je trouw blijven aan het onderricht van de apostelen en dat ook steeds weer verdedigen en doorvertellen?

Erken je dat je geloof in Christus in je leven zichtbaar moet zijn? Verlang je er daarom naar om je naaste lief te hebben en je steeds weer met hem te verzoenen en met de wereld van zonde en kwaad te breken? Beloof je je in te zetten voor de gemeente van Christus en je gaven voor die bijzondere gemeenschap in te zetten? Om ook deel te nemen aan het avondmaal waar die gemeenschap ook heel zichtbaar is? Zul je ervoor open staan als mensen om je heen zien dat je dreigt weg te dwalen en je daarover liefdevol willen aanspreken?

Wat is daarop jouw antwoord, Ronald Modderman?

Zegen: God de bron van alle genade, heeft je geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig.

Amen.

Tekst: 1Timotheus 6: 12: **Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd.**

Wat is daarop jouw antwoord, Laurens Meerveld?

Zegen: God de bron van alle genade, heeft je geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig.

Amen.

Tekst: **Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.** (Spr. 3: 3)

Gebed voor Laurens en Ronald:

Vader in de hemel, we danken u voor Laurens en Ronald. Dat zij in de loop van hun leven u mochten leren kennen en leren vertrouwen. We danken u voor ouders en grootouders, die al over u vertelden. Voor een gemeente, die hen heeft opgenomen en heeft gesteund. We danken u voor uw trouw. Wilt u hen zegenen, Vader. Wilt u voor hen uitgaan, Here Jezus, op de weg naar uw Koninkrijk. Wilt u hen vullen met blijdschap en liefde, Heilige Geest.

Bewaar hen in uw trouw en geef dat zij een licht mogen zijn in deze wereld.

Amen.

Lied: "Heer, u bent mijn leven".

Geschenken.

Viering HA:

In het evangelie staan de "Ik-ben-teksten" van Jezus.

Hij zegt: "Ik ben ... de weg. Ik ben ...de deur. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben...de goede herder. Zo zegt Hij ook: "Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft".

Dat brood is geen brood voor je lichaam. Het is brood voor je hart.

Je hart, dat naar vrede verlangt en vergeving. Naar echt leven en echte liefde.

Ik ben dat brood zegt Jezus.

Want ik ga mijn leven voor jullie geven aan het kruis. Ik ga jullie zonden bedekken en jullie vrede geven met God. Ik zal opstaan uit de dood en zo de weg naar het nieuwe leven openbreken. Volg mij en je zult leven. Ik ben het levende brood.

Het gewone brood aan deze tafel wijst naar het levende brood. Naar wat Jezus voor ons deed.

Brood en wijn zijn dus tekenen van vergeving. Als symbool van zijn liefde voor ons. Hij wil dat we daardoor niet vergeten, dat die vergeving en liefde er nog steeds zijn. Ook vandaag.

Bij vergeving hoort, dat je eerst eerlijk bent over wat je verkeerd deed. Als je dat doet, dan wil God je zonden echt wegdoen. Bij de vergeving, die je als een groot geschenk van God ontvang, hoort dat je ook anderen wilt vergeven.

Wie zo in vrede met God leeft, mag het Avondmaal vieren, als teken van die vrede.

Gebed: We danken u Here Jezus voor het teken van het Avondmaal. Brood en beker als teken van uw offer aan het kruis. Tekenen van uw liefde voor ons. Hart van het evangelie.

Open onze harten voor uw liefde. Schenk ons zekerheid en vertrouwen.

Geef uw Geest en breng ons leven tot bloei.
Amen.

Opwekking en nodiging: De tekenen van het Avondmaal zijn heel gewoon brood en wijn. Kijk daarom door die tekenen heen omhoog. Naar Jezus Christus die aan de rechterhand van de Vader op de troon zit. Dank hem voor zijn liefde en bewaar de herinnering aan zijn dood voor altijd in uw hart. Zo zult u zelf vervuld worden met liefde voor God en ook anderen tot die liefde bewegen.

Viering: ...Het brood dat wij breken tekent onze eenheid met het lichaam van Christus.

En de wijn die we drinken tekent onze eenheid met het bloed van Christus. Neemt, eet en drinkt, gedenkt en gelooft dat onze Heer Jezus zijn lichaam gaf om ons al onze zonden te vergeven en vrede met God te schenken.

Gebed:

We danken u voor al uw geschenken vandaag.

Voor het grote geschenk van uw Geest. Voor het levende brood, Christus. Voor Ronald en Laurens, die belijdenis deden. Voor de nieuwe oudsten en diakenen, die u aan onze gemeente wilt geven.

Voor het leven onder de zon. Voor uw beloften van een nieuw Koninkrijk op een nieuwe aarde.

U heeft ons rijk gemaakt vandaag.

We danken u daarvoor.

Amen.