

## Exodus 3: Op zoek....

### Orde van dienst:

Welkom

Opw. 609

Wet: Leviticus 19

Psalmen voor nu 27

Gebed

Kinderen

Lied

Inleiding: Namen.

Lezen: Exodus 2: 23-3:22

Sela "Ik zal er zijn".

Preek

NLB 413 Grote God, wij loven u

gebed

collecten

Zingen: Zegenlied van Sela.

zegen.

-----



**Gebed:** Heer, onze God, u bent heilig. U bent de levende God. U bent trouw.

Zo hebben wij u in ons leven leren kennen en u mogen vinden. Mogen vinden.

Want, Here, wij belijden, dat wij u nooit gevonden hadden als u ons niet had gezocht. Dat is de diepste grond onder onze redding. U zocht Adam en Eva op, u zocht Abraham op, u kwam bij David toen hij zich voor u afsloot, u kwam naar Paulus toe.... U komt ons leven binnen en spreekt tot ons hart.

We danken u daarvoor.

Vandaag komen we dan ook samen omdat u ons samenroept. Omdat u tot ons wilt spreken.

Hier zijn we, Heer, spreek ons aan.

Leid ons op de weg naar uw Koninkrijk. Leer ons om Jezus te volgen waar hij ook gaat.

Geef ons een open hart voor het vuur van uw Heilige Geest.

Troost ons. Kom ons tegen. Neem ons bij de hand.

Amen.

-----

Inleiding: Namen.

Woestijn – dia's

Dia 1 en 2

Dia 3 en 4

### Preek:

Veel mensen zijn op zoek naar God. Naar waarheid. Naar bevrijding.

Dat mag ook weer.

Alleen: die zoektocht lijkt steeds moeilijker te worden. En niet alleen voor jongeren.

Op Internet vind je honderden meningen. Van toegewijde christenen tot fanatieke Imams en geharnaste atheïsten. Wie moet je geloven?

Er zijn tientallen verschillende kerken: waarom?

Daar komt bij dat kerken zelf worstelen met diepe vragen. Over schepping en evolutie, homoseksualiteit, het lijden in de wereld, liturgie en dan zijn er ook nog eens allerlei misstanden waar je over hoort.

Wil ik daar wel bij horen?

Daar komt nog iets bij.

Het is in onze tijd op zich niet erg als je zoekt. Mensen hebben daar wel respect voor als je zegt, dat je op zoek bent. Dat je gelooft dat er meer is en dat er wel een god moet bestaan. Maar tegelijk kan het verdacht zijn als jij zegt, dat je het gevonden hebt. Als je zegt dat je in God gelooft en naar de kerk gaat.

Zekerheid is in onze tijd van relativisme en Internet not done. Verdacht. Voor je het weet lijkt je op een fundamentalist of een fanatieke moslim en ga je bommen leggen.

Je mag wel zoeken, maar niet vinden.

Hoe kom je daaruit? Hoe kun je zeker zijn?

Daar leren we iets over uit Exodus 3. Bij die bijzondere ontmoeting tussen God en Mozes.

## Hoofdlijn: God zoekt jou.

## Thema-Dia 5

### 1. Woestijntijd.

Mozes zwerft al jaren door de woestijn van Midian met de schapen van zijn schoonvader Jethro. Hij was 40 jaar toen hij uit Egypte vluchtte en hij zwerft nu al 40 jaar door de woestijn met de schapen van een ander. Ver van de luxe waar hij eerst in leefde. Ver van de macht. Een man op een zijspoor. En nog even en dat spoor loopt straks dood.

En juist dán zoekt God Mozes op. Een oude man in de woestijn.

Waarom?

Waarom komt God hier in de woestijn bij die oude, uitgedoofde man? Waarom verschijnt God niet met grote hemelse macht in Egypte? Bij zijn volk, dat het uitschreeuwt van pijn en verdriet?

Wat is dit voor een God? Wat wil Hij?

Ja, zo doet God dat vaker.

Zijn verlossing begint hij vaak met mensen. Gewone mensen zoals wij. Met Noach, Abraham, David, Jesaja, Jona, Johannes de dooper, Petrus, Paulus.... Met mij.

Alleen dat al. Waarom doet hij dat? Hij is toch God? Hij kan toch zélf met enorme macht verschijnen?

Het is nog dwazer: hij gebruikt die mensen juist omdat ze zwak zijn. Vaak pas ook als ze zwak zijn.

In Egypte was Mozes machtig. Hij woonde in het paleis.

En misschien hebben de Hebreëen daarom wel veel van hem verwacht: Mozes, onze man bij de macht!! Als wij God waren, hadden wij Mozes toen gebruikt! Toen hij nog in dat paleis woonde dicht bij de Farao! God had al een voet tussen de deur!

Maar wat gebeurt er? Er gebeurt niets. Mozes slaat in woede een Egyptenaar dood. Moet vluchten. En raakt alles kwijt. Al zijn macht en invloed. Hij wordt een vluchteling. Loopt jaren in de woestijn rond met wat schapen.

Waarom?

Omdat je voor God pas bruikbaar bent als je je eigen zwakheid kent. Je zonden. Je mening, die vaak zo beperkt is. Als je niet vol meer bent van jezelf. dia 6

Als de Here Mozes roept, zegt Mozes: **“Maar wie ben ik, dat ik naar de Farao zou gaan??!!”**.

Maar dan zegt de HERE: **“Het gaat er ook niet om wie jij bent. Het gaat erom wie ik ben! Niet jij gaat Israël verlossen, maar ik ga dat doen!”**.

Paulus zal later schrijven: **“Ik ben blij met mijn zwakheid, want daardoor komt de kracht van Christus nog beter aan het licht. Het gaat niet om mij. Het gaat om Hem”**. Dia 7

We noemen dat wel ‘een woestijntijd’ in je leven. Dat kan een periode van ziekte zijn of eenzaamheid. Een tijd van werkeloosheid of vluchten. Een periode, dat je niet sterk bent. Niet geslaagd. Niet trots. Die tijd leert je hoe afhankelijk je bent. Je leert om het niet te veel over jezelf te hebben. Meer over wat God in je leven deed.

Mensen zoeken God.

Maar je kunt zo vol zijn van jezelf, dat jijzelf dat zoeken in de weg staat. Je zoekt in feite jezelf. Een God, die bij jou past. In de woestijn leer je dat jouw goden je niet helpen.

## 2. Heilige grond.

Thema-dia 8

Mozes dwaalt rond met zijn schapen en komt bij de berg Horeb.

Na 40 jaar moeten zijn verwachtingen wel helemaal zijn weggesmolten. Wat moet hij nog geloven van al die mooie beloften aan Abraham?

En dan, na 40 jaar, roept God hem. Mozes ziet een doorstruik branden.

De stem van God klinkt uit het vuur: “Mozes, Mozes....!”. Na al die jaren!

Dat betekent, dat Hij altijd dichtbij is geweest. Hij leek zo ver weg en tegelijk was Hij elke dag, iedere stap, steeds zo dichtbij: “Mozes, Mozes...!”.

Mozes komt dichterbij.

“Mozes, doe je sandalen van je voeten, want je staat op heilige grond!”.

Aan je sandalen zit het vuil van de straat. Dus doen oosterlingen hun schoenen uit als zij een tent of een huis binnengaan. Ook omdat er vaak op de grond wordt gezeten en gegeten.

Het is een teken van respect.

En als je iemand juist niet respecteert, dan gooi je je schoen naar hem toe. Als je een vijand had overwonnen liet je die in het stof buigen en zette je je vuile voet in zijn nek. Diepe vernedering!

“Doe je sandalen van je voeten!”: het is natuurlijk vooral een beeld.

Het betekent, dat je als zondig mens niet zomaar bij de heilige God kunt komen. Niet zonder respect voor de Almachtige. De schepper van het universum. De hoogheilige.

Kennen we dat nog? Heilige grond?

Respect voor God? Eerbied? Knielen we nog voor Hem? Is God nog echt God in ons leven? Heeft Hij nog iets te vertellen? Of hebben we hem allang aangepast aan onze manier van leven?

Want dát is altijd het grote gevaar voor ons: dat we wel in God geloven, maar dat we hem aanpassen aan ons leven. Onze zonden.

Vaak hoor je zeggen: “Je mag bij God komen zoals je bent”. Je hoeft je niet beter voor te doen. En dat is gelukkig meer dan waar. De verloren zoon mocht thuiskomen. Stinkend naar de varkens.

Tegelijk is het niet waar.

Weet u nog het eerste wat die zoon zei?

“Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden”. Hij deed zijn sandalen van zijn voeten. Hij knielde.

Heilige grond.

Mensen zijn op zoek naar God.

De grote vraag is hierbij: wil je God echt vinden? De levende God? Of zoek je een god die je zelf bedacht hebt? Die zich aan jou leven aanpast?

Dan moet je je schoenen uitdoen. Knielen. Want de levende God is anders. Hij is heilig.

### 3. Vuur.

Thema-dia 8

Mozes komt dichterbij. En je zou verwachten, dat God na al die zware jaren zou zeggen:

“Kom maar, Mozes, hier ben ik, kom in mijn armen!”.

Maar dat zegt Hij niet.

Hij zegt: “Mozes, kom niet dichterbij!”.

Want God verschijnt in het vuur!

Zo gebeurt dat vaker: als de Here later in al zijn heerlijkheid afdaalt op de Horeb, dan is er vuur. Als Johannes de Doper over Jezus vertelt, zegt hij: ‘Als Jezus komt, zal hij je dopen, onderdompelen, doordrenken met de Heilige Geest en met vuur’. Als de Heilige Geest afdaalt in mensen, verschijnen er vuurvlammen op hun hoofden.

Hebreeën 12 zegt: “Onze God is een verterend vuur”!

Mozes is in levensgevaar: “Kom niet te dichtbij!”.

Vol eerbied bedekt Mozes zijn gezicht.

God is een vuur.

Mozes ontmoet geen klomp klei of een steen als hij God ontmoet.

Hij vindt God in het vuur.

Wij zoeken vaak een god van klei. Die kun je kneden.

Die kun je aanpassen aan jouw manier van leven: “Ach, al die geboden, daar heb ik zo’n hekel aan. Trouw zijn in mijn huwelijk, ach, een ‘second love’ moet toch kunnen!”.

Mozes vindt geen god van klei, maar van vuur. En vuur kun je niet vormen. Vuur vormt jou.

Zoals een goudsmid met vuur een ring van goud omsmelt.

Dat moet je goed beseffen als je op zoek bent naar God: Hij gaat jou kneden. Nieuw maken. Veranderen.

Hij is een vuur, dat al het vuil in jou wil verbranden. Hij haat het kwaad. Alle geweld en trots. Alle leugen en ontrouw. Hij kan je confronteren met jezelf. Hij is geen tamme god.

Hij is een vuur.

Ook een vuur van liefde.

Een heilige liefde die jou leven wil reinigen van het kwaad, omdat kwaad alleen maar stuk maakt en verteert. Hij wil je schoonmaken. Bevrijden. Zo vurig is zijn liefde. Doe je schoenen van je voeten en geef je aan hem.

### 4. Naam.

Themadia 8

Mensen zoeken goden. Geven goden namen.

Zoals de vele goden in Egypte: Ra, Osirus, Toth, Hathor, Ptah, Noen en Horus.

Mozes vraagt de naam van God.

Want als hij straks in Egypte komt, moet hij gaan vertellen over God. Dat God hen zal bevrijden. Maar, zegt hij, dan zullen die mensen aan mij vragen: ‘Welke god?! Wat is zijn naam’.

Want ondertussen kennen ze alleen nog maar goden met namen. Indrukwekkende goden. Metershoge beelden. En zij zijn in de macht van die goden. Die slaven merken hun macht elke dag.

En wat merken ze van hun God? Al 300 jaar helemaal niets.

Mozes weet het al. Die slaven zullen vragen: "Welke god en wat is zijn naam?!"

Die vraag moet u goed begrijpen.

Die Hebreëën bedoelen niet dat ze niet weten waar Mozes het over heeft. Ze kennen de verhalen wel over Abraham, Izaäk en Jakob. Ook al waren ze misschien in de loop van de generaties langzaam weggezakt.

Als ze vragen: "Wat is de naam van die God?", dan bedoelen ze: "We merken helemaal niets van die God! We roepen al zo lang. En er gebeurt niets. Waar is dat beloofde land? We kennen die God wel uit de verhalen over vroeger. Maar wat doet hij vandaag??!!".

En op die vraag geeft God een heel goed antwoord: Hij geeft zijn naam.

Maar het is wel een heel bijzondere naam.

Hij zegt: "Ik ben die er zijn zal".

Letterlijk staat er "Ik ben die ik ben". "Ehjah asjer ehjah". Ik ben.

Of ook Jahweh: "Hij is".

Natuurlijk een vreemde naam: "Ik ben". Dat is geen naam maar een werkwoord: "Ik ben".

Daarmee bedoelt God niet alleen dat hij er is. Dat Hij bestaat.

Hi bedoelt, dat hij de levende God is en dat de Israëlieten dat gaan merken. "Ik ben": dat is "ik ben niet veranderd". 'Ik ben dezelfde toen en nu'. 'Ik ben de God van Abraham, Izaäk en Jakob en ik zal mijn beloften aan hen waar maken. Ik heb jullie schreeuwen gehoord en ik zal jullie bevrijden en naar het beloofde land brengen. Het land dat overvloeit van melk en honing...'.  
Ik ben altijd dezelfde. Betrouwbaar en goed.

En zo wil God ook bekend staan: als een God waarop je kunt vertrouwen. Die doet wat hij zegt.

Ook al moet je soms jaren of zelfs eeuwen wachten: "ik doe wat ik beloof. Zelfs al kost dat het leven van mijn eigen zoon".

Wat mooi om te weten. Ook voor ons.

Want we wachten al eeuwen op de wederkomst van Jezus. We kunnen zuchten onder het verdriet, dat we om ons heen zien of soms zelf meemaken. We worden ouder. We missen onze man of vrouw.

Wat mooi dat je dan een belofte met je meedraagt van Jahweh. Hij is trouw.

##### 5. Niet verteerd.

Themadia 8

Mozes staat bij die doornstruik, die in vuur en vlam staat. Maar de doornstruik wordt niet verteerd door het vuur. En ook Mozes wordt niet verteerd. Hij mag leven.

Dát is het mooiste wonder: Mozes staat daar als mens van vlees en bloed. En hij staat maar te zeuren en bezwaren te maken. en toch: hij wordt niet door het heilige vuur verteerd.

Dat is het wonder daar bij de Horeb.

Hoe kan dat?

Eeuwen later zal deze God zijn eigen Zoon naar de wereld zenden om te sterven aan een kruis. Hij draagt daar onze zonden. Hij wordt daar verteerd door de vurige toorn van God.

Hij wordt verteerd. Niet ik!

Zó vurig is Gods liefde voor mij.

Hij zoekt mij op en redt mij. Geeft mij nieuw leven. Door Hem. Juist Jezus laat je zien wie God is. Als je God zoekt, moet je hem zoeken.

Dat is het diepe geheim van het christelijke geloof: wij zoeken God niet.

Hij zoekt ons.

Er is een groot verschil tussen de goden, die wij bedenken en de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

De goden die wij bedenken, bestaan niet en kunnen ons dus niet helpen. De God van Abraham leeft en kan ons leven vernieuwen.

Tenslotte dit:

Misschien kent u de Franse wetenschapper **Blaise Pascal**. Hij leefde in de 17<sup>e</sup> eeuw en was een groot geleerde.

Hij is een beroemd wiskundige en natuurkundige.

Dia 9

Hij bouwde een van de eerste rekenmachines.

Dia 10

Hij was ook zeer gelovig. Las zijn bijbel.

Pascal is slechts 39 jaar geworden. Enkele dagen na zijn dood was zijn bediende bezig om zijn kleren op te ruimen. Ook de kamerjas, die Pascal vaak in huis droeg. Toen hij die op wilde vouwen, voelde hij, dat er iets in de voering van de jas zat. Hij tornde de naad los en vond een klein stukje opgevouwen perkament. Op dat stukje permanent had Pascal iets geschreven.

Dia 11

Een persoonlijke ervaring, een ontdekking, die hij blijkbaar altijd bij zich wilde dagen.

Hij schreef dit:

Dia 12

“Het genadejaar 1654. (...)

VUUR

God van Abraham, God van Izaäk, God van Jakob. Niet de God van filosofen en geleerden. Zekerheid. Zekerheid. Gevoel. Vrede. God van Jezus Christus (...).

Pascal bedoelde: ik geloof niet in de God, die wij mensen bedacht hebben met ons verstand. Een God die wij dus wel aanvaardbaar vinden. Een God, die logisch is en die je kunt vangen in Godsbewijzen.

Ik geloof, zegt deze geleerde, in de levende God, die zichzelf bewezen heeft. De God die veel te groot is voor ons verstand. Die door echte daden van liefde en trouw zichzelf bewezen heeft als de God die leeft. De vader van Jezus.

Dat is het geheim.

Mensen zijn op zoek. Op zoek naar God.

En je vergeet, dat deze God allang op zoek is naar jou.

Mensen willen ervaring.

Die ontvang je als je je voor deze God openstelt. Voor zijn Heilige Geest. Voor zijn genade.

Het is alleen geen ervaring die je vooraf krijgt. Het is een ervaring die je ontvangt als je met deze God op weg gaat. Je ervaart, dat Hij je aanspreekt. Tegenspreekt. Vrijspreekt. Troost.

Dan merk je opeens, dat Hij jou gevonden heeft en je veranderen gaat. Nieuw maakt.

Hij is een vuur.

Amen.

-----

**Gebed:**

Vader in de hemel, U bent de grote "Ik ben". De God die niet verandert. De God die trouw is. We komen vol respect bij u en doen de schoenen van onze voeten. Want u bent onze Schepper. U bent de hoogheilige.

U heeft tegelijk door Christus laten zien hoe groot uw hart is. Hoe liefdevol.

Heel zijn leven spreekt daarvan.

Ook zijn sterven aan het kruis. Maar daarmee liet u ook zien hoe groot uw afschuw is van alle zonde en kwaad. U bent de grote "Ik ben". De God van Abraham, Izaäk en Jakob. Niet een God die wij hebben bedacht. Niet een God die zich aanpast aan onze zonden en gebroken wereld. U wilt ons daar juist uit redden.

We danken u, dat u ons gevonden hebt. Ook toen wij u niet zochten.